

Rond de Liturgie

Workshop: Voorbede

De voorbede, “het gebed van de gelovigen”, staat in deze workshop centraal. Wat is een voorbede? Wat is de plaats van de voorbede in een viering? Hoe maak je een goede voorbede? Aan de hand van zelfgemaakte voorbeelden gaan we oefenen.

Verder besteden we aandacht aan bidden in het algemeen. We gaan nader in op de inhoud en de formulering van het gebed. Ook kijken we naar de gebedshouding.

Voor wie?

Zorg je voor de voorbeden op je locatie, ben je lector of ga je voor in een gebedsviering, dan is de workshop: “Voorbede” voor jou bedoeld. Ben je betrokken bij de liturgie en geïnteresseerd in het onderwerp dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Begeleiding

De avonden worden verzorgd door Berrie Daalhuizen (pastoraal werker) en Marcel Smits (priester).

Wanneer en waar?

Dinsdag: 27 februari en 6 maart.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Locatie OLVrouw, Doetinchem.

Rond de Schrift

Geloven Nu - groepen

Wat is een Geloven Nu – groep? In een kleine groep spreken we aan de hand van een bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven. De vragen bij de bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof.

Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en ook het bijbelverhaal wordt nader toegelicht. De groep is open voor iedereen: katholiek, protestant, gelovig of niet gelovig.

Er zijn twee groepen en wel één in Doetinchem en één in Terborg

De groep in **Doetinchem** komt samen op:
Woensdag: 24 jan., 21 feb. en 21 mrt.
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Plaats: Locatie OLVrouw, Doetinchem

De groep in **Terborg** komt ongeveer om de drie weken samen en wel in het Jorishuis, locatie H. Georgius, Terborg.

De ene keer wordt de bijeenkomst geleid door de dominee, de andere keer door de pastor.

De data worden vastgesteld in onderling overleg. De komende bijeenkomsten zijn op: woensdag 10 januari en dinsdag 30 januari.

Plaats: Jorishuis, Locatie H. Georgius, Terborg
Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Veertigdagentijd

Je leed doorleven

Een leven zonder pijn en verdriet komt nauwelijks voor. Ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met pijn, verdriet, lijden. Een scheiding, een ziekte, een ongeluk, de dood van een dierbare brengen onvermijdelijk veel pijn en vaak ook lijden met zich mee.

Op weg naar Pasen willen we stilstaan bij het leed, het lijden dat ons overkomt. Immers ook Jezus'weg kenmerkte zich door pijn en lijden. Hoe gaat hij ons voor in het doorleven van pijn en verdriet op onze levensweg?

Maandag: 26 maart
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: OLVrouw, Doetinchem

Ontmoeting & Inspiratie

“Uw wil geschiede”

In de Hof van Olijven worstelt Jezus met de weg die voor hem ligt. Hij vertrouwt zich toe aan de weg die God hem wijst: “Niet wat ik wil, maar wat u wilt.” (Marcus 14,36).

Op weg naar Pasen overwegen we de woorden “Uw wil geschiede.” aan de hand van fragmenten uit preken van Meister Eckhart.

Meister Eckhart is een mysticus die leefde in de veertiende eeuw. Vol van God preekte hij in zijn tijd voor volle kerken. Vanuit een diep Godsbesef liet hij bijbelse teksten spreken.

In twee avonden belichten we Jezus' overgave aan Gods weg: "Uw wil geschiede." vanuit teksten van Meister Eckhart.

Maandag: 12 en 19 maart
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.
Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Mystiek. Een verkenning.

We verkennen dit seizoen de mystiek van het dagelijkse en daarnaast bijzondere mystieke ervaringen.

Aan de hand van bijbelse verhalen en eigentijdse ervaringsverhalen verkennen we beide vormen van mystiek. De verhalen uit de Schrift en de ervaringen van concrete mensen helpen ons om het Geheim van het leven in ons eigen leven op het spoor te komen.

(voor oud-cursisten van de Pastorale School)

Woensdag: 24 jan., 21 feb. en 21 mrt.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Plaats: OLVrouw, Doetinchem.

Het Programma Geloofsverdieping Voorjaar 2018 is een uitnodiging aan een ieder binnen de Parochie Maria Laetitia om zijn of haar geloof te verdiepen. Iedereen die wil deelnemen aan de activiteiten rond geloofsverdieping is van harte welkom!

In de *Vreugdebode* wordt het programma telkens aangekondigd en nader toegelicht. Evenals op de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl/activiteiten

Aanmelding

Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op het volgende adres:

Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemel-opneming
Tel. **0314-391091** (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 - 12.00 uur).
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl

Voor de activiteiten in de Petrus en Pauluskerk in Ulft kun je je ook aanmelden bij pastor Berrie Daalhuizen.
E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl



Programma Geloofsverdieping Voorjaar 2018

