

Symbolen in de liturgie



Waarom gaan we staan als aan het begin van de viering van de Eucharistie de bel klinkt? Wat drukken we uit als we een kruisteken maken? Vanzelfsprekende gebaren of toch niet? Wat is bijvoorbeeld de betekenis van het gebruik van wierook? Waarom gebruiken we wierook en waar verwijst het naar? Ook het kerkgebouw zelf is vol symboliek. In een bekend lied zingen: “Huis dat een levend lichaam wordt”.

In twee avonden verkennen we de vaak vanzelfsprekende symbolen van de liturgie. We staan er bij stil en verkennen de betekenis ervan, zodat ze opnieuw gaan spreken. Zo komen we de rijke symboliek van de liturgie op het spoor en worden we geholpen om de Eucharistie op een nieuwe, intensere wijze te vieren.

De avonden worden verzorgd door Berrie Daalhuizen, pastoraal werker en Marcel Smits, priester.

Datum: Woensdag 7 en 14 oktober

Plaats: Mariakapel, locatie OLVrouw, Doetinchem

Tijd: 20.00 uur 21.30 uur

Voorafgaand is er in de Mariakapel om 19.00 uur een Eucharistieviering, waarna rozenkransgebed.

Literatuur: Johan te Velde osb, Thuis komen in de liturgie. Liturgische catechese voor parochianen.