

# VREUGDEBODE

JAARGANG 7, NUMMER 3 JUNI/JULI 2023



Betekenisvolle gemeenschap

De Missionaire Parochie 4





20

## Afscheid van voorzitter Maria



22

## Gerard stopt met vrijwilligerswerk



30

## Samen aan tafel

<b>Parochie Maria Laetitia:</b>	
Pastorale column: Ter bedevaart	3
Betekenisvolle gemeenschap	4
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op	6
Gemeenschappelijke ziekenzalving op 9 september in Doetinchem	7
Lourdesreis 29 april-6 mei 2023	8
Torentje, torentje bussekruit: 'Ben je nou een discussie aan het winnen? Of zijn jullie elkaar aan het verliezen?'	9
Kerkelijke uitvaart in de Parochie Maria Latitia	10
Nieuws van Present Doetinchem	11
Kinderen hebben grote stappen gezet in de paastijd	12
Kinderpagina	13
Kinderkamp en tienerkamp: inschrijving sluit eind juni	14
Meer over de missionaire parochie	15
Weekendvieringen van 11 juni tot en met 27 augustus 2023	18
Doordeweekse vieringen van 12 juni tot en met 27 augustus 2023	19
<b>Azewijn - Uift - Varsselder/Veldhunen:</b>	
Mededelingen Azewijn en Uift	17
<b>Breedenbroek - Dinxperlo:</b>	
Goed om te weten	20
<b>Etten:</b>	
Sluiting H. Martinuskerk Etten	21
<b>Doetinchem:</b>	
Gerard schrijft een portret van zichzelf	22
Misdienaarsdag op zaterdag 13 mei jl.	23
<b>Gaanderen:</b>	
Terugblik op een mooie Goede Week en Pasen in Gaanderen	24
Vooruitblik: bedevaart naar Kevelaer	25
<b>Gendringen-Megchelen-Netterden:</b>	
Bijzondere herdenkingen in Gendringen	28
Samen 'de kar van Gendringen' trekken	29
<b>Silvalde - Varsseveld:</b>	
Samen aan tafel	30
Vieringen in Varsseveld	31
<b>Terborg:</b>	
Ontmoetingsbijeenkomst 7 mei Mariamaand	32
<b>Parochie Maria Laetitia:</b>	
Adressen en bankgegevens van parochie en geloofsgemeenschappen	32

## Colofon

Hoofdredacteur : Hans Pauw  
 Eindredactie : Jos Hillebrand en Frans van Vliet  
 Redactiecoördinatie : Karin Lenting - van Rooijen en Michiel Pouwels  
 Advertenties : Gerard Bomers  
 Fotografie : Ton Harbers  
 Vormgeving : John Spekschoor  
 Druk : Senefelder/Misset  
 Oplage : 13400 exemplaren

*De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van de ruimte in de Vreugdebode.*  
*De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs zijn niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of beslissingen gebaseerd op geplaatste informatie.*

Het officiële contactblad 'Vreugdebode' wordt aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in de parochie-administratie aangeboden. Verspreiding is 6x per jaar in Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Doetinchem, Etten, Gaanderen, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvalde, Varsselder-Veldhunen, Terborg, Uift, Varsseveld en Wijnbergen.

De uitgave van de **Vreugdebode 4 - 2023** verschijnt 25 augustus 2023. Kopij voor deze uitgave van Vreugdebode kunt u vóór 7 augustus 2023 per mail sturen naar een van de locatierespondenten (zie hiernaast). Foto's/illustraties moeten rechtstreeks en minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen!  
 Vragen/opmerkingen voor bezorging Vreugdebode via mailadres: [ledenadministratie@mlparochie.nl](mailto:ledenadministratie@mlparochie.nl)



Pastoraal team

**Hans Pauw, pastoor**  
 tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552,  
 e-mail: [h.pauw@mlparochie.nl](mailto:h.pauw@mlparochie.nl)  
**Paulus Tilma, pastor**  
 tel. 06 - 14 18 12 36,  
 e-mail: [p.tilma@mlparochie.nl](mailto:p.tilma@mlparochie.nl)  
**Marcel Smits, priester**  
 Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen  
 tel. 0315 - 34 60 20,  
 e-mail: [majm.smits@gmail.com](mailto:majm.smits@gmail.com)  
**Jos Brugman, diaken**  
 tel. 0315 - 32 73 81,  
 e-mail: [j.brugman48@gmail.com](mailto:j.brugman48@gmail.com)  
 Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores.  
 Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie

**Parochiebestuur**  
 Anja Dijkker, secretaris  
 tel. 0314 - 33 55 47,  
 e-mail: [bestuur@mlparochie.nl](mailto:bestuur@mlparochie.nl)  
**Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia**  
 Kantoor en bezoekadres:  
 Pastoor Vernooistraat 7, 7071 BR Uift  
 tel. 0315 - 34 20 44,  
 e-mail: [secretariaat@mlparochie.nl](mailto:secretariaat@mlparochie.nl)  
 Openingsuren secretariaat:  
 woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur  
 Rekeningnummers parochie:  
 NL19 RABO 0156 5694 50  
**Internet**  
 U kunt de parochie vinden op:  
[www.maria-laetitia.nl](http://www.maria-laetitia.nl)  
 Like ook ons [facebook.com/parochiemaria-laetitia](https://www.facebook.com/parochiemaria-laetitia)  
**Weekwachtwoord:** tel. 0315 - 82 03 99  
 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melden van overlijden

## Locatierespondenten

**Azewijn/Uift/Varsselder**  
[vreugdebode@mlparochie.nl](mailto:vreugdebode@mlparochie.nl)  
**Breedenbroek/Dinxperlo**  
 Peter Tadema: [p.tadema6@kpnplanet.nl](mailto:p.tadema6@kpnplanet.nl)  
**Doetinchem/Wijnbergen De Huet**  
 Gerard Bomers: [g.bomers@planet.nl](mailto:g.bomers@planet.nl)  
**Etten**  
 Ans Jansen: [johan-ans.jansen@planet.nl](mailto:johan-ans.jansen@planet.nl)  
**Gaanderen**  
 Ria Aarntzen: [h.r.aarntzen@gmail.com](mailto:h.r.aarntzen@gmail.com)  
**Gendringen/Megchelen/Netterden**  
 Ton Steentjes: [tonliannesteentjes@outlook.com](mailto:tonliannesteentjes@outlook.com)  
**Silvalde/Varsseveld**  
 Gerda van Aken: [mauritiuserkerk@gmail.com](mailto:mauritiuserkerk@gmail.com)  
**Terborg**  
 Els Bakker: [info@bakkereventsupport.nl](mailto:info@bakkereventsupport.nl)

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen zie pagina 32 van deze Vreugdebode.

## Ter bedevaart

Als ik zit om deze kolom te schrijven is de grote groep van 1.300 pelgrims net terug van de Aartsbisdom-bedevaart naar Lourdes. Daar waren 50 pelgrims vanuit onze eigen parochie, met onze pastoor, bij. (Zie het verslag elders in deze editie van de Vreugdebode). Ook moet ik tijdig schrijven, niet alleen om een deadline te halen, maar over een week vertrek ik zelf met de bedevaart van bisdommen Utrecht en Groningen naar Banneux. Deze beide zijn meerdaagse bedevaarten met een verre bestemming. Daarbij is niet alleen de bezochte plaats een doel, maar ook de reis zelf is wezenlijk deel van de bedevaartservaring. Het samen op reis zijn hoort daar bij. Met alle plannen en goede voorbereiding kun je met elkaar de onverwachte uitdagingen op de weg aanpakken en de onvoorziene verrassingen aanvaarden. Je staat elkaar bij en je wordt bijgestaan: niemand is alleen. Onderweg en op de bestemming streven allen naar een goede balans van gebed, bezinning, ontmoeting en bewust genieten van het vele dat er te genieten valt.

Een bedevaart is niet een toeristische reis. Op de Camino naar Santiago was het verschil duidelijk te merken tussen een eisende toerist en een dankbare pelgrim! Hoog in het vaandel is het bewust zijn van en aandacht voor elkaar. Als iedereen biedt wat hij of zij te bieden heeft, dan is alles aanwezig wat nodig is om het doel te bereiken. Er ontstaan dan ook prachtige ontmoetingen en blijvende banden worden gevormd. In die zin is de bedevaart een afspiegeling van de pelgrimstocht die ons leven is. Als mens zijn wij niet een eiland, maar verbonden met andere mensen, en ieder heeft een eigen taak en rol, ieder met eigen gaven en talenten. Samen vormen zij de rijkdom dat het leven mogelijk en aangenaam maakt. Wij kunnen van alles dromen en plannen en voorbereiden, maar het leven hebben wij niet alleen in de hand. Het kan anders lopen dan verwacht of gehoopt, en dan is het fijn om dat te delen met anderen, zowel praktisch om er goed doorheen te komen, maar ook dieper, dat wij groeien van onze ervaringen, en die dingen meer gaan waarderen die echt belangrijk zijn in het leven.

Wat dicht bij huis is onze locale bedevaartsplaats Kevelaer, die op een afstand is waarbij een eendaagse bedevaart mogelijk is. Een dagtocht, waarbij alle essentiële elementen van een bedevaart toch aanwezig zijn. Het is een lange traditie geworden (ruim 135 jaar) om vanuit onze regio jaarlijks met een groep uit de locale parochies (nu één grote parochie) daar naar toe te trekken. Helaas is dat de laatste drie jaar niet het geval geweest (voor de al te goed bekende redenen). Dit jaar wil het Broederschap en de Parochie een fijne traditie weer voortzetten en een nieuw leven geven, en daar is veel enthousiasme voor. Vanwege zijn lange geschiedenis is de vorm van deze bedevaart over de jaren ontwikkeld, met veranderingen voor verschillende tijden en omstandigheden. Zo is fietsen overgegaan naar een busreis. Sinds deze eeuw is fietsen weer erbij gekomen, en later ook nog een wandelgroep. Steeds meer kwam een aantal mensen op eigen gelegenheid met hun auto's. Ondertussen is de bus te duur geworden, en wij willen de bedevaart graag toegankelijk houden. Dus dit jaar, op de vertrouwde eerste zondag van september, gaat de reis weer door. Met een wandelgroep, een fietsgroep en een aantal auto's. Daarbij gaan wij carpoolen. Door mensen die zich aanmelden met een of meer lege plekken in hun auto's te matchen met mensen die vervoer nodig hebben, bewaren wij iets van de gedachte samen op reis. Met samenkomst voor een reis gebed en vertrek vanaf het Kennedyplein voor de H.H. Petrus en Paulus-kerk in Uift, om in Kevelaer weer samen te komen, met de wandelaars en fietsers. De details leest u verderop in deze editie. Hopend u tegen te komen in Kevelaer, of op onze gezamenlijke pelgrimsweg van het leven, wens ik u een gezegende reis.



Marcel Smits



## De Missionaire Parochie

# Betekenisvolle gemeenschap

*Het gemeenschapskarakter van de kerk staat steeds meer onder druk. Aan de ene kant wordt het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die mee willen helpen de gemeenschap draaiende te houden. Aan de andere kant beleven veel mensen het geloof als iets persoonlijks, zonder daar met anderen over te praten. Toch is het wezenlijk aan het christelijk geloof dat ze een gemeenschap is, die de schat van het geloof met zich meedraagt; een gemeenschap van mensen die betekenisvol is. Twee parochianen die al jaren actief zijn in onze parochie, zetten zich hier graag voor in.*

*Foto links: Marian Hakvoort en Paulus Tilma in gesprek tijdens de koffie.*

*Foto rechts: Hanny Roes is actief in de gemeenschap in Gendringen.*

**Marian Hakvoort** is vrijwilliger in Doetinchem. Nadat zij met haar man hun bakkerswinkel hebben verkocht en met pensioen gingen, is zij bij het koor Volare gaan zingen. Van daaruit vloeiden allerlei andere werkzaamheden voort. „Op een gegeven moment raakte ik betrokken bij het koffieschenken na de kerk, en ben ik uiteindelijk 'koffiedirectrice' geworden”, vertelt ze met een lach. Ze steekt graag de handen uit de mouwen en noemt zichzelf een 'blijde katholiek'. „Geen gekissebis, dat hoort niet bij de kerk, maar met elkaar de schouders er onder zetten. De momenten in de kerk om elkaar te ontmoeten vind ik erg belangrijk, zoals het koffie drinken na de mis, maar ook het parochiefeest of de kerstherberg. Het zit vaak in de kleine dingen, waarbij het belangrijk is oog te hebben voor elkaar. Je moet doen wat je kunt.”

**Hanny Roes** is actief in de gemeenschap van Gendringen. Daar is zij van jongs af aan opgegroeid. „Ik ben van huis uit katholiek, en daar hoorde ook de kerkgemeenschap bij.” Momenteel is

ze op veel manieren actief, zoals in de locatieraad, voor de misdienaars, maar ook veel bezoekerswerk. „Dat komt nog uit de tijd van de zusters, hier in Maria Postel, wat nu De Oevelgunne is. Daar bezocht ik verschillende mensen, en van praat komt praat. Gaandeweg bracht ik steeds meer bezoekjes en je leert elkaar steeds beter kennen. Het is mooi om andere mensen bij te staan in moeilijke tijden en door actief te zijn verdwijnt het geloof niet naar de achtergrond.” Naast deze twee actieve parochianen zijn er ook nieuwe parochianen.

Op Pinksteren hebben **Thimo Snippe** en **Dennis Schenning** (zij sieren de voorpagina van deze Vreugdebode) in Doetinchem het H. Vormsel ontvangen. Twee jongeren die op hun eigen wijze gekozen hebben voor de katholieke kerkgemeenschap.

Thimo is opgegroeid in de baptistengemeente, die een heel ander karakter heeft dan de katholieke kerk. „Het is daar minder gestructureerd, allemaal wat spontaner. Tegelijk is er

een grote betrokkenheid op elkaar. Als iemand ziek is, wordt er gauw een bloemetje gebracht en voor boodschappen gezorgd.” Over de eerste keer dat Thimo in de katholieke kerk kwam, vertelt hij: „Bij de koffie na de viering was er gelijk veel ontmoeting. Verschillende mensen spraken mij aan. Ondanks de verschillende mensen werd er gemeenschap gevormd en konden we samen delen.”

Sinds januari is ook Dennis in de kerk te vinden. Hij woont in 's-Heerenberg en is als kind gedoopt en heeft de Eerste Heilige Communie ontvangen. Hij heeft het geloof herontdekt en is gaan zoeken naar een levendige geloofsgemeenschap. „Ik ben naar Doetinchem gegaan, omdat ik verwachtte in de stad meer diversiteit te vinden. Ik trof daar een open gemeenschap aan, waar ik werd begroet door onbekenden. Je hoorde er snel bij.”

Gemeenschapszin is niet altijd meer vanzelfsprekend. Veel organisaties en verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Iedereen lijkt het druk te hebben en tegelijk adviseren we anderen makkelijk om rustig aan te doen. Sociale ontmoetingsplaatsen kunnen het hoofd niet boven water houden, waardoor het nog moeilijker wordt om saamhorigheid te creëren. Tegelijk beïnvloedt de individualisering het milieu

waarin de jeugd opgroeit; je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen succes.

In onze tijd is het duidelijk dat 'gemeenschap vormen' niet vanzelf gaat. Wil je deelnemen, dan moet je ook wat inbrengen. Er bestaat geen gemeenschap van mensen die alleen iets komen 'halen'. Gemeenschap vormen is buiten jezelf treden en de ander centraal stellen. Ook voor de kerkgemeenschap is dat zo. Juist dat is de kern van de christelijke waarden. Een liefdevolle gemeenschap vormen waarin mensen elkaar kunnen vergeven en de verbondenheid betekenisvol is voor iedereen.

Maar wanneer je in een geïndividualiseerde samenleving opgegroeid bent en leeft, kan dat veel moeite kosten. Raken we het verleid? Wat als je niemand hebt om te leren wat 'gemeenschap zijn' is? Kun je het dan jongeren kwalijk nemen dat ze individueel gericht zijn? Het gemak van 'ieder voor zich' ligt in het dagelijks leven snel op de loer.

'Gemeenschap zijn' behoort tot de kern van het christelijk geloof. Het is duidelijk een van de karakteristieken van de eerste christelijke gemeenschappen. 'De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel.' (Handelingen 4,32). In de heel de Bijbel is

gemeenschapszin essentieel. God vormt een volk, Jezus stuurt zijn leerlingen twee aan twee uit en met Pinksteren geeft de heilige Geest de kracht om één getuigenis de wereld in te dragen. In ons geloof is gemeenschap geen bijproduct, maar juist het werk van God zelf.

„Het wordt volgens mij dan ook gevoed met gebed”, zegt Hanny, „en dat er in de ontmoeting iets geestelijks bij is. Samen vieren en daarna koffie drinken, dan zie je dat jong en oud er voor elkaar is, dat we gemeenschap vormen met elkaar, eerlijk en open.” Er is een gedeelde basis die het fundament vormt, God, die ons een liefde leert in de persoon van Jezus. Een kerkgemeenschap zijn is dus een groot goed. Een geschenk en tegelijk een opgave. Het wordt ons door God gegeven, en tegelijk geeft Jezus ons de opdracht om de eenheid te bewaren. „Door de geloofsgemeenschap word je geestelijk rijker”, vertelt Hanny, „en het heeft mij ook steun gegeven in moeilijke tijden.” „Je kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen, en met die houding krijg je er ook veel voor terug”, zegt Marian. Dennis: „Juist in de individualisering is het belangrijk om gemeenschap te vormen en die in stand te houden. We moeten geen gesloten club worden, maar open voor nieuwe mensen, zoals ik dat ook heb mogen ervaren. En de basis van de verbondenheid ligt in Christus.”

Thimo: „Ook buiten de zondagsmis gaat de gemeenschap door. Door samen met anderen af te spreken en elkaar vaker te ontmoeten, leer je elkaar kennen en sta je er niet alleen voor.” Thimo ziet hierin ook de opdracht van de kerk: „Dat is voor mij ook kerk zijn, om het evangelie in de wereld te brengen, in je gedrag, in vriendschappen. We hebben een liefde te verspreiden die de wereld niet kent.” „Als ik zo dan denk aan de kerk over de hele wereld,” verteld Marian, „dan doen we het wel aardig. Dat maakt me soms wel een beetje trots. Een aardig clubje.” 'Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.' (Mattheus 18,20) Dat is betekenisvol gemeenschap zijn. Laten we op dat fundament bouwen en die boodschap van liefde uitdragen in deze wereld.

*Tekst: Pastor Paulus Tilma  
Foto's: Ton Harbers*





## Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.

In dit jaar worden in de gemeente Oude IJsselstreek zo'n 100 statushouders (vluchtelingen die een voorlopige verblijfsvergunning hebben) gehuisvest. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek staan deze nieuwkomers bij tijdens hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Om deze grote groep te begeleiden zoekt Vluchtelingenwerk nu in samenwerking met de Raad van Kerken Oude IJsselstreek een aantal extra

## Vrijwilligers / coaches

voor praktische begeleiding bij huisvesting en integratie

Wij zoeken mensen die:

- belangstelling hebben voor mensen uit andere culturen en gemakkelijk contact maken.
- graag andere mensen helpen en wegwijs maken op basis van gelijkwaardigheid.
- plezier en handigheid hebben in het regelen van zaken met officiële instanties.
- die de statushouders begeleiden naar zelfredzaamheid.
- over geduld en doorzettingsvermogen beschikken.
- zich anderhalve dag per week willen inzetten.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

- mensen wegwijs maken in de Nederlandse samenleving.
- een helpende hand bieden bij de inrichting van het huis.
- assisteren bij het aanvragen van een uitkering.
- helpen bij de aanmelding van kinderen bij scholen.
- het contact opnemen met leveranciers van nutsvoorzieningen (energie/water/internet).
- het behandelen van post en het helpen bij wat digitaal geregeld wordt.
- het op bezoek gaan om te vragen hoe het gaat of om concreet te helpen.

Zoals bij veel werk dat je met en voor andere mensen doet, krijg je er ook veel voor terug:

- Naast de begeleiding en een inwerkperiode biedt Vluchtelingenwerk trainingen en cursussen die jou wegwijs maken in je taken.
- Je leert mensen kennen met een andere culturele achtergrond.
- Je krijgt veel waardering van de statushouders die je begeleidt.
- Je bouwt een relatie op met deze mensen of met een gezin.

Daarnaast zoekt Vluchtelingenwerk ook nog

## Vrijwilligers

voor juridische begeleiding en spreekuur

Het gaat hierbij speciaal om mensen die thuis zijn in één van de juridische vakgebieden en die het proces van gezinshereniging willen begeleiden. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

- de correspondentie met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).
- het in orde maken van geldige reisdocumenten.

Als je belangstelling hebt voor één van de functies of als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met

**Brigitte Habraken**, teamleider  
Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek.  
E-mail: bhabraken@vluchtelingenwerk.nl  
Telefoon: 06 - 16 11 41 54



## Bedevaart



Acht pelgrims uit Gaanderen kwamen op 15 mei aan bij de kathedraal van Santiago de Compostela in Spanje. Ditmaal wandelden ze de laatste 130 kilometer van de Camino Portugues.

Op de foto van links naar rechts:

Hans en Ria Aartzen, Karin en Michiel Pouwels, Maria en Wim Gerritsen en Gerard en Lidwien Vollenberg.

Foto: Wim Gerritsen

### Uitnodiging Parochiedag zondag 2 juli

Van harte nodigen wij alle parochianen en belangstellenden uit om deze dag met ons mee te vieren in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36).

Programma:

- 10.00 uur: Eucharistieviering met pastoraal team en gelegenheidskoor uit alle geloofsgemeenschappen o.l.v. Ben Simmes
- 11.30 uur: Koffie en broodje
- 13.00 uur: Musical Spector
- 14.00 uur: Drankje en hapje

### Komt het zien!

In de musical Spector zullen de kinderen van onze parochie samen met de Kisi Kids een mooi en inspirerend verhaal ten tonele brengen. Deze musical is voor iedereen een aanrader en neemt u mee in de ontdekkingstocht van het leven. Wist u al dat niets onmogelijk is? Dat jij alles kunt? Hoe zit het dan met je zwakke punten en wanneer ben je sterk?

De Kisi Kids is een katholieke organisatie die musicals maakt en parochies helpt deze uit te voeren. Ze zien zich als één grote familie die God willen ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen en elke dag met Jezus leven.

## Nieuwe rituelen....?

Na de palmzondagviering in Ulft sprak ik pastor Marcel. Hij stond met een kop koffie uit te blazen van de palmpasenopectocht door het dorp. Het was een hele stoet, die eerst de kerk (uiteindelijk toch...) vulde en daarna de straten van Ulft. De muziek van Schutterij St. Hubertus ging voorop en maakte het extra feestelijk!



Pastor Marcel vertelde hoe de commandant van de schutterij voor de viering nog even kwam overleggen. En ook hoe hij toen door de welkomstgroep werd onderscheiden met een palmtak op zijn revers. Die tak droeg hij uiteraard tijdens de optocht. Na afloop, in het clubhuis van Hubertus, had die commandant een mooi idee... „Ik wil graag“, zo sprak hij pastor Marcel aan, „dat je deze tak achter het kruisbeeld hier in ons thuis hangt.“ Zo gevraagd, zo gedaan... Een mooie actie! Is er zo een nieuw ritueel geboren?

## Gemeenschappelijke ziekenzalving zaterdag 9 september Doetinchem

Het sacrament van de zieken is een waardevol sacrament. Veel mensen denken er niet meer aan of men wacht tot het laatste moment: het levenseinde. Maar wanneer je ervaart dat het leven kwetsbaar is geworden, kun je het al ontvangen. Onder handoplegging en zalving bidden wij de Heer om zijn nabijheid, om troost en kracht in het lijden. Zo vertrouwen wij ons leven en onze toekomst aan God toe.

In verschillende zorgcentra binnen onze parochiegrenzen werd jaarlijks zo'n viering gehouden. Nog steeds biedt het pastorale team die mogelijkheid aan, maar sinds corona lijkt er veel minder gebruik van te worden gemaakt door de verantwoordelijken van de instellingen. Bovendien wonen mensen steeds vaker en langer thuis. Daarom willen we nu ook als parochie jaarlijks de mogelijkheid bieden om samen dit sacrament te vieren, om en om, in Ulft en Doetinchem.

De eerste keer zal zijn:

**zaterdag 9 september om 11.00 uur in Doetinchem.**

U kunt zich hiervoor per mail of telefonisch opgeven bij het centraal secretariaat van de parochie:

**e-mail secretariaat@mlparochie.nl** of tel. 0315 - 34 20 44 (woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur)

## Terugblik eerste halfjaar Zorg en dankbaarheid



Deze derde editie van de Vreugdebode van 2023 en de zomereditie, is een goede gelegenheid om even terug te kijken op het eerste halfjaar van 2023.

Naast de jaarlijkse Actie Kerkbalans en verdergaande werkzaamheden voor verkoop van onroerend goed en de financiële jaarrekening over 2022 stond deze periode vooral in het teken van het beheersbaar houden van de energiekosten. Door de milde winter en de lokaal genomen maatregelen konden de verbruikskosten nog enigszins beperkt blijven. Desondanks zijn de maandelijkse lasten/afrekeningen nog torenhoog.

De portefeuillehouder Gebouwen van het parochiebestuur en de penningmeesters van de diverse locaties zijn met elkaar in gesprek om te bezien welke energiebesparende initiatieven genomen kunnen/moeten worden om de kosten voor de komende herfst/winterperiode enigszins beheersbaar te laten zijn.

Ik heb in deze column al vaker de zorg van het bestuur geuit over de inzetbaarheid van al die bereidwillige vrijwilligers binnen alle locaties. Hoge leeftijd, gezondheidsklachten en afnemende mobiliteit markeren de veelal nijpende situatie. Heeft u als parochiaan nog een paar 'vrije uurtjes', meldt u zich aan. Van harte welkom!

Ook is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de parochiële begraafplaatsen. Veelal te weinig vrijwilligers (zeker in de 'stadsgebieden'), maar ook hier weer de hoge onderhoudskosten zijn aanleiding om in gesprek te gaan met de portefeuillehouders begraafplaatsen van de locatieraden en begraafplaatsbeheerders.

Maar er zijn ook nog positieve elementen te noemen. Het bestuur ondersteunt van harte het initiatief van pastor Paulus Tilma om tijdens de jaarlijkse parochiedag - 2 juli - de musical Spector van Kisi-Kids te laten opvoeren. Gelukkig hebben zich al een groep kinderen aangemeld die mee willen doen. Alle parochianen worden van harte uitgenodigd om die zondag de eucharistieviering en de musical te komen bijwonen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Terugkijkend op het eerste halfjaar van 2023 is het parochiebestuur dankbaar voor wat bereikt is en gaat met een zekere positiviteit het tweede halfjaar tegemoet. Voor allen die in de gelegenheid zijn vakantie te houden, veel plezier en probeer gezond weer terug te komen met het besef dat de Heer u mag begeleiden.

Anja Dijker,  
secretaris parochiebestuur



## Lourdesreis 29 april-6 mei 2023

In de vroege zaterdagmorgen, 29 april om (5.30 uur, stapten 48 pelgrims in een dubbeldekkerbus bij het Pasplein in Doetinchem om naar Noord-Frankrijk te gaan. Vandaar werd, per TGV, nog comfortabeler verder gereisd naar Lourdes.

Voor pelgrims uit Groenlo-Lichtenvoorde stond de bus al eerder voor de deur. Samen met ruim 1.300 pelgrims, voornamelijk uit het aartsbisdom Utrecht, beleefden we een prachtige bedevaart onder begeleiding van kardinaal Eijk, mgr. Woorts en vicaris Cornelissen.

De groep van Parochie Maria Laetitia werd begeleid door Rianne Lending, Albert Gilsing en pastoor Hans Pauw. Zij maken deel uit van de werkgroep bedevaarten.

Wat je in Lourdes meemaakt, is moeilijk te beschrijven, vandaar de beelden. Grote en kleine vieringen, licht- en sacramentsprocessies, intieme persoonlijke momenten, spontane ontmoetingen, diepgaande gesprekken - al dan niet met een pilsje in de hand: het kan er allemaal! Veel mensen, jong en oud, vinden er troost en bemoediging op hun levensweg en versterking van hun geloof. Het is een ervaring die bij velen diep en lang doorwerkt. Eigenlijk moet je het zelf een keer meemaken...



Over drie jaar is er weer een grote bisdombedevaart naar Lourdes gepland. De werkgroep bedevaarten denkt nog na over mogelijkheden om ook andere plekken te bezoeken in de tussenliggende jaren. We houden u op de hoogte.

**Pelgrims en werkgroep: bedankt!**



## Bijna 214.000 euro voor slachtoffers aardbeving

Begin februari werden Turkije en Syrië getroffen door een zware aardbeving. Meer dan 50.000 mensen overleden; tienduizenden raakten gewond. Zo'n 23 miljoen mensen werden getroffen. Razendsnel kwam de hulp op gang, ook de Nederlandse katholieke gemeenschap schoot te hulp. In de kerken werd gebeden voor de slachtoffers en in alle bisdommen werden collectes georganiseerd om lokale charitasinitiatieven te kunnen steunen die zorgen voor eerste noodhulp. Parochies, congregaties en gelovigen brachten samen 213.780 euro bij elkaar. Daar zijn inmiddels verschillende initiatieven mee gesteund die zorgen voor eerste noodhulp: voedsel, dekens, onderdak en eerste hulp. Vastenactie en Missiebureau Roermond coördineerden de gezamenlijke collecte in de Nederlandse Kerkprovincie.

Met de opgehaalde gelden is onder andere het werk van Pro Terra Sancta gesteund, die in samenwerking met de Franciscaanse broederschap hulp biedt. Zo worden in West-Aleppo families opgevangen die hun huis kwijtraakten - tot nu toe ongeveer 2.500 mensen. Verder zijn dekens en eerste-hulp-pakketten voor zo'n 1.500 families uitgedeeld in Oost-Aleppo. Er is ook een soepkeuken ingericht, waar 3.000 mensen drie keer per dag een warme maaltijd krijgen. In Latakia is een keuken geopend waar maaltijden voor ouderen worden verzorgd. Daarnaast is de katholieke parochie in Antakya gesteund. Zij vangen 340 families op in parochiecentra. Ook het opvanghuis Beit el Nour in Beiroet ontving een bijdrage uit Nederland. Zij vangen sinds het uitbreken van de oorlog veel Syrische vluchtelingen op en zien na de aardbeving een enorme toename. Meer weten? Kijk op [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl) of op [www.missiebureau.nl](http://www.missiebureau.nl) (Roermond).

## Nationale bedevaart in Jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als 'Pelgrims van hoop' in het Jubeljaar 2025 naar Rome te komen. De Nederlandse bisschoppen willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie (in heel Nederland van 26 april t/m 4 mei 2025) wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome. De organisatie is toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, nadere details worden later bekendgemaakt. Het thema voor het Jubeljaar 2025 is 'Pelgrims van hoop'. Een jubeljaar wordt in de R.-K. Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar was in het jaar 2000. Een 'buitengewoon' jubeljaar wordt afgekondigd bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals in 2015, toen paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitriep. Paus Franciscus noemt het Jubeljaar 'altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk'.



## Torentje, torentje bussekrui

**'Ben je nou een discussie aan het winnen? Of zijn jullie elkaar aan het verliezen?'**



Op de avond van 4 mei werd ik ineens gepakt door deze campagnetekst van de Stichting Ideële Reclame (SIRE). Deze twee simpele zinnen willen ons laten nadenken over een gevaar dat ons samen leven bedreigt: polarisatie. Sterker nog: ik denk dat de woorden ons willen doén samenleven, zonder dat we het overal met elkaar over eens zijn. Samenleven is toch een werkwoord? Vroeger op school noemde ik het een doe-woord!

Ik zie dat doe-woord dagelijks gebeuren. Op die 4e mei dus. De Dam staat stampvol met allemaal verschillende mensen met ongetwijfeld net zo verschillende meningen over van alles en nog wat. Maar ze zijn er wel, in twee stille minuten verbonden rond het verhaal van hoe het nog niet eens zo lang geleden was en op te veel plekken nog steeds is: mensen die elkaar verliezen omdat ze een discussie willen winnen. Hier op de Dam vinden mensen elkaar.

De volgende morgen, 5 mei, Bevrijdingsdag, zie ik het weer. Om een uur of acht ga ik de vlag ophangen, aan de voorkant van ons huis. We zijn niet de eersten, veel burens waren me al voor. Mooi gezicht, al die wapperende vlaggen in het vroege zonlicht. Terwijl ik, als op een toren, boven op de trap sta, bedenk ik: 'Al lopen we bij elkaar de deur niet plat, toch zijn we blijkbaar iets van buurt.' Die vlaggen laten het zien: zo verschillend als we zijn, we vinden elkaar blijkbaar in het verhaal van deze dag. Dat verhaal verbindt. Door het dorp fietsend zie ik nog veel meer van die buurten. Het rood-wit-blauw verbindt stilzwijgend buurten met buurten.

Deze 5e mei stemt me optimistisch. Onze maatschappij kent in deze tijd van individualisme toch ook nog verbindende verhalen én mensen die er over hun verschillen heen naar willen luisteren. In Engeland bracht de kroning van Koning Charles velen bij elkaar. Voor kampioen Feyenoord stroomde de Coolingsingel vol. En vijf huizen verderop hielp de buurman de pas weduwe geworden buurvrouw met haar voortuin. In een verzorgingshuis gingen een nieuwe bewoonster en een Syrische stagiair onbevangen met elkaar in gesprek. Zo zie ik grote en kleine verhalen die verbinden. Ik wil daarmee niet naïef zijn: verschillen bestaan, polarisatie is er. Maar ze hoeven toch niet het laatste woord te hebben? Laten we daarom, ondanks onze verschillen, op zoek gaan naar het verhaal dat verbindt. Onze wereld heeft zulke verhalen nodig. Wij hebben ze nodig.

Guus van der Ploeg



## Kerkelijke uitvaart in de Parochie Maria Latitia

In het kerkelijk leven is veel veranderd, ook op het gebied van uitvaarten. Daarom zetten we graag de mogelijkheden op een rijtje voor een uitvaart in onze parochie:

### 1. Traditionele kerkelijke uitvaart in de parochiekerk

Deze uitvaart vindt plaats in de vertrouwde liturgische setting van één van de vijf parochiekerken. Het betreft een eucharistieviering, waarbij een priester voorgaat. Vanwege het tekort aan priesters kan niet gegarandeerd worden dat dit altijd mogelijk is. Het koor zingt in het Latijn of in het Nederlands. De liturgie laat ruimte voor persoonlijke aandacht door bijvoorbeeld het ontsteken van kaarsen rondom de baar van de overledene of door het voorlezen van een In Memoriam. De Bijbelse lezingen en de liederen worden door de familie van de overledene in overleg met de voorganger gekozen. Aansluitend vindt de begrafenis of crematie plaats. De voorganger overlegt met de familie of zijn/haar aanwezigheid op het crematorium gewenst is.

De parochiekerken zijn:

- OLV Tenhemelopneming Doetinchem
- H. Martinus Etten
- H. Martinus Gaanderen
- H. Martinus Gendringen
- H.H. Petrus en Paulus Uift

### 2. Gebedsviering in de parochiekerk

Centraal bij de gebedsviering staat een persoonlijk afscheid in het licht van het geloof. Een priester, (diaken, pastoraal werker) of uitvaartvoorganger zal voorgaan in deze viering. In overleg met de voorganger wordt de orde van dienst besproken. De nadruk ligt op Bijbellesing, gebed en zang. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng door passende woorden en rituelen. Naast de aanwezigheid van een koor is er de mogelijkheid voor het luisteren naar passende muziekopnamen. Wanneer er een koor aanwezig is, worden ten minste vijf liederen gezongen. Aansluitend vindt de begrafenis of crematie plaats. De voorganger overlegt met de familie of zijn/haar aanwezigheid op het crematorium gewenst is.

### 3. Afscheidsviering op een andere plaats

Niet alleen in de parochiekerk, maar ook op andere plekken kan afscheid worden genomen van een overledene. Ervaren kerkelijke uitvaartvoorgangers gaan ook dan voor in deze plechtigheid. Deze gebedsvieringen, waarin de overledene wordt aanbevolen bij God, kunnen op verschillende locaties plaatsvinden, zoals: uitvaartcentra, crematoria en zelfs bij mensen thuis. Bij deze viering is (meestal) geen koor aanwezig. Wel is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng, via tekst, muziek en rituelen. Met de uitvaartleider wordt de locatie besproken en in overleg met familie en voorganger wordt de orde van dienst besproken. Afhankelijk van de plaats van het afscheid vindt aansluitend de begrafenis of crematie plaats.

**Is een uitvaart mogelijk in kerkgebouwen die aan de eredienst zijn onttrokken?**

Een aantal kerken in de regio zijn aan de eredienst onttrokken.

Daar wordt geen liturgie meer gevierd en vinden geen kerkelijke uitvaarten meer plaats in de vorm van een eucharistieviering of gebedsdienst door een lid van het pastoraal team of emeriti-pastores.

Een dienst van woord en gebed waarin een van de uitvaartvrijwilligers van de parochie voorgaat, is daar wel mogelijk. Ook dit wordt door de weekwacht van de parochie gecoördineerd (zie onderaan dit artikel).

Het betreft de volgende gebouwen:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - H. Martinus                | Megchelen            |
| - H. Walburgis               | Netterden            |
| - H. Mauritius               | Silvolde             |
| - H. Georgius                | Terborg              |
| - H.H. Martelaren van Gorkum | Varsselder-Veldhunen |
| - H.H. Petrus en Paulus      | Breedebroek          |

De beschikbaarheid van deze gebouwen dient de uitvaartleider te regelen met de huidige eigenaren van het gebouw.

### Begrafenis of bijzetting urn op R.K. begraafplaats

Een Rooms-Katholieke begraafplaats is een gewijde plek. Begravenissen of bijzettingen (al dan niet met voorafgaande dienst in de kerk) kunnen daar niet plaatsvinden zonder gebed en zegening. Er dient dus altijd een voorganger vanuit de kerk bij aanwezig te zijn: een lid van het pastorale team, een uitvaartvrijwilliger of een emeritus-pastor.

### Avondwake

Een avondwake is een mogelijkheid om aan de vooravond van de uitvaart met de plaatselijke geloofsgemeenschap zich biddend voor te bereiden op het laatste afscheid. In de kerken van onze parochie is het mogelijk om een avondwake te houden, waarbij parochiële vrijwilligers voorgaan in gebed. Vindt het afscheid plaats aan de vooravond van de uitvaart in een rouwcentrum, dan is het ook mogelijk dat een voorganger van de parochie ter plaatse komt om voor te gaan in een kort gebeds- of bezinningsmoment.

### Nazorg

Hoewel iedere pastor en vrijwillige voorganger vrij is in zijn/haar nazorg bij een uitvaart (vaak wordt deze ook bepaald door de omstandigheden en de emoties) nemen we als richtlijn dat er één bezoek na afloop wordt gebracht als er een weduwe of weduwnaar is. Als er geen partner is, is er veel voor te zeggen om afscheid te nemen van de familie bij de koffietafel na de uitvaart.

Telefoonnummer weekwacht: 0315-820399

De uitvaartleider neemt contact op met de weekwacht om de voorganger bij het afscheid en de belangrijkste afspraken vast te leggen. Ook is het nummer bereikbaar voor het aanvragen van een ziekenzalving.

## Nieuws van Present Doetinchem

### Nieuwe activiteiten statushouders

Present is gestart met diverse nieuwe activiteiten met statushouders. Naast het maatjesproject Meet&Connect en de multiculturele vrouwenochtend Klets&Koek, worden er nu ook de volgende activiteiten georganiseerd:

- Meet&Talk
- Samen Zingen
- Meet&Eat



Meet&Talk is een ontmoetingsochtend voor iedereen. Dit wordt iedere donderdagmorgen georganiseerd. Samen Zingen is een zanggroep voor vrouwen en mannen met verschillende culturele achtergronden: statushouders én Nederlanders. Onder begeleiding van Maike Weening worden voornamelijk Nederlandse liedjes gezongen. Deze zangbijeenkomsten zijn een keer in de twee weken op dinsdag. Als laatste organiseren we nu regelmatig Meet&Eat. Dit zijn bijeenkomsten waarbij statushouders en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje eten. Zo is er al een iftar (gezamenlijke maaltijd tijdens Ramadan) georganiseerd en hebben statushouder en Nederlanders samen het Suikerfeest gevierd. Bij alle bijeenkomsten staat ontmoeting tussen verschillende culturen centraal. Meer informatie is te vinden op [presentdoetinchem.nl/wat-wil-jij-doen/activiteiten-met-statushouders](http://presentdoetinchem.nl/wat-wil-jij-doen/activiteiten-met-statushouders) of neem contact op met Jasmijn Wagenaar, tel. 06 - 14 63 88 73.

### Vrijwilligers kerk helpen anderen via Present

Leden van de Gereformeerde Gemeente zetten zich de afgelopen jaren regelmatig in voor hun medemensen door Presentprojecten te doen. Vrijwilliger projectbegeleider Johan Mol van Present is de aanjager van deze projecten. Hij is lid van

deze kerk en maakt anderen enthousiast om zich in te zetten. Vorig jaar werden er op een dag vijf projecten uitgevoerd en ook dit jaar zijn er op een vrijdag en zaterdag drie projecten gedaan door vrijwilligers van de kerk.

Ze ruimen tuinen op, snoeien struiken en heesters, sausden, behingen en leggen een laminaatvloer. „Mooi om aan mee te werken, fijn om iemand gelukkiger te maken”, vertelde een van de vrijwilligers na afloop.

Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je ook graag samen met kerkgenoten iemand helpen bij een klus in huis of tuin en/of een moment van aandacht bieden? Neem dan contact op met Present en wij zoeken een passende klus: [josefien.nahuis@presentdoetinchem.nl](mailto:josefien.nahuis@presentdoetinchem.nl) of tel. 06 - 48 60 89 93.

### Help ons mee en doneer!

Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! Present helpt al negen jaar Doetinchemmers die leven in armoede en gezondheidsproblemen en een klein netwerk hebben. Dit doen we door vrijwilligers te verbinden met deze kwetsbare mensen die praktische hulp en een moment van aandacht nodig hebben.

Om dit werk te blijven doen heeft Present Doetinchem jouw hulp hard nodig. Voor een blijvende impact in Doetinchem zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Steun ons daarom met een donatie. Scan de QR-code en vul het bedrag in dat je graag wilt doneren.



### Zelf Present zijn?

Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders? Kijk dan op [www.presentdoetinchem.nl](http://www.presentdoetinchem.nl). Wil je op de hoogte blijven van onze projecten, kijk dan op [facebook.com/PresentDoetinchem/](https://www.facebook.com/PresentDoetinchem/).

## Eucharistische aanbidding & biechtgelegenheid

Eerste zaterdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur in de OLV Kerk Doetinchem, Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem (bij koud weer: Mariakapel).

### Data 2023:

- 5 augustus
- 2 september
- 7 oktober
- 4 november
- 2 december



## Picknick rondom een verhaal over Jezus

Op zaterdag 26 augustus wordt in de tuin van de pastorie in Gaanderen een inspirerende activiteit georganiseerd voor gezinnen met kinderen uit de gehele Parochie Maria Laetitia. Met onder andere een picknick. Ook als uw gezin kerkt op andere locaties in onze parochie bent u van harte welkom! Meer informatie vindt u op de pagina van de locatie Gaanderen in deze editie.

## Wereldjongerendagen naderen



Van 1 tot en met 6 augustus van dit jaar worden in Lissabon in Portugal de Wereldjongerendagen '23 gehouden. Een groot(s) evenement waar jongeren vanuit de hele wereld aan zullen deelnemen. Iedereen kijkt nu al uit naar de heilige mis waarin Paus Franciscus zal voorgaan. Twijfel je nog over deelnemen? Om een goede indruk te krijgen van dit grootschalige evenement kun je via de site van de WJD23 video's bekijken. Daar vind je ook nadere informatie over deelname. Zie [www.wjd.nl](http://www.wjd.nl).

### Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.



U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| - Azewijn:             | Riet Koster     | 0314 - 65 22 03  |
| - Dinxperlo:           | Frans Vreemann  | 0315 - 65 12 13  |
| - Doetinchem:          | Martin Liefink  | 0314 - 32 36 29  |
| - Gaanderen:           | Ria Aarntzen    | 06 - 57 28 45 82 |
| - Gendringen:          | Ans Robben      | 0315 - 23 62 36  |
| - Silvolde/Varsseveld: | Frans Ros       | 0315 - 32 93 70  |
| - Terborg:             | Wilma Elfrink   | 0315 - 32 98 04  |
| - Uift:                | Maria Steentjes | 0315 - 84 21 23  |
| - Wijnbergen:          | Wim Loeven      | 0314 - 34 13 82  |

U kunt ook een e-mail sturen naar: [pci@mlparochie.nl](mailto:pci@mlparochie.nl).



## Kinderen hebben grote stappen gezet in de paastijd

Op zondag 16 en 23 april vonden de Eerste Heilige Communievieringen plaats in Ulft en Doetinchem. De kinderen hadden op deze locaties hun voorbereiding gehad en waren tijdens de Gezinszondagen samen opgetrokken.

In Ulft besprak pastor Tilma met de kinderen het verhaal van de Ongelovige Thomas. Wanneer geloven we wat er gezegd wordt? Thomas wilde eerst Jezus zien, maar Jezus legde uit dat geloof de basis is. In geloof kunnen we Jezus zien en ontmoeten in het brood.

In Doetinchem ging het evangelie over de Emmaüsgangers. Zij ontmoetten Jezus tijdens hun reis, zelfs in tijden van teleurstelling en verdriet. We kunnen altijd met Jezus praten in gebed en hem vragen met ons mee te gaan. Dan herkennen we Hem ook bij het breken van het brood.

Op zondag 7 mei werden tijdens de Gezinszondag in Doetinchem vijf kinderen van twee gezinnen gedoopt. Door dit sacrament zijn ze nu officieel opgenomen in onze kerkgemeenschap. Eén van hen koos er ook voor om direct het H. Vormsel te ontvangen. Behalve een tweejarige ontvingen ze ook de Eerste Heilige Communie. Ze hebben zich samen met hun ouders het afgelopen jaar voorbereid op deze bijzondere dag. Pastor Tilma ging in zijn preek in op de betekenis van namen. Als gedoopten dragen we niet alleen onze eigen naam, maar ook de naam van Christus. We worden aangemoedigd om zijn liefdevolle levenshouding steeds meer eigen te maken. Doop, Vormsel en Communie worden ook wel de initiatie-sacramenten genoemd. Het is passend en gebruikelijk om deze sacramenten juist in de paastijd te ontvangen, omdat ze ons verbinden met de verzenen Christus en met de kerk van Pinksteren. We hopen dat deze kinderen een bijzondere dag hebben gehad en wensen hen toe dat ze blijven groeien in vriendschap met Jezus en de gemeenschap van de Kerk.



## Gezinszondagen en vormselvoorbereidingen 2023-2024

Sinds september 2021 organiseert onze parochie Gezinszondagen, en na de zomervakantie zetten we dit initiatief voort, waarbij het steeds meer de ruggengraat van onze catechese vormt. Deze dagen zijn bedoeld om gezinnen een thuis te bieden binnen onze parochie, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, hun geloof kunnen verdiepen en samen kunnen vieren.

De Gezinszondagen vinden meestal plaats op de tweede zondag van de maand in Doetinchem. We beginnen om 9.30 uur met de catechese, gevolgd door een pauze voordat de kindvriendelijke eucharistieviering om 11.00 uur begint. Na afloop is er een lunch met soep en een broodje.

De catechese is opgebouwd uit een driejarige cyclus voor verschillende leeftijdsgroepen:

- Groep A: kinderen in groep 1 t/m 3.
- Groep B: kinderen in groep 4 t/m 6.
- Groep C: kinderen in groep 7 t/m klas 2.

Kinderen kunnen dus voortdurend catechese volgen. Tegelijkertijd is er ook catechese voor ouders, aangepast aan hun geloofsbeleving, levensvragen en gezinsleven. Door op een ontspannen en open manier met elkaar over het geloof te praten, kunnen we veel van elkaar leren en ontdekken.

### Het Vormsel

Het pastoraal team heeft besloten om de voorbereiding op het Vormsel (en in de toekomst ook de Eerste Heilige Communie) te integreren in de Gezinszondagen. In de afgelopen decennia vond deze voorbereiding voornamelijk plaats op doordeweekse middagen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de voorbereiding plaatsvinden tijdens de Gezinszondagen, samenvallend met groep C. Deze verandering is gekozen vanwege de afname van het aantal deelnemers, maar ook met het oog op gemeenschapsopbouw en het toekomstbestendig maken van het parochieleven. Dit betekent dat vanaf september 2023 kinderen die het Vormsel willen ontvangen (vanaf groep 8), zich kunnen aanmelden via de website. Zij en hun ouders zullen dan aanwezig zijn bij de catechese, eucharistieviering en lunch gedurende de negen Gezinszondagen van september tot juni. De laatste Gezinszondag, op de tweede zondag van juni, zal de viering van het Vormsel plaatsvinden. Broertjes en/of zusjes kunnen ook deelnemen aan de Gezinszondagen, elk in hun eigen leeftijdsgroep. Als er behoefte is aan een crèche, kan daarvoor worden gezorgd.

Datum	Activiteit
- 29 augustus (20.00 u.)	Informatieavond Vormsel
- 10 september	Gezinszondag
- 8 oktober	Gezinszondag
- 12 november	Gezinszondag
- 3 december	Advent Kinderwoorddienst
- 10 december	Advent Kinderwoorddienst
- 17 december	Advent Kinderwoorddienst
- 14 januari	Gezinszondag
- 4 februari (1e zondag)	Gezinszondag
- 10 maart	Gezinszondag
- 14 april	Gezinszondag
- 5 mei (1e zondag)	Gezinszondag
- 9 juni	Gezinszondag met H. Vormsel



# Kinderpagina



## Sacramentsdag

Twee zondagen na het Pinksterfeest vieren we het feest van Sacramentsdag. Er is ook een officiële naam voor dit feest: Het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. We vieren dan dat Jezus steeds weer opnieuw in ons midden komt in de Eucharistie.

Johannes 6, 51-58

Jezus zegt tegen de mensen: "Ik ben het levende Brood uit de hemel. Als iemand van dit Brood eet, zal hij eeuwig leven. Het Brood dat Ik zal geven, is mijn Vlees dat ik geef voor het leven van de wereld". De mensen discussiëren hier met elkaar over en zeggen: "Hoe kan Hij ons zijn Vlees te eten geven?" Jezus antwoordt: Mijn Vlees is het echte voedsel en mijn bloed is de echte drank. Als je mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, blijf je met Mij verbonden".

### Mijn Vlees is het echte voedsel en mijn Bloed is de echte drank

Goed en gezond voedsel is belangrijk. Je hebt het nodig om gezond te blijven en te kunnen werken en te groeien. Zo is het ook bij ons vanbinnen, in ons hart, in geloof, hoop en liefde: ook daarvoor hebben we voedsel nodig. Jezus zegt Ik ben dat voedsel voor jou. In de Communie geeft Hij ons het Brood waarvan Hij zegt dit is mijn Lichaam. Door de Communie komt Hij bij ons om ons Voedsel te zijn. Met Hem verbonden worden wij sterker en gezonder in geloof, hoop en liefde.

### Consecratie

Wat is de Consecratie? De Consecratie is het moment in de Mis waarop Jezus het brood op het altaar maakt tot zijn Lichaam en de wijn tot zijn Bloed. Je herkent het moment omdat we dan knielen.

### Zien we verschil met gewoon brood?

Nee met onze ogen zien we niks veranderen. We zien nog steeds het brood en we zien nog steeds de wijn. Toch heeft Jezus gezegd: Het brood is mijn Lichaam en de wijn is mijn Bloed. Het is moeilijk om dat uit te leggen; we zien brood, maar het is Lichaam van Christus. Het is dus niet meer gewoon brood, maar toch eten we ook niet een stukje vlees. Er is aan de binnenkant iets veranderd en er is aan de buitenkant iets hetzelfde gebleven. Dat noemen we een mysterie, iets dat je nooit helemaal kunt begrijpen. Het is groter dan ons verstand. Daarom kijken we in ons geloof vooral met de ogen van ons hart.

Te communie gaan = Ja zeggen tegen Jezus  
 Jezus zegt: Ik geef Mij aan jou. Geef jij je ook aan Mij?  
 Ik wil jouw broer uit de hemel zijn, als Zoon van God.  
 Wil jij ook mijn broer of zus hier op aarde zijn?  
 Ik ben voor je uitgegaan. Wil jij Mij navolgen?



Jij zegt:  
Amen.

Het is zo.

Ja, ik ben het daar mee eens.  
Ik wil leven zoals U mij heeft voorgedaan.



Wil jij kijken wat je al weet over de Eucharistie? Maak dan het werkblad. Of wil je meer weten? Lees dan de catechese folder.

rk-kids.nl/sacramenten



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



Gebruik van deze Kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneerders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/WdM | Illustraties: Crafty Little Blessings



## Kinderkamp en tienerkamp: inschrijving sluit eind juni

We schreven er al eerder over... het kinder- en tienerkamp. Georganiseerd door het Aartsbisdom Utrecht. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. Let op: aanmelden kan tot 30 juni via: [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl).

### Koning(in) voor een week

(kinderen van 7 t/m 12 jaar)

Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je dat het is om een land te regeren en in een paleis te wonen? Wil jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan mee op het kinderkamp! Met het thema 'Koning(in) voor een week' gaan we tijdens het kamp kijken naar verschillende verhalen uit de Bijbel waar koningen en koninginnen in voorkomen. Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we spelletjes spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel meer!

Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023  
 Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem  
 Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle  
 Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar  
 Aantal deelnemers: Maximaal 30  
 Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters  
 Kosten: 125 euro per kind. Als er meer kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 75 euro per extra kind  
 voorbeeld: 2 kinderen = 200 i.p.v. 250 euro)

Aanmelden via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl) kan tot 30 juni 2023

### Reis rond de wereld

(tieners van 13 t/m 16 jaar)

Goed nieuws: we gaan weer op reis! Niet door de tijd, maar rond de wereld! We bezoeken de hoogste bergtoppen en duiken in de diepste zeeën. Zo maken we kennis met verschillende culturen, dieren en planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele spellen krijg je de kans om je te bewijzen als echte 'globetrotter'. Daarnaast staan er natuurlijk uitstapjes en catecheses op het programma. Ga jij mee met ons op avontuur? Meld je dan snel aan!

Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023  
 Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem  
 Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle



Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar  
 Aantal deelnemers: Maximaal 30  
 Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Bas Kolfshoten  
 Kosten: 145 euro p.p. Als er meer tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 95 euro per extra tiener  
 (voorbeeld 2 tieners = 240 i.p.v. 290 euro)

Aanmelden via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl) kan tot 30 juni 2023.  
 Meer informatie over beide kampen via e-mail: [zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com](mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com).

## 75 jaar Israël: felicitaties

Op woensdag 26 april stond de Joodse gemeenschap in Nederland stil bij het 75-jarig bestaan van de staat Israël. De Nederlandse bisschoppen en de Katholieke Raad voor het Jodendom feliciteerden daarom de Joodse gemeenschap met dit jubileum vergezeld van de wens dat de staat Israël een thuis mag zijn voor al zijn bewoners. Israël is namelijk de enige staat waar Joden geen minderheid zijn. Bovendien zijn veel Joden wereldwijd sterk verbonden met Israël.

Het is een thuis en een toevluchtsoord voor Joden waar ook ter wereld, zeker ook in deze tijd, waarin zeer verontrustend het antisemitisme in zijn diverse verschijningsvormen aan terrein wint.

## Bedevaart naar Banneux

Van 6 t/m 10 oktober 2023 wordt vanuit het Aartsbisdom Utrecht een bedevaart naar het Belgische Banneux gehouden: de plaats waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. De afgelopen jaren hebben al veel pelgrims deze bedevaart meegemaakt. In vijf dagen volgden zij een compleet pelgrimsprogramma met elke dag een eucharistieviering. De pelgrims bidden de Kruisweg, er is een viering met handoplegging, samen wordt gebeden bij de Bron en er wordt een hulde aan Maria gebracht. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en onderlinge ontmoeting. Tijdens deze bedevaart gaat er een team van geestelijken, arts en verpleegkundigen, verzorgers en helpers mee. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als er van een rolstoel gebruik gemaakt moet worden. Deze vijfdaagse bedevaart is voor iedereen, en zeker ook voor zieken, voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en voor ouderen. De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen. De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedragen circa 350,- euro. In dit bedrag zijn alle kosten begrepen, zoals die van heen- en terugreis en ook de kosten van verblijf en begeleiding. Diverse parochies zijn inmiddels gestart met voorbereidingen voor deze bedevaart.

## Meer over de missionaire parochie

Het thema 'de missionaire parochie' leeft in Nederland. Na conferenties in Breda en Veenendaal in 2022 heeft uitgeverij Adveniat met het Centrum voor Parochiespiritualiteit een bundel uitgebracht met 'alles van deze conferentie': de preek van mgr. Van den Hout (Groningen-Leeuwarden), inspirerende verhalen van inleiders, gebeden, de workshops, verhalen uit parochies die al wat verder zijn, toerusting voor het dagelijks geloof en leven in parochies, interviews met mensen uit de (parochie-) praktijk en de terugblik van diverse deelnemers. In de bundel komen diverse mensen uit het Aartsbisdom Utrecht aan het woord. Zoals Paulus Tilma, onze parochievicaris. Hij vertelt over de keuze voor één goed project met toekomst, om een thuis te bieden aan ouders en hun kinderen. „Op die zondagen is er catechese voor kinderen en voor hun ouders, is er een kindvriendelijke Eucharistieviering gevolgd door een lunch. ... We vragen méér dan vroeger, maar merken dat de ouders tegenwoordig een bewustere keuze maken.” Karel Donders is pastoor van de Maria Magdalenaparochie in Elst. Na een cursus parochievernieuwing in 2019 met zijn pastoraal team ging het pastorale beleidsplan de prullenbak in en gooiden ze het over een andere boeg, met onder meer parochiezondagen in de kerk met catechese, een viering en een maaltijd. „We zijn dan met twee- tot driehonderd mensen in plaats van de gebruikelijke honderd, en met veertig kinderen in plaats van twintig. Ik zie als resultaat vooral enthousiasme en nieuwe mensen, ook van buiten de parochie.” Meer inspiratie opdoen? Bestel de bundel (kosten 9,99 euro) via [www.adveniat.nl](http://www.adveniat.nl).



## 'Laudato si' weer beschikbaar

Nadat de eerste en de tweede druk van de pauselijke encycliciek 'Laudato si' eind vorig jaar geheel waren uitverkocht, is er nu een derde druk van deze bijzondere rondschrijfbrief van paus Franciscus beschikbaar.

De paus zette in 2015 met deze encycliciek de zorg voor de schepping wereldwijd op de agenda. In de encycliciek spoort paus Franciscus 'iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties' en 'alle mensen van goede wil' aan om 'beschermers van de schepping' te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.

De Nederlandse vertaling is een uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK). In de uitgave zijn enkele handige bijlagen toegevoegd, zoals een trefwoordenregister en registers van de geciteerde Bijbelteksten, documenten en personen. Dit biedt met name voor studiedoelenden extra gebruiksgemak. U kunt de encycliciek bestellen door een mail met uw naam en volledige adresgegevens te versturen aan [bestel@rkk.nl](mailto:bestel@rkk.nl). Of bel met het Bisdom Breda: tel. (0)76 - 52 23 444.

## 23 juli: Dag voor Grootouders!

Moederdag en Vaderdag kennen we. Weliswaar geen kerkelijke feesten, hoewel er op die dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en moeders wordt gebeden. Wat echter al enkele jaren wel een kerkelijke feestdag is, is de Dag voor Grootouders. Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde zondag van juli, dit jaar op 23 juli. Het moment is niet toevallig gekozen, want het is de zondag vóór de feestdag van de Heiligen Anna en Joachim, de opa en oma van Jezus. De Dag van de Grootouders is een mooie gelegenheid om midden in de zomervakantie even stil te staan bij alle grootouders, die soms misschien een beetje vergeten worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder bezoek van hun kinderen en kleinkinderen moeten stellen. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat zij voor ons gedaan hebben.

Dooptlocatie		Dooptvoorbereiding			
Dooplocatie	Datum	Tijd	Doopheer	Datum	Tijd
Doetinchem	10 sep	13.30 u	P.T.	30 aug	20.00 u
	Ulfst	10 sep	12.00 u	M.S.	29 aug
Doetinchem	1 okt	13.30 u	P.T.	20 sep	20.00 u
Ulfst	8 okt	12.00 u	M.S.	26 sep	20.00 u
Doetinchem	5 nov	13.30 u	H.P.	18 okt	20.00 u
Ulfst	26 nov	12.00 u	M.S.	15 nov	20.00 u
Doetinchem	10 dec	13.30 u	P.T.	22 nov	20.00 u





**Jacqueline Snel**  
gitaar & zang

MUZIEK VANUIT HET HART

BIJ FEESTEN, UITVAANTEN EN ANDERE SPECIALE GELEGENHEDEN  
[www.snelopgitaar.nl](http://www.snelopgitaar.nl) - Tel. 06 324 88 503 - [www.muziekbijuitvaarten.nl](http://www.muziekbijuitvaarten.nl)

**DRUKKERIJ**  
**IJselstroom**  
**DRUKKEN & PRINTEN**

't Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373  
[www.ijselstroom.nl](http://www.ijselstroom.nl) - [info@ijselstroom.nl](mailto:info@ijselstroom.nl)

# GUV Uitvaartzorg

*Persoonlijk, betrokken en dichtbij*

“Daarom werken wij graag bij GUV!”

- Persoonlijk, betrokken, dichtbij
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Één vertrouwd aanspreekpunt

*Bel daarom altijd eerst GUV!*

**Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!**

GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief!

**U kent GUV waarschijnlijk ook van het GUV Crematorium Etten - tijd en aandacht voor u!**

[www.guv.nl](http://www.guv.nl) Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (gratis)



## Voorlopig resultaat Actie Kerkbalans 2023



Ook in 2023 bent u gevraagd om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans, broodnodig om de regelmatig terugkerende kosten van onze Parochie Maria Laetitia te kunnen betalen.

Op basis van de verwerkte administraties tot en met de maand maart, kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het totaalbedrag van de Actie Kerkbalans dat van 2022 redelijk benadert.

Daarvoor namens het bestuur hartelijk dank.

We hopen natuurlijk op echt vergelijkbare ontvangsten gedurende de rest van het jaar om in deze financieel lastige tijden, zeker met de huidige energieprijzen, een positief saldo te kunnen handhaven. Uiteraard kunt u nog steeds uw geldelijke bijdrage overmaken op rekening NL19 RABO 0156 5694 50 t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia.

Mocht u overwegen om gedurende meerdere jaren een bedrag te schenken aan onze parochie, dan kan zo'n bedrag eventueel zonder drempel in mindering worden gebracht op uw inkomen in de aangifte inkomstenbelasting. Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met onze administrateur Joyce Lukassen op 'administratie@mlparochie.nl' of tel. 06 - 26 30 35 93.

*Thijs Kemperman,  
Pennyngmeester .K Parochie Maria Laetitia*

## Heiligenbeeldenmuseum: 25 jaar

Het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg bij Vorden (Ruurloseweg 101) viert in 2023 zijn 25-jarig bestaan met de tentoonstelling 'Met vallen en opstaan'. Enerzijds wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van het museum in de afgelopen 25 jaar, anderzijds wordt in nauwe samenwerking met Wim de Mul, kunstenaar en verzamelaar van kruisbeelden, een bijzondere expositie ingericht waarin het kruis in al zijn vormen wordt belicht. Een nieuwe film brengt zowel het 25-jarig jubileum als het thema op verrassende wijze in beeld. Daarnaast worden in de loop van het museumseizoen extra activiteiten georganiseerd. Meer informatie: [www.heiligenbeeldenmuseum.nl](http://www.heiligenbeeldenmuseum.nl).



## AZEWIJN

### Mededelingen

**Locatieraad:** Voorzitter/catechese: Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43, [annie.venes@hotmail.com](mailto:annie.venes@hotmail.com)  
**Liturgie:** Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, [familiehermsen@gmail.com](mailto:familiehermsen@gmail.com)  
**Budgethouder/diaconie:** Paulien Roelofzen, tel. 0314 - 65 18 33, [paulienroelofzen@live.nl](mailto:paulienroelofzen@live.nl)  
**Kerkhofbeheer:** Secretariaat Parochie Maria Laetitia, tel. 0315 - 34 20 44 (woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)  
**Communie thuis:** Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Venes  
**Overlijden:** De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap.  
**Kerkberichten:** E-mail: [redactie@kerkazewijn.nl](mailto:redactie@kerkazewijn.nl)  
**Post:** Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van: kerkberichten.

## ULFT

### Mededelingen

Op zondag 25 juni wordt er een oecumenische dienst in de openlucht gehouden achter het Willem Tell-gebouw aan de Kerkstraat in Silvolde. Aanvang 10.00 uur. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.  
**Communie aan huis:** Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, of met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77.  
**Gebedsintenties:** U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande openingstijd). Ook kunt u intenties (à 10 euro) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren.

### Overleden

- 7 maart 2023:  
Nellie Aalders-Straatman, Eksterstraat 45, 97 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 14 maart. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

Voor de locatie Varsselder/Veldhunten; zie pagina 31.



## KERKLOCATIES: weekendvieringen van 11 juni tot en met 27 augustus 2023

Datum	OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/Wijnbergen	H. Augustinus - H. Martinus Gaanderen	H. Martinus Etten	HH. Antonius - Petrus & Paulus Ulfst	H. Martinus Gendringen
Zaterdag 10 juni Zondag 11 juni Sacramentsdag 10e zondag door het jaar ( A )	Zo. 11 juni 11.00 uur Eucharistieviering/ gezinszondag P. Tilma/Singing kids	Zo. 11 juni 9.30 uur Inspiratieviering Anne en Bas Rysavy	Za. 10 juni 19.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Kerkkoor	Zo. 11 juni 9.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Kerkkoor	Za. 10 juni 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Koor Dinxperlo
Zaterdag 17 juni Zondag 18 juni 11e zondag door het jaar ( A )	Zo. 18 juni 11.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits In Laudem Dei	Za. 17 juni 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits Cantor/Julian Simmes	Za. 17 juni 19.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Kerkkoor	Zo. 18 juni 9.30 uur Eucharistievier./P. Tilma Koor Dinxperlo	Za. 17 juni 17.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Kerkkoor
Zaterdag 24 juni Geboorte Johannes de Doper Zondag 25 juni 12e zondag door het jaar ( A )	Zo. 25 juni 11.00 uur Eucharistievier./P. Tilma Volare	Zo. 25 juni 9.30 uur Eucharistieviering/P. Tilma Gemengd koor	Za. 24 juni 19.00 uur Eucharistievier./P. Tilma Kerkkoor	Zo. 25 juni 9.30 uur Euch.vier./M. Smits Kerkkoor Engelse mis 14.30 uur M. Smits/Pinay Vocals koor	Za. 24 juni 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor
zaterdag 1 juli zondag 2 juli 13e zondag door het jaar ( A )	<b>Zo. 2 juli 10.00 uur EV/Parochiefeest Team Gelegenheidskoor</b>	Zie OLV	Zie OLV	Zie OLV	Zie OLV
zaterdag 8 juli zondag 9 juli 14e zondag door het jaar ( A )	Zo. 9 juli 11.00 uur Eucharistieviering/P. Tilma Gorgelpiepen	Zo. 9 juli 9.30 uur Inspiratieviering Julian Simmes	Za. 8 juli 19.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Kerkkoor	Zo. 9 juli 9.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Kerkkoor	Za. 8 juli 17.30 uur Eucharistievier./P. Tilma Kerkkoor
zaterdag 15 juli zondag 16 juli 15e zondag door het jaar ( A )	Zo. 16 juli 11.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Volare	Za. 15 juli 19.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Leden gemengd koor	Za. 15 juli 19.00 uur Eucharistievier./P. Tilma Kerkkoor	Zo. 16 juli 9.30 uur Eucharistieviering/P. Tilma Koor Dinxperlo	Za. 15 juli 17.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Cantor L. Jansen
zaterdag 22 juli zondag 23 juli 16e zondag door het jaar ( A )	Zo. 23 juli 11.00 uur Eucharistievier./P. Tilma In Laudem Dei	Zo. 23 juli 9.30 uur Eucharistievier./P. Tilma Cantor L. Jansen organist C. Peters	Za. 22 juli 19.00 uur Eucharistievier./P. Tilma Kerkkoor	Zo. 23 juli 9.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Kerkkoor	Za. 22 juli 17.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Cantor L. Jansen
zaterdag 29 juli zondag 30 juli 17e zondag door het jaar ( A )	Zo. 30 juli 11.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Cantor L. Jansen organist M. Koster	Za. 29 juli 19.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Cantor F. Hagemeijer	Za. 29 juli 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor	Zo. 30 juli 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	Za. 29 juli 17.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Volkszang
zaterdag 5 augustus zondag 6 augustus Gedaanteverandering v.d. heer	Zo. 6 aug. 11.00 uur Eucharistievier./H. Pauw In Laudem Dei	Zo. 6 aug. 9.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Volkszang	Za. 5 aug. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	Zo. 6 aug. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor	Za. 5 aug. 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Volkszang
zaterdag 12 augustus zondag 13 augustus 19e zondag door het jaar ( A )	Zo. 13 aug. 11.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Koor Dinxperlo	Zo. 13 aug. 9.30 uur Inspiratieviering	Za. 12 aug. 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor	Zo. 13 aug. 9.30 uur Eucharistievier./P. Tilma Kerkkoor	Za. 12 aug. 17.30 uur Eucharistievier./P. Tilma Volkszang
zaterdag 19 augustus zondag 20 augustus 20 ste zondag door het jaar ( A )	Zo. 20 aug. 11.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits Volare	Za. 19 aug. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits Gemengd koor	Za. 19 aug. 19.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Kerkkoor	Zo. 20 aug. 9.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Koor Dinxperlo	Za. 19 aug. 17.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Volkszang
zaterdag 26 augustus zondag 27 augustus 21 ste zondag door het jaar ( A )	Zo. 27 aug. 11.00 uur Eucharistievier./H. Pauw Organist M.Koster/Cantor	Zo. 27 aug. 9.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Gemengd koor	Za. 26 aug. 19.00 uur Eucharistieviering Kerkkoor/H. Pauw	Zo. 27 aug. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	Za. 26 aug. 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor

Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

## KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 12 juni tot en met 27 augustus 2023

H. Martinus Etten	elke dinsdag	19.00 uur	Eucharistieviering	M. Smits
H. Augustinus/ H. Martinus Gaanderen	elke donderdag	9.30 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem	elke woensdag ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed	19.00 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
Overig: Biechtgelegenheid	elke vrijdag	10.00 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
	1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)			
Petrus en Pauluskerk Ulfst	elke vrijdag	9.30 uur	Eucharistieviering	M. Smits
	elke 1ste vrijdag v.d. maand	8.30-9.15	Biechtgelegenheid	M. Smits
H. Mauritiuskerk Silvolde	elke donderdag	9.30 uur	Rozenkransgebed	
H. Martinuskerk Gendringen	woensdag elke vrijdag	10.00 uur 15.00-15.50	Eucharistieviering Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste Rozenkransgebed	M. Smits
	elke 1ste vrijdag	14.45 uur		

## ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 12 juni tot en met 27 augustus 2023

Schavenweide Doetinchem	14.45 uur	Woord-en Communieviering	
Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem 3e zondag van de maand	Den Ooiman online		
Verzorgingshuis Pelgrim Gaanderen	dinsdag 27 juni dinsdag 25 juli	18.30 uur 18.30 uur	Woord-en Communieviering Woord-en Communieviering J. Brugman/H. Knol J. Brugman/H. Knol
Antonia Terborg Elke zaterdag	zaterdag 17 juni zaterdag 24 juni zaterdag 1 juli zaterdag 8 juli zaterdag 15 juli zaterdag 22 juli zaterdag 29 juli zaterdag 5 augustus zaterdag 12 augustus zaterdag 19 augustus zaterdag 26 augustus	15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof A. Koenders/R. Rensen H. Bulsink A. Pelgrim G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof H. Bulsink/A. Koenders
Debbeshoek Ulfst Elke zaterdag	zaterdag 17 juni zaterdag 24 juni zaterdag 1 juli zaterdag 8 juli zaterdag 15 juli zaterdag 22 juli zaterdag 29 juli zaterdag 5 augustus zaterdag 12 augustus zaterdag 19 augustus zaterdag 26 augustus	18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof A. Koenders/R. Rensen H. Bulsink A. Pelgrim G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof H. Bulsink/A. Koenders
Schuylenburgh Silvolde Elke woensdag	woensdag 14 juni woensdag 21 juni woensdag 28 juni woensdag 5 juli woensdag 12 juli woensdag 19 juli woensdag 26 juli woensdag 2 augustus woensdag 9 augustus woensdag 16 augustus woensdag 23 augustus	16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur	Woord- en Communieviering Gebedsviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Geen viering Gebedsviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Gebedsviering Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof G. v.d. Velde-Meijer G. v.d. Munckhof G. v. d. Munckhof G. v.d. Velde-Meijer G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Velde-Meijer G. v.d. Munckhof
Meulenbeek Ulfst	1x per maand viering		
Den Es Varsseveld		10.00 uur	
Zorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo	elke laatste vrijdag	11.00 uur	Eucharistieviering M. Smits



## BREEDENBROEK /DINXPERLO

**Geloofsgemeenschap Breedenbroek:**

elke eerste dinsdag van de maand 10.00 tot 12.00 uur.

**Geloofsgemeenschap Dinxperlo:**

elke eerste woensdag van de maand 10.00 tot 12.00 uur.  
Voor opgave van gebedsintenties en andere zaken.  
De koffie staat klaar.

**Gebedsvieringen:**

Elke eerste zaterdag van de maand. 19.00 uur  
Cultuurkerk.

**Rozenkransgebed:**

Elke eerste woensdag van de maand. 18.30 uur  
Cultuurkerk.

## Goed om te weten

- Elke eerste dinsdag van de maand is er van 10.00 tot 12.00 uur gezellig samenzijn in de Cultuurkerk in Breedenbroek. U kunt dan genieten van live-muziek en koffie/thee staat klaar.
- Na overleg is door beide Locatieraden besloten om, met ingang van 1 juli, een gezamenlijk secretariaat te voeren op elke eerste dinsdagmorgen van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Dan bent u van harte welkom om intenties op te geven, een kop koffie/thee te drinken, zomaar een praatje te maken en/of te luisteren naar de live-muziek (zie hiervoor).
- Elke eerste woensdag van de maand om 18.30 uur is er een samenzijn met Rozenkransgebed in de Cultuurkerk. Doe gerust mee, het kost u slechts vijf rozentientjes. Na afloop is er koffie/thee.
- Maandag 19 juni: vergadering van de Locatieraden in de Cultuurkerk. Aanvang 9.30 uur.
- In juli verschijnt er geen Vreugdebode wegens de vakantieperiode. De eerst volgende Vreugdebode komt uit op 25 augustus.
- Indien door ziekte of beëindiging van een bezorger van de Vreugdebode er geen vervanger voorhanden is, kan het voorkomen dat u geen Vreugdebode in de bus krijgt. Er liggen altijd reserve-Vreugdeboden voor u klaar bij binnenkomst in de Cultuurkerk. Neem gerust één of meer exemplaren mee.
- Denkt u aan zondag 2 Juli, de feestelijke Parochiedag in Doetinchem? Zie elders in dit blad. Er zal dan op zaterdag 1 juli geen gebedsviering zijn.
- Op zaterdag 5 augustus is er om 19.00 uur een gebedsviering, verzorgd door de werkgroep. Even stil staan bij God en samen bidden, zingen, luisteren. Velen zijn dan weer terug van vakantie of zijn overgegaan tot de orde van de dag. U bent van harte welkom en na afloop is er koffie/thee.

Wie op vakantie gaat of thuis vakantie viert:

- ga met God -
- geniet -
- kom gezond weer terug -

## Afscheid

Tijdens de vergadering voor onze wijkhoofden hebben we op 20 maart 2023 afscheid genomen van de voorzitter van het adviesorgaan voor de locatieraad, mevr. M.H. Bolwerk-Wilting. Ze heeft jarenlang deze functie vervuld. Daarnaast is Maria jarenlang bestuurslid geweest van het toen nog zelfstandige parochiebestuur en de latere locatieraad. Ook als zanger(es) en (inval)dirigent heeft ze jarenlang haar steentje bijgedragen aan het parochiële koor. Als dank voor al deze bewezen diensten is haar een bos bloemen aangeboden.



## Vrijwilligersdag Locatie en Cultuurkerk 21 mei

Zonder jullie inzet werkt er niets, alleen samen kunnen we er iets moois van maken.

Dat waren de dankwoorden van voorzitter Leo Roeterink aan alle aanwezige vrijwilligers, voorafgaand aan een zeer geslaagd samenzijn. Onder het genot van een drankje en een gesponserde barbecue kon er ook gekeken worden naar beelden en gebeurtenissen uit Breedenbroek op een groot tv-scherm. Al met al een zeer succesvolle zondagmiddag.

## Overleden

- 14 maart: Reinier van Ree, 56 jaar.
- 2 mei: Theo Deckers, 89 jaar.
- 7 mei: Jan Idink, 77 jaar.
- 11 mei: Leo Bolwerk, 83 jaar.

*Bidden wij voor hun zielenrust*

## Sluiting H. Martinuskerk Etten



Na overleg met de locatieraad heeft het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia besloten om op 7 januari 2024 de laatste weekendviering te laten plaatsvinden in de H. Martinuskerk in Etten. De voornaamste reden hiervoor is de terugloop van het kerkbezoek en de dalende vraag naar de bediening van de sacramenten in de achterliggende jaren. Bovendien wordt een steeds grotere druk ervaren door een kleene- en ouder wordende groep vrijwilligers bij de continuering van alle werkzaamheden die nodig zijn voor de exploitatie van een kerkgebouw en een vitale geloofsgemeenschap. Daarnaast staat het aantal kerkgebouwen in onze parochie niet meer in verhouding tot het aantal actieve gelovigen en de parochiële inkomsten. In de periode tot 7 januari wil het pastoraal team en het parochiebestuur graag met de vrijwilligers en parochianen van Etten in gesprek over de toekomst. Daarbij zal worden gezocht naar mogelijkheden om ons geloof lokaal te delen en gestalte te geven. Voor de viering van de eucharistie en andere sacramenten is men na de kerksluiting aangewezen op de kerken van Uift, Doetinchem en, voornamelijk, Gendringen en Gaanderen. We hopen dat vele vrijwilligers hun werkzaamheden voor de gemeenschap willen voortzetten en dat alle parochianen in één van de overige kerken van onze parochie een nieuw kerkelijk thuis mogen vinden. Na de laatste weekendviering zal het Allerheiligste uit het tabernakel worden overgebracht naar de Petrus en Pauluskerk in Uift en wordt de godslamp gedooft. Tot een definitieve herbestemming en verkoop van de kerk kunnen er op verzoek van parochianen, na toestemming van de pastoor, nog wel uitvaarten en andere incidentele vieringen plaatsvinden.

Over herbestemming en verkoop van de kerk kunnen wij melden dat het parochiebestuur, in nauw overleg met het bisdom, in contact staat met een lokaal opgerichte stichting die het kerkgebouw als gemeenschapshuis voor het dorp en haar verenigingen wil behouden. Na de gehoopte overname door deze stichting aan het begin van het volgende kalenderjaar zal de dan voormalige kerk, inclusief de Mariakapel, geen plaats meer zijn voor de viering van liturgie en sacramenten.

De geloofsgemeenschap in Etten kent een lange traditie van ruim 1.000 jaar. De huidige Martinuskerk bestaat in 2024 precies 100 jaar. De kerksluiting is, zoals de sluiting van ieder kerkgebouw of religieuze instelling, pijnlijk. Toch willen wij in dankbaarheid omzien naar al het goede dat hier is ontvangen, beleefd en gedeeld. In vertrouwen op God gaan wij hoopvol op weg naar de toekomst.

*Namens parochiebestuur en pastoraal team, pastoor Hans Pauw*

## Opbrengst Vastenactie Stichting Huis van Marabout-Gambia

Vorige week is het mooie bedrag van 148,79 euro bijgeschreven op de rekening van de stichting naar aanleiding van de vastenactie 2023. Hartelijk dank voor deze mooie bijdrage.

Afgelopen jaar hebben wij de bijdrage besteed aan de aanleg van de elektriciteit. Op dit moment zijn we druk bezig met het werven van fondsen voor de renovatie van het dak en de plafonds van de medische post. We zijn al een paar jaar bezig met het werven van fondsen hiervoor en hopelijk lukt het dit jaar om genoeg geld bij elkaar te krijgen.

De medische post stamt uit 2004 en het dak lekt al geruime tijd. Tijdens de regenperiode (juni t/m oktober) is het regelmatig niet mogelijk om patiënten te behandelen vanwege de vele lekkages.

De bijdrage van de vastenactie 2023 zetten wij in voor de renovatie van het dak. Na de aanleg van de elektriciteit in 2022 is dit de laatste stap in de richting van een volledig opgeknapte medische post in een gebied waar medische hulp zo hard nodig is. En waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis op vele uren lopen is. Onderdelen van het opknapprogramma die al afgerond zijn: aanleg toiletten, aanleg waterleiding en aanleg elektriciteit.

Hartelijk dank aan alle parochianen die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat van de vastenactie!

Wilfried Holtus, voorzitter Stichting Huis van Marabout, Gambia  
<https://www.huisvanmarabout-gambia.com>

*Foto: Medische hulppost in Naneto Seyon.*





## Gerard Bomers

In de loop van de tijd heb ik als eerste item op de beide locatiepagina's Doetinchem heel wat portretjes van parochianen uit onze locatie geschreven. „Nu je deze zomer stopt met je vrijwilligerswerk”, zei pastoor Hans Pauw, „moet je maar eens een portretje van jezelf schrijven. Stof genoeg”, zei hij er achteraan. Dat klopt, maar gemakkelijk is schrijven over jezelf niet, vind ik.



Toen ik ruim 51 jaar geleden in Doetinchem kwam wonen en parochiaan van de H.-Geestparochie werd, kwam al gauw pastoor Pierik op huisbezoek met het doel me het zo genoemde pastoraal beraad binnen te loodsen, dat naast het bestuur bestond en er niet veel later in opging. Eenmaal vrijwilliger, altijd vrijwilliger: na de fusie van H.-Geestparochie en de OLV-Ten Hemelopneming ging mijn vrijwilligerswerk gewoon door. Komend uit een groot, traditioneel katholiek gezin uit Voor-Beltrum, Callixtusparochie Groenlo, vind ik het een soort vanzelfsprekendheid iets binnen de parochie te doen. Dat heeft waarschijnlijk voor een deel ook te maken met mijn opleiding

## Gezinszondag

Beste jongens en meisjes, op zondag 7 mei hebben we een heel bijzondere gezinszondag gehad. Het begon zoals altijd in de Mariakapel, waar we uitleg kregen van pastor Paulus Tilma. Hij vertelde over 'tekenen van leven', een thema dat tussen Pasen en Pinksteren heel erg leeft binnen de kerk en onze kerkgemeenschap. Daarna hebben alle aanwezige kinderen, in kleine groepjes, een speurtocht gehouden in de kerk met als thema 'tekenen van leven'. En tijdens de eucharistieviering zagen we met eigen ogen die tekenen terug komen in het doopsel, de eerste heilige communie en het vormsel. Want vijf kinderen werden opgenomen in onze geloofsgemeenschap en - afhankelijk van hun leeftijd - ontvingen zij een of meer van die 'levenstekens'. Hoe mooi is dat? En dat is wat deze gezinszonden ook zo bijzonder maakt, het samen beleven van het geloof! Op zondag 11 juni is de laatste gezinszondag voor de grote vakantie. Kom jij ook?

aan de aartsbisschoppelijke kweekschool St.-Ludgerus in Hilversum, waar katholieke leerlingen uit het hele aartsbisdom op het internaat hun studie deden. Een beetje verwonderlijk is die betrokkenheid bij vrijwilligerswerk misschien toch ook, want in mijn jeugd was daarvan veel minder sprake. Groenlo had naast de pastoor-deken vier kapelaans! Van de parochianen werd niet veel meer verwacht dan dat ze naar de kerk gingen en de collecteschaal niet zonder wat te doneren aan zich voorbij lieten gaan. Dat leverde bij de grote aantallen kerkbezoekers in die tijd heel wat op.

Hoe dan ook, mijn vrijwilligerstaken in onze parochie lieten zich wel combineren met mijn baan als leraar Nederlands aan het Ludgercollege, al moest ik daarnaast een aantal jaren ook tijd vrijhouden voor verdere studie. Toen ik er rector werd, ging het ook wat lastiger, maar na mijn pensionering ontstond er juist weer meer tijd. En zo ben ik alweer een hele tijd voorzitter van de Locatieraad en schrijf ik regelmatig een bijdrage voor de Vreugdebode, voornamelijk op de pagina's van de locatie Doetinchem.

Als je helemaal buiten het vrijwilligerswerk staat, vind je de tijdsbesteding die het vraagt, misschien wat zwaar. Ja, het vraagt tijd en soms ook moeite, zo is mijn ervaring, maar het wordt een stuk lichter door het feit dat je omringd bent door heel wat anderen die ook als vrijwilliger aan het werk zijn. En als er een goede onderlinge sfeer heerst, beleef je ook plezier aan je actieve betrokkenheid. Eigenlijk is het een beetje verwonderlijk, maar vooral ook goed, dat enkele decennia geleden, toen het aantal priesters in de parochie afnam, het vrijwilligerswerk als vanzelf van de grond kwam en opbloede. Gelukkig maar.

Graag wil ik in dit stukje benadrukken hoezeer vrijwilligerswerk belangrijk is voor de vitaliteit van elke parochie als geloofsgemeenschap. Ik denk dat je in je eentje heel gelovig kunt zijn, zoals de vele kluizenaars eeuwen geleden bewezen, maar in de kern zijn we toch vooral ook een gemeenschap van gelovigen. Dat brengt niet alleen een onderlinge band met zich mee, maar versterkt ook het gezamenlijk beleden geloof en de bereidheid een bijdrage aan het in stand houden van die gemeenschap te leveren.

Dit brengt me als vanzelf bij de aansporing aan vooral jonge mensen, maar ook aan 'jongere ouderen' om als het even kan zich beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk in de parochie. Het is er in alle soorten en maten; er valt dus wat te kiezen.

Foto: Ton Harbers

## De Vredeshof, Emmastraat

In 2021 zijn van de ruim 700 graven op begraafplaats De Vredeshof aan de Emmastraat, waarvan de nabestaanden van de daar begraven personen niet bekend zijn bij ons, 110 graven geruimd, alle uit vak D. Ruim een jaar geleden hebben we 130 graven uit vak E voorzien van een bord met een sticker. Via het publicatiebord op de begraafplaats is daar melding van gemaakt. Via die sticker hopen we in contact te komen met nabestaanden. Dat is belangrijk in verband met verlenging van de grafrechten, betaling van kosten voor het onderhoud van de begraafplaats en eventuele ruiming van het graf. Over 125 graven, waar we geen reactie van hebben ontvangen zullen -binnen enkele weken- in de zomermaanden worden geruimd. Wilt u meer informatie, bent u nabestaande of kent u een nabestaande, bel dan met de centrale administratie van onze parochie. Tel.: 0315 - 34 20 44; dat kan op woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur.

Namens de Locatieraad, Hans Diks

## Misdienaarsdag



Vanuit de OLV gingen er op zaterdag 13 mei vier misdienaars mee onder leiding van pastoor Hans Pauw naar de landelijke misdienaarsdag in Kevelaar. Daar waren vanuit het hele land zo'n 300 misdienaars, jong en oud, aanwezig. Vanuit het bisdom Utrecht alleen al waren er zo'n 180 misdienaars! Een mooie en gezellige dag, die begon met een gemoedelijk samenkomen in het Forum Pax Christi, een overdekte ruimte in de buitenlucht, waar we welkom werden geheten en waar we onze misdienaarskleding konden aandoen voor de procesie. Van daaruit liepen we dus in processie naar de basiliek, waar een eucharistieviering werd gehouden met monseigneur Woorts als hoofdcelebrant. Voor de picknick waren we uitgenodigd in de tuin van het Priesterhaus. Daar konden we onze meegebrachte boterhammen eten, maar kregen we ook een broodje worst en werd er drinken uitgedeeld. Na de picknick was er een speurtocht door Kevelaar, waarbij we heel wat meters hebben gelopen, afbeeldingen hebben gezocht en natuurlijk veel hebben mee gekregen over Kevelaar zelf en het ontstaan ervan. Als afsluiting hebben we, in processie en onder gebed van het Wees Gegroet, nog een gezegende kaars naar de kaarsenkerk gebracht als teken van onze komst naar Kevelaar. Wij - Octavio, Dilon, Chantal en Emilia - hebben een fantastische dag gehad en kijken nu al uit naar de volgende misdienaarsdag!

Op de foto van links naar rechts:

Octavio Mucuta, Dilon Warda, Chantal van der Sanden, Emilia Warda.

Werkgroep Diaconie/Omzien naar Elkaar

## Actie rondom Pasen

Verschillende parochianen ontvingen net voor Pasen een bloemetje met een paasgroet. Het was maar een klein gebaar, maar belangrijker is het contact of het praatje dat we hadden. Ook bij Truus Waarbroek werden we hartelijk ontvangen. Zij ontving het kleurrijke bakje viooltjes met de volgende paaswens:

Voorzichtig  
haast nog breekbaar  
verschijnt overal  
het licht met een  
kracht  
die niemand kent  
die hoop laat kiemen  
tuinen aansterkt  
grafstenen opzij rolt  
Alles wijst naar  
EEN NIEUW BEGIN.



Foto: Ton Harbers

## Nieuwe gezichten bestuur PCI

Na vele jaren zich met hart en ziel te hebben ingezet voor de PCI in de Parochie Maria Laetitia, treden secretaris Frans Ros en penningmeester Kees van Valkengoed terug per 1 juni 2023 wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Wij zijn Frans en Kees veel dank verschuldigd voor het onbaatzuchtige werk dat zij voor de medemens in onze parochie hebben gedaan. Jos Kunze is bereid de rol van penningmeester over te nemen en daar zijn we verheugd over. Miguel Mendes de León neemt de rol van secretaris over. Jos zet zich al vele jaren in voor de parochie in Terborg, eerst als lid van de locatieraad en nu is hij een van de voortrekkers van Nieuw Begin.

Miguel is al jaren lid van het bestuur van de PCI, voorheen was hij onder meer voorzitter van de locatieraad van de Paskerk in Doetinchem. Lisanne Hermsen blijft algemeen bestuurslid en Wilma Elfrink voorzitter.

Waar je ziet en zou verwachten dat bestuursleden gepensioneerd zijn, is het opvallend dat alle bestuursleden van de PCI volop meedraaien in het arbeidsproces.

## Deelkasten

Er zijn inmiddels al negen deelkasten geplaatst in Doetinchem, Gaanderen en Wehl. Steeds meer mensen weten de kasten te vinden om iets te delen of te nemen. Zo nu en dan staan de kasten leeg en daarom roepen we u op, om zo nu en dan iets mee te nemen. U kunt dit zelf plaatsen in een van de deelkasten. Maar meenemen naar de kerk kan ook. In de groene kist plaatst u wat u missen kunt. Wekelijks rijdt de Werkgroep Deelkasten rond door Doetinchem en Wehl om de producten te verspreiden. Houdbare producten en verzorgingsproducten zijn van harte welkom!

## Sociale kaart

Bij deze Vreugdebode ontvangt u de Sociale kaart die we hebben ontworpen. Deze kaart geeft aan de voorzijde weer waar u kunt helpen in de vorm van goederen of persoonlijke inzet. De achterkant geeft weer waar u terecht kunt, wanneer u hulp nodig heeft. Dat kan in heel veel verschillende vormen zijn. Per instantie of organisatie geeft de Sociale kaart aan hoe u met hen in contact kunt komen. Deze Sociale kaart is bedoeld als bewaarexemplaar, zodat u actie kunt ondernemen wanneer u hulp wilt geven of wanneer u hulp nodig heeft.

### Gedoopt

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| - Christiaan Bakula | Alfred Mozerplein 51 - 28 |
| - Siemen Galema     | Ellegoorsestraat 18       |
| - Marie Galema      | Ellegoorsestraat 18       |
| - Alyenor Talens    | Badweg 8                  |
| - Anna Livia Talens | Badweg 8                  |
| - Julius Talens     | Badweg 8                  |

### Overleden

- |  |         |
|--|---------|
| - Ton Kamp, Broekstraat 9a                           | 67 jaar |
| - Frans Morssinkhof, Rijksweg 91, Laag-Keppel        | 94 jaar |
| - Harry Venhorst, Koetsveldstaat 23, Doesburg        | 72 jaar |
| - Els Mullink-v.d.Berg, Beukenhaag 1, Hengelo (Gld.) | 80 jaar |



## Terugblik op een mooie Goede Week en Pasen in Gaanderen

### Een Kruisweg met Pasen

Met Pasen kwam een deel van het gezin van onze jongste dochter Stefanie, vanuit Enschede, naar Terborg om eitjes te zoeken. Opa had natuurlijk niet goed bijgehouden waar ze verstopt lagen. Dus, in plaats van 40 eitjes vonden we er 36 terug. Maar van de andere kant: we vonden er nog twee van Pasen 2022. Na afloop van de Paasbrunch die daarop volgde, stelden wij voor om een mooie wandeling te maken langs de staties van de Gaanderense Kruisweg op Landgoed 't Maatje. Enigszins tot onze verbazing waren de kleinkinderen, nadat ik de betekenis van de Kruisweg had uitgelegd, meteen enthousiast. Gelukkig was het weer er nu geschikt voor, in tegenstelling tot de Goede Vrijdag zelf. Kleindochter Stefka (17) nam meteen het voortouw door, als evangelist, de verhalen van de staties voor te lezen. Op geheel vanzelfsprekende wijze namen haar broers, Stan en Steije (15 en 11), bij de elfde statie de andere rollen op zich. Moest toen even terug denken aan de taak die we destijds op Palmzondag als kerkgangers hadden om tijdens het lijdensverhaal 'Kruisig Hem, kruisig Hem' te moeten uitroepen. Dat leverde bij mij altijd de nodige schroom op. Wij vonden het mooi dat de Gaanderense geloofsgemeenschap ons de gelegenheid heeft geboden om, al was het dan niet op Goede Vrijdag, deze ervaring van het lopen van de Kruisweg met onze (klein)kinderen te mogen delen. Bedankt daarvoor!

Op onze website [www.maria-laetitia.nl](http://www.maria-laetitia.nl) staat ook nog een uitgebreide terugblik op de Goede Week, met veel mooie foto's. Wellicht heeft u dit al bekeken. Zo niet, het is de moeite waard om even uw computer te starten. De terugblik is te vinden onder het kopje 'Lokaal Nieuws' en op 'Locatie: Augustinus - Martinus Gaanderen'.

Henny en Steven van Woerkom  
Foto's: Henny van Woerkom



Kruisweg gewandeld door de familie Van Woerkom.



Stefka leest de tekst bij de statie.

## Vakantieactie werkgroep Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De werkgroep PCI heeft ook dit jaar weer een actie voorbereid om kinderen die opgroeien in armoede, een verrassing aan te bieden. Een extraatje voor kinderen voor wie tijdens de lange zomervakantie geen vakantie reizen of uitstapjes mogelijk zijn. Heeft u schoolgaande kinderen en bent u bekend met het meedoen-arrangement? Maakt u gebruik van de Voedselbank of leeft u net boven de armoedegrens en heeft u moeite om uw kinderen een extraatje te bezorgen vanwege uw financiële situatie? Dan willen wij uw kinderen graag een mooie verrassing aanbieden.

Vanwege de regelgeving rondom de wet op de privacy zijn de gezinnen die we graag een steuntje in de rug bieden, niet in beeld. Maar bent u een gezin (of kent u een gezin) waar een extra verrassing voor de kinderen heel welkom is, stuur dan een e-mail naar de contactpersoon van de PCI-Gaanderen, Ria Aarntzen: [h.r.aarntzen@gmail.com](mailto:h.r.aarntzen@gmail.com). Geef uw adres op en het aantal kinderen voor wie u graag een verrassing ontvangt. Uiteraard zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Kinderen eten een appelte. Foto: Ria Aarntzen

## Picknick rondom verhaal over Jezus

### Uitnodiging voor een picknick in de tuin van de pastorie in Gaanderen.

Zaterdag 26 augustus wordt een inspirerende activiteit georganiseerd voor gezinnen met kinderen uit de hele Parochie Maria Laetitia. Centraal staat het bijbelverhaal over de vijf broden en de twee vissen. Met creatieve vormen willen we dit verhaal uitdiepen en als afsluiting met z'n allen gaan picknicken in de tuin van de pastorie in Gaanderen. De activiteit zal van 16.00 tot 18.00 uur duren. In verband met de voorbereiding willen we graag weten hoeveel gezinnen gaan deelnemen en daarom vragen we jullie om je op te geven. Dit kan tot uiterlijk zondag 9 juli op onderstaand mailadres met vermelding van naam en met hoeveel personen jullie komen. Bij voldoende deelname gaat de activiteit door en krijgen jullie hier via de mail bericht van. Graag tot zaterdagmiddag 26 augustus in de pastorietuin in Gaanderen, Kerkstraat 72.

Francis Hagemeijer en Angela Steenbreker, [pelgrim40@kpnplanet.nl](mailto:pelgrim40@kpnplanet.nl)



In de pastorietuin. Foto: Ria Aarntzen

## Vooruitblik: bedevaart naar Kevelaar

Zondag 3 september is de bedevaart vanuit onze parochie naar Kevelaar. De pastores Marcel Smits en Paulus Tilma zullen in de vieringen in Kevelaar voorgaan. Het gemengd koor uit Gaanderen onder leiding van Ben Simmes verzorgt de zang. Er is geen 'Pelgrimsbus', maar u kunt zich opgeven om te carpoolen, vanaf het kerkplein in Ulft. Natuurlijk kunt u ook op eigen gelegenheid naar Kevelaar reizen. En ook wordt er een fietsbedevaart gemaakt. Voor meer informatie: zie elders in deze Vreugdebode.

## Vakantietijd

In de maanden juli en augustus trekken velen erop uit om zich weer op te laden voor het volgende school- en werkjaar. Heerlijk even alle dagelijkse besommeringen loslaten, ontspannen in een andere omgeving, genieten van de natuur en ontmoetingen met andere mensen. „We hebben de tijd aan onszelf” en dan vliegt de tijd soms extra snel voorbij. Voor degenen die thuis blijven - misschien wel thuis 'moeten' blijven vanwege hun gezondheid of andere redenen - ligt dit anders. Maar hopelijk kunnen ook zij genieten van extra aandacht, rustige gesprekken, leuke uitstapjes en mooi weer. Ook in de vakantieperiode worden er elk weekend vieringen aangeboden in onze kerk. Samen de eucharistie vieren en God danken. Want Hij is altijd bij ons, waar je ook bent. Het overzicht van de vieringen vindt u op de midden-pagina van de Vreugdebode en op het inlegvel. Een hele fijne zomertijd gewenst.

## Overleden

Dinsdag 21 maart 2023 is overleden mevrouw **Mimy Hengeveld-Besselink**, Hermina Elizabeth Maria, weduwe van de heer Henny Hengeveld. Mimy was in Gaanderen bekend vanwege haar vele vrijwilligerswerk. Zij is daarvoor ook gehuldigd en was Lid in de orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Hengeveld is 87 jaar geworden en woonde de laatste tijd in het woonzorgcentrum Pelgrimhof in Gaanderen. Op maandag 27 maart was voor haar de crematieplechtigheid in besloten kring.

Zaterdag 25 maart 2023 is overleden mevrouw **Stieni Arts-Peters**, Christina Wilhelmina Martina, echtgenote van de heer Theo Arts, in de leeftijd van 86 jaar. De heer en mevrouw Arts woonden aan de Hamminkstraat in Gaanderen. Later woonden ze in het verzorgingstehuis De Pelgrim. Zondag 2 april kon men afscheid nemen van haar en de familie condoleren, in de St. Martinuskerk in Gaanderen. De crematieplechtigheid was op maandag 3 april in het Crematorium in Etten.

Donderdag 6 april 2023 is overleden de heer **Leo Daams**, Leonardus Hermanus Theodorus, echtgenoot van mevrouw Corrie Daams. Hij woonde aan de Hoofdstraat in Gaanderen. Leo is 78 jaar geworden. Donderdag 13 april was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren. Vrijdag 14 april was voor hem de crematieplechtigheid in besloten kring, in het Crematorium in Etten.

Maandag 17 april 2023 is overleden de heer **Gerard Steverink**, Gerardus Johannes Maria, echtgenoot van Dini Steverink, in de leeftijd van 88 jaar. De familie Steverink woonde aan de Leeuwerikstraat in Gaanderen. De laatste maanden woonde hij, samen met Dini, in het verzorgingstehuis De Pelgrim. Gerard heeft in zijn leven, naast zijn werk, ook heel veel vrijwilligerswerk in Gaanderen gedaan en tot ongeveer een jaar geleden bracht hij, samen met zijn vrouw, ook nog trouw de Vreugdebode rond. Op maandag 24 april was voor hem de gezongen uitvaartviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij werd gecremeerd in Crematorium De Slangenburg in Doetinchem.

Maandag 17 april 2023 is overleden mevrouw **Riekje Welling-Smits**, Hendrika Johanna, weduwe van de heer Wim Welling en eerder gehuwd geweest met de heer Henk Huethorst. Mevrouw Welling is 91 jaar geworden. Zij is vele jaren een gewaardeerd lid geweest van het Dameskoor en later ook van het Gemengd koor van de St. Martinuskerk. Ze woonde aan de Hoofdstraat en later in het verzorgingstehuis De Pelgrim. Op dinsdag 25 april was voor haar de gezongen uitvaartviering in de St. Martinuskerk, waarna zij bij haar man werd begraven op de begraafplaats achter de kerk.

Maandag 15 mei 2023 is overleden de heer **Guus Lötters**, echtgenoot van Annet Lötters-Ketelaar. De familie Lötters woonde aan de Hoofdstraat in Gaanderen. Guus was erg betrokken bij de St. Martinuskerk. Veertig jaar lang was hij lector. Ook is hij gedurende negen jaar koster geweest waarbij hij ook regelmatig de taken van collectant en acoliet op zich nam. Guus was lid van het gemengd koor en samen met Annet bracht hij de Vreugdebode rond. Guus is 86 jaar geworden. Enkele dagen na de toediening van het sacrament van de ziekenzalving is hij vredig ingeslapen. Vrijdag 19 mei was voor hem de crematieplechtigheid in besloten kring.

*Mogen allen die zijn overleden, rusten in vrede. En mogen allen die hun geliefden moeten missen, gesterkt worden door het geloof dat zij thuisgekomen zijn in het Huis van onze Vader, waar plaats is voor velen.*





Sinds 1985

uw meesterbakker

# Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47  
7001 DN Doetinchem  
Tel: 0314 - 32 55 12  
[www.bakkerijlurvink.nl](http://www.bakkerijlurvink.nl)

 Jeannette Koster  
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke, liefdevolle en deskundige begeleiding.



- Een vertrouwd gezicht van begin tot eind.
- Samen naar een afscheid dat past bij het leven dat geleefd is, een troost voor later.
- Aandacht en vertrouwen.

Dag en nacht bereikbaar: 06 - 25 19 56 69  
[www.kosteruitvaartbegeleiding.nl](http://www.kosteruitvaartbegeleiding.nl) | Gaanderen en omstreken

## Herdenk & Herinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar  
Ambacht



### SCHOOT natuursteen

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN  
BOUW- EN INTERIEUR



Fabriekstraat 18  
7005 AR DOETINCHEM  
Telefoon (0314) 34 00 54  
[www.schoot-natuursteen.nl](http://www.schoot-natuursteen.nl)  
[info@schoot-natuursteen.nl](mailto:info@schoot-natuursteen.nl)



 **Helming  
Hoveniers**  
G A A N D E R E N

**Voor ontwerp, aanleg, bestrating  
en onderhoud van uw tuin!**

**Onderhoudsabonnement op maat!**

Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.  
Van kleine klusjes tot groot onderhoud.

**Bel ons gerust voor advies.**

Telefoon 06 - 227 90 338 [www.helminghoveniers.nl](http://www.helminghoveniers.nl)

# Bloemen & Emoties

**Bloemen & Emoties**  
Miranda Steentjes - rouwbloemist



T : 06 - 5124 7324  
E : [bloemenenemoties@gmail.com](mailto:bloemenenemoties@gmail.com)  
I : [www.bloemenenemoties.nl](http://www.bloemenenemoties.nl)

- 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
- op afspraak bij u aan huis

# mabo

techniek

Elektrische  
Camera- & inbraakbeveiliging  
Domotica  
Airco's & warmtepompen

📍 Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem  
☎ 0314-235 044 ✉ [info@mabotechniek.nl](mailto:info@mabotechniek.nl)  
[www.mabotechniek.nl](http://www.mabotechniek.nl)

## VRIJHEID

*Als ik stilsta en geniet  
is dit moment mijn favoriet  
toekomst wordt uitgesteld  
nu is het enige wat telt*

*Dit moment niets hoeven  
de gelukzaligheid proeven  
sta ik nu gewoon even stil  
zo verwelkom ik wat ik wil*

*Nu voor mij de zonneschijn  
ik ben vrij om mezelf te zijn*

*Als ik beweeg en ontdek  
is verlangen wat ik opwek  
naar mijn toekomst kijken  
dromend wat ik wil bereiken*

*Het nieuwe steeds kiezen  
de onzekerheid verliezen  
het ongemakkelijke went  
ook daar in mijn element*

*Nu voor mij de zonneschijn  
ik ben vrij om mezelf te zijn*

(Mark Verhees)

Foto: Susan Spekschoor



## Bijzondere herdenkingen in Gendringen



Tijdens de jaarlijkse herdenkingen rond 5 mei vonden er dit jaar bijzondere herdenkingen plaats in Gendringen.

Op 3 mei was er een benefietconcert in de H. Martinus-kerk, ter herinnering aan bevrijding, vrijheid en herdenken. De RCMP uit Canada, het GOV en popkoor Different Voices gaven een indrukwekkend concert.

Op 4 mei werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

herdacht op het kerkhof aan de Staringstraat.

Op 6 mei vond er een herdenking plaats bij het monument 'Opdat Wij Niet Vergeten' op het 'Olde Kerkhof'.

Dank aan alle vrijwilligers die bijgedragen hebben aan deze bijzondere herdenkingen.

*De Locatieraad H. Martinus Gendringen*

*Foto: Wim Schepers*

## Bedevaart Kevelaer zondag 3 september

Helaas zijn wij de laatste drie jaar niet meer naar Kevelaer geweest, voor de al te goed bekende reden.

Dit jaar wil de Broederschap van Kevelaer en de Parochie Maria Laetitia een fijne traditie weer voortzetten en een nieuw leven geven, en daar is veel enthousiasme voor.

Een dagtocht, waarbij alle essentiële elementen van een bedevaart toch aanwezig zijn. Het is al een lange traditie (ruim 135 jaar) om vanuit onze regio jaarlijks met een groep uit de lokale parochies (nu één grote parochie) daar naar toe te trekken.

Vanwege zijn lange geschiedenis is de vorm van deze bedevaart over de jaren ontwikkeld, met veranderingen voor verschillende tijden en omstandigheden. Zo is fietsen overgegaan naar een busreis. Sinds deze eeuw is fietsen er weer bij gekomen, en later ook nog een wandelgroep. Steeds meer, kwamen mensen op eigen gelegenheid met hun auto. Ondertussen is de bus te duur geworden, en wij willen de bedevaart graag haalbaar houden. Dus dit jaar, op de vertrouwde eerste zondag van september (3 september) gaat de reis weer door. Met een wandelgroep, een fietsgroep en een aantal auto's.

### Bedevaart met de auto

Daarbij gaan wij 'carpoolen'. Door mensen die zich aanmelden met een of meer lege plekken in hun auto's te matchen met mensen die vervoer nodig hebben, bewaren wij iets van de gedachte 'samen op reis'. Met samenkomst voor een reisgebed en vertrek vanaf het Kennedyplein voor de H.H. Petrus en Paulus-kerk in Ulf, om in Kevelaer weer samen te komen, met de wandelaars en fietsers.

### Programma (auto)

09.00 uur: Reisgebed in de H.H. Petrus en Paulus kerk in Ulf

09.15 uur: Vertrek auto's richting Kevelaer

10.05 uur: Aankomst Am Bahnhof of Peter- Plümpe Platz

10.15 uur: Vertrek richting Kapellenplatz

10.30 uur: Aankomst Genadekapel en zegening van de kaars

12.00 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel

14.45 uur: Opstellen bij Genadekapel voor de grote processie naar het kruiswegpark

15.00 uur: Kleine kruisweg in Forum Pax Christi

17.00 uur: Lof en wijding devotionalia in Forum Pax Christi

17.30 uur: Vertrek richting auto's (parkeerplaats)

Voor de opgave met de auto kunt u zich aanmelden bij: René Bouwmeister, tel. 06 -19 09 28 35 of e-mail: renebouwmeister@hotmail.com

### Programma (Fiets)

07.00 uur: Reisgebed bij de H. Martinus kerk in Gendringen

10.05 uur: Aankomst Am Bahnhof

10.15 uur: Vertrek richting Kapellenplatz

10.30 uur: Aankomst Genadekapel en zegening van de kaars

12.00 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel

14.45 uur: Opstellen bij Genadekapel voor de grote processie naar het kruiswegpark

16.00 uur: Vertrek met de fiets richting Gendringen

Voor de opgave met de fiets kunt u zich aanmelden bij:

Esther Oude Elberink, tel. 06 - 15 57 81 71

## Samen 'de kar van Gendringen' trekken

In het dorp Gendringen zijn plannen gestart om, met de inzet van vrijwilligers, de mobiliteit te vergroten van ouderen die er op uit willen of moeten in Gendringen zelf of directe omgeving, zoals Netterden, Megchelen en Voorst. Bijvoorbeeld voor sociale contacten, om te winkelen, naar de markt te gaan, kerkbezoek, voor een bezoek aan de dokter, apotheek of tandarts, bezoek aan de Oevelgunne voor maaltijd of activiteiten etcetera.

Het is de bedoeling dat er een electrocar wordt aangeschaft waarmee dit mogelijk wordt gemaakt. Het initiatief is een gezamenlijke samenwerking van de kerken in Gendringen, Stichting Gendringen Leefbaar, enkele ondernemers uit Gendringen en stichting Vrienden van de Oevelgunne.

Niet alle ouderen kunnen terugvallen op familie of anderen als het gaat om het oplossen van het mobiliteitsprobleem. Een electrocar draagt bij aan de zelfredzaamheid en men houdt de regie over de eigen mobiliteit in het dorp en directe omgeving. Ook de kosten van bijvoorbeeld een taxi kunnen een drempel vormen, waardoor mensen noodgedwongen aan huis gebonden zijn.

De electrocar die men wil aanschaffen, kan hiervoor een goede oplossing zijn. De kar is bedoeld voor ritjes in Gendringen en directe omgeving en moet door vrijwilligers gerund gaan worden. In andere dorpen (Ulf, Silvolde en Varsseveld) rijdt inmiddels een dergelijke kar en blijkt dat het systeem bijzonder goed functioneert. De electrocar is een soort seizoensbestendig golfkarretje waar maximaal drie personen tegelijk in mee genomen kunnen worden.

De electrocar is van en voor alle ouderen en mensen met een mobiliteitsprobleem uit Gendringen en directe omgeving. Een electrocar draagt bij aan zelfredzaamheid, regie houden over je eigen mobiliteit in het dorp en directe omgeving. De electrocar kan onderdak vinden bij Azora woonzorgcentrum en verpleeghuis De Oevelgunne in het centrum van Gendringen.

Een dergelijke electrocar kost geld (afhankelijk van de uitvoering ongeveer 30.000 euro) en daarom is men gestart met het bij elkaar brengen van de benodigde financiën. Zo hebben de organisatoren van de paaseierenrally, een eerste aanzet gegeven en een bijdrage toegezegd.

De initiatiefnemers doen graag een beroep op de organisaties en ondernemers in Gendringen en omgeving om de aanschaf van de electrocar mogelijk te maken. Er zijn inmiddels fondsen aangeschreven en subsidies aangevraagd, maar men wil ook graag de lokale ondernemers de kans geven om aan te haken bij dit dorpsinitiatief. Want voor hen is het een uitgelezen kans om vanuit het 'maatschappelijk ondernemen' een bijdrage te leveren in de aanschaf en het onderhoud van een dergelijke electrocar. Desgewenst kan, afhankelijk van de grootte van de ondersteuning, een tegenprestatie worden verzorgd. Ideeën hiervoor worden uitgewerkt.

Er is een rekeningnummer geopend speciaal en alleen voor de electrocar. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL76RABO 0339 5727 95 ten name van Stichting Gendringen Leefbaar onder vermelding van electrocar Gendringen, waarop particulieren en bedrijven een donatie kunnen doen. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen? Mensen die enthousiast zijn en eventueel als chauffeur/vrijwilliger bij het electrocar-project betrokken willen worden, kunnen zich melden bij Lisanne Steylen, werkzaam bij Azora, of mailen naar electrocar.gendringen@gmail.com. Er worden niet alleen chauffeurs gezocht, maar ook mensen die de rittenplanning en inzetbaarheid van de electrocar willen verzorgen.

## Vakantie in het verschiet

Inmiddels gaat de tijd verder en op het moment dat u dit leest, breekt voor velen van ons een welverdiende vakantieperiode aan, een tijd van rust en ontspanning.

Sommigen van ons hebben reikhalzend naar deze periode van vrij zijn uitgekeken en nu is deze dan (bijna) aangebroken. Het heerlijke vrije leven kan beginnen. Meer tijd hebben voor dingen die je het liefste doet. Buitenactiviteiten, tijd in de natuur doorbrengen, een dagje uit met het gezin. Ieder geeft er zijn eigen invulling aan.

Er zijn echter ook mensen die niet de keuze hebben om op vakantie te gaan, omdat ze afhankelijk zijn van de hulp en zorg van de ander; vaak kunnen ze nauwelijks rondkomen van hun inkomen.

Voor oudere mensen is de vakantieperiode soms een heel stille - misschien wel te stille - periode. Kinderen zijn op vakantie. Veel activiteiten gaan in de zomer niet door. Een lange stille zomer, met hopelijk hier en daar toch wat bezoek...

Vakantie is immers vrij zijn en ook om je eens vrij te maken voor een ander, dat u ook in deze vakantieperiode de gelegenheid vindt om om te zien naar elkaar, naar mensen die juist in deze tijd misschien wat extra aandacht op prijs stellen. Wij wensen u allen een hele mooie en een ontspannen tijd toe.

*Bezoekers en Communiewerkgroep H. Martinus Gendringen*

## MEGCHELEN

### Mededelingen

Op zaterdag 13 mei hebben wij de jaarlijkse Mariaviering gehouden in woord en gebed. De kerk was weer prachtig versierd, en het was een mooie inspirerende viering.

Zondag 11 juni (de zondag na Sacramentsdag) houden wij de jaarlijkse kermisviering met processie door het dorp. De viering begint om 9.30 uur. Schutterij St. Martinus, het dames- en herenkoor en de harmonie St. Caecilia zullen hun medewerking verlenen aan deze prachtige traditie.

Voorgaande jaren hebben wij uit de vier oerelementen de thema's vuur en aarde gekozen. Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema water. Het water als bron van leven, als eerste levensbehoefte, maar water kan ook dood en verderf veroorzaken, of zoals in de schriften staat water in zijn veranderen.

Laat u zich verrassen, maak het mee. U komt toch ook?

In de maanden juli en augustus zullen er geen gebedsvieringen zijn.

De eerstvolgende viering is dan op zondag 10 september om 10.00 uur bij het dankbaarheidskruis aan de Nieuweweg. Noteer deze datum al vast in uw agenda.



## SILVOLDE

## Samen aan tafel

Palmpasen was voor mij toen ik klein was een hele belevenis. We wilden dat met onze kleinkinderen, net als destijds met onze kinderen delen. Dus ik vroeg aan de kleinkinderen: „Wie wil er met Oma naar de kerk? Het is zondag Palmpasen. Dan mag je met een mooi versierde stok naar de kerk.“ Ze wisten waar ik het over had, hier hadden ze het op school al over gehad, en wilden wel met een mooi versierde palmpasestok met mij mee. Dus toen op zoek naar een geschikte stok, maar nergens te vinden, dus op naar de bouwmarkt en daar wat latjes gekocht en opa gevraagd of hij hier een palmpasestok van kon maken.

Toen naar de bakker voor de haantjes en andere lekkernijen en takjes om de stok compleet te maken. Samen met de kinderen aan de slag, het resultaat: een paar mooie palmpasestokken.

Palmzondag, op naar de kerk. Ze waren best een beetje zenuwachtig, maar in de kerk werden ze hartelijk ontvangen door de werkgroep van de Mauritius-geloofsgemeenschap. Toen de viering begon, werden ze meegenomen in optocht door de kerk. Na de lezing mochten ze weer met de versierde stok in optocht door de kerk lopen, wat best wel spannend was. Daarna mochten ze naar de Ashmanzaal. Daar werd hen het verhaal verteld van Palmzondag en mochten ze daarna een kleurplaat kleuren over Pasen. We werden uitgenodigd om samen aan een mooi versierde tafel (die opgesteld was in de vorm van een kruis) te gaan zitten. De kinderen mochten daarbij het breekbrood rondbrengen. Zo konden wij gezamenlijk van deze broodmaaltijd genieten. De kinderen en ik hebben er goed van genoten. Ze hebben het er nog vaak over, het was heel mooi om dit samen met onze kleinkinderen te doen.

*Opa en oma Nijenhuis*



## Vertel en luister

Vertellen en luisteren, het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Je eigen verhaal vertellen is soms moeilijk en kan alleen gebeuren in een vertrouwde omgeving.

Luisteren is een van de moeilijkste vaardigheden die er bestaan. Het vraagt oefening. Het vraagt erom dat je jezelf voor een deel wegcijfert, om een ander aan het woord te laten. Dat is niet sexy in een wereld waarin we elkaar vooral lijken te moeten overschreeuwen. Luisteren is belangrijk. Voor degene die iets te vertellen heeft, voor degene die luistert en voor de ontmoeting tussen beiden.

Vertellen en luisteren, dat is wat we in de viering willen belichten. U bent allen hartelijk welkom in ons Mauritiusgebouw op zondagmorgen 2 juli om 10.00 uur.

## Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven via de livestream [Geloofsgemeenschap H. Mauritius-Kerkdienstgemist](https://kerkdienstgemist.nl/stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius) <https://kerkdienstgemist.nl/stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius>. Deze link geeft u de mogelijkheid een dienst terug te kijken.

## Overleden

- 02-03-2023	H.J. Lankveld-Willemsen	93 jaar
- 04-03-2023	A.P.J. Sticker	65 jaar
- 09-03-2023	E.J.G.M. Leijen	69 jaar
- 24-03-2023	H.J.M. Peeters-Rijntjes	68 jaar
- 24-03-2023	C.J.C.M. Tangelder	60 jaar
- 01-04-2023	H.W. Krajenbrink	69 jaar
- 09-04-2023	A. Claassen	96 jaar
- 11-04-2023	J.A.M. Jansen-Messink	79 jaar
- 23-04-2023	J.B. Besselink	87 jaar
- 24-04-2023	J.G.M. Holthausen-Willemsen	82 jaar
- 30-04-2023	C.J.A. Onstein-Liebrand	73 jaar
- 07-05-2023	T.J.M. Koolenbrander	84 jaar
- 11-05-2023	M.G. ten Have-Dieker	81 jaar

*Wij bidden voor hun eeuwige rust.*

*Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.*

## VARSSEVELD

## Vieringen

Zondag 9 juli en zondag 13 augustus om 10.00 uur is in Den Es de Woord- en Communieviering met samenzang.

## Overleden

- De heer J.W. Migo is in de leeftijd van 81 jaar overleden. Hij woonde in Den Es.
- De heer Gerard Klaassen is 19 maart overleden. Hij werd 75 jaar.

*Bidden wij om troost en kracht voor de familie en dat de overledenen mogen rusten in vrede.*

## Gildeviering

is op kermiszaterdag 17 juni om 10.30 uur.

## Actie Kerkbalans

Hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan de Actie Kerkbalans. Mede dankzij uw financiële steun kunnen wij samen blijven vieren Varsselder-Veldhunten. Heeft u geen bijdrage gedaan, maar u wilt dat alsnog doen, dan wordt dat zeer gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer **NL57 RABO 0153101210** t.n.v. H.H. Martelaren van Gorcum (Parochie Maria Laetitia) o.v.v. "bijdrage kerkbalans 2023".

## Overleden

- Annie v.d. Pavert-Overgoor, 11-06-1934 - 11-02-2023
  - Leo Slutter, 25-09-1933 - 13-04-2023
  - Diny Immink-Reusen, 05-02-1925 - 13-05-2023
- Bidden wij voor hun zielenrust.*

## Grip op de Knip

Als ik de twee medewerkers van Grip op de Knip ontmoet, heb ik er geen idee van dat ik me een halfuur later in een oerwoud zal bevinden. Grip op de knip is een organisatie van de gemeente Aalten. Daphne werkt voor de gemeente, voornamelijk in de schuldhulpverlening, Marjon doet maatschappelijk werk voor Sensire. Samen met een sociaal raadvrouw en een medewerker van Humanitas hebben zij een spreekuur op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur voor mensen met zorgen over geld.

Grip op de Knip bestaat nog niet zo lang. Er komen verschillende levensgebieden bij elkaar. Geld heeft overal mee te maken. Dat weten zeker mensen die het niet zo breed hebben. Of het nu gaat om de boodschappen, die steeds duurder worden, of de kinderen die willen sporten, of je wilt je huis warm houden, en ook als je wilt weten hoe formuleren moeten worden ingevuld, geld speelt een rol in het leven. De hulpverleners van Grip op de Knip hebben allemaal hun eigen vakgebied en op het spreekuur hopen ze je zo snel mogelijk te koppelen aan de juiste hulp.

Omdat ze alle vier een eigen rol hebben en samenwerken, kunnen ze snel bepalen welke hulp iemand nodig heeft. Maar over welk oerwoud had ik het? Na even in gesprek te zijn geweest met Marjon en Daphne, raak ik verzeild in een oerwoud van financiële regeltjes. Want er zijn Heel Veel regels en wetten. Het fijne is dat deze vier Grip-medewerkers de weg weten door het oerwoud van wetten en regels en ze kennen zelfs af en toe een paadje om af te steken.

Zonder afspraak kun je op het spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur op maandag terecht. Heb je zorgen over je financiën? Maak een fris begin van de week met Grip op de Knip in de Ahof, Polstraat 9, Aalten.

*Ada Endevelde, Namens Diaconale Hulp Aalten (DHA)*



## Ontmoetingsbijeenkomst 7 mei Mariamaand

De meimaand is van oudsher de Mariamaand en de Ontmoetingsbijeenkomst van 7 mei stond dan ook in het teken van de moeder van Jezus. Hoewel er 's middags slecht weer was voorspeld, begon de dag werkelijk prachtig met zachte temperaturen en voorzichtige zonnestrallen.

We mochten een kleine 40 parochianen verwelkomen, dus een volle Huiskamer. Dat geeft sfeer en dus een goed gevoel. Het samen zingen klinkt dan ook prachtig. Dit keer geen bloemenhulde aan Maria, hoewel er natuurlijk voor een prachtige bos rozen was gezorgd. Vandaag ontving Maria een hulde met verschillende kleuren kaarsen. Tijdens de voorbeden werden de kaarsen een voor een aangestoken. Blauw is de kleur van verlangen, van hemel en verten, een mantel voor de onbevungen keuze voor het leven. Groen is de kleur van hoop en van leven, van de jeugd, van natuur en van rust. Purper is de wat meer droeve kleur, Maria van smarten. De kleur van bezinning en ommekeer, de glans van vertrouwen en stille hoop die er doorheen schijnt. Rood is de kleur van liefde en strijd, warme trouw voor een vrouw als een rots in de branding. En dan wit, als een licht in de duisternis voor bescherming, toelucht en hulp.

Na de kaarsenhulde zong Merel, die eerder voor ons heeft gezongen tijdens de Ontmoetingsbijeenkomsten, een toepasselijk lied: 'Het lied van de kaars'. Een lied vol gevoel en om stil van te worden.

Na afloop van de bijeenkomst was er uiteraard weer gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. Wat ons opvalt, en wat ons ook veel plezier doet, is dat steeds meer bezoekers ook daadwerkelijk 'op de koffie' blijven. Waar eerder een deel direct vertrok, zien we dat nu bijna iedereen blijft om na te praten. En zo zien wij deze bijeenkomsten: als plek om



Foto: Henk Vinkenvleugel

elkaar in geloof te ontmoeten. Vandaar ook de zeer toepasselijke naam Ontmoetingsbijeenkomst. De schitterende bos rode en witte rozen is na afloop van de bijeenkomst geplaatst in de Maria-kapel.

De komende Ontmoetingsbijeenkomsten zijn op 16 juli en 17 september (thema voor beide nog te bepalen) en op 5 november in het teken van Allerzielen. In december willen wij de Ontmoetingsbijeenkomst weer tot een oecumenische dienst maken, en wel op 17 december om 10.00 uur. Dan zullen we dus te gast zijn in de NH Kerk en gaan we samen richting Kerstmis. Komt u ook?

Werkgroep Nieuwe Begin  
Tekst en foto: Jos Kunze



## Tussenstand Actie Kerkbalans Terborg

De telling van teruggekomen enveloppen van de Actie Kerkbalans 2023 gaf als resultaat 4.899,- euro aan toezeggingen en contanten bijeengebracht door 76 medegelovigen. Onze wijkcontactpersonen bezorgden zoals gewoonlijk de enveloppen met deelnameformulieren voor de Actie Kerkbalans bij de mensen in hun wijk. Uit voorzorg zijn ook dit jaar de enveloppen niet persoonlijk opgehaald. Hierdoor was het aantal enveloppen dat op ons secretariaat in Terborg binnenkwam wat minder.

Het werkelijke aantal deelnemers is echter groter. Buiten hen die hun toezegging of contante bijdrage bij het secretariaat afgaven, zijn er ook parochianen die hun bijdrage rechtstreeks storten op het banknummer van de locatie Terborg. Alle gulle gevers bedankt! Door uw gift werkt u mee aan een vitale geloofsgemeenschap in Terborg en steunt u onze Parochie Maria Laetitia. Ook dank aan de wijkcontactpersonen, zonder uw inzet had de Actie Kerkbalans 2023 niet plaats kunnen vinden.

Het is goed te zien dat nog steeds veel mensen uit onze geloofsgemeenschap zijn of haar betrokkenheid tonen. Hier zijn we erg blij mee, onze hartelijke dank! U kunt nog bijdragen!



Op 1 april 2023 was er 3.688,- euro binnen. Gewoonlijk komt daar in de loop van het jaar nog wat bij. Om de begroting voor 2023 (11.751 euro) te halen moet er echter nog heel wat gebeuren.

Als u het werk binnen onze parochie en in het bijzonder het werk binnen onze geloofsgemeenschap waardevol vindt en u bent nog niet in de gelegenheid geweest uw financiële steun te effectueren, dan kunt u dat alsnog doen, onder andere via bankrekening NL40 ABNA 0936 2497 57 t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia, inzake H. Georgius Terborg.

Laten we met zijn allen zorgen voor een vitale geloofsgemeenschap in Terborg!

**U kunt nog meedoen, u hoort erbij!**

**Dank aan de gulle gevers en aan de wijkcontactpersonen!**

Werkgroep Nieuw Begin,  
Jos Kunze en Henk Steentjes

### Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van onze mede-parochianen. In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - De heer. A.J.M. van Hagen | 89 jaar |
| - De heer H. te Boekhorst   | 77 jaar |
| - De heer L. Agelink        | 76 jaar |
| - De heer A. Geerts         | 64 jaar |
| - Mevrouw R. Schreur-Schamp | 72 jaar |

Foto: Susan Spekschoor



## Adressen en bankgegevens van Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschappen

### Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:  
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift tel. 0315 - 34 20 44  
E-mail: secretariaat@mlparochie.nl  
Openingstijden secretariaat:  
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur  
NL19 RABO 0156 5694 50

### Azewijn - H. Mattheus

Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn tel. 0314 - 65 12 56  
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl  
NL89 RABO 0374 6064 39

### Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus

Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek tel. 0315 - 65 12 84  
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl  
NL88 RABO 0310 4000 23  
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

### Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek tel. 0315 - 65 14 96  
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl  
NL17 RABO 0313 9044 56  
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

### Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91  
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl  
Rekeningnummers OLV. Tenhemelopneming:  
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans  
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties  
NL82 RABO 0384 3514 76  
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats  
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

### Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98  
E-mail: rketten@mlparochie.nl  
NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant  
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans  
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen.

### Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus

Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23  
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl  
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant  
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans  
Rekeningnummer H. Augustinus:  
NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant  
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,  
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

### Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64  
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12  
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl  
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties  
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans  
Secretariaat: eerste maandag van 13.30 - 15.00 uur  
(ingang aan de Staringstraat).

### Megchelen - H. Martinus

Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen tel. 0315 - 37 76 58  
E-mail: rkmechelen@mlparochie.nl  
NL62 RABO 0132 7006 62

### Netterden - H. Walburgis

Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden  
Contactadres: Frank Simmes tel. 0315 - 38 61 09  
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl  
NL67 RABO 0326 6138 54.

### Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde tel. 06 - 55 48 99 56  
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl  
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde  
donderdag 09.00 - 10.00 uur  
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage  
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.  
NL62RABO0359147550 - overige zaken.

### Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg tel. 0315 - 32 30 60  
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl  
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans  
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant  
Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak.

### Uift - HH. Antonius-Petrus & Paulus

J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Uift tel. 0315 - 68 12 75  
E-mail: rkulft@mlparochie.nl  
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus  
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius  
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans  
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

### Varselder-Veldhuten - HH. Martelaren van Gorcum

Hoofdstraat 31, 7076 AG Varselder  
Secretariaat: tel. 0315 - 34 20 44  
E-mail: rkvarselder@mlparochie.nl  
NL57 RABO 0153 1012 10.

### Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,  
7054 CE Westendorp tel. 0315 - 29 81 15  
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl  
Secretariaat: H. Damen,  
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. tel. 0315 - 24 12 40  
NL69 RABO 0364 8884 66.



**blumer** installatie

- DUURZAME TECHNIEKEN
- GAS, WATER EN ELEKTRA
- SANITAIR EN BADKAMER
- LEVENSLIJPBESTENDIG WONEN
- SERVICE EN ONDERHOUD
- VERWARMING EN AIRCO
- ZINK- EN DAKWERK

Grotestraat 49 | Gendringen | (0315) 68 14 73 | www.blumergendringen.nl

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf



van Heteren

John van Heteren

Zuivelweg 109  
7003 CD Doetinchem  
Tel. 0314-332168  
Fax: 0314-364124

Mobiel: 06-23450096  
E-mail: info@smbvanheteren.nl  
Website: www.smbvanheteren.nl

Al vele jaren vakkundig partner van  
**Amphion Cultuurbedrijf**



**SLOOT PIANOSERVICE**

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

- Stemmen, onderhoud en reparatie
- Transport, verhuur en opslag
- Dealer van FEURICH piano's en vleugels: topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem  
www.slootpianoservice.nl



**JANSEN TERBORG** BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, een belofte die van generatie op generatie is doorgegeven. Wij zijn er voor het kleine onderhoud tot aan het realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg  
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Wie beslist als u dat niet meer kunt?



Regel het met een levenstestament

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, in coma raakt of dement wordt? Met een levenstestament bent u hierop voorbereid.

Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding dat het juridisch goed geregeld is.

Elk moment goed geregeld.

**VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS**  
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS  
Keppelweg 1, 7001 CE Doetinchem  
+31 (0)314 - 37 22 22 - info@vwdnotarissen.nl  
www.vwdnotarissen.nl

Uw advertentie hier plaatsen?  
Bel voor meer informatie naar  
**06 54 98 53 50**





# Agelink

*Rust  
en ruimte*

## Rust en ruimte

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte krijgt voor een passend afscheid.

**Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek.**

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.  
Bel 0314-32 46 67 of kijk op [agelinkuitvaart.nl](http://agelinkuitvaart.nl)

Uitvaartcentrum Agelink  
**Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem**

Uitvaartcentrum de Burcht  
**Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg**