

VREUGDEBODE

JAARGANG 7, NUMMER 5 NOVEMBER/DECEMBER 2023



Gastvrijheid begint bij de deur

De Missionaire Parochie **4**



6

Tweede keer Alpha in de parochie



21

Ton Harbers erelid in Laudem Dei



29

Mooie opkomst Vredesweek

Parochie Maria Laetitia:	
Pastorale column: Mensen die ons gegeven zijn	3
Gastvrijheid	4
Gezinszondag zijn weer van start gegaan	6
Ook de nieuwsbrief ontvangen?	7
Bedevaart van parochie Maria Laetitia naar Kevelaer	8
2025: Nationale Bedevaart naar Rome 2025	9
Willibrordzondag 2023: 'Hebben wij niet allen één Vader?'	10
Torentje, torentje bussekruit: Vergankelijkheid	11
Wereldlichtjesdag	12
Kinderpagina	13
Weekendvieringen van 22 oktober tot en met 10 december 2023	14
Doordeweekse vieringen van 22 oktober tot en met 10 december 2023	15
Azewijn - Uift - Varsselder/Veldhunen:	
Prachtige Kermisviering	16
Engelse mis op 17 december	17
Breedenbroek - Dinxperlo:	
Goed om te weten	19
Doetinchem:	
Onderhoudsgroepen kerkhof Wijnbergen en Begraafplaats Vredehof	20
Monte Vino, een dagje naar Vleuten!	21
Etten:	
Vrijdag 22 september mooie kermisviering	22
Gendringen-Megchelen-Netterden:	
In verbondenheid bij het Dankbaarheidskruis	23
Gaanderen:	
Open Monumentendag geslaagd	24
Inspiratieviering met Emily Putman	25
Silvolde - Varsseveld:	
Allerzielen. De loop van het leven	26
Vieringen Den Es	27
Bedevaart Rome	27
Terborg:	
Avond voor vrijwilligers goed bezocht	29
Ontmoetingsbijeenkomst 17 september	29
Parochie Maria Laetitia:	
Adressen en bankgegevens van parochie en geloofsgemeenschappen	30

Colofon

Hoofdredacteur : Hans Pauw
 Eindredactie : Jos Hillebrand en Frans van Vliet
 Redactiecoördinatie : Karin Lenting - van Rooijen en Michiel Pouwels
 Advertenties : Vacature
 Fotografie : Ton Harbers
 Vormgeving : John Spekschoor
 Druk : Senefelder/Misset
 Oplage : 13400 exemplaren

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van de ruimte in de Vreugdebode.
De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs zijn niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of beslissingen gebaseerd op geplaatste informatie.

Het officiële contactblad Vreugdebode wordt aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in de parochie-administratie aangeboden. Verspreiding is 6x per jaar in Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Doetinchem, Etten, Gaanderen, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Varsselder-Veldhunen, Terborg, Uift, Varsseveld en Wijnbergen.

De uitgave van de **Vreugdebode 6 - 2023** verschijnt 8 december 2023. Kopij voor deze uitgave van Vreugdebode kunt u vóór 20 november 2023 per mail sturen naar een van de locatierespondenten (zie hiernaast). Foto's/illustraties moeten rechtstreeks en minimaal 1 MB zijn. Als **aparte** bijlage (JPEG) meesturen!
 Vragen/opmerkingen voor bezorging Vreugdebode via mailadres: ledenadministratie@mlparochie.nl



Pastoraal team

Hans Pauw, pastoor
 tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552,
 e-mail: h.pauw@mlparochie.nl
Paulus Tilma, priester
 tel. 06 - 14 18 12 36,
 e-mail: p.tilma@mlparochie.nl
Marcel Smits, priester
 Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
 tel. 0315 - 34 60 20,
 e-mail: majm.smits@gmail.com
 Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores.
 Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur
 Anja Dijker, secretaris
 tel. 0314 - 33 55 47,
 e-mail: bestuur@mlparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
 Kantoor en bezoekadres:
 Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift
 tel. 0315 - 34 20 44,
 e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
 Openingstijden secretariaat:
 woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
 Rekeningnummers parochie:
 NL19 RABO 0156 5694 50
Internet
 U kunt de parochie vinden op:
www.maria-laetitia.nl
 Like ook ons [facebook.com/parochiemaria-laetitia](https://www.facebook.com/parochiemaria-laetitia)
Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99
 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
 ziekenzegen en melden van overlijden

Locatierespondenten

Azewijn/Uift/Varsselder
ploeg111@kpnplanet.nl
Breedenbroek/Dinxperlo
 Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem/Wijnbergen De Huet
 Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl
Etten
 Ans Jansen: joan-ans.jansen@planet.nl
Gaanderen
 Ria Aarntzen: h.raarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden
 Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
Silvolde/Varsseveld
 Gerda van Aken: mauritiuserk@gmail.com
Terborg
 Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen zie pagina 32 van deze Vreugdebode.

Mensen die ons gegeven zijn



Twee belangrijke gedenkdagen vieren wij in november: Allerheiligen en Allerzielen. Ze doen ons stilstaan bij de mensen die ons gegeven zijn. Allereerst de heilige vrouwen en mannen die ons voorgingen in het geloof. In hun liefde tot God en hun naaste wilden zij van geen wijken weten. Zij bleven trouw tot in de dood. Velen hebben hun eigen gedenkdag door het jaar heen en het is mooi om in de liturgie van die dag zo'n heilige te belichten, te laten spreken tot ons. Maar het is ook mooi om, in één feest, God te danken voor al die heiligen die Hij aan zijn Kerk heeft willen schenken. Zelfs zij die nooit officieel zalig of heilig werden verklaard, mogen we dan vieren. Al die heiligen samen vormen een onmetelijke kerkschat waaruit wij moed, troost, kracht en inspiratie mogen putten. Want zij laten ons allemaal, in hun tijd en op hun wijze, Christus zien en wat zijn Geest in ons - vaak zwakke mensen - tot stand kan brengen.

Die feestelijke viering van Allerheiligen wordt gevolgd door de ingetogen viering van Allerzielen. We gedenken al onze overleden dierbaren, in het bijzonder hen van wie wij in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. We noemen hun namen. Verdriet en herinnering herleven dan. Ook deze mensen zijn ons gegeven om een stuk van het leven mee te delen, elkaar te binnemen, te verrijken. We mogen dankzeggen voor hun leven en bidden dat zij voor altijd in Gods liefde geborgen zullen zijn, hopen op een weerzien ooit, bij God. Want al moesten we afscheid nemen van elkaar: liefde laat niet los.

Misschien dat deze gedenkdagen ons ook anders mogen leren kijken naar de mensen om ons heen in het hier en nu: zij die ons vandaag gegeven zijn. Weten we hen altijd op waarde te schatten? Zij die wij nu als heiligen mogen vereren, werden door hun tijdgenoten vaak gezien als lastige, dwarse mensen. Niet zelden werden zij als een beetje - of heel erg - wereldvreemd 'afgeschreven'. En heel veel mensen die nu gewoon, vanzelfsprekend, onopvallend in ons leven aanwezig zijn, worden na hun dood het meest gemist. Pas dan kunnen we zien en voelen hoe belangrijk zij eigenlijk voor ons waren.

Het moeilijkste van ons leven lijkt wel het samenleven. Dat zie je overal, ook in de Kerk. De Bisschoppensynode over Synodaliteit in de Kerk brengt bijvoorbeeld vele verschillen aan het licht qua hoop en verwachtingen. De één beleeft die synode als een teken van het einde der tijden, een ander beleeft het als een nieuwe Advent waarin Gods licht begint te dagen. En weer een ander ziet alleen de Geest aan het werk die alles herschept en nieuw maakt. Maar hoe het ook zij: in dit ene concrete leven - ook in het leven van de Kerk - zijn wij elkaar gegeven. Soms is dat een uitdaging. Maar het is vooral iets om dankbaar voor te zijn, een rijkdom, een schat. Zie jij dat ook?

Pastoor Hans Pauw

De Missionaire Parochie

Gastvrijheid

HET JAARTHEMA VAN DE VREUGDEBODE IS MOMENTEEL 'DE MISSIONAIRE PAROCHIE'. DIT THEMA IS NAAR AANLEIDING VAN HET POPULAIRE BOEK VAN JAMES MALLON 'ALS GOD RENOVEERT' GEKOZEN. OP BASIS VAN ZIJN ERVARING BESCHRIJFT DEZE CANADESE PRIESTER HOE EEN PAROCHIE VITAAL KAN BLIJVEN EN PROBEREN NIEUWE MENSEN TE WINNEN VOOR CHRISTUS EN HET EVANGELIE. EÉN VAN DE TIEN AANDACHTSPUNTEN DIE MALLON BESCHRIJFT, IS GASTVRIJHEID. IS DAT DAADWERKELIJK EEN WAARDE DIE WE ALS KERKGEMEENSCHAP OMARMEN? EN HOE DAN?



Iedereen zou graag willen dat alle mensen zich welkom voelen in de kerk. 'Dat hoort toch bij ons christelijk geloof', zou menigeen zeggen. 'De kerk is er voor iedereen.' Het lijkt een vanzelfsprekend standpunt, en daarmee ook de realiteit van elke geloofsgemeenschap. Maar wanneer er vreemde mensen op zondag in de kerk zitten, worden die dan gezien? Een paar jaar geleden hoorde ik het verhaal van een pastoor dat, toen een nieuwe stroom vluchtelingen Nederland binnenkwam, er een paar buitenlanders in de zijbeuk van de kerk waren gaan zitten. Tijdens de mis waren deze mensen hem opgevallen en hoopte hij naderhand hen te kunnen begroeten. Maar doordat de pastoor in de sacristie

opgehouden werd, lukte het hem niet om de onbekenden te kunnen spreken. Vervolgens vroeg hij aan de andere kerkgangsters, die nog wel voor de kerk stonden, of zij deze buitenlanders gesproken hadden. Ze zeiden allemaal hen wel gezien te hebben, maar niemand wist wie het waren. Ze waren als vreemdelingen gekomen en weer als vreemdelingen weg gegaan. En enigszins teleurgesteld liep de pastoor weer naar binnen. Blijkbaar is gastvrijheid niet zo vanzelfsprekend, althans als het om vreemden gaat.

Een tegenovergestelde ervaring mocht ik afgelopen zomer tijdens de reis naar de Wereldjongerendagen meemaken.

In het voorprogramma waren we als groep te gast in de parochie van Covilhã, in het binnenland van Portugal. Na een geweldig welkomsteest in een openluchttheater werden we op het einde van de avond gekoppeld aan gastouders, bij wie we in de auto stapten. Samen met twee andere priesters kwam ik bij een ouder echtpaar terecht. Ze waren ongeveer 75 jaar oud. Toen we daar om half 12 's avonds binnenstapten, werd de tafel nog gedekt met allerlei lekkernijen. Hoewel de communicatie in het Engels niet helemaal soepel ging, wist dit echtpaar niet van ophouden. Vier dagen lang stonden ze voor ons klaar en hadden ze interesse in wie we waren. Gastvrijheid ten top. En van de deelnemers in de andere gastgezinnen kwamen vergelijkbare ervaringen. We voelden ons daarmee gelijk thuis in de parochie en daardoor was de zondagsviering op het einde van het voorprogramma een feest voor ons allemaal. We waren als vreemdeling gekomen en zijn als vrienden weg gegaan.

Het behoort tot de identiteit en taak van de kerk om gastvrij te zijn. Jezus was vaak zelf te gast bij mensen, maar had op zijn beurt ook oog voor hen die buiten de boot vielen of met een scheef oog werden aangekeken. Door met mensen in gesprek te gaan, brak Hij scheidingsmuren af en vormde gemeenschap. Een gemeenschap die Hij ook de opdracht gaf om vreemdelingen op te nemen, als werk van barmhartigheid. Bij de Benedictijnen heeft dit een prominente plaats gekregen in hun levenshouding. Alle gasten die zij in hun kloosters ontvangen, behandelen ze als was het Christus zelf. Want Jezus heeft zichzelf verbonden met de vreemdeling: 'Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.' (Mattheus 25,40) Maar voor heel de kerk geldt deze levenshouding, voor iedere gelovige. Gastvrij zijn is een onderdeel van missionair zijn, een manier om het evangelie uit te dragen.

We komen als kerk uit een tijd waarin iedereen die naar de kerk ging, vertrouwd was met het reilen en zeilen van het parochieleven. Nieuwe aanwas groeide van jongs af op in de kerk en raakte daar zo ook vertrouwd mee. Ik denk dat het niet heel veel uitleg behoeft, dat die tijd inmiddels voorbij is. Het parochieleven is veranderd en we worden uitgedaagd opnieuw manieren te

vinden om gemeenschap te vormen. We willen graag dat we onderdeel uitmaken van een vitale gemeenschap, waarin de vreugde van het geloof gedeeld wordt. Maar daar zou het niet bij moeten blijven. Die vreugde moet uitgedragen worden. Daarin ligt het verschil tussen de kerk en een club. Een club bedient haar eigen leden, maar de kerk is er voor iedereen, ook voor hen die (nog) niet vertrouwd zijn met het evangelie.

Die gerichtheid als gemeenschap op mensen buiten de kerk begint met een gastvrije houding. Een houding die niet alleen door de pastores gepraktiseerd moet worden, maar door iedere gelovige. Gastvrijheid doet een beroep op iedereen. Maar dat kan confronterend zijn. Op de plekken waar we ons comfortabel voelen, zijn vreemdelingen al snel een bedreiging. Maar als de kerk werkelijk een thuis voor ons is, zou gastvrijheid ook een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Als priester kom ik bij veel mensen thuis op bezoek en vraag dan vaak even: „Waar mag ik gaan zitten?“ Het antwoord is dan meestal: „Maakt niet uit, kies maar een plekje“. In de kerk is dat soms anders, dan heeft iedereen plotseling een 'eigen plekje' en mag eigenlijk niemand anders daar zitten. Ik heb het als kind letterlijk een keer meegemaakt dat we als gezin naar een andere kerk gingen dan onze eigen parochie, maar we een bank moesten opschuiven zodra degene aankwam die gewoon was daar te zitten. In plaats van een vriendelijke begroeting, werden we dus verwelkomd met een norse blik en een ongemakkelijk gevoel tot gevolg.

Gastvrijheid doet een appèl op alle gelovigen, of het nou op de zondagmorgen is, in de kerk of bij de koffie, of op andere bijeenkomsten. Willen we open staan voor nieuwe gezichten in onze gemeenschap, dan is een gastvrije houding cruciaal. Want zoekende mensen zijn er, maar zij zullen nooit aanhaken bij mensen die alleen met zichzelf bezig zijn, geen interesse tonen en daarmee eigenlijk de deuren gesloten houden.

In het parochieleven is en blijft de zondagmorgen hét moment om elkaar te ontmoeten. Daarom is dat ook hét moment om gastvrijheid concreet vorm te geven. Gastdames of -heren die mensen welkom heten, een boekje uitdelen. Daarbij kun je voor nieuwe mensen de drempel verlagen door even te wijzen naar waar de wc is, of dat ze

na de viering van harte welkom zijn bij het koffiedrinken. Ook zijn er vaak administratieve vragen waar nieuwe parochianen vaak mee naar de kerk komen. Door op een of andere manier een kort lijntje te kunnen leggen met het secretariaat, geeft een welkom gevoel.

Deze ontmoeting wordt vaak na de viering voortgezet met een kop koffie. Ook deze momenten zijn zo essentieel in het tonen van gastvrijheid. Het zijn juist die momenten waarop ik verschillende mensen heb leren kennen die zoekende waren in het geloof, of een nieuwe kerk vonden om naar toe te gaan, omdat ze verhuisd waren, of omdat hun eerdere kerk gesloten is. Een aansporing die een priester op het einde van een zondagsviering wel eens gaf, was om bij de koffie eens te gaan zitten bij mensen die je nog niet kent. Want ja, hoe vaak gaan we niet bij hetzelfde clubje vertrouwden zitten? Met elkaar oog hebben voor de vreemdeling is een concretisering van wat zojuist in de eucharistie gevierd is.

Een ander initiatief waarbij gastvrijheid voorop staat, is de Alpha-cursus. Deze laagdrempelige geloofsverdieping begint elke keer met een maaltijd. De tafel gedekt hebben staan en mensen uitnodigen om aan te schuiven, is een gastvrije houding. Deze reeks avonden, die speciaal ontwikkeld zijn om zoekende mensen in het geloof tegemoet te komen, draait ook om het vormen van gemeenschap. Tijdens het eten openen mensen zich voor elkaar, wordt interesse getoond in wie ze zijn en met welke vragen ze rondlopen. Over heel de wereld, ook in Nederland, is deze vorm van gastvrijheid onderdeel van het missionaire werk van de kerk geworden.

Onze parochienaam is Maria Laetitia, de vreugde van Maria. Wij mogen als parochie met haar vreugdevol zijn, omdat Jezus in ons leven werkzaam wil zijn, in het bijzonder in onze kerkgemeenschap. Laten wij die vreugde dan ook uitstralen. Laten we open staan om de rijkdom van ons geloof te delen. Daartoe zijn we als kerk geroepen, dat is onze identiteit en onze taak, om vreemdelingen in contact te brengen met Jezus, en in Hem vriendschappen op te bouwen.

*Paulus Tilma, pastor
Foto's: Ton Harbers*



Voor de tweede keer Alpha in de parochie



Eind oktober start de tweede Alpha-cursus in onze parochie. In een reeks avonden worden hoofdthema's van ons christelijk geloof op toegankelijke wijze uitgelegd. We beginnen met kennismaking en ontmoeting tijdens een gezellige heerlijke maaltijd. Daarop volgt een korte inleiding of een film over het thema van die avond. Na een drinkpauze gaan we met elkaar in (kleine vaste) deelgroepen in gesprek aan de hand van enkele vragen passend bij het thema. In een open sfeer kan elke deelnemer zijn vragen stellen, twijfels en (geloofs)ervaringen delen én al luisterend naar elkaar antwoorden zoeken. Alpha is geschikt voor geïnteresseerden in het christelijk geloof, voor beginners en gevorderden. Wereldwijd is Alpha een fenomeen geworden in het christendom. Een beproefde en gewaardeerde vorm om de kern van het geloof te ontdekken en zelf te gaan ervaren. Een instrument voor kerkvernieuwing. Inmiddels zijn er ook diverse vormen ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. Aan de hand van een proefavond met reeds aangemelde deelnemers kan de leiding een geschikte keus maken over de inhoud van de thema's. Bijvoorbeeld: Wie is Jezus?; Bidden, waarom en hoe?; Wie is de Heilige Geest?

Start: dinsdagavond 31 oktober proefavond (vrijblijvende kennismaking)

Avonden: elke dinsdagavond vanaf 18.00 uur tot 21.30 uur in de periode 7 november 2023 t/m 30 januari (m.u.v. 5 december, 26 december en 2 januari). Zaterdag 6 januari 2024

Locatie: Uift, HH. Petrus en Pauluskerk, Pastoor Vernooystraat 7

Aanmelden: www.maria-laetitia.nl/Alpha-cursus

Kosten: deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd is mogelijk.

Vragen: p.tilma@mlparochie.nl

We nodigen u van harte uit om deel te gaan nemen. Schuif aan! De ontmoetingen met anderen zullen u blij verrassen bij de verdieping in ons geloof.

Gezinszondag

Afgelopen 10 september zijn de Gezinszondagen weer van start gegaan. Vanaf dit jaar is het project voor de Vormelingen opgenomen in de Gezinszondagen. In negen bijeenkomsten worden thema's behandeld die passen bij de leeftijdsgroep en die de Vormelingen klaar maken voor het ontvangen van het Vormsel in de laatste bijeenkomst in juni 2024. Hiervoor is een speciale map gemaakt waarin alle opdrachten worden verzameld door de kinderen (zie foto voor-kant). Tijdens iedere les krijgen de kinderen een sticker waarop een woord staat dat bij de les past. Aan het eind zijn alle stralen gevuld met een sticker.

Tijdens de Gezinszondag gaan de kinderen in drie groepen uiteen.

Groep A (groep 1-3 basisschool) heeft het Bijbelverhaal over Noach gehoord. God is boos, omdat de mensen verkeerde dingen doen. God wil Noach en zijn familie en alle dieren redden. Hij geeft Noach opdracht om een ark te bouwen. De mensen lachen Noach uit. Noach vertrouwt op God en bouwt de Ark. Jij mag weten dat je Gods kind bent. Hij zorgt voor jou. We hebben een boot gemaakt en dieren gekleurd.

Groep B (groep 4-7 basisschool) heeft het Bijbelverhaal Abram gaat, want God roept besproken. God roept Abram om te verhuizen vanuit de plaats Ur in Mesopotamië naar Kanaän. Abram vertrouwt God, want hij gelooft dat God van hem houdt en hem nooit in de steek laat. Jij mag weten dat je God kunt vertrouwen. Hij doet wat Hij zegt. Hij bedriegt je nooit.

We hebben een vertrouwens- en hoorspel gespeeld.

Groep C (groep 8 t/m eerste groepen middelbare school, incl. vormelingen) heeft het Bijbelverhaal over David die tot koning wordt gezalfd, gehoord. Samen met de kinderen hebben we gesproken over hun levensweg en welke belangrijke gebeurtenissen er al zijn geweest. Ook hebben we gesproken over de goede eigenschappen van David waardoor hij werd uitgekozen door God, hoewel hij de kleinste en jongste was. De ouders hebben onder leiding van pastor Paulus Tilma gesproken over het thema geloof en opvoeding. Na een korte pauze werd eucharistie gevierd, waarbij het koor The Singing Kids hun muzikale bijdrage leverde. Na de vakantie blijkt dat het koor nieuwe zangers kan gebruiken. Dus jongens en meiden, wie durft? Je bent al bij de Gezinszondag, zou je hier ook aan mee willen doen?

Elke tweede zondag van de maand is een Gezinszondag. Zien we jullie weer op 12 november?



Werkgroep Gezinszondagen

Mariavesper

In oktober, de rozenkransmaand, zal een Mariaviering worden gehouden in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem. We bidden de vespers en aansluitend is er een korte aanbidding en zegening met het Heilig Sacrament. Pastoor Hans Pauw gaat in deze viering voor. De samen-zang wordt begeleid door organist Ton Sedee. U bent van harte welkom op zondag 22 oktober om 15.00 uur. Aansluitend wordt in de Mariakapel een reüniebijeenkomst gehouden voor de deelnemers aan de Lourdesreis van onze parochie, in mei van dit jaar.



Kerstactie 2023

Parochie Maria-Laetitia en Parochiële Caritas Instelling (PCI) Ook dit jaar willen wij weer solidair zijn met de mensen in onze omgeving, die een extra steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Dit kan een mooie kerstattentie zijn voor mensen die het juist met de feestdagen moeilijk hebben, die ziek zijn of alleen, al dan niet uitgebreid met een boodschappenpasje voor de mensen die het financieel moeilijk hebben. Om dit mogelijk te maken vragen we een financiële bijdrage op het rekeningnummer van de Parochiële Caritas Instelling: **IBAN nr.: NL54RABO 0159066085** t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake Kerstactie 2023

De Parochiële Caritas Instelling heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de naasten in onze samenleving door aandacht te geven aan concrete financiële noden van onze medemensen en bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wanneer u iemand kent - of zelf iemand bent - bij wie een kerstattentie zeer welkom zal zijn, geef dit dan alsjeblieft door aan de contactpersoon van de PCI in uw locatie. Namen en telefoonnummers staan in elke uitgave van de Vreugdebode. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze vertrouwelijke gegevens.

Eucharistische aanbidding en biechtgelegenheid

Eerste zaterdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur in de OLV Kerk Doetinchem, Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem (bij koud weer: Mariakapel).
Data 2023:
 - 4 november
 - 2 december



Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.



U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Silvolde/Varssveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Uift: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23
- Wijnbergen: Wim Loeven 0314 - 34 13 82

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

6x Vreugdebode

Het parochiebestuur heeft besloten om in 2024 - net als dit jaar - zes edities van de Vreugdebode te laten verschijnen. Bij deze editie ontvangt u een brief met daarin een verzoek aan u om een financiële bijdrage ter dekking van wederom fors gestegen energie-, druk- en papierkosten. De bijdrage is vrijwillig en de hoogte wordt overgelaten aan uw vrijgevigheid en draagkracht. Mocht u de brief missen: u kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-rekening **NL57 RABO 0129 08 7696** t.n.v. Parochie Maria Laetitia onder vermelding van 'Bijdrage Vreugdebode'. Namens alle lezers, schrijvers, bezorgers en pastoraal team alvast dank voor uw bijdrage.



Ook de nieuwsbrief ontvangen?

Door het oprekken van de verschijningsinterval van onze Vreugdebode is het wel eens lastig om nog tijdig te communiceren over vieringen of activiteiten die al op korte termijn plaatsvinden. Soms was bij het ter perse gaan van de Vreugdebode ook nog niet bekend op welke datum en tijdstip een en ander plaatsvindt. Niets zo vervelend dan dat u te laat op de hoogte bent van activiteiten die u niet had willen missen. Maar niet getreurd. De tweewekelijkse nieuwsbrief van het pastoraal team biedt de mogelijkheid om er wél aandacht aan te besteden. Dus: wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen in uw mailbox, stuur dan een bericht met alleen uw naam en mailadres naar het secretariaat van onze parochie (secretariaat@mlparochie.nl). Wij zorgen dat dat het meest actuele nieuws ook voortaan bij u bekend is.

Dooprooster eerste helft 2024 Parochie Maria Laetitia

Dopen	Dooplocatie			Doopvoorbereiding		
	Dooplocatie	Datum	Tijd	Doopheer	Datum	Tijd
Doetinchem Uift	7 jan	13.30 u	P.T.	P.T.	20 dec	20.00 u
	28 jan	12.00 u	M.S.		M.S.	17 jan
Doetinchem Uift	25 feb	13.30 u	P.T.	P.T.	7 feb	20.00 u
	11 feb	12.00 u	M.S.		M.S.	30 jan
Doetinchem Uift	28 apr	13.30 u	H.P.	H.P.	10 apr	20.00 u
	7 apr	12.00 u	M.S.		M.S.	26 mrt
Doetinchem Uift	26 mei	13.30 u	P.T.	P.T.	8 mei	20.00 u
	5 mei	12.00 u	M.S.		M.S.	23 apr
Doetinchem Uift	30 jun	13.30 u	P.T.	P.T.	12 jun	20.00 u
	2 jun	12.00 u	M.S.		M.S.	21 mei

Bedevaart van parochie Maria Laetitia naar Kevelaer

Na een pauze van enkele jaren was het weer mogelijk voor de Parochie Maria Laetitia om op 3 september voor een dagje naar Kevelaer op bedevaart te gaan. Het Broederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer Oude IJsselstreek had dit al voor de 134e keer georganiseerd. Vanwege de coronapandemie werd deze jaarlijkse traditie driemaal opgeschort. Er was veel belangstelling.

Op deze prachtige zonnige zondag vertrokken de pelgrims, 12 fietsers vanuit Gendringen onder leiding van pastor Marcel Smits, 2 wandelaars vanaf Rees en de rest per auto vanaf Ulft en Gaanderen. Bij de kerken in Gendringen en Ulft werd er vooraf een reisgebed door de pastors Marcel en Paulus voorgebeden. De wandelaars en de fietsers werden gevolgd door twee verschillende bezemwagens. De fietsers waren heel blij dat het echtpaar Ben en Diny alweer voor de 20ste keer voor hen klaarstond. Zowel op de heen- als de terugreis was er een pauze waarin iedereen werd voorzien van een broodje, taartje en een drankje.

Processie

In Kevelaer verzamelden de meeste bedevaartgangers zich bij het station om gezamenlijk in processie naar het centrum te lopen. Onderweg zongen en baden we. Heel bijzonder dat enkele terrasbezoekers in het centrum met ons het Ave meezongen toen we ze passeerden. Bij de Genadekapel werd een nieuwe kaars gewijd en naar de Biechtkapel gebracht waar even later de Heilige Mis gevierd zou worden.

Eucharistieviering

Onze twee pastors celebreeerden de mis. Het kerkkoor uit Gaanderen onder leiding van de dirigent Ben Simmes zorgde voor een extra feestelijk tintje van deze viering. De mooie liturgie, de (samen)zang, het prachtige orgelspel van Anita Simmes, de goede preek van pastor Marcel maakten deze viering tot een belevenis.

Pastor Marcel benadrukte in de preek over het evangelie

(Mt 16; 21-27) dat iedere pelgrimstocht een mooi symbool van ieders leven in het klein is. Wij hebben moed nodig om goede keuzes te maken en ruimte te maken voor God's begeleidende Geest, zoals we ook bidden in het Onze Vader: "Uw wil geschiede". Jezus bevrijdt ons en nodigt ons uit om op Hem te vertrouwen, nieuwe profeten te worden ofwel woordvoerders van God en zo het gezicht van de Kerk te zijn. We baden voor zegen over alle christenen, voor onszelf als pelgrims en onze speciale intenties, voor degenen die om ons gebed gevraagd hadden, verbonden met Christus en elkaar, in hoopvolle gedachtenis aan de Verrijzenis, voor sterker vertrouwen dat het goede zal overwinnen over het kwade.

Kruisweg

's Middags na onze lunch bestond er de keuze deel te nemen aan de grote kruisweg in het kruiswegpark of kleinere kruisweg in Forum Pax Christi. Bij alle 15 staties aanbaden en loofden de pelgrims Christus omdat Hij door zijn heilig kruis de wereld heeft verlost. Tussen de gebeden en de teksten ter bezinning, werd er een couplet van een prachtig lied gezongen. Rond 16 uur vertrokken de fietsers weer naar huis.

Slotzegen

Onderweg rustten de fietsers uit bij een wegkapelletje net buiten Uedem, waar ze ook een slotzegen ontvingen. Voor de overige pelgrims was er op een later tijdstip in Kevelaer een slotzegen mogelijk.

Onze onderlinge verbondenheid als parochianen en als kinderen van God en Maria werd op deze dag versterkt en we werden zo ook bemoedigd om Jezus te volgen en ons kruis op ons te nemen. Dit was werkelijk een zeer geslaagde dag van samen op reis gaan, mooie persoonlijke ontmoetingen en gezamenlijke gebeden, waarvoor we erg dankbaar zijn. We zien uit naar een herhaling volgend jaar.

Tekst: Grace Sessink

Foto's: Wim Gerritsen en Michiel Pouwels



Wat is de zin van het bestaan?



De preek van de kermismis in Etten van pastor Paulus ging over de zin van het bestaan. Ik vond het wel een interessant onderwerp en heb het bij mr. Google opgezocht en vond onder andere het volgende.

Viktor Frankel, een Joodse neuroloog en psychiater die in een concentratiekamp zat in de Tweede Wereldoorlog en overleefde, schreef het volgende.

Dat ieder mens op ieder tijdstip verschillend is en dat je op een zo goed mogelijke manier de levensproblemen probeert op te lossen en je taken te vervullen.

De drie pijlers van de zin van het bestaan zijn met elkaar verweven:

- Liefde voor mens, cultuur en natuur
- Lijden (omgaan met lijden dat ieder treft)
- Een hoger doel hebben in je leven

Van de drie pijlers zijn de eerste twee punten wel duidelijk, maar het derde punt - een hoger doel hebben in je leven - zet je aan het denken.

Wat is een hoger doel in je leven? Is dat een materialistisch hoger doel of een geestelijk hoger doel?

Ik ga uit van een geestelijk hoger doel. Hoe je dit moet bereiken, zal voor ieder verschillend zijn.

Pastor Paulus haalde nog aan dat onderlinge contacten en met elkaar iets ondernemen ook erg belangrijk zijn, en dat het sociale gebeuren van de kermis hier zeker bij hoorde, dus heb ik dit maar ter harte genomen.

Frank van Dulmen

Willibrordzondag 2023: 'Hebben wij niet allen één Vader?'

Het geloof in God - Vader, Zoon en Heilige Geest - is wat ons christenen het meest verbindt. Wij kunnen elkaar telkens

opnieuw herkennen en bemoedigen rond dat geloof. Christus' gebed om eenheid „zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U” (Johannes 17,21) staat centraal in de oecumenische opdracht die de Katholieke Vereniging voor Oecumene elk jaar

op Willibrordzondag onder de aandacht brengt.

Het thema 'Hebben wij niet allen één Vader?', genomen uit de lezing uit de profeet Maleachi voor die zondag (5 november 2023), bepaalt ons bij de tekortkoming die verdeeldheid is, maar is natuurlijk ook een bemoediging en aansporing.

In de aanloop naar Willibrordzondag biedt de vereniging een preekschets en voorbeden aan op haar website. 'Dit jaar kunnen we ook putten uit de hoopvolle ervaring van 'Together: Samenkomst van Gods Volk', zo meldt de vereniging. 'Ruim veertig jonge christenen uit verschillende kerken zijn ingegaan op de uitnodiging van paus Franciscus om bij de start van de Algemene Bisschoppensynode te bidden voor de eenheid en het synodale proces in onze Kerk.'

Diocesane Wereldjongerendag en reünie Lissabon op 26 november

„De zomer ligt achter ons. Vol energie kijken we vooruit naar het najaar. Op 26 november komen we voor het eerst weer samen met de jongeren van Jong Aartsbisdom Utrecht. Op de feestdag van Christus Koning van het Heelal, de diocesane Wereldjongerendag, zien we elkaar bij de reünie van de Wereldjongerendagenreis naar Portugal.” Dat meldt diocesaan jongerenwerker Sarah Mijhad. „Pastoor Mauricio kon uiteindelijk helaas niet mee op reis, daarom heeft hij ons uitgenodigd in zijn parochie in Wageningen voor de reünie.”

Tijdens de bijeenkomst zijn er filmpjes over de WJD-reis naar Lissabon en over de reis naar Lourdes, er wordt gesproken over de boodschap van de paus, gekeken naar getuigenissen van Lourdesgangers en uiteraard is er een mis en een maaltijd. De bijeenkomst is van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitend een maaltijd. Deelnemers kost 5 euro.

Locatie: Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Meer informatie via www.jongaartsbisdom.nl of Instagram (@jongaartsbisdom).

Nationale Roepingenweek 2023 in Aartsbisdom Utrecht

Van 5 tot en met 11 november wordt opnieuw de Nationale Roepingenweek gehouden, met aandacht voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Op zondag 5 november is de start van de week, maar op zaterdag 4 november zijn de leden van het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) en seminaristen al aanwezig bij de Katholieke Jongerendag in Veenendaal, waar zij onder meer over hun eigen roeping vertellen.

Naast de Roepingenzondag - die vanwege de viering van de Eerste Heilige Communie nogal ondersneeuwt - is dus gekozen voor een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens deze Roepingenweek houden diverse seminaries, ordes en congregaties en nieuwe bewegingen hun open dagen. Rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut - de Utrechtse priesteropleiding - en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg hoopt dat de parochiegemeenschappen in de vieringen tijdens deze week aandacht zullen schenken aan de noodzaak van het gebed om roepingen. „Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig”, aldus Kuipers.

Uit India

Het Ariënsinstituut verwacht binnenkort twee priesterstudenten uit India te verwelkomen. Na hun studie en hun wijding zullen ze enkele jaren in ons aartsbisdom Utrecht komen te werken. Het gaat om Charles Vinoth en Paul Nishanth uit Dingidul in het zuidoosten van India. Charles en Paul hebben in India al hun bachelor filosofie gedaan en ze zijn momenteel bezig om online Nederlands te studeren. Daardoor hopen ze - in Nederland - goed te kunnen aansluiten bij de taal cursus die ze hier zullen volgen. Het wachten is nog op een toeristenvisum, daarna komen de twee studenten snel naar Utrecht.

Sta op voor wie niet vrij is om te geloven

Met RedWednesday vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 22 november wederom de aandacht op het lot van miljoenen vervolgd, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Dit jaar gebeurt dat onder het motto 'Wees een licht in de duisternis voor mensen die vervolgd worden om hun geloof'. Wereldwijd worden rond deze dag honderden beroemde kathedraal, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen bloedrood verlicht. In Nederland hebben zich in 2022 maar liefst 149 kerken aangesloten. Kerk in Nood hoopt dat er dit jaar nog meer meedoen. Dat is nodig, want de vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Uit onderzoek van Kerk in Nood blijkt dat liefst 62 van de 196 landen aanzienlijke schendingen kennen. En in 47 landen verslechterde de situatie sinds de publicatie van het vorige rapport. Ook viel op dat de straffeloosheid over de hele wereld is toegenomen. In 36 landen worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden. Christelijke minderheden zijn

relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalist hebben het in diverse landen op hen gemunt.

Kerk in Nood: 'Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap draagt bij aan deze cultuur van straffeloosheid, net name voor regimes die als strategisch belangrijk voor het Westen worden beschouwd, zoals China en India. Zij worden niet onderworpen aan internationale sancties of andere gevolgen voor hun schendingen van de godsdienstvrijheid. Hetzelfde geldt voor landen als Nigeria en Pakistan.' Priester Emmanuel Yousaf uit Pakistan zegt het treffend: „Hoe meer de wereld weet over daden van religieuze haat en verwaarlozing, hoe meer de wereld in staat zal zijn om er iets aan te doen.”

Met het thema van dit jaar, 'Wees een licht in de duisternis voor mensen die vervolgd worden om hun geloof', roept Kerk in Nood Nederland daarom mensen op om te bidden, om hun stem te laten horen en om concrete steun te bieden aan wie lijden vanwege hun geloof. **Zie ook www.redwednesday.nl.**

Oproep paus: 'Concrete daden op Werelddag van de Armen!'

De Kerk viert op 19 november voor de zevende keer de Werelddag van de Armen. Eerder dit jaar verscheen de boodschap van paus Franciscus voor deze dag. Katholieklevens.nl, het multimedialkanaal van de Nederlandse bisschoppen, beschrijft hoe de paus zich in zijn boodschap laat leiden door de woorden van het boek Tobit: 'Wendt je gezicht niet af van wie arm is' (Tobit 4, 7). Het boek Tobit vertelt ons de lotgevallen van Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit leeft als een rechtvaardige in de Assyrische diaspora. Tobit wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volksgenoot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid. Zijn rechtvaardigheid uit zich dus in concrete daden. Zo nodigt hij op het joodse Pinksterfeest de arme joden aan zijn tafel uit. Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld, dat navolging verdient op de Werelddag van de Armen. En hij benadrukt: „Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.” In zijn boodschap stelt de paus onder meer dat onze tijd ongevoelig is voor het lijden van armen. We ervaren een druk om ons een overdadige levensstijl aan te meten. We besteden echter geen aandacht aan datgene wat hierbinnen niet past, aldus Franciscus. Hierdoor blijven de stemmen van de armen ongehoord.

Ook signaleert paus Franciscus dat de virtuele realiteit en het echte leven steeds meer versmelten. De arme wordt op deze manier een onderdeel van een korte 'videoclip' die ons een ogenblik bezighoudt. Wanneer we de arme op straat tegenkomen, kijken we de andere kant op. Het gaat erom dat we de zorg voor anderen niet delegeren, maar dat we onszelf engageren.

De paus vraagt tevens aandacht voor nieuwe vormen van armoede. Hij wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties, maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren. De paus herinnert ons eraan dat armen geen nummer zijn, maar personen met hun goede en slechte eigenschappen, met gezichten en verhalen. Zij zijn onze broeders en zusters. De Werelddag van de Armen is een initiatief van paus Franciscus. Hij stelde deze dag in 2016 in bij het afsluiten van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Jaarlijks viert de Kerk deze op de 33ste zondag door het jaar.

Vergankelijkheid

Dinsdag 19 september, gezellige avond voor de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap van Terborg, georganiseerd door de werkgroep Nieuw Begin. U zult er op de Terborgse pagina vast wel een of meer kiekjes over aantreffen. Wellicht zit er ook nog een fotootje bij waarop gedanst wordt. Hoewel dat een aardig beeld geeft van de gemoedelijke sfeer waarin wij ons die avond bevonden, in werkelijkheid moeten we constateren dat het onontkoombaar is dat we allemaal een dagje ouder worden. Daarnaast is het natuurlijk betekenisvol dat onze spirituele kartrekkers als Antoon Morsink en Mia Tankink, door de tand des tijds en fysieke problemen, ontbraken op deze avond. Wij wensen hen graag alle goeds. Leuk was het dan toch wel weer dat pastor Paulus Tilma en mevrouw Anja Dijker namens de parochie vertegenwoordigd waren.

Even terug naar dat 'dagje ouder'. Ben zo langzamerhand in een periode aangeland waarin men zich meer bewust gaat worden van het proces van vergankelijkheid. Toegespitst op de Terborgse situatie, meer in het bijzonder nog op die van de tijd dat mijn vrouw Henny en ik ons in 1967 settelden als jonggehuwden aan de Wilhelminastraat in Terborg. Even lekker nostalgisch: de tijd van pastoor Van Blarikum en kapelaan Hövels. Als jong broekie mocht ik toen al, samen met een aantal andere geloofsgenoten, deel uitmaken van de zogenoemde Oecumenische Jeugdgraad Terborg ten tijde van dominee Antonides. pionierstijd met spetterende beatmissen met het jongerenkoor onder leiding van Theo Bömer en later Arie van de Ven. Jongelui aan wie ik, destijds aan de Katholieke mulo met als directeur Pierre Smeets, les gaf, zijn al lang en breed gepensioneerd. Mijn vrouw Henny en ik hebben destijds nog gymles gegeven in het gymzaaltje van Het Gravenhuis aan de Hoofdstraat. Henny ontving daar leerlingen van de Vakschool. Eén van de drie (!) scholen voor voortgezet onderwijs in Terborg. Nu bewonen Toon en Mariet Jansen een deel van de eerste verdieping van het nieuw gebouwde Gravenhuis. Wij bezoeken met enige regelmaat de 95-jarige mevrouw Thea Urbanus in het pand naast de vroegere Vakschool, de Herbergier, in het voormalige Waterschapskantoor. Het staat tegenover de protestantse kerk aan het eind van de Hoofdstraat. Thea Urbanus maakte destijds deel uit van een werkgroep die in het leven was geroepen door wijlen pastoor Koch, om de vitaliteit van de Terborgse parochiegemeenschap door te lichten. Wijlen Jozef Houben, voormalig gemeentesecretaris, maakte daar ook deel van uit.

Het valt u vast op dat ik het woordje 'wijlen' nu al twee keer gebruikte. Brengt me weer terug naar de eerder aangehaalde 'vergankelijkheid'. Seneca, veelgeprezen tijdgenoot van onze grote inspirator JC, wees in zijn geschrift 'De brevitate vitae', (over de kortheid van het leven) dat de mensen niet moeten klagen dat het leven van ons, mensen, zo kort is. Hij vindt dat onzin. Integendeel. Het leven duurt lang genoeg. Maar dan moet je de tijd wel goed gebruiken. Ik hoop dat u, lezer, zich in deze redenering kunt vinden. De meeste mensen verspillen hun tijd en komen niet toe aan werkelijk leven en zijn de ganse tijd maar bezig met 'balspel', zegt Seneca. Laat dat laatste nu het onderwerp zijn waarin mijn vrouw en ik, gedurende lange tijd, de jonge mens hebben onderwezen.

Steven van Woerkom



'Welkom thuis'

Op zaterdag 4 november 2023 wordt door jongerenafdeling JongKatholiek een Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema 'Welkom thuis'. Deze dag wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren. Vanuit het hele land zijn op deze dag jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten.

Met het thema 'Welkom thuis' willen wij de katholieke jongeren laten ervaren dat de Kerk in Nederland leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als jongeren onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen", zeggen de organisatoren. De KJD wordt drie maanden na de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon gehouden. Bijna 1.000 Nederlandse jongeren namen daaraan deel. Veel jongeren zullen hier inspiratie hebben opgedaan en stappen hebben gezet in geloof. De KJD wil aansluiten bij dit enthousiasme en jongeren die niet naar de WJD gegaan zijn, daarin meenemen. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerziens. De organisatie wil deelnemers gelegenheid bieden om te bouwen aan een persoon-lijke relatie met God. Het programma bevat onder andere sprekers, muziek, de heilige Mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten.

Deelname kost 15,00 euro per persoon. Meer informatie: www.jongkatholiek.nl.

Wereldlichtjesdag

Al vele jaren komen we op de tweede zondag van december bij elkaar om de kinderen te gedenken die we door hun dood moeten missen. Of het nu baby's, kleuters, tieners of volwassenen zijn: ze worden gemist en niet alleen door hun ouders, maar ook de familie en vrienden om hen heen.



We kennen allemaal wel ouders die een kind hebben verloren. Ieder komt met haar/zijn eigen gemis en leegte op dat uur in de kerk. Het is zo belangrijk om er voor elkaar te zijn, te troosten en het verdriet te delen. Het doet hen goed.

In de St. Martinuskerk in Gendringen staat vanaf 2 november (Allerzielen) een monumentje in de kerk. Een brandende kaars met daaromheen tranen. En twee lantaarns ernaast waarop we een baby en een jong kind zien. De vlammen en de tranen hebben dezelfde vorm: we zoeken bij groot verdriet ook een klein lichtpuntje, waar we houvast in proberen te vinden. Dit jaar komen we samen in de bovengenoemde kerk op 10 december om 19.00 uur. De deur is open vanaf 18.30 uur.

Na afloop is er tijd van koffie drinken om nog even met elkaar in gesprek te komen en zo de ander te ontmoeten en te bemoeiden. Iedereen is van harte welkom.



Kinderpagina

'In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen'

De hemel = het eeuwig leven met God

Ons leven stopt niet na onze dood op aarde. We leven voor eeuwig door samen met God; met Jezus, met de Vader en met de heilige Geest. De hemel is volmaakt; alles is er helemaal goed.

De leerling Thomas vraagt naar de weg naar de hemel. Meer weten? Luister maar naar deze podcast of lees het op rkkids.nl/rubriek-vraag-antwoord/



Je kan de hemel niet beschrijven

Niemand weet hoe de hemel eruitziet.

In de Bijbel staat daarover "Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan zich voorstellen wat God in petto heeft voor de mensen die van Hem houden" (1 Kor. 2,9) De hemel is zo mooi dat woorden tekortschieten. In de Bijbel worden wel beelden gebruikt voor de hemel. Er wordt dan gesproken van: leven, licht, vrede, bruiloftsfeest, vaderhuis, paradijs. Ook Jezus vertelt ons over de hemel; Hij noemt de hemel het huis van zijn Vader.

Het huis van God de Vader

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 14, 1-3

Jezus is samen met zijn leerlingen. Hij zegt: "Je hoeft niet ongerust te zijn: Jullie geloven in God, zo kunnen jullie ook in Mij geloven. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Als dit niet zo zou zijn, dan zou ik het jullie hebben gezegd. Want Ik ga weg om een plaats voor jullie te bereiden. En als jullie plek klaar is, kom Ik terug om jullie op te nemen bij Mij. Dan zullen jullie ook zijn waar Ik ben."

Ruimte voor veel mensen

Jezus zegt dat er plaats is voor velen in de hemel. We hoeven dus niet bang te zijn dat er geen plek is, dat de hemel ooit vol is. Dat zegt Jezus ook: "Wees er maar niet ongerust over."

De heiligen en de engelen

De mensen die al in de hemel zijn noemen we de heiligen. Het zijn gewone mensen die dood zijn gegaan en nu bij God in de hemel zijn. Een heilige wordt ook wel Sint genoemd. Er zijn bekende heiligen; zoals de H. Maria, Sint Jozef en Sint Maarten. Maar er zijn veel meer mensen in de hemel. Ook mensen die wij misschien kennen; opa's en oma's bijvoorbeeld. In de hemel zijn ook de engelen; zoals bijvoorbeeld de engel Gabriël.



Hemel en aarde horen bij elkaar

Wij kunnen de mensen in de hemel, de heiligen, niet zien. Wij zijn op aarde en zij zijn in de hemel. Toch horen we bij elkaar. We zijn samen 1 familie, 1 Kerk, 1 volk van God.

Via deze link vind je knutselwerkjes en kleurplaten rondom het thema 'hemel'

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal

Heer Jezus, u bereid een plaats voor ons in de hemel. Wilt u ons helpen net zo te leven als u, net zo goed te zijn als u door anderen te helpen; dan weten we zeker dat we eens met u in de hemel zullen zijn, samen met Maria en alle heiligen. Amen

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



Gebruik van deze Kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneerders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 22 oktober tot en met 10 december 2023

Datum	OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/Wijnbergen	H. Augustinus - H. Martinus Gaanderen	H. Martinus Etten	HH. Antonius - Petrus & Paulus Uift	H. Martinus Gendringen
zaterdag 21 okt. zondag 22 okt. 29 ste zondag door het jaar (A)	Zo. 22 okt. 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei	Zo. 22 okt. 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Gemengd koor	Za. 21 okt. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor	Zo. 22 okt. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor	Gendringen Za. 21 okt. 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor
zaterdag 28 okt.		Za. 28 okt. 19.00 uur Eucharistieviering/P. Tilma Cantor F. Hagemeijer/ Julian Simmes	Za. 28 okt. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor		Za. 28 okt. 10.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor Wiekense Knollenkermis
zondag 29 okt. 30 ste zondag door het jaar (A)	Zo. 29 okt. 11.00 uur Eucharistieviering/P. Tilma Monte Vino		Zo. 29 okt. 11.00 uur Allerzielenviering/ H. Pauw	Zo. 29 okt. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	
woensdag 1 nov. Allerheiligen	Wo. 1 nov. 19.00 uur Allerheiligen/P. Tilma			Wo. 1 nov. 19.00 uur Allerheiligen/ M. Smits/koor	Wo. 1 nov. 10.00 uur Allerheiligen/M. Smits
donderdag 2 nov. Allerzielen	Do. 2 nov. 19.00 uur koor Laurentius Allerzielen/H. Pauw	Do. 2 nov. 19.00 uur Allerzielen/werkgroep/ Gemengd koor		Do. 2 nov. 19.00 uur werkgroep/koor	Do. 2 nov. 19.00 uur werkgroep/Kerkkoor
zaterdag 4 nov. zondag 5 nov. 31 ste zondag door het jaar (A)	Zo. 5 nov. 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei	Zo. 5 nov. 9.30 uur Eucharistieviering/P. Tilma Gemengd koor	Za. 4 nov. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	Zo. 5 nov. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor	Za. 4 nov. 17.30 uur Eucharistieviering/ P. Tilma Kerkkoor
zaterdag 11 nov. zondag 12 nov. 32 ste zondag door het jaar (A)	Zo. 12 nov. 11.00 uur EV/gezinszondag/P. Tilma Singing Kids	Zo. 12 nov. 9.30 uur Inspiratieviering	Za. 11 nov. 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor	Zo. 12 nov. 9.30 uur Eucharistieviering/ H. Pauw/Kerkkoor	Za. 11 nov. 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor
zaterdag 18 nov. zondag 19 nov. 33 ste zondag door het jaar (A)	Zo. 19 nov. 11.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Volare	Zo. 19 nov. 9.30 uur Ceciliafeest/H. Pauw Gemengd koor	Za. 18 nov. 19.00 uur Eucharistieviering/ P. Tilma Kerkkoor	Zo. 19 nov. 9.30 uur Eucharistieviering/P. Tilma Koor Dinxperlo	Za. 18 nov. 17.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor
zaterdag 25 nov. zondag 26 nov. Christus Koning 34 ste zondag door het jaar (A)	Zo. 26 nov. 11.00 uur Eucharistieviering/ P. Tilma Monte Vino	Zo. 26 nov. 9.30 uur Eucharistieviering/ H. Pauw Liberate	Za. 25 nov. 19.00 uur Eucharistieviering/ P. Tilma Kerkkoor	Zo. 26 nov. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	Za. 25 nov. 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor
zaterdag 2 dec. zondag 3 dec. eerste zondag van de advent	Zo. 3 dec. 11.00 uur Eucharistieviering/KND/ H. Pauw/In Laudem Dei	Zo. 3 dec. 9.30 uur Eucharistieviering/ P. Tilma	Za. 2 dec. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	Zo. 3 dec. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor	Za. 2 dec. 17.30 uur Eucharistieviering/P. Tilma Kerkkoor
zaterdag 9 dec. zondag 10 dec. tweede zondag van de advent	Zo. 10 dec. 11.00 uur Eucharistieviering/KND/ P. Tilma Koor Dinxperlo	Zo. 10 dec. 9.30 uur Inspiratieviering	Za. 9 dec. 19.00 uur Eucharistieviering/ H. Pauw Kerkkoor	Zo. 10 dec. 9.30 uur Eucharistieviering/ H. Pauw/Kerkkoor	Za. 9 dec. 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Koor Dinxperlo

Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 22 oktober tot en met 10 december 2023

H. Martinus Etten	elke dinsdag	19.00 uur	Eucharistieviering	M. Smits
H. Augustinus/ H. Martinus Gaanderen	elke donderdag	9.30 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem	elke woensdag Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed elke vrijdag	19.00 uur 10.00 uur	Eucharistieviering Eucharistieviering	P. Tilma P. Tilma
Overig: Biechtgelegenheid	1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)			
Petrus en Pauluskerk Uift	elke vrijdag elke 1ste vrijdag v.d. maand	9.30 uur 8.30-9.15	Eucharistieviering Biechtgelegenheid	M. Smits M. Smits
H. Mauritiuserk Silvolde	elke donderdag	9.30 uur	Rozenkransgebed	
H. Martinuserk Gendringen	elke woensdag elke vrijdag elke 1ste vrijdag	10.00 uur 15.00-15.50 u 14.45 uur	Eucharistieviering Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste Rozenkransgebed	M. Smits

ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 22 oktober tot en met 10 december 2023

Schavenweide Doetinchem	14.45 uur	Woord-en Communieviering		
Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem 3e zondag van de maand	Den Ooiman online			
Verzorgingshuis Pelgrim Gaanderen	geen vieringen			
Antonia Terborg Elke zaterdag	zaterdag 28 oktober zaterdag 4 november zaterdag 11 november zaterdag 18 november zaterdag 25 november zaterdag 2 december zaterdag 9 december	15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Pelgrim G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof
Debbeshoek Uift Elke zaterdag	zaterdag 28 oktober zaterdag 4 november zaterdag 11 november zaterdag 18 november zaterdag 25 november zaterdag 2 december zaterdag 9 december	18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Pelgrim G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof
Schuylenburgh Silvolde Elke woensdag	woensdag 25 oktober woensdag 1 november woensdag 8 november woensdag 15 november woensdag 22 november woensdag 29 november woensdag 6 december	16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Velde G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof
Meulenbeek Uift	1x per maand viering			
Den Es Varsseveld 2e zondag van de maand		10.00 uur		
Zorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo	elke laatste vrijdag	11.00 uur	Eucharistieviering	M. Smits

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese:
Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,
annie.venes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22,
familiehermsen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,
tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl

Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315 - 34 20 44
(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand,
info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.

Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel)
onder vermelding van: kerkberichten.

Allerzielenviering

29 oktober, 15:00 uur: Allerzielenviering (op het kerkhof)
Voorganger: Pastoor Smits

Prachtige Kermisviering

Een groot compliment voor het Azemse Kerkkoor, dat de
viering van de kermis opluisterde met gezang.
Ze hebben prachtig gezongen!
De viering was voor jong en oud. De liederen waren heel mooi
met aangepaste teksten.
Ook Paulus preekte heel mooi en voor hem was het de eerste
keer dat hij een processie in Azewijn liep.
Ik ben benieuwd hoe hij het heeft ervaren. Jong en oud heeft
zich ingezet om alles te doen slagen.
De weergoden waren ons ook goed gezind, want het was
prachtig weer met een stralende zon.

Hopen dat maandag en dinsdag van de kermis net zo fijn
mogen verlopen als de kerkdienst.

Een parochiaan

VARSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis
Bent u ziek, of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en
graag bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag commu-
nie thuis ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.
Nelleke Wissing: tel. 06 -10 73 09 19
Maria Dellemann: tel. 0315 - 63 17 43

Opgave gebedsintenties
Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@mlparochie.nl. Ook kunt u hiervoor tele-
fonisch contact opnemen met Karin Boland: tel. 0315 - 68
56 66

Bijna terugblik op de viering

Op het moment van schrijven van deze kopij staan we een week
voor de gezinsviering. Kinderen van de basisschool Pius X heb-
ben al een paar keer geoefend om leuke liedjes te kunnen laten
horen tijdens deze laagdrempelige gezinsviering voor groot,
klein, jong en oud.
We hopen op een mooie avond.

Geplande viering

Op donderdag 2 november 2023 staan we ook dit jaar weer stil
bij alle overledenen die in Varsselder op het kerkhof begraven
liggen of die elders zijn begraven of gecremeerd.
De families die het afgelopen jaar een dierbare hebben verlo-
ren, hebben een aparte uitnodigingsbrief hiervoor ontvangen.
Verder is iedereen die deze avond een dierbare wil herinneren
van harte welkom om 19.00 uur in het kerkgebouw en aanslui-
tend op het sfeervol verlichte kerkhof.

De zang zal weer worden verzorgd door het koor Sreen.

We branden ons kaarsje voor alle overledenen van het afgelo-
pen jaar.

Sterk voor de Kerk

*Maria Dellemann, Diane Kock, Petra Reulink, Ingrid Roes, Karin Boland en
Nelleke Wissing*



ULFT

Mededelingen

Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de
communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen
voor informatie of aanmelding contact opnemen met het
secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 donderdagmorgen van
10.00 tot 11.30 uur of met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18
77.

Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het
secretariaat: tel 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie
bovenstaande openingstijd).
Ook kunt u intenties (à € 10,00) per envelop schriftelijk
opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden:
Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.
Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn,
vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u
minimaal twee weken voor de betreffende viering in te
leveren.

De zondag voor Allerzielen, op 29 oktober, vind er een
grafzegening om 15.00 uur plaats Antoniusbegraafplaats
in Ulft. We herinneren en gedenken al onze overledenen
en in het bijzonder de overledenen van afgelopen jaar.
Op woensdag 1 november is er om 19.00 uur een
Eucharistieviering.
Op donderdag 2 november is er een herdenkingsdienst
om 19.00 uur in de HH Petrus en Pauluskerk voor de
overledenen uit het afgelopen jaar, voorgegaan door de
werkgroep Avondwake.

M.i.v. 1 oktober zijn alle openingstijden veranderd.

Engelse mis

Op 17 december vieren wij het 10-jarige bestaan van de Engelse
mis in onze parochie.
U bent van harte welkom om samen met ons de eucharistie te
vieren in het Engels om 14.30 uur in de Petrus- en Pauluskerk
in Ulft.
Na de mis is er gelegenheid om samen te praten onder het
genot van een kopje thee/koffie met taart en Filipijnse
delicatessen.



Overleden

- 15-09-2023
- mevr. **Annie Freriks-Snelting**, Zorgcentrum "Debbeshoek",
93 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid heb-
ben plaats gehad op donderdag 21 september.
- 19-09-2023
- dhr. **Toon Robben**, Hofstraat, 89 jaar. Zijn uitvaartdienst en
begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op woensdag
27 september.
- 21-09-2023
- mevr. **Yvonne Muntenaar-Varkevisser**, Lekstraat,
87 jaar. Haar uitvaartdienst crematieplechtigheid hebben
plaats gehad op vrijdag 29 september.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte!

Gedoopt

- 01-10-2023
Jenti Lopez-Ruiz, Ribbesstraat, Gaanderen.

Ook de nieuwsbrief ontvangen?



Door het oprekken van de verschijningsinterval van
onze Vreugdebode is het wel eens lastig om nog tijdig te
communiceren over vieringen of activiteiten die al op korte
termijn plaatsvinden.
Soms was bij het ter perse gaan van de Vreugdebode ook
nog niet bekend op welke datum en tijdstip een en ander
plaatsvindt. Niets zo vervelend dan dat u te laat op de
hoogte bent van activiteiten die u niet had willen missen.
Maar niet getreurd.
De tweewekelijkse nieuwsbrief van het pastoraal team
biedt de mogelijkheid om er wél aandacht aan te besteden.
Dus: wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen in
uw mailbox, stuur dan een bericht met alleen uw naam
en mailadres naar het secretariaat van onze parochie
(secretariaat@mlparochie.nl).
Wij zorgen dat dat het meest actuele nieuws ook voortaan
bij u bekend is.



Iets te vieren?
Maak het compleet met sfeervolle gitaarmuziek!

Jacqueline Snel

Jacqueline Snel gitaar en zang (ook voor gitaarlessen)
www.snelopgitaar.nl • info@snelopgitaar.nl • 06 22488503

DRUKKERIJ
Ijselstroom
DRUKKEN & PRINTEN

't Goor 55A - 7071 PC Uift - Tel. 0315 - 681373
www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

“Daarom werken wij graag bij GUV!”

- Persoonlijk, betrokken, dichtbij
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Één vertrouwd aanspreekpunt

Bel daarom altijd eerst GUV!

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief!

U kent GUV waarschijnlijk ook van het GUV Crematorium Etten - tijd en aandacht voor u!

www.guv.nl Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (gratis)



BREEDENBROEK /DINXPERLO

Mededelingen

Geloofsgemeenschap Breedenbroek:
elke eerste dinsdag van de maand 10.00 tot 12.00 uur.

Geloofsgemeenschap Dinxperlo:
elke eerste dinsdag van de maand 10.00 tot 12.00 uur.
Voor opgave van gebedsintenties en andere zaken.
De koffie staat klaar.

Gebedsvieringen:
Elke eerste zaterdag van de maand 19.00 uur Cultuurkerk.

Rozenkransgebed:
Elke eerste woensdag van de maand. 18.30 uur
Cultuurkerk.

Secretariaat te bezoeken:
elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Goed om te weten

- Woensdag 1 november is er om 18.30 uur Rozenkransgebed in de Cultuurkerk in Breedenbroek. We bidden tot Maria, Troosteres voor de bedroefden. In deze tijd van Allerzielen is haar hulp onmisbaar voor hen die een dierbare overledene moeten missen.
- 4 november om 19.00 uur is er in de Cultuurkerk in Breedenbroek de Allerzielen-gebedsviering, verzorgd door de Liturgische werkgroep en met medewerking van het kerkkoor Con Amore onder leiding van Frank Knikkink. We gedenken onze dierbare overledenen. Na afloop is er gelegenheid tot napraten, met koffie/thee. Laten we onze doden niet vergeten.
- Zaterdag 2 december om 19.00 uur is er in de Cultuurkerk een Adventsgebedsviering, verzorgd door de Liturgische werkgroep en met medewerking van het kerkkoor Con Amore. Het is het begin van de voorbereiding op het kerstfeest. Weet u van harte welkom om mee te vieren. Na afloop is er koffie/thee.
- De verschijning van de eerstvolgende Vreugdebode is 8 december. Exemplaren van de Vreugdebode zijn verkrijgbaar in de hal van de Cultuurkerk in Breedenbroek en in de bibliotheek aan de Nieuwstraat in Dinxperlo.
- Zaterdag 24 december om 19.00 uur is er een feestelijke kerstgebedsviering, verzorgd door de Liturgische werkgroep. De muzikale ondersteuning zal worden verzorgd door het mannenkoor De Görgelpiepen onder leiding van Frank Knikkink. Er is dan een beperkt aantal plaatsen en vol is vol. Verdere bijzonderheden vindt u in de volgende Vreugdebode.
- Elke eerste dinsdag van de maand is het secretariaat geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Er is dan gelegenheid voor een kop koffie/thee en kunt u genieten van live-muziek. Kom gerust even buurten.

Mariakapel

In de vorige Vreugdebode is de ingebruik-name van de Mariakapel in de Cultuurkerk vermeld, met foto. Hierop is een bijzondere reactie gekomen. Hieronder een verslagje daarvan met een bijbehorende foto.



In editie 4 (september/oktober) van de Vreugdebode las ik het artikel over een Mariakapel die is ingericht in de voormalige kerk. Het authentieke Mariabeeld dat voor vele Breedenbroekers een speciale betekenis had bij hun huwelijksinzegening zou bij de sloop van de kerk samen met de inventaris worden verkocht. Misschien aardig om te weten dat wij ervoor gezorgd hebben dat dit oorspronkelijke Mariabeeld uit de Petrus&Paulus Parochie voor Breedenbroek behouden is gebleven. Dit Mariabeeld is samen met delen uit het voormalige hoofdaltaar tot een Mariakapel gebouwd in onze tuin aan Den Dam 16 in Breedenbroek.

André en Francien Lukassen, foto gemaakt door eigenaar

Overleden

- Op 11 augustus is op 86-jarige leeftijd overleden: **WILHELMINA JOHANNA MARIA, MINY SCHREUR-GEVEN**, echtgenote van Richard Schreur. Zij was jarenlang een enthousiaste vrijwilligster in De Goede Herdergeloofsgemeenschap. We zijn haar daarvoor zeer dankbaar.
- Op zondag 24 september is, na een langdurige ziekte, op 76-jarige leeftijd overleden **ROELIE BARKHOF**. Zij was jarenlang het gezicht van de administratie van de geloofsgemeenschap De Goede Herder en de vraagbaak voor eenieder. We denken met dankbaarheid aan haar inzet en accuratesse.
- Overleden in Breedenbroek, Tulenstraat, **LEO GENSEN**, geboren 13-12-1939 in Nijmegen. Nemen wij hun mee in onze gebeden.

Wereldlichtjesdag

Al vele jaren komen we op de tweede zondag van december bij elkaar om de kinderen te gedenken die we door hun dood moeten missen. We kennen allemaal wel ouders die een kind hebben verloren. Het is zo belangrijk om er voor elkaar te zijn, te troosten en het verdriet te delen. In de St. Martinuskerk in Gendingen staat vanaf 2 november (Allerzielen) een monumentje in de kerk. We komen samen in de bovengenoemde kerk op 10 december om 19.00 uur. De deur is open vanaf 18.30 uur. Na afloop is er tijd van koffie drinken om nog even met elkaar in gesprek te komen en zo de ander te ontmoeten en te bemoedigen. Iedereen is van harte welkom.



Onderhoudsgroepen kerkhof Wijnbergen en Begraafplaats Vredehof

In onze locatie zijn twee katholieke begraafplaatsen. Rond Allerzielen en de feestdagen is het een komen en gaan van mensen die een bloemetje of lichtje plaatsen bij de laatste rustplaats van hun geliefde. Voor elke begraafplaats is een onderhoudsgroep actief.

Het kerkhof in Wijnbergen

Tot het jaar 1859 lag de pastorie achter het kerkgebouw. Nadat die pastorie was afgebroken voor nieuwbouw werd op de vrijkomende grond een begraafplaats aangelegd. Daarvoor werden de doden uit Wijnbergen begraven in Zeddam.

In de loop van de tijd werd het kerkhof uitgebreid met een urnenmuur en een plek voor urnengrafjes. Later werd ook een strooiveld aangelegd. Dat strooiveld lag eerst in de pastorietuin en is later verplaatst naar het kerkhof zelf.

Voor de restauratie van de drie Metellus-schilderijen uit het Martinus-zaaltje is destijds een restauratiefonds opgericht. Van het nadien resterend bedrag is, samenwerkend met de toenmalige PCI van Wijnbergen, verlichting op het kerkhof aangelegd. Nadat de kerk verkocht was, is in het baarhuisje een toilet aangelegd. Daar kunnen we ook koffie zetten. Van vrij recente datum is de aanleg van de achterafschieding langs de Oude IJssel. Ten slotte is het luiden van de klok bij uitvaarten mogelijk gemaakt.

Er is voor hand- en spandiensten altijd sprake geweest van een onderhoudsgroep. Zelfs het delven van graven is in een wat verder verleden jarenlang door die groep gedaan. Nu er steeds minder wordt begraven en wel geruimd, komt er steeds meer grond vrij. Dat betekent dat het reguliere onderhoud, namelijk het onkruidvrij houden van het kerkhof, steeds meer werk inhoudt.

Een aantal medewerkers geeft aan het werk op het kerkhof te doen uit respect voor de doden, en vooral omdat het daarbij gaat om gestorven familieleden. Gelukkig beschikken wij over een onderhoudsgroep van negen medewerkers. Op de foto staan vier medewerkers. Met op zijn tijd een praatje en een kop koffie hopen wij nog jarenlang nuttig bezig te zijn op onze mooie begraafplaats.

Wim Loeven, coördinator onderhoud Kerkhof



Boven: medewerkers Kerkhof H. Martinus Wijnbergen.

Foto: Theo Loeven

Rechts: onderhoudsgroep Begraafplaats Vredehof.

Foto: Jan ter Beek

Begraafplaats Vredehof

Een groep vrijwilligers - hooguit vijf mannen - komt elke dinsdagmorgen bijeen op de Vredehof, gelegen aan de Emmastraat in Doetinchem.

Ná een mini-overleg wordt vol enthousiasme begonnen: onkruid wieden, schoffelen, harken, blad verwijderen, enz. Vredehof is een oude, grote begraafplaats met veel zerken (800/900). Het valt op hoeveel oude graven er zijn, vaak slecht onderhouden en ten prooi gevallen aan de tand des tijds.

Om onderhoudswerkzaamheden beheersbaar en betaalbaar te houden heeft het parochiebestuur in samenspraak met de locatierraad van de OLV een ruimingsplan opgesteld. Per jaar worden de daarvoor in aanmerking komende graven geruimd. Een procedure waarin zorgvuldigheid, contacten met de nog bekende nabestaanden, publicatie, de hoogste prioriteit heeft. Tot nu toe zijn ruim 200 graven geruimd.

Door het ruimen van de grafstenen ontstaan vele 'open plekken'. Het geeft soms een rustig beeld maar anderzijds ook het gegeven dat er veel onkruid ontstaat, dus extra werk voor de tuinlieden.

De onderhoudsploeg heeft gesproken met de portefeuillehouder 'begraafplaats' van de locatie OLV en het aanspreekpunt 'begraafplaatsenbeheer' van het centrale secretariaat. Het geopperde plan om op de vrijgekomen grond een onderhoudsarm, parkachtig geheel te maken zal zeer welkom zijn. Open vlakten creëren is niet zo moeilijk, maar binnen redelijke tijd een minder arbeidsintensieve invulling neer te zetten is niet alleen voor de kleine groep vrijwilligers zeer welkom, maar geeft ook voor de nabestaanden en bezoekers een waardige uitstraling.

De vijf vrijwilligers blijven wekelijks met vol enthousiasme, kennis van zaken en overgave hun taken verrichten, maar blijven hoopvol gestemd dat zij op korte termijn nieuwe collega's mogen verwelkomen en op een minder arbeidsintensieve werkplek hun vrije tijd goed kunnen besteden.

Jan Terbeek, Beheerder begraafplaats Vredehof



Deelkasten: nieuwe personen actief

Regelmatig komt iemand met een auto, waarop het logo van de deelkasten is geplakt, langs bij een deelkast.

Het werkt zo:

- U kunt houdbare producten of verzorgingsproducten in de kast in uw buurt zetten.
- U kunt bij vieringen houdbare producten of verzorgingsproducten doneren in de groene kist die in het portaal van de kerk staat.
- Na de vieringen in de Paskerk, De Wingerd en de Catharinakerk worden de donaties die in de kist zijn geplaatst, opgehaald door een lid van de werkgroep. Alle donaties worden verzameld en weer verdeeld onder de kasten die te weinig aanvoer van goederen hebben uit de eigen buurt.



Vanaf oktober zullen Raymond Heerenveen, Marijke Holtzer en Marjan Hakvoort (zie foto) uw donaties brengen naar de deelkasten!

Voor mensen die iets uit de kast willen halen, geldt: neem wat u nodig heeft, maar denk ook aan een ander (maximaal één à twee producten).

Werkgroep Deelkasten PGD/OLV

Foto: Ton Harbers

Monte Vino, een dagje naar Vleuten!

Op uitnodiging van pastoor Peter Ambting vertrok koor Monte Vino op zondagochtend 27 augustus richting Vleuten om in de Willibrordkerk de eucharistieviering op te luisteren. Wat een prachtige kerk met een geweldige akoestiek!

We begonnen de viering met het lied 'Here I am Lord', dat ons jaren geleden in Wijnbergen was aangedragen door pastoor Ambting himself. Op zijn speciale verzoek werden het Sanctus, Benedictus en Agnus Dei uit de mis van Gounod gezongen. Tijdens de communie zong Monte Vino het lied 'Bless the Lord' (10.000 reasons).

Na de viering kregen we een heerlijke lunch aangeboden die was bereid door zuster Lucia; wat een gastvrijheid! Als bedankje overhandigde de voorzitter van ons koor een Doetinchems likeurtje aan pastoor Ambting. Bij het afscheid werd ons gevraagd om volgend jaar opnieuw naar Vleuten te komen om een viering te verzorgen. Op dit moment kan Monte Vino wel '10.000 reasons' bedenken om daar 'ja' op te zeggen!

Foto: zuster Lúcia



Ton Harbers erelid In Laudem Dei



Geen Ton, geen koor! Nadat Ton Harbers (op zijn 80e verjaardag!) weer een donderdagavondrepetitie had afgesloten, waren dat de woorden die als een rode draad liepen door het woordje dat de voorzitter van het herenkoor In Laudem Dei tot Ton richtte. Onder het toeziend en instemmend oog van zowel pastoor Hans Pauw als priester Paulus Tilma sloot hij dat dankwoord aan Ton af met de woorden: en daarom heeft het het bestuur behaagd...

Niet veel vaker zal een erelidmaatschap zo een terecht en welverdiend 'teken van verdienste' zijn geweest, want werkelijk: geen Ton, geen koor! Ton is de motor én de brandstof van het koor, hij dirigeert én regelt ook zo'n beetje alles eromheen; en dat is meer dan menigene die geen kijkje achter de schermen heeft, kan vermoeden. En bij dat alles draait het echt niet alleen om wat hij weet van en kan met kerkmuziek, maar vooral om wie hij is: een bevlogen en aimabel mens.

Foto: Theo Loeven

Allerzielen

In onze traditie is 2 november een belangrijke dag. We herdenken onze overledenen. Ook in onze locatie wordt in de viering op 2 november hier speciaal aandacht aan geschonken. De familie van de overledenen van het afgelopen jaar krijgt een uitnodiging om deze viering bij te wonen. Er wordt een kaars voor deze overledenen ontstoken bij het noemen van hun naam. Na afloop van de viering worden de gedachteniskruisjes uitgereikt aan de familie.

Tijdens de viering bidden we speciaal voor de zielenrust van de overledenen, maar ook om kracht en moed voor degenen die achterbleven. In de OLV is de Allerzielenviering 's avonds om 19.00 uur. Parochianen kunnen de namen van dierbaren die men wil herdenken, opgeven bij het secretariaat.

Werkgroep Allerzielen

Gedoopt

- | | |
|--------------------|----------------|
| - Bouke van Londen | Nieuweweg |
| - Jilana Moens | IJkenbergerweg |
| - Louÿ Vermeulen | Leliestraat |

Overleden

- | | |
|---|---------|
| - Annie Steenwelle-Overmars
Van Reenenlaan | 85 jaar |
|---|---------|

Vrijdag 22 september mooie kermisviering

Traditiegetrouw werd de kermis in Etten ingeluid met een eucharistieviering in de kerk.

Deze werd voorgedaan door pastor Paulus Tilma. Uiteraard konden we ook weer genieten van Schutterij De Eendracht, Harmonie Onderling Genoegen, Vrouwenkoor Con Brio en het kerkkoor.

Bij velen was het besef dat voor de laatste keer op deze manier met een viering in de kerk de kermis kon worden ingeluid.

De komende tijd zal er overleg zijn over hoe we deze traditie met viering voort kunnen zetten.

Foto's: Sjoerd Jansen



Saluut door vendeliers Schutterij De Eendracht



Paulus Tilma heet iedereen van harte welkom

Gebedsviering Allerzielen zondag 29 oktober 11.00 uur

Op zondag 29 oktober gedenken wij tijdens de Allerzielenviering de overledenen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn overleden. De viering begint om 11.00 uur en wordt voorbereid door Sjoerd Jansen, Jan Wenting, Angeline Cornielje, Ans Jansen en pastoor Hans Pauw.

Tijdens de viering worden de namen genoemd van hen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn gestorven. Voor ieder van hen wordt tevens een kaars aangestoken. Mensen die in deze periode een dierbare hebben verloren, krijgen een persoonlijke uitnodiging. In deze Allerzielenviering proberen we met mooie teksten en gebeden woorden van troost te vinden. De viering zal muzikaal worden ondersteund door het kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen en organist Anita Simmes. Na de viering is er (bij goed weer) een gezamenlijke tocht naar het kerkhof voor de graf- en urnenzegening. Daarnaast is er een eucharistieviering op zaterdagavond 28 oktober om 19.00 uur. De opgegeven gebedsintenties worden in beide vieringen gelezen. De voorganger in deze viering is pastor Marcel Smits.

Mooie middag Zonnebloem Etten

De Zonnebloem Etten hield vrijdag 15 september een Ziekendag en kijkt terug op een fijne middag. De locatie was deze keer niet in de kerk, maar in de kantine van VV Etten. De viering werd voorgedaan door pastor Paulus Tilma. Er was samenzang met orgelbegeleiding door Julian Simmes. Ook werden er mooie teksten en gebeden voorgelezen door enkele vrijwilligers van de Zonnebloem. Na de viering was er volop gelegenheid voor een praatje en er was aandacht voor elkaar.

Ria Wieskamp, De Zonnebloem Etten

Deze Slotgedachte werd voorgelezen door Ineke Jansen.

*Aandacht is een variatie van liefde.
Ze is een geschenk
dat je ontvangt en geven kunt.
Ze is niet alleen op zichzelf gericht.
Ze ziet ook een ander.
Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie en is verrassend.
Ze haalt mensen uit de schaduw.
Ze is attent en creatief.
Ze denkt aan wie gemist wordt.
Ze kan stil zijn.
Maar ook stem geven
aan wat vergeten wordt.
Aandacht is voedsel voor de ziel.
Onmisbaar als de liefde.*

Marinus van den Berg

Omgekeerd bezoekmiddag

Op vrijdag 17 november vindt weer de omgekeerd bezoekmiddag plaats in onze Mariakapel. Er is weer een gevarieerd programma in elkaar gezet. De middag vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur. U bent van harte welkom! Opgave bij Marion Leijzer, tel. 06 - 30 95 39 59 of bij Marleen Pierik, tel. 06 - 25 17 36 20 of via het secretariaat (Dorpsstraat 19).

GENDRINGEN

In verbondenheid bij het Dankbaarheidskruis

Wat was het een prachtige morgen die zondag de 10e september. De dauw lag nog op de velden toen velen (zo'n 100 mensen) per fiets/scootmobiel of auto richting de Nieuweweg in Megchelen togen om daar de jaarlijkse oecumenische viering bij het Dankbaarheidskruis mee te maken.

Het dankbaarheidskruis was omringd door wijnranken met rijpe blauwe druiventrossen wijzend naar het Bijbelverhaal dat in deze viering centraal stond: het verhaal van de wijnstok dat Jezus vertelde om het belang van de verbondenheid tussen God en de mensen weer te geven. Alleen als we met God en elkaar verbonden zijn, levert ons leven goede vruchten op.

De prachtige klanken van de Megchelse muziekvereniging stegen op naar het hemelsblauwe firmament. Maar ook de enthousiaste samenzang van alle aanwezigen droeg bij tot een mooi samenzijn. Zo zongen we samen het openingslied: Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.

Ook werd het gedicht, aan deze plek gewijd, voorgedragen. Op deze ziekenzondag mocht iedereen een zonnebloem meenemen om te schenken aan iemand die wat extra aandacht nodig heeft.

Met veel vreugde hebben wij als oecumenische werkgroep deze dienst voorbereid, maar alleen met de hulp van alle ijverige vrijwilligers rond dit Dankbaarheidskruis konden we op deze plek samenkomen.

Na de viering was er koffie met verschillende soorten eigen gebakken cake (gemaakt met scharreleieren van de kippen van Ben Oude Elberink).

Er werd nog gezellig nagepraat op deze mooie plek en iedereen was het erover eens dat deze traditie zeker moet worden voortgezet.

Oecumenische werkgroep Gendringen/Megchelen



MEGCHELEN

Een dag om te gedenken

Ook dit jaar willen wij, samen met u, stilstaan bij het overlijden van onze dierbaren. Donderdagavond 2 november om 19.00 uur herdenken wij in het bijzonder diegenen die gedurende het afgelopen jaar, tussen 2 november 2022 en 1 november 2023, zijn overleden.

Op deze dag beseffen we meer dan anders dat het leven broos en eindig is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van dierbaren en noemen met name hen die het afgelopen jaar zijn overleden en branden een speciale kaars voor hen, aangestoken aan de paaskaars.

Ook gedenken wij alle overledenen van onze geloofsgemeenschap in deze Allerzielenviering. De herinnering aan hen gedurende hun leven zijn in onze gedachten, hun voorbeeld roepen wij in herinnering en we gedenken hen zoals zij voor ons hier zijn geweest. We koesteren het goede en gedeelde leven, tillen die herinneringen boven het alledaagse. Met bloemen en licht geven we uitdrukking aan onze verbondenheid met de overledenen en realiseren ons dat elk mens de kiem van het leven en de dood in zich draagt. Misschien een uitdaging om ook aandacht te geven aan hen die achterblijven, zich soms wanhopig alleen voelen en moeite hebben om het leven weer op te pakken.

*De mensen van voorbij,
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven in liefde,
in verhalen, in bloemen,
in geuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.*

We nodigen u allen uit om deze gebedsviering bij te wonen, met als voorgangers, de werkgroep uitvaart en avondwake. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door het kerkkoor. Graag zien wij u donderdagavond 2 november om 19.00 uur.

Ans, Toos en Hanny

Open Monumentendag

Op Open Monumentendag, zaterdag 9 september, kwamen vele bezoekers in de Sint Martinuskerk en Pastorie om het prachtige erfgoed in Gaanderen te bezichtigen, te luisteren naar de verhalen of om zelf hun verhaal te vertellen.

Open monumentendag 2023 had namelijk als thema: **Levend erfgoed, als monumenten konden praten**. Monumenten vertellen de geschiedenis op hun manier. Verhalen over het ontstaan van het monument, over de gebruiksgeschiedenis of het verhaal van het huidige gebruik. Achter ieder deelnemend monument zit zo'n bijzonder verhaal.

De opening op vrijdag 8 september met uitgebreide livestreams en interviews vond plaats vanuit onze kerk. Onder andere ook met de presentatie van het Kabouterpad-boekje De Gandertjes, een wandelgids die ons langs karakteristieke gebouwen in het dorp voert, waarover de kabouters hun verhalen vertellen.

En op zaterdag 9 september werden de ruim 70 bezoekers rondgeleid door kerk en pastorie door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Zij gaven uitleg en vertelden de verhalen. De bezoekers, zelfs vanuit Münster (Duitsland), waren zeer geïnteresseerd in het ontstaan en de geschiedenis van de kerk en waren onder de indruk van alles wat er nu nog plaatsvindt in de huidige tijd. Ook de muurschilderingen uit 1869 in de grote pastoriezaal waren voor veel bezoekers een trekpleister. Een paar reactie van bezoekers: "Het is een monument, maar het leeft nog volop!" "Ik hoop dat jullie voldoende contacten en menskracht hebben om verder te gaan met het behoud van dit prachtige erfgoed." "Het kan toch niet zo zijn dat deze kerk en pastorie moeten sluiten. Dit moet behouden blijven voor Gaanderen en de hele Achterhoek."

Frans van Doesum tijdens de opening van Open Monumentendag 2023
Foto: Hans Aarntzen



Kerk
Foto: Barry Jonas



Pastorie
Foto: Barry Jonas



Frans van Doesum in de pastoriezaal
Foto: Roel Kleinpenning



Rondleiding in de Pastorie
Foto: Ria Aarntzen

Zomerse kermisdagen

Op het moment dat ik de kopij voor deze Vreugdebode verzamel, is het heerlijk nazomerweer. Ook in het weekend van de Gaanderense kermis was het nog volop zomer. De zonnige kermisdagen in Gaanderen zijn dan ook weer prachtig verlopen met veel gezellig e ontmoetingen tussen de Gaandernaren en oud-Gaandernaren en hun families. Ook de traditionele Gildemis op Kermiszondag was mooi en sfeervol.



Eresaluut.
Foto: Rob Stevens



Vendelhuile.
Foto: Rob Stevens

Inspiratieviering

Zondag 12 november is er een Inspiratieviering die in het teken staat van Sint Maarten; 11 november, de feestdag van Sint Maarten, oftewel Sint Martinus, de patroonheilige van onze kerk. We kennen het verhaal van Sint Maarten: de jonge officier in het Romeinse leger die, net voor hij de stad Amiens binnenging, een arme bedelaar zag en hem de helft van zijn mantel gaf tegen de kou.

's Nachts kreeg Martinus een droom. Hij zag Jezus, die gekleed ging in het stuk mantel dat hij aan die arme bedelaar had gegeven. En hij herinnerde zich de woorden van Jezus uit het Evangelie:

„Als je iets hebt gedaan voor een van mijn minste broeders, dan heb je dat voor Mij gedaan.”

Met Sint-Maarten begint de donkere periode voor Kerstmis. Veertig dagen na de elfde dag van de elfde maand is het 21 december, de kortste dag van het jaar. Op de dag na het Sint-Maartensfeest begon rond de vijfde eeuw de Sint-Maartensvasten, een tijd van soberheid, vasten en bezinning. Later bracht de kerk die periode van voorbereiding op het kerstfeest terug tot de periode die begint met de vierde zondag voor Kerstmis (advent, een tijd van inkeer, gebed en inzet voor meer welzijn). Zoals carnaval voorafgaat aan de veertigdagentijd voor Pasen, zo was het feest van Sint-Maarten vroeger een soort carnavalsdag die vooraf ging aan de voorbereiding op Kerstmis. Nu nog start carnaval op 11 november met de verkiezing van Prins Carnaval.

In de Inspiratieviering van 12 november worden de intermez-zo's verzorgd door Emily Putman. Zij zong en speelde in de slotact van Amphion Open 2023, met een prachtig optreden dat door jury en publiek heel goed gewaardeerd werd. De lectoren in deze Inspiratie zijn Angela Steenbreker en Jacqueline Besselink. De viering begint om 9.30 uur.



Emily Putman tijdens Amphion Open
Foto: Peter van Amersfoort

Allerzielen

Donderdag 2 november vieren we Allerzielen. Op Allerzielen herdenken we onze geliefde overledenen in een gebedsmoment op het Monica-kerkhof aan de Van Damstraat, om 18.00 uur.

Aansluitend herdenken we ook alle overledenen tijdens de gebedsviering in de St. Martinuskerk en een herdenkingsmoment op begraafplaats naast de kerk. Dit begint om 19.00 uur.

De zang op de beide begraafplaatsen en in de Allerzielen-viering wordt verzorgd door het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes.

Overleden

Dinsdag 18 juli 2023 is overleden de heer **Theo Ruiken**, Theodorus Hermanus Gerardus Anthonius, echtgenoot van mevrouw W. Ruiken-Jansen., in de leeftijd van 91 jaar. De heer Ruiken woonde samen met zijn vrouw in de Schuylenburch in Silvolde. Daarvoor woonden zij aan de Rijksweg in Gaanderen. Dinsdag 25 juli was voor hem de crematieplechtigheid in het Crematorium in Etten. Moge Theo thuisgekomen zijn in het Huis van de Heer, waar plaats is voor velen.

Dinsdag 1 augustus 2023 is overleden mevrouw **Diny Maas-Brugman**, Berendina Gerharda, weduwe van Gert Maas. Dinie is 91 jaar geworden. Zij heeft vele jaren gezongen bij ons gemengd koor en zij was tot het laatst toe als erelid zeer betrokken bij het koor. Op dinsdag 8 augustus was voor haar de gezongen uitvaartviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij werd gecremeerd in het Crematorium in de Slangenburch in Doetinchem. Moge vele mooie herinneringen een troost zijn voor allen die Diny zullen missen.

Zondag 6 augustus 2023 is overleden mevrouw **Riet Kok-Stoopendaal**, Maria Jacoba Francisca, weduwe van de heer Wim Kok, in de leeftijd van 91 jaar. Mevrouw Kok woonde aan het Kerkplein in Gendringen. De familie Kok heeft jaren lang aan de Martinusstraat in Gaanderen gewoond. Vrijdag 11 augustus was voor haar de gezongen uitvaart in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij is begraven bij haar man op de begraafplaats achter de kerk. Moge zij rusten in vrede.

Donderdag 10 augustus 2023 is overleden mevrouw **Stien Elshof-Heister**, Christina Wilhelmina, weduwe van de heer G.W.A. Elshof. Mevrouw Elshof is 97 jaar geworden. Zij woonde aan de van Roggenstraat in Gaanderen. Mevrouw Elshof heeft vele jaren in het bestuur van de H. Augustinusparochie gezeten en ook heeft zij daar altijd alle 'bloemwerk' verzorgd. Donderdag 17 augustus was voor haar de crematieplechtigheid in het Crematorium in de Slangenburch. Wij geloven dat Stien verder leeft bij onze hemelse Vader.

SILVOLDE

Allerzielen. De loop van het leven



Paderborn is een bijzondere stad. Midden in de stad zijn ontelbare bronnen, die zich via vele goten en geulen samenvoegen tot een kleine rivier: de Pader. Een van ons was daar recentelijk en bracht ons aan het nadenken. Want een beek of rivier heeft een duidelijk begin: een bron. Vanuit die bron stroomt het water de wereld in, voegt zich samen met andere stroompjes en stromen, wordt groter en groter. Een rivier is een bron van leven, overal waar hij stroomt. Op het eind stroomt hij de zee in,

wordt onzichtbaar, gaat op in het grote geheel: de onmetelijke wereldzee.

Een rivier heeft een aanwijsbaar begin, het einde is de overgang naar een eindeloze zee.

Is het met ons, mensen niet net zo? We worden geboren, een duidelijk begin, de bron.

We groeien de wereld in, verbinden ons met veel anderen, samen worden we groter en groter, maken de wereld mooier. En op het eind gaan we op in iets dat nog veel groter is, iets ongreepbaars. Dan zijn we niet meer zichtbaar of tastbaar, maar zijn we dan ook weg? Velen ervaren ook dan nog altijd de aanwezigheid van hun overleden dierbaren.

Hierover willen we nadenken als we onze geliefde overledenen gedenken in de Allerzielenviering.

Dat doen we op donderdag 2 november, om 19.00 uur in ons Mauritiuskerkgebouw.

Zij hebben de loop van het leven voltooid, vanaf de bron, totdat zij opgingen in de oceaan van het eeuwige leven. Voor ons waren zij bronnen van geluk, inspiratie, wijsheid, leven. Wij denken met liefde aan hen terug, ontsteken licht en noemen de namen van degenen die het afgelopen jaar overleden zijn. Dat omlijsten we met gebed, passende woorden en muziek.

Van alle parochianen van wie bij ons bekend is dat ze het afgelopen jaar zijn overleden, ontvangen de nabestaanden een persoonlijke uitnodiging. Mocht u twijfelen of uw contactgegevens bij de parochie bekend zijn, bijvoorbeeld omdat er geen kerkelijke afscheidsviering is geweest, en stelt u wel prijs op een herdenking in de Allerzielenviering, neem dan contact op met één van de ondergetekenden.

De werkgroep Avondwake van de Mauritius-geloofsgemeenschap.

Contactpersonen: Leo te Brinke, tel. 0315 - 32 32 12, leotebrinke@hetnet.nl, Harrie Jorna, tel. 0315 - 32 52 12, harriejorna@gmail.com

Foto: Leo te Brinke

Viering van 3 december: 'Van wanhoop naar hoop'

Vandaag is het de eerste zondag van de Advent. We steken de eerste kaars aan op de adventskrans. De lezingen op de zondagen van de Advent gaan steeds over moedeloosheid bij het Joodse volk, nu eens vanwege oorlogen, dan weer vanwege ballingschap. Ook bij ons wil de moed wel eens in de schoenen zakken. Bij al het nieuws dat we horen, kunnen we ons soms zo wanhopig voelen; al die oorlogen ver weg en dichtbij. Ook binnen onze eigen leefwereld maken we dingen mee die niet echt opbeurend zijn: ziekte en verdriet, het overlijden van een goede vriend. Is er dan nog hoop? Waar worden we echt blij van? Advent betekent 'uitkijken naar wat komen gaat'. De profeten in de lezingen gaan ons voor. Ze zeggen steeds: „Verlies niet de moed, vertrouw op God. Ik stuur u iemand die u de weg wijst op uw levenspad.” Het vraagt van ons het juiste gevoel, de juiste instelling om in te zien dat het Licht voor ons pad zo maar van een kind komt. Daar zullen we ons voor open moeten stellen, met de armen wijd het kind willen verwelkomen, hartelijk en onbevengend. Alleen met deze houding krijgt Kerstmis een diepere betekenis voor ons. Laten we de eerste kaars op de adventskrans aansteken als een teken van hoop, als een teken van licht dat uitzicht biedt op verlichting in ons leven.

Liturgische werkgroep, Jozef Oostveen

Doorgaan in vertrouwen

In de viering van 1 oktober die de titel 'De stoute schoenen' droeg, hebben we een start gemaakt met ons lustrumjaar. In de viering van 5 november gaan we verder op weg en zetten de wandeling voort. Wat komen we zoal tegen, welke hobbels liggen er op ons pad? Worden we, net als in het gewone leven, overvallen door weersomstandigheden? Tijden van mooi zonnig weer, nu in de herfst ook stormen en wateroverlast? We hoeven maar naar het nieuwsjournaal te kijken of we zien de gevolgen van noodweer. Raken we door moeilijke omstandigheden in paniek, slaat de twijfel toe, wat gebeurt er als de stilte na een storm er is? Komen we na een storm in beweging of blijven we versuft zitten? Daar willen we met u in deze viering bij stil staan. Wat is ons antwoord op de moeilijkheden op ons pad? Van harte welkom in de viering van 5 november.

Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw zien via de livestream Geloofsgemeenschap H. Mauritius-Kerkdienstgemist. <https://kerkdienstgemist.nl/stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius> Dezelfde link geeft u de mogelijkheid een dienst terug te kijken.

Vieringen van december 2023 tot en met februari 2024

Naast de vieringen waarvan u hierbij al een aankondiging hebt kunnen lezen, zijn er de komende maanden nog de volgende vieringen in het Mauritius-kerkgebouw:

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| - Zondag 24 december | 19.00 uur | Kerstviering |
| - Zondag 7 januari | 10.00 uur | Gebedsviering |
| - Zondag 4 februari | 10.00 uur | Gebedsviering |
| - Woensdag 14 februari | 19.00 uur | Aswoensdag |

Overleden

- 06-08-2023 G.H. Ketelaar, Patrijsplein
- 06-08-2023 R.A.J.C. Lukkassen, Roomberg
- 06-08-2023 L.M.W.Veenhuizen-Lubbers, Uiftseweg
- 10-08-2023 T.G.van Aken-Aalbers, Industrieweg
- 14-08-2023 J.H.G.Brus-van de Schepop, Uiftseweg
- 15-08-2023 A.G.C. Alofs-de Bont, Kempermanstraat
- 21-08-2023 H.E. Helmink-Beijer, Rijksweg
- 12-09-2023 C.A.M. Veenhuizen-Roelofs, Uiftseweg
- 17-09-2023 M.L.J. van Leersum-Konnik, Markt

Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

*Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.*

VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 12 november en zondag 10 december om 10.00 uur is in Den Es de Woord- en Communieviering met samenzang.

Donderdag 2 november om 19.00 uur is de Allerzielenviering in de H. Mauritiuskerk in Silvolde.



2025: Nationale Bedevaart naar Rome 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als 'Pelgrims van hoop' naar Rome te komen in het Heilig Jaar 2025. De Nederlandse bisschoppen willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. Daarom wordt er van 26 april tot en met 3 mei 2025 een Nationale Bedevaart naar Rome georganiseerd. Deze week valt samen met de meivakantie voor heel Nederland. De organisatie van de bedevaart is in handen van het Landelijk Platform Bedevaarten in samenwerking met bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. De bisdommen verspreiden dit najaar van 2023 posters naar de parochies met daarop de aankondiging van deze bedevaart. Aan de uitwerking van het programma wordt momenteel hard gewerkt. Zodra er meer details bekend zijn, worden deze via www.rome2025.nl bekendgemaakt.

Kerkbalans in jubileumjaar 2024: van 13-27 januari

Het campagneteam van Actie Kerkbalans heeft de campagnedatum van de actie voor volgend jaar bekendgemaakt. In 2024 vindt Actie Kerkbalans plaats van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari. En 2024 is een bijzonder jaar, want Actie Kerkbalans bestaat dan vijftig jaar! Al vijf decennia werken verschillende kerkgenootschappen samen binnen Actie Kerkbalans om plaatselijke parochies en gemeenten te ondersteunen bij het vragen van een financiële bijdrage aan kerkleden. Sindsdien zetten, al vijftig jaar op rij, tal van vrijwilligers in heel Nederland zich samen in voor het voortbestaan van de kerk. Ook in onze parochie zal vanuit diverse locaties rond deze datum de Actie Kerkbalans plaatsvinden. Soms ook ietsje later vanwege de verschijningsdatum van de Vreugdebode, die tegelijkertijd met de brief voor de Actie Kerkbalans zal worden gedistribueerd.

2024

Actie Kerkbalans



Sinds 1985

uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel: 0314 - 32 55 12
www.bakkerijlurvink.nl

Jeannette Koster
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke, liefdevolle en deskundige begeleiding.



- ✓ Eén vertrouwd gezicht van begin tot eind.
- ✓ Samen naar een afscheid dat past bij het leven dat geleefd is, een troost voor later.
- ✓ Aandacht en vertrouwen.

Dag en nacht bereikbaar: 06 - 25 19 56 69
www.kosteruitvaartbegeleiding.nl | Gaanderen en omstreken

Herdenk & Herinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?



SCHOOT natuursteen

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR



Fabriekstraat 18
7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl



Helming Hoveniers
G A A N D E R E N

Voor ontwerp, aanleg, bestrating
en onderhoud van uw tuin!

Onderhoudsabonnement op maat!

Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.

Van kleine klusjes tot groot onderhoud.

Bel ons gerust voor advies.

Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl

mabo
t e c h n i e k

Elektrotechniek
Camera- & inbraakbeveiliging
Domotica
Airco's & warmtepompen

📍 Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem
📞 0314-235 044 📧 info@mabotechniek.nl
🌐 www.mabotechniek.nl

Ontmoetingsbijeenkomst 17 september Vredesweek



Met een mooie opkomst van ruim 35 personen hebben we op deze zondagochtend voor onze eigen geloofsgemeenschap de Vredesweek geopend. Het was een mooie bijeenkomst waarin Merel, die eerder al voor ons heeft gezongen, op de foto ziet u haar onder begeleiding van Anita op orgel, het toepasselijke The Rose zong. En wel op een hele gevoelige en breekbare manier; het zorgde voor de nodige emotie bij de aanwezigen. Bovendien sloot het mooi aan bij het thema Vrede: „Just remember in the winter, Far beneath the bitter snows, Lies the seed that with the sun's love, in the spring becomes the rose.”

We mogen blijven hopen op betere tijden in een wereld die zo vol lijkt van oorlog en geweld. En bidden voor Vrede lijkt soms nutteloos, maar ieder draagt op zijn of haar eigen manier bij, zo spreekt ook het gedicht dat tijdens de bijeenkomst werd voorgelezen.

Even praten over vrede in die ene vredesweek, samen plannen smeden, na die ene vredespreek. Och, het is maar ene druppel in die oorlogsoceaan, waarna men weer verder gaat, of die preek niet heeft bestaan.

Of... als God onze plannen zegent, op 't voortdurend smeekgebed; met zijn liefde ons bejegt, wordt de wereld dan gered? God zoekt onze mensenheden, onze hoofden en ons hart, onze hulp bij wantoestanden. Hij vraagt om een nieuwe start.

't Zijn misschien maar kleine stapjes, iedereen op zijn terrein, met zijn eigen talenten, die hier nuttig kunnen zijn. Samen jagen naar de vrede! Als Gods liefde ons beschijs, kunnen wij in hier en heden een zee vol mooie druppels zijn!

De collecte bracht deze ochtend € 57,20 op en die is in het kader van de Vredesweek geheel bestemd voor Pax Christi. Hartelijk dank voor uw milde gave.

Dit jaar zijn er nog twee Ontmoetingsbijeenkomsten: de bijeenkomst op 5 november is in de Huiskamer om 10.30 uur en staat in het teken van Allerzielen. Uw intenties kunt u voorafgaand aan de bijeenkomst in het boek noteren. Op 17 december om 10.00 uur is er een Oecumenische (Ontmoetings)bijeenkomst in de NH Kerk en gaan wij samen op weg naar kerst. Komt u ook? Van harte welkom.

Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze
Foto: Frans Vinkenvleugel

Avond voor vrijwilligers 19 september

Tot aan het sluiten van de kerk en vervolgens de beperkende jaren van corona, was het goed gebruik om voor alle vrijwilligers op de derde dinsdag van september het kerkelijk werkjaar te openen. Het leek ons een goed idee om weer eens zo'n avond te organiseren voor onze vrijwilligers en in het verlengde van de traditie hebben we dat gedaan op dinsdag 19 september. Als dankjewel voor het jarenlange vrijwilligerswerk, maar vooral ook om elkaar weer een keer te zien en te ontmoeten. Wij mochten 35 van de ruim 50 vrijwilligers - alsmede een



afvaardiging van het bestuur en het pastorale team - verwelkomen voor een hapje en een drankje. Voor de nodige entertainment werd gezorgd door Reinhard ten Brink, die muziek schrijft over het leven, de liefde en de feest- en streekcultuur. Meniggen kent Richard als 'mister Free Sense', oprichter van de gelijknamige rockband die in de jaren zeventig optrad in cafés en zalen, onder andere bij Te Pas in Gendringen en Vink in Etten. De aanwezigen genoten zichtbaar van zijn energieke optreden. Bovendien is Reinhard een geweldige verteller en rolden de anekdotes er achter elkaar uit. Nadat het publiek in het eerste deel van het optreden wat was opgewarmd, werd er volop meegezongen en gingen bij de tweede sessie zelfs de voetjes even van de vloer. U ziet het op de foto met mister Free Sense op de achtergrond met saxofoon.

Al met al een zeer geslaagde avond, zo bleek ook uit de vele bedankjes en complimenten na afloop. Dat smaakt naar meer... wie weet.

Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze, Henk Steentjes, Fred Jansen en Els Bakker
Foto: Frans Vinkenvleugel

Woensdagochtend secretariaat open

Ons secretariaat is op woensdagochtend geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Heeft u vragen of wilt u informatie over activiteiten in onze geloofsgemeenschap, komt u dan gerust even langs. De koffie of thee staat klaar. Maar ook als u geen vragen heeft, bent u van harte welkom om een kop koffie te komen drinken. In De Huiskamer staan informatieve folders en er is zelfs een minibieb. Wellicht staat er een boek van uw gading tussen. Van harte welkom, wij zien u graag.

Geloofsgemeenschap Heilige Georgius Terborg, Secretariaat

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van onze mede-parochianen"

- mev. Thea van Aken-Aalbers 91 jaar.
- mev. An van de Ven-van Wessel 83 jaar.

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.

Adressen en bankgegevens van Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschappen

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift
tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

Azewijn - H. Mattheus

Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus

Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
tel. 0315 - 65 12 84
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
tel. 0315 - 65 14 96
E-mail: rkdxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
tel. 0314 - 39 10 91
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL82 RABO 0384 3514 76
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten
tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen.

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus

Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.
tel. 0315 - 32 32 23
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Rekeningnummer H. Augustinus:
NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
tel. 0315 - 63 24 12
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: eerste maandag van 13.30 - 15.00 uur
(ingang aan de Staringstraat).

Megchelen - H. Martinus

Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen
tel. 0315 - 37 76 58
E-mail: rkmechelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62

Netterden - H. Walburgis

Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes
tel. 0315 - 38 61 09
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.
NL62RABO0359147550 - overige zaken.

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg
tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak.

Uift - HH. Antonius-Petrus & Paulus

J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Uift
tel. 0315 - 68 12 75
E-mail: rkult@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur.

Varselder-Veldhuten - HH. Martelaren van Gorcum

Hoofdstraat 31, 7076 AG Varselder
Secretariaat: tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkvarselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10.

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp
tel. 0315 - 29 81 15
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
NL69 RABO 0364 8884 66.



blumer installatie

- DUURZAME TECHNIEKEN
- GAS, WATER EN ELEKTRA
- SANITAIR EN BADKAMER
- LEVENSLIJPBESTENDIG WONEN
- SERVICE EN ONDERHOUD
- VERWARMING EN AIRCO
- ZINK- EN DAKWERK

Grotestraat 49 | Gendringen | (0315) 68 14 73 | www.blumergendringen.nl

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf



van Heteren

John van Heteren

Zuivelweg 109
7003 CD Doetinchem
Tel. 0314-332168
Fax: 0314-364124

Mobiel: 06-23450096
E-mail: info@smbvanheteren.nl
Website: www.smbvanheteren.nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf



SLOOT PIANOSERVICE

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

- Stemmen, onderhoud en reparatie
- Transport, verhuur en opslag
- Dealer van FEURICH piano's en vleugels: topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem
www.slootpianoservice.nl



JANSEN TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, een belofte die van generatie op generatie is doorgegeven. Wij zijn er voor het kleine onderhoud tot aan het realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Wie beslist als u dat niet meer kunt?



Regel het met een levenstestament

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, in coma raakt of dement wordt? Met een levenstestament bent u hierop voorbereid.

Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding dat het juridisch goed geregeld is.

Elk moment goed geregeld.

VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS
Keppelweg 1, 7001 CE Doetinchem
+31 (0)314 - 37 22 22 - info@vwdnotarissen.nl
www.vwdnotarissen.nl

Uw advertentie hier plaatsen?
Bel voor meer informatie naar
0315 - 34 20 44



Agelink

*Rust
en ruimte*

Rust en ruimte

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek.

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Uitvaartcentrum Agelink
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

Uitvaartcentrum de Burcht
Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg