

VREUGDEBODE

JAARGANG 7, NUMMER 6 DECEMBER 2023/JANUARI 2024

Kerstmis,
een nieuw
begin vieren

De Missionaire Parochie **4**

MARIA
PAROCHIE LAETITIA



17

Doopvont terug naar haar vervaardigers



22

Jubilarissen kerkkoor gehuldigd



29

Reunie voormalig kerkkoor

Parochie Maria Laetitia:

Pastorale column: Een boodschap voor alle tijden	3
Kerstmis, een nieuw begin vieren	4
Geef vandaag voor de kerk van morgen!	6
Aanmelden Eerste Heilige Communie	7
Gulden Mis: kerk bij kaarslicht!	8
Van de bestuurstaafel: Het kerkgebouw moet vergroenen en...	9
Hoorzitting onttrekking aan de eredienst H. Martinuskerk Gendringen	10
Torentje, torentje bussekruit: Kerkuiltje	11
2025: Nationale Bedevaart naar Rome 2025	12
Kinderpagina	13
Weekendvieringen van 17 december 2023 tot en met 8 februari 2024	14
Doordeweekse vieringen van 17 december 2023 tot en met 8 februari 2024	15

Azewijn - Uift - Varsselder/Veldhunten:

Een momentje over het monumentje	16
Nieuwe misdienaar	17

Breedenbroek - Dinxperlo:

Levende adventskalender	19
-------------------------	----

Doetinchem:

Verdubbeling aantal deekasten maakt meer aanvoer noodzakelijk	20
Presentatieviering Vormelingen en kindernevendienst Advent	21

Etten:

Goedbezochte allerzienviering	22
-------------------------------	----

Gendringen-Megchelen-Netterden:

Advent, Kerstmis en 2024: op weg... naar?	23
---	----

Gaanderen:

Koffiedrinken achter de Augustinuskerk	24
Activiteiten in de Pastorie	25

Silvolde - Varsseveld:

Stijgende kosten	26
Vieringen Den Es	27
Bedevaart Rome	27

Terborg:

Ontmoetingsbijeenkomst 5 november Allerzielen	29
---	----

Parochie Maria Laetitia:

Adressen en bankgegevens van parochie en geloofsgemeenschappen	30
--	----

Colofon

Hoofdredacteur	: Hans Pauw
Eindredactie	: Jos Hillebrand en Frans van Vliet
Redactiecoördinatie	: Karin Lenting - van Rooijen en Michiel Pouwels
Advertenties	: Frank van Dulmen
Fotografie	: Ton Harbers
Vormgeving	: John Spekschoor
Druk	: Senefelder/Misset
Oplage	: 13400 exemplaren

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van de ruimte in de Vreugdebode.

De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs zijn niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of beslissingen gebaseerd op geplaatste informatie.

Het officiële contactblad Vreugdebode wordt aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in de parochie-administratie aangeboden. Verspreiding is 6x per jaar in Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Doetinchem, Etten, Gaanderen, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Varsselder-Veldhunten, Terborg, Uift, Varsseveld en Wijnbergen.

De uitgave van de **Vreugdebode 1 - 2024** verschijnt 26 januari 2024. Kopij voor deze uitgave van Vreugdebode kunt u vóór 8 januari 2024 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).

Foto's/illustraties moeten rechtevrij en minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen!

Vragen/opmerkingen voor bezorging Vreugdebode via mailadres: ledenadministratie@mlparochie.nl



Pastoraal team

Hans Pauw, pastoor

tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552,
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl

Paulus Tilma, priester

tel. 06 - 14 18 12 36,
e-mail: p.tilma@mlparochie.nl

Marcel Smits, priester

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 34 60 20,

e-mail: majm.smits@gmail.com

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores.

Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur

Anja Dijcker, secretaris

tel. 0314 - 33 55 47,

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift

tel. 0315 - 34 20 44,

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur

Rekeningnummers parochie:

NL19 RABO 0156 5694 50

Internet

U kunt de parochie vinden op:

www.maria-laetitia.nl

Like ook ons facebook.com/parochiemaria-laetitia

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99

Uitsluitend voor aanvragen ziekenzorg,
ziekenzorgen en melden van overlijden

Locatiecorrespondenten**Azewijn/Uift/Varsselder**

ploeg111@kpnplanet.nl

Breedebroek/Dinxperlo

Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl

Doetinchem/Wijnbergen De Huet

Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl

Etten

Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl

Gaanderen

Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com

Gendringen/Megchelen/Netterden

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com

Silvalde/Varssveld

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com

Terborg

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Een boodschap voor alle tijden



Als ik een column schrijf, die ingeleverd moet worden vóór de inleverdatum over enkele dagen, probeer ik mij een beetje te plaatsen in de tijd waarin het gelezen zal worden. Dat moet niet te moeilijk zijn - het is maar over een week of drie. Advent is dan begonnen, Sinterklaas is vertrokken, Kerstmis komt (al!) aan, waarschijnlijk is het wat meer winterachtig geworden. Maar deze keer is dat wat lastiger, want een paar grote dingen kunnen dan heel anders zijn. De verkiezingen zijn voorbij en deze keer is er veel nieuws: het resultaat kan van alles zijn. Een verrassing? En dan de formatie? Voor de handliggend, of toch weer een lang ingewikkeld proces? De situatie in Israël-Gaza verandert dagelijks. Het is daarom een extra uitdaging om nu wat te schrijven dat over een maand nog relevant is! Wij gaan de winter in - om ons heen, maar het is ook winter in onze Kerk. Net na Nieuwjaar zal een van onze kerken sluiten en enkele maanden later nog een. Mogen wij dan hopen dat, zoals na de winter om ons heen de lente weer zal komen, ook in de Kerk een nieuwe lente zal aanbreken? Want onze boodschap, ons doel als Kerk, blijft minstens zo relevant voor onze tijd als het altijd geweest is. Hoe lukt het ons de nieuwe taal te leren die nodig is om het over te brengen naar mensen die er nu naar zoeken en verlangen? Een vraag die ons bezighoudt in ons aartsbisdom, en ook in de Wereldkerk.

Zaterdag 11 november (St. Martinus - trouwe patroon van ons bisdom!) was een bisdomdag waarin pastores, bestuurders en vrijwilligers samen kwamen rond deze vraag. Ook jongeren waren aanwezig, en een enthousiaste hulpbisschop die vertelde over de synode-ontmoetingen in Rome in oktober waar hij deel aan nam. Er was een goede en open sfeer, ook met gebed en zang, en zelfs de behoudenden deden hun best om met hoop naar de toekomst te kijken. In een van de gesprekken kreeg ik de kans om een jonge, nieuwe Christen te vragen wat hem naar de Kerk heeft geleid. De twee grote lijnen van zijn antwoord waren verbondenheid en houvast. Dat je deel van iets mag zijn, dat je erbij hoort. En houvast: de Kerk biedt iets aan waar je je aan vast kan houden, een anker. Een Kerk die duidelijk voor iets staat.

Waar wij voor staan, mogen en hoeven wij niet onder een korenmaat te zetten. Het is Groot Nieuws, bestemd voor heel de Schepping! Dus de uitdagende vraag: is het duidelijk waar wij voor staan? In een wereld met zoveel stemmen is onze stem te horen? Soms is het een stille stem te midden van een hele grote kakofonie.

Paus Franciscus is altijd sterk van mening geweest dat wij verder moeten treden dan de kerkdeur: de wereld in gaan, de straat op, met onze boodschap. Mensen ontmoeten waar ze zijn. Het zijn mooie, bemoedigende en uitdagende woorden - van boven - en het is aan ons om dat in de praktijk te brengen. Hoe zijn wij missionaire Kerk/parochie? Hoe openen wij de deuren opdat mensen weten dat ze welkom zijn? Dat wij iets hebben om aan te bieden? Wat zou het mooi zijn als ze in ons Christus kunnen ontmoeten!

Het zijn grote gedachten, grote wensen, grote uitdagingen, waar wij mee bezig zijn als Wereldkerk, als Aartsbisdom en hier lokaal als Parochie Maria Laetitia. Maar het belangrijkste is dat het niet alleen een taak is voor een ander. Het is ook onze taak, ieder met zijn of haar kleine of grote bijdrage. Niemand heeft dé oplossing, niemand kan alles, maar wij hebben allemaal een deel. Als wij ons deel niet aannemen, dan ontbreekt er iets.

Het is een boodschap voor alle tijden: in een wereld waar alles verandert, blijft Gods ondoorgroondelijke liefde een constante, God die verlangt om verbonden te zijn met zijn geliefde kinderen. Dat wij dat samen mogen vieren deze Kerstmis!

Marcel Smits

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

De Missionaire Parochie

Kerstmis, een nieuw begin vieren

DAT JEZUS IN EEN STAL GEBOREN IS HEEFT EEN DIEPE BETEKENIS. ZO SCHIJFT DE BEKENDE BENEDICTIJNER MONNIK ANSELM GRÜN IN ZIJN BOEKJE 'KERSTMIS, EEN NIEUW BEGIN VIEREN' (KOK KAMPEN, 1999). EEN STAL IS GEEN STERIELE OMGEVING. VUIL EN MEST ZIJN ER VOLOP AANWEZIG EN OOK HET ONGEDIERTE DAT DIT MEESTAL AANTREKT. HET IS EEN PLAATS VAN DIEREN EN MENSEN WAAR DE BESCHUTTING BEPERKT IS: EEN SCHAMEL DAK EN KIERENDE RAMEN EN DEUREN. DE WEERSINVLOEDEN VAN BUITEN ZIJN ER DUIDELIJK TE VOELLEN.



De wereld als een schamele stal
Voor Grün is dit een metafoor van de wereld waarin wij leven. Het is geen paradijs. Vuil en narigheid stapelen zich aan alle kanten op. Soms lijkt de aarde wel een 'zwijnenstal' en het is alsof we daar, in de donkere dagen voor en rond de kerst, extra gevoelig voor zijn. De oorlogen tussen Gaza en Israël, en Rusland en Oekraïne duren maar voort en kosten vele mensenlevens, veel levensgeluk. Criminaliteit woekert maar door in de samenleving, tot in onze eigen home-computer. De zorgen om ons milieu nemen toe, biologisch evenwicht en biodiversiteit staan sterk onder druk. Maar de veranderingen die hierdoor nodig zijn, de samenwerking en de daadkracht, ontbreken meestal. En dan is er nog het probleem van onderdak voor vluchtelingen en toenemende armoede onder steeds grotere groepen in de samenleving. Het staat allemaal ver af van die boodschap van 'vrede op aarde en mensen in welbehagen' en dat contrast schuurt pijnlijk aan ons, juist in de kersttijd.

Ons eigen, schamel leven

Maar alsof dat allemaal nog niet genoeg is: in ons eigen leven is er ook van alles en nog wat aan de hand. Ieder mens leeft in het imperfecte. Soms werkt de lichamelijke conditie niet mee, soms zijn er gebrekkige relaties, lukt het niet echt goed op school of staat het werk tegen. Niet al onze dromen en idealen worden werkelijkheid. Soms zijn we zelf een vat vol tegenstrijdigheden: het goede dat we willen doen, komt er niet van; hetgeen we zouden moeten laten omdat het niet goed voor ons is, niet heilzaam, doen we wel. Wie durft nog goede voornemens te maken voor het nieuwe jaar? 'Ik ben gevangen in mijn onvermogen' - zo heet dat in een kerklied. Zonde en schuld stapelen zich op als oud vuil waar we liever maar niet naar omzien. Ook hier dringt de metafoor van een stal zich op.

Een stal vol licht

Maar juist dáár, in die schamele stal, wil God geboren worden. Juist dáár scheidt Hij een nieuw begin. Is dat geen wonder? God openbaart zich in het imperfecte.

In een kwetsbaar kind komt Hij naar ons toe opdat we Hem in de armen nemen, de liefde toelaten die Hij wakker roept, de hoop op toekomst. De almachtige God verschijnt in tederheid. Dat is een groot geheim. Hij komt niet met groots vertoon in de stal van de wereld, de stal van jouw leven 'uitmesten'. Hij verschijnt midden in die armzalige stal als één van ons, wordt solidair met ons en laat er zijn licht schijnen. Hij vormt de armzaligheid, de gebrokenheid om tot een nieuwe schepping, een nieuw begin te komen. In die stal wordt het Kind geboren. Dáár straalt het warme licht van Gods liefde door het kwetsbare kind in de kribbe en zijn ouders, die Hem met vreugde en goede zorgen een plaats geven in hun leven.

Sint Franciscus, 'uitvinder' van de kerststal

Dit jaar is het 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus in Greggio in een stal het verhaal liet uitbeelden. Hij deed dat om te evangeliseren, de blijde boodschap bekend te maken aan arm

en rijk. Een traditie werd geboren, want nog steeds is op heel veel plaatsen de kerststal méér dan kerstdecoratie. In kerken en huizen kijken mensen naar de beelden en herinneren zich het verhaal. Ouders en grootouders vertellen er over aan hun kinderen en kleinkinderen. Over de engelen die Gods boodschap bekendmaken en zijn eer bezingen, over Jozef en Maria, die meewerken aan Gods heilsplan, over herders en koningen die de aard van het kindje bekendmaken, zijn roeping en zending, en – niet te vergeten – de os en de ezel die rechtstreeks komen aanlopen uit de profetie van Jesaja (1:3) die zegt: „Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester.” Die os en die ezel roepen ons op tot geloof in het kind van Bethlehem, Gods Zoon, Jezus, de Heer.

Missionaire kerk

De kerststal is ontsproten uit het missionair verlangen van de heilige Franciscus om mensen deelgenoot te maken van de blijde boodschap van Gods liefde. 800 jaar later leeft hetzelfde verlangen nog steeds in onze kerk. Paus Franciscus heeft dit jaar een bijzondere bisschoppensynode bijeengeroepen, samen met heel veel leken, vrouwen en mannen, om na te denken over een wijze waarop wij beter samen kerk kunnen zijn, meer samen op weg kunnen gaan (sunhodos), om met de boodschap van het evangelie mensen te bereiken. Steeds minder is het christelijk geloof een vanzelfsprekende zaak. Steeds moeilijker lijkt het, ook voor ouders, hun kinderen op te voeden en mee te nemen in het geloof. De tijd en de cultuur hebben een flinke omslag gemaakt en de kerk moet alle zeilen bijzetten. In sommige delen van de wereld groeit de kerk enorm, zoals in Afrika en Azië. Maar in Noord-Amerika en vooral in West-Europa lijkt de kerk welhaast in een vrije val geraakt.

De persoon van Jezus en zijn boodschap is aan velen, in enkele generaties tijd, nagenoeg 'vreemd' geworden. Ook ons bisdom maakt actief werk van het in gang zetten van een nieuwe missionaire beweging. Dit heeft veel weg van wat paus Franciscus met zijn bisschoppensynode voor ogen staat: samen op weg gaan en nieuwe wegen vinden. Eenvoudige oplossingen zijn er niet, maar Gods Geest zal ons de weg wijzen als wij samen willen luisteren naar Hem. In de parochie zijn wij gestart om te werken aan een meer missionaire parochie. Er is volop ingezet op de gezinszondagen, het jongerenpastoraat, de tieners. Ook het beleven van kerkzijn op andere manieren, ontmoetingen en gebedsvieringen, bedevaarten, diaconale activiteiten en catechetische initiatieven die over kerkgrenzen heengaan: er gebeurt vaak teveel om op te noemen.

in het imperfecte. Ja, ook de kerk lijkt soms een oude stal vol 'stof der eeuwen', mest en vuil die de atmosfeer bederven, het kiert aan alle kant. Maar juist dáár schept God een nieuw begin, dáár straalt Zijn licht.

Namens het Parochiebestuur en de collega-pastores wens ik u en uw dierbaren van harte Zelig Kerstmis en een zegenrijk Nieuwjaar!

Pastoor Hans Pauw

Foto's iconen: Ton Harbers



Jaartheme Vreugdebode 2024

In de vorige jaargang van ons parochieblad hebben we bij verschillende aspecten van ons missionair kerkzijn aandacht gegeven. Ook in het komende jaar blijft dit ons thema. We besteden aandacht aan de 'kleine geloofsgemeenschappen' en hun activiteiten die vaak ongezien blijven; we staan stil bij het belang daarvan en de 'liturgische muziek' en de veranderingen op dit terrein; we zetten de schijnwerper op mensen die in de 'diaconie' hun gaven en talenten inzetten en missionair bezig zijn; over de 'droom van een kerk' waar je niet alleen (soms) naar toe gaat, maar waar je graag bij wilt horen en anderen uitnodigt; en wat er allemaal van ons verwacht kan of mag worden om samen meer missionair kerk te zijn.

Tot slot

Niet alles lukt. Ook als parochie leven we



Geef vandaag voor de kerk van morgen! Aktie Kerkbalans bestaat al 50 jaar!

2024

Actie 
Kerkbalans

Indachtig het motto: 'Alleen ga je sneller maar samen kom je verder' bundelden in 1973 de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk hun krachten met één gezamenlijke Aktie Kerkbalans. Daarmee wordt in de campagneperiode in januari een zo groot mogelijk deel van de achterban bereikt, ook via de (sociale) media en buitenreclame. Het doel van de actie: met de inzet van vrijwilligers vragen om een financiële bijdrage van de leden van de lokale geloofsgemeenschappen op een vast moment in het jaar. Het voordeel van de gemeenschappelijke campagne - sinds een paar jaar doet ook de Evangelische Broedergemeente mee - is dat je in een korte actieperiode met dezelfde reclame-uitingen en met inzet van een grote groep vrijwilligers zoveel mogelijke aandacht kunt genereren. Inmiddels zijn we 50 jaar verder en kijken we vooruit naar de 50e editie van de Aktie Kerkbalans. Vooruit naar een actieperiode die loopt van zaterdag 13 tot en met zaterdag 27 januari 2024. Omdat de volgende editie van de Vreugdebode nèt na de campagneperiode bij u in de bus valt, besteden we al in deze uitgave extra aandacht aan de Aktie Kerkbalans 2024. De vraag om een financiële bijdrage voor de kerk en voor de geloofsgemeenschap is overigens al eeuwen ouder dan de Aktie Kerkbalans. Vroeger werd nu en dan door kerken gevraagd om giften voor bijvoorbeeld lekkende daken, voor priesters die naar de missie gingen of voor aanschaf van kelken of kazuïfels. Nu wordt er structureel en concreet gevraagd om geld waarmee de geloofslocatie kan investeren in bijvoorbeeld het onderhoud van gebouwen, het opzetten van geloofsgebonden activiteiten of bijvoorbeeld de aanschaf van apparatuur voor het verzorgen van livestreams van kerkdiensten.

De Aktie Kerkbalans wordt nog steeds gehouden met inzet van vrijwilligers (ook wanneer het gebouw aan de eredienst onttrokken is) die zich inzetten voor de activiteiten in hun eigen geloofslocatie. Het geld dat u geeft, is primair voor uw eigen geloofslocatie. De uitvoering van de actie verschilt nog wel eens. Niet elke locatie in de Parochie Maria Laetitia volgt de actieperiode; bij de ene locatie worden in de actieweken enveloppen met brief en toezeggingsformulier afgegeven of in de brievenbus gedaan, op weer andere plaatsen worden deze enveloppen bij de mensen thuis opgehaald. In het land wordt ook al gewerkt met QR-codes aan de deur of met online betalingen. Elke geloofslocatie kiest daarvoor een eigen invulling. Ingegeven door de beschikbaarheid van vrijwilligers en... door successen uit het verleden.

We gaan namelijk voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Het campagnethema van 2024 is vertrouwd: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen!' Want ook in de toekomst willen we kerk zijn en naar elkaar omzien. Belangrijk voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Niet alleen ouderen, maar denk daarbij ook eens aan kinderen en jongvolwassenen die hun leven nog voor zich hebben.



Alpha-cursus in Doetinchem

Eind januari start opnieuw een Alpha-cursus in onze parochie. Dit keer zal deze in Doetinchem gehouden worden. Eerst was eind oktober in Ulft het plan, maar vanwege een te klein groepje deelnemers hebben we het uitgesteld en verplaatst.

In een reeks avonden worden hoofdthema's van ons christelijk geloof op toegankelijke wijze uitgelegd. We beginnen met kennismaking en ontmoeting tijdens een gezellige heerlijke maaltijd. Daarop volgt een korte inleiding of een film over het thema van die avond. Bijvoorbeeld: Wie is Jezus?; Bidden, waarom en hoe?; Wie is de Heilige Geest? Na een drinkpauze gaan we in (kleine vaste) deelgroepen met elkaar in gesprek aan de hand van enkele vragen passend bij het thema. In een open sfeer kan elke deelnemer zijn vragen stellen, twijfels en (geloofs)ervaringen delen én al luisterend naar elkaar antwoorden zoeken. Alpha is geschikt voor geïnteresseerden in het christelijk geloof, voor beginners en gevorderden. Wereldwijd is Alpha een fenomeen geworden in het christendom. Een beproefde en gewaardeerde vorm om de kern van het geloof te ontdekken en zelf te gaan ervaren. Een motor voor parochievernieuwing.

We nodigen u van harte uit om deel te gaan nemen. Schuif aan! De ontmoetingen met anderen zullen u blij verrassen bij de verdieping in ons geloof.



- Start: dinsdagavond 30 januari proefavond (vrijblijvende kennismaking)
- Avonden: elke dinsdagavond vanaf 18.00 uur tot 21.30 uur in de periode 6 februari t/m 23 april (m.u.v. 26 maart).
- Weekend: In de cursus zit één weekend, zaterdag 23 en zondag 24 maart, overdag.
- Locatie: Doetinchem, OLV Tenhemelopnemingkerk, Prins Hendrikstraat 36
- Kosten: deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd is mogelijk.
- Aanmelden: <https://maria-laetitia.nl/alpha-cursus/>

WJD@Home op Ameland

Ooit begonnen als het thuisprogramma voor jongeren die niet naar de Wereldjongerendagen in Panama konden gaan, is het nu een mooie jaarlijkse traditie geworden om in het laatste weekend van januari - in 2024 dus van vrijdag 26 t/m zondag 28 januari - af te reizen naar Ameland voor de WJD@Home. Jongerenwerker Sarah Mijhad:

„De naam klopt niet meer helemaal met hoe het begonnen is, maar ik verwacht een flinke reis per bus en boot naar Ameland, catecheses, workshops, ontspanning, spelletjes, de H. Mis vieren en veel zingen. Er is tijd om uit te waaien op het strand en om oude bekenden te zien of nieuwe vrienden te maken die net als jij katholiek zijn.”

Meer informatie op www.wjd.nl.

Aanmelden Eerste H. Communie

In het voorjaar van 2024 is er weer de gelegenheid voor kinderen vanaf groep 4 om de Eerste Heilige Communie te ontvangen. Deze vieringen zijn op 21 april in Ulft en op 26 mei in Doetinchem. Kinderen die vorige jaren niet de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen, maar daar wel voor in aanmerking kwamen, kunnen dat dit jaar alsnog doen.

De voorbereiding

De voorbereiding wordt verzorgd door de werkgroepen Eerste Heilige Communie van onze parochie (Doetinchem en Ulft). Deze werkgroepen verzorgen de bijeenkomsten voor de kinderen, alsook enkele ouderavonden. Na uw aanmelding zult u tijdig informatie ontvangen over het volledige programma.

Aanmelding

Uiterlijk tot en met 15 januari kunt u uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie. De inschrijving gebeurt enkel via het digitale aanmeldformulier dat u kunt vinden op de website. Mocht u andere kinderen kennen dan uw eigen, die in aanmerking komen voor de Eerste Heilige Communie, stel ze gerust op de hoogte van het programma dat in het voorjaar weer gaat beginnen. We hopen dat het weer een mooie periode wordt waarin kinderen thuis kunnen raken in de kerk en in het geloof.

Namens de werkgroepen, pastor Paulus Tilma

BELANGRIJKE MEDEDELING Aanpassing rooster vieringen

Door de sluiting van de kerk in Etten op 7 januari a.s. vervallen de vieringen die er op dinsdag- en zaterdagavond om 19.00 uur werden gehouden. We vinden belangrijk dat er ook op weekdays zoveel mogelijk dagelijks Eucharistie gevierd kan worden in onze parochie én omdat we graag een vaste zaterdagavondviering willen handhaven voor de parochianen die op zondag verhinderd zijn heeft het pastoraal team en het parochiebestuur als volgt besloten:

M.i.v. 9 januari zal op dinsdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering zijn in Ulft (Dagkapel).

M.i.v. 13 januari zal op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering zijn in Doetinchem (Mariakapel).

De vrijdagmorgenviering (10.00 uur) in de Mariakapel van Doetinchem komt per 1 januari te vervallen. De laatste vrijdagmorgenviering zal daar worden gehouden op 29 december. De overige vieringen op weekdays en in de weekenden op de locaties Doetinchem, Ulft, Gaanderen en Gendringen blijven vooralsnog ongewijzigd. Zie daartoe de liturgische roosters in deze Vreugdebode en op onze website.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.



U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 82
- Wijnbergen: Wim Loeven 0314 - 34 13 23

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

6x Vreugdebode

Het parochiebestuur heeft besloten om in 2024 - net als dit jaar - zes edities van de Vreugdebode te laten verschijnen. Bij deze editie ontvangt u een brief met daarin een verzoek aan u om een financiële bijdrage ter dekking van wederom fors gestegen energie-, druk- en papierkosten. De bijdrage is vrijwillig en de hoogte wordt overgelaten aan uw vrijgevigheid en draagkracht. Mocht u de brief missen: u kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-rekening **NL57 RABO 0129 08 7696** t.n.v. Parochie Maria Laetitia onder vermelding van 'Bijdrage Vreugdebode'. Namens alle lezers, schrijvers, bezorgers en pastoraal team alvast dank voor uw bijdrage.



Ook de nieuwsbrief ontvangen?

Door het oprekken van de verschijningsinterval van onze Vreugdebode is het wel eens lastig om nog tijdig te communiceren over vieringen of activiteiten die al op korte termijn plaatsvinden.

Soms was bij het ter perse gaan van de Vreugdebode ook nog niet bekend op welke datum en tijdstip een en ander plaatsvindt. Niets zo vervelend dan dat u te laat op de hoogte bent van activiteiten die u niet had willen missen. Maar niet getreurd.

De tweewekelijkse nieuwsbrief van het pastoraal team biedt de mogelijkheid om er wél aandacht aan te besteden. Dus: wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen in uw mailbox, stuur dan een bericht met alleen uw naam en mailadres naar het secretariaat van onze parochie (secretariaat@mlparochie.nl).

Wij zorgen dat dat het meest actuele nieuws ook voortaan bij u bekend is.

Dooprooster eerste helft 2024 Parochie Maria Laetitia

Dopen			Doopvoorbereiding		
	Dooplocatie	Datum	Tijd	Doopheer	Datum
Doetinchem Ulft	7 jan	13.30 u	P.T.	20 dec	20.00 u
	28 jan	12.00 u	M.S.	17 jan	20.00 u
Doetinchem Ulft	25 feb	13.30 u	P.T.	7 feb	20.00 u
	11 feb	12.00 u	M.S.	30 jan	20.00 u
Doetinchem Ulft	28 apr	13.30 u	H.P.	10 apr	20.00 u
	7 apr	12.00 u	M.S.	26 mrt	20.00 u
Doetinchem Ulft	26 mei	13.30 u	P.T.	8 mei	20.00 u
	5 mei	12.00 u	M.S.	23 apr	20.00 u
Doetinchem Ulft	30 jun	13.30 u	P.T.	12 jun	20.00 u
	2 jun	12.00 u	M.S.	21 mei	20.00 u

Gulden Mis: kerk bij kaarslicht!



Dit jaar hebben we de kortste Advent die er mogelijk is. Kerstavond valt samen met de vierde Zondag van de Advent. Die zondag zal er één viering in de parochie zijn, met drie heren. Dat de Advent kort is, wil niet zeggen dat we ons minder hoeven voor te bereiden op het kerstfeest. Op woensdagavond 20 december zal er weer de Gulden Mis gevierd worden, waarbij de kerk alleen door kaarslicht is verlicht! Deze bijzondere eucharistieviering is een votiefmis ter ere van Maria, met wie we in de Advent verwachtingsvol mogen toelevan naar het geboortefeest van Jezus. Deze Gulden Mis is op woensdagavond 20 december om 19.00 uur in de OLV ten Hemelopnemingkerk in Doetinchem. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze viering vragen we Maria te bidden voor de noden die er leven in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven. Als moeder van Jezus wil zij ons graag laten delen in de vreugde van de geboorte van onze Verlosser. Een mis met enkel kaarslicht wil dat verlangen uitdrukken en in ons de hoop versterken! Van harte welkom!

Foto: Ton Harbers

Ontmoeten over grenzen

Van 2 oktober t/m 6 oktober 2024 zal een groep leden van de Evangelisch Lutherse Johannes/Kreuz/Lukasgemeinde uit Dresden een bezoek brengen aan de protestantse gemeente Doetinchem. Deze kerkgemeenschappen zijn sinds 1986 door een partnerschap verbonden en ontmoeten elkaar jaarlijks (over en weer).

Het thema dat leidend zal zijn tijdens deze dagen is: 'Ga meel! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Graag nodigt de werkgroep Doetinchem/Dresden belangstellenden uit deel te nemen aan (een gedeelte van) het programma. Ook kun je je aanmelden als gastgezin. Uit deze ontmoetingen is al veel verbondenheid ontstaan!

Ter informatie is er op woensdag 24 januari 2024 een avond gepland waar de ervaringen van/herinneringen aan het bezoek aan Dresden 2023 zullen worden uitgewisseld. Vervolgens blikken we vooruit naar bovengenoemd bezoek. Locatie is de Slangenburgerkerk aan de IJzevoordseweg, van 19.30 tot 21.30 uur.

Spreekt dit je aan of wil je je aanmelden? Mail Martin Liefink, martinliefink@gmail.com.

Samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis

Een belangrijke aanvulling

Dat was de kern van de encycliek van paus Franciscus van 4 oktober 2015: samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis. Op 4 oktober van dit jaar, weer op de feestdag van Sint Franciscus van Assisi, gaf hij een uitgebreide aanvulling op deze boodschap. „Kijk naar de lilies van het veld, hoe ze groeien; ze zwoegen niet en spinnen niet, toch zeg ik u: zelfs Salomo in al zijn glorie was niet gekleed als een van deze.” (Mt 6,28-29). Heette de encycliek uit 2015 Laudate Si, de aanvulling nu heet: Laudate Deum: Loof God.

„Maar met het verstrijken van de tijd heb ik me gerealiseerd dat onze antwoorden niet adequaat zijn geweest, terwijl de wereld waarin we leven instort en misschien wel het breekpunt nadert”, zo begint de paus nu zijn schrijven.

Volgens de paus is er geen ontkennen meer aan: de mens heeft de huidige klimaatcrisis veroorzaakt en verergerd. Er lijken technische oplossingen, maar dat is schijn, althans... De eventuele verbeteringen helpen alleen de rijken en mensen met macht. Ondertussen lijden de meest kwetsbaren dagelijks onder de gevolgen van klimaatverandering. Denk daarbij aan Afrika en nu ook Brazilië. Prijs God, God is de Schepper én eigenaar van deze wereld.

Afgelopen jaren zijn er heel wat afspraken gemaakt, maar woorden en afspraken zijn nog geen daden. Volgens de paus moeten de afspraken nu echt nagekomen worden en alleen via internationale samenwerking valt een verergering van de klimaatcrisis te voorkomen. Laudate Si werd gepubliceerd met de specifieke bedoeling om de klimaatconferentie in Parijs in 2015 te beïnvloeden. Nu wil Laudate Deum hetzelfde doen voor de klimaatconferentie in Dubai, die in december van dit jaar wordt gehouden.

Zorg voor toekomst van mens en natuur

Klimaatverandering is een gegeven, de vraag is in hoeverre we het kunnen beperken. We zullen de gevolgen ervan voelen op het gebied van gezondheidszorg, bronnen van werkgelegenheid, toegang tot hulpbronnen, huisvesting, gedwongen migratie enz. Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen voor de samenleving en wereldgemeenschap en wij staan daar niet buiten, kunnen niet doen alsof het ons niet 'raakt'!

En het komt steeds dichterbij, letterlijk en figuurlijk. En ook wij dragen ook ieder onze verantwoordelijkheid in deze.

Zie voor de volledige tekst

<https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2023/11/Laudate-Deum-NL-def.pdf>.

Werkgroep OLV diaconie/omzien naar elkaar



Dag van het Jodendom 2024: 'Lef'

De Dag van het Jodendom die elk jaar in de RK Kerk wordt gehouden, is bedoeld om ons te verdiepen in de Joodse wortels van ons katholiek geloof alsook om Joden te ontmoeten, van hen te leren en elkaar te verrijken.

Voor 2024 is het thema 'Lef'. Dit woord komt uit het Jiddisch en is afgeleid van het Hebreeuwse lev, dat hart betekent. Wij associëren lef met moed. Het vraagt moed om voor een ander in verdrukking op te komen. Ook in onze tijd, bijvoorbeeld om antisemitisme en vreemdelingenhaat tegen te gaan.

Voor het Aartsbisdom Utrecht wordt op woensdag 17 januari van 14.00 tot 17.00 uur een bijzondere bijeenkomst over dit thema georganiseerd in Arnhem, waar diverse sprekers (onder wie kardinaal Eijk) aan bod komen.

Aanmelden kan rechtstreeks bij het bisdom: (tot 11 januari/maximaal 175 plaatsen) bij mevrouw M. Seegers: receptie@aartsbisdom.nl.

Wereldlichtjesdag

Al vele jaren komen we op de tweede zondag van december bij elkaar om de kinderen te gedenken die we door hun dood moeten missen.

Of het nu baby's, kleuters, tieners of volwassenen zijn: ze worden gemist en niet alleen door hun ouders, maar ook de familie en vrienden om hen heen.



We kennen allemaal wel ouders die een kind hebben verloren. Ieder komt met haar/zijn eigen gemis en leegte op dat uur in de kerk. Het is zo belangrijk om er voor elkaar te zijn, te troosten en het verdriet te delen. Het doet hen goed.

In de St. Martinuskerk in Gendringen staat vanaf 2 november (Allerzielen) een monumentje in de kerk. Een brandende kaars met daaromheen tranen. En twee lantaarns ernaast waarop we een baby en een jong kind zien.

De vlammen en de tranen hebben dezelfde vorm: we zoeken bij groot verdriet ook een klein lichtpuntje, waar we houvast in proberen te vinden.

Dit jaar komen we samen in de bovengenoemde kerk op 10 december om 19.00 uur. De deur is open vanaf 18.30 uur.

Na afloop is er tijd van koffie drinken om nog even met elkaar in gesprek te komen en zo de ander te ontmoeten en te bemoeiden. Iedereen is van harte welkom.

Het kerkgebouw moet vergroenen en...



Iedereen is tegenwoordig op de een of andere manier wel bezig met het onderwerp vergroenen. Het is dagelijks in het nieuws op bijvoorbeeld televisie of in de krant. Soms in een bredere context, bijvoorbeeld de demonstraties van Extinction Rebellion, soms gericht op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld zonnepanelen. Invalshoeken hierbij kunnen verschillend zijn, variërend van het stoppen van subsidie op fossiele brandstoffen tot persoonlijke kostenbesparingen door het plaatsen van zonnepanelen. Ook in onze kerken zijn we hiermee bezig. Vaak om te trachten om met name de stookkosten zo laag mogelijk te houden. Dit gaat dan wel weer ten koste van een zeker behaaglijkheidsniveau. Vraag is of we met deze aanpak voldoende aansluiten op de ontwikkelingen in de kerk. In elke Vreugdebode van dit jaar wordt in het hoofdartikel een artikel geschreven over de missionaire kerk. Het zou zo moeten zijn dat we met de ontwikkeling van het kerkgebouw hierbij aansluiten. In de laatste Vreugdebode schrijft pastor Paulus Tilma over gastvrijheid. Hoe ziet een gastvrij kerkgebouw er dan uit?, kun je je afvragen. In de wetenschap dat (kerk)gebouwen zich niet makkelijk en goedkoop laten transformeren, is het zaak om grondig na te denken over welke faciliteiten - waaronder ruimtes - de missionaire parochie nodig heeft. Als we dan weer terugkeren naar het onderwerp vergroenen, moge het duidelijk zijn dat er in feite twee vraagstukken zijn. Enerzijds het vergroenen met als belangrijk aandachtspunt een lager energieverbruik en daarmee het beheersbaar houden van de energielasten en anderzijds de ontwikkelingen als gevolg van de missionaire parochie. Wanneer je deze beide koppelt, zie je ook een probleem in de tijd. Het vergroenen is een vraagstuk voor de korte termijn terwijl de ontwikkeling van de missionaire parochie nog maar net is gestart. Als parochiebestuur zijn we toch al wel heel druk bezig met het onderwerp energie, maar duidelijk moge zijn dat investeringen hierin niet gedaan kunnen worden zonder stil te staan bij de ontwikkelingen in de katholieke kerkgemeenschap.

Ruud Engelaar



Nieuws van Present Doetinchem

Doe mee met Present!

We zijn op zoek naar groepen vrijwilligers uit de kerken om kwetsbare mensen te ondersteunen met praktische hulp.

Doe mee en meld je aan bij Josefien Nahuis:

josefien.nahuis@presentdoetinchem.nl of 06-48 60 89 93.



Zomaar twee verhalen van Present

'Wat is dit toch mooi om te doen'

„Het was een tijdje geleden dat ik een project voor Present had gedaan, maar ik vond het weer erg mooi om te doen." Dit zegt een van de gemeenteraadsleden die zich onlangs inzetten voor een kwetsbare stadsgenoot. Samen met leden van andere politieke partijen, CU-SGP en CDA, knapte hij een tuin op voor een meneer die door een verlamming gebonden is aan zijn rolstoel. Hij is zelf niet in staat om zijn tuintje bij te houden en beschikt ook niet over het netwerk of het geld om het uit te besteden.

Het terras was zo overwoekerd dat hij in zijn rolstoel niet meer buiten kon zitten. Gewapend met snoeischaars, schoffels en ander gereedschap gingen de raadsleden aan de slag en voerden karrenvrachten aan snoeiafval en onkruid af. De tuin is nu weer licht, netjes en toegankelijk voor deze stadsgenoot. Er wordt gekeken hoe vanaf nu de tuin regelmatig onderhouden kan worden. Lees hier meer: <https://stichtingpresent.nl/doetinchem/verhalen/wat-is-dit-toch-mooi-om-te-doen/> 'Iedereen heeft een goed gevoel na vandaag'

„Mijn ogen zijn wel geopend vandaag. Ik wist niet dat er zoveel mensen in eenzaamheid leven." Dit zegt een van de medewerkers van Triferto. Samen met collega's van deze in Doetinchem gevestigde internationale handelsonderneming in meststoffen stak hij de handen uit de mouwen voor een kwetsbare stadsgenoot.

In totaal ging onlangs het complete Triferto-team op zeven plaatsen in Doetinchem en Bronckhorst aan de slag. Op al die plekken ging het om hulp aan mensen die door een slechte gezondheid, weinig geld en geen eigen netwerk moeite hebben om zich te redden in het leven. Bijvoorbeeld het oudere echtpaar van wie de vrouw eenzijdig is verlamd door een herseninfarct, of die oudere dame die slecht ter been is, begin dit jaar weduwe werd en veel problemen heeft. Zomaar mensen achter een voordeur in Doetinchem, die hun best doen, maar het alleen niet redden. De zorgorganisaties kennen ze, maar hebben vaak niet de mogelijkheden om te helpen. Daarom is er Present. Zij regelt, op aangeven van de zorgprofessionals, de inzet van vrijwilligers die deze mensen graag een handje helpen.

En als dan op één dag een compleet team van een bedrijf zich inzet, kan er een hoop goed werk worden verzet. „Iedereen heeft echt een goed gevoel na vandaag. Ik vond het ook een ontzettend leuke manier om mijn collega's beter te leren kennen", vertelt een van de vrijwilligers.

Help ons mee en doneer!

Om dit werk te blijven doen heeft Present Doetinchem jouw hulp hard nodig. Voor een blijvende impact in Doetinchem zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Steun ons daarom met een donatie via: <https://stichtingpresent.nl/doetinchem/steun-ons/> of rechtstreeks op IBAN NL90 RABO 0313 2489 74 t.n.v. Stichting Present Doetinchem o.v.v. 'gift'.

Hoorzitting onttrekking aan de eredienst H. Martinuskerk Gendringen

Het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia heeft het voornemen om RK Kerk van de H. Martinus in Gendringen te sluiten voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Met betrekking tot de onttrekking aan de eredienst heeft het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure te doorlopen. Onderdeel daarvan is dat de parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting van hun kerk. Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebestuur het proces van besluitvorming nader toelichten en vervolgens de parochianen van de geloofsgemeenschap de gelegenheid geven hun eventuele bezwaren kenbaar te maken. Een hoorzitting is géén discussie- of inspraakavond, maar heeft de bedoeling om de eventuele bezwaren die er leven te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. Die bezwaren worden dan, samen met het verzoek van het parochiebestuur om de H. Martinuskerk in Gendringen aan de eredienst te onttrekken, naar de bisschop gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop zich een goed beeld vormen en een gewogen besluit nemen. Hierbij nodigt het parochiebestuur alle gelovigen van de geloofsgemeenschap Gendringen uit voor de hoorzitting op: **Dinsdag 18 januari 2024, H. Martinuskerk in Gendringen, aanvang 19.30 uur.**

Schilderijen Wijnbergen ondergebracht in Anholt

Op 1 november heeft een delegatie van het parochiebestuur en de voormalige locatieraad Wijnbergen drie schilderijen in eigendom



overgedragen aan het kasteel Wasserburg in Anholt. Het betreft werken van de schilder Wilhelmus Ludovicus Metellus, voorstellende de verschijning van het Jezuskind aan St. Antonius, Maria die de rozenkrans schenkt aan St. Dominicus en de aanbidding der wijzen.

Na de verkoop van de kerk en pastorie in Wijnbergen hebben de doeken eerst een tijdelijk onderkomen gekregen in de Mariakapel van Doetinchem. In overleg met het bisdom is de schenking aan kasteel Anholt tot stand gekomen. Hier hebben de schilderijen een betere plek en vormen ze een waardevolle aanvulling op de collectie.

Dr. Emanuel Prinz zu Salm (op de foto: tweede van links) nam de doeken dankbaar in ontvangst. Pastoor Hans Pauw stond stil bij de oude banden tussen onze parochie en het huis van Salm vanwege de schenking van de grond waarop de kerk van Breedenbroek gebouwd werd en waarop de huidige cultuurkerk gerealiseerd kon worden door definitieve schenking van deze grond door de erfprins.

Leef toe naar Kerst met Vier.nu

Op 24 december 2023 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het Italiaanse stadje Greccio een levende kerststal liet inrichten. Met een stal, een os, een ezel, drie wijzen en uiteraard kindje Jezus, Maria en Jozef. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig begrip hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal, dus besloot hij het zichtbaar te maken. Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is, want op tal van plekken wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.

Op de website Vier.nu is er dit jaar bijzondere aandacht voor de kerststal. Zo komen er in de aanloop naar Kerstmis acht filmpjes online waarin bisschoppen vertellen over een figuur uit de kerststal. Elke dag een nieuw filmpje. Het helpt u toe te leven naar dit hoogfeest, maar ook om mensen uit uw omgeving die misschien minder vertrouwd zijn met het kerstverhaal, hierbij te betrekken.

De landelijke website Vier.nu roept gelovigen op om Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke kerk. Voor onze Parochie Maria Laetitia staat er een vieringenrooster online. U ziet er welke kerstvieringen wij organiseren. U bent van harte welkom! Samen genieten we van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, zingen we klassieke kerkliederen en luisteren we naar de boodschap van het Kind, dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Bovendien zijn er downloads, bijvoorbeeld voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen. Zie ook www.vier.nu.



Kerstactie 2023

Parochie Maria-Laetitia en Parochiële Caritas Instelling (PCI) Ook dit jaar willen wij weer solidair zijn met de mensen in onze omgeving, die een extra steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Dit kan een mooie kerstattentie zijn voor mensen die het juist met de feestdagen moeilijk hebben, die ziek zijn of alleen, al dan niet uitgebreid met een boodschappenpasje voor de mensen die het financieel moeilijk hebben. Om dit mogelijk te maken vragen we een financiële bijdrage op het rekeningnummer van de Parochiële Caritas Instelling:
IBAN nr.: NL54RABO 0159066085 t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake Kerstactie 2023

De Parochiële Caritas Instelling heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de naasten in onze samenleving door aandacht te geven aan concrete financiële noden van onze medemensen en bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wanneer u iemand kent - of zelf iemand bent - bij wie een kerstattentie zeer welkom zal zijn, geef dit dan alsjeblieft door aan de contactpersoon van de PCI in uw locatie. Namen en telefoonnummers staan in elke uitgave van de Vreugdebode. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze vertrouwelijke gegevens.

Kerkuiltje

In een hoekje bij de kerk, vlak onder het Mariabeeld, zag ik een oude bekende: Kerkuiltje. We hadden elkaar lang niet gezien en op mijn vraag hoe het met hem ging, barstte hij los: „Ik vlieg me 't schompes tussen die paar kerken waar nog gevierd wordt om een plek voor de kerstnacht te reserveren. Maar, reserveren kon niet en vol is vol. Alsof ze verwachten dat de kerken bomvol zullen zijn...

Nu zou ik daarom graag met de komende kerst in Bethlehem willen zijn, maar ik mag van de overheid geen nachtvluchten meer maken vanwege stikstofuitstoot terwijl ik toch geregeld mijn veren uitklop.

Een collega daar ter plekke belde mij de volgende informatie door: In Bethlehem klagen de herders dat er Veluwe wolven rondtrekken die hun schapen aanvallen en ze zijn bang dat er geen schaap meer over is wanneer het kerstnacht is en het Kind geboren wordt.

Naar verluidt zou de CAO voor engelenkoren nog niet rond zijn en dat zou kunnen betekenen dat er in de kerstnacht niet gezongen en gevlogen gaat worden. Wel gaan ze door met het repeteren van het 'Gloria in Excelsis Deo'.

Vanwege bezuiniging op de energie is de kerstster op halve kracht gezet. Een uitzondering geldt voor de kerstnacht. Dan mag hij tijdelijk volop stralen tussen 24.00 en 07.00 uur op kerstmorgen zodat de herdersmis gewoon doorgang kan vinden..

De snelweg tussen Bethlehem en Nazareth is bezet door een groep betogers die eisen dat de volkstelling gestopt moet worden. Zij vinden het een inbreuk op hun privacy. Een Kameeldrijverbrigade is opgeroepen de weg vrij te maken. De horeca-ondernemers in de regio weigeren reizigers, die naar de volkstelling onderweg zijn, een slaapplek onder het mom van 'Het is vol, geen plaats meer. Zie maar of je nog ergens anders terecht kunt'. Dit betrof met name een jong stel, van wie de vrouw hoogzwanger was. Hun werd de deur voor hun neus dicht geslagen. Van een barmhartige Samaritaan die voorbij kwam, kregen ze een tip dat er een eindje verder een stal leeg stond. Er liggen wel een os en een ezel in, maar die zorgen voor een beetje warmte en er staat een kribbe, waar straks het Kind in kan liggen. Ik heb van de collega ook vernomen dat er drie koningen onderweg zouden zijn naar Bethlehem, van wie één koning donkergekleurd is. Er gaan geruchten dat een racistische groepering daar moeite mee heeft en actie wil ondernemen in de vorm van het boycotten van de invoer van goud, wierook en mirre.

Het mag duidelijk zijn dat, gelet op deze ontwikkelingen, in de kerstnacht een kind ter wereld brengen nog niet zo makkelijk is. Zeker niet wanneer je weet dat een vroedvrouw tijdens de kerstdagen niet beschikbaar is.

De laatste informatie luidt dat de herdersbond een dozijn honden van het merk Tackel heeft aangekocht. Die zijn in staat de wolven te tackelen.

De CAO voor de engelen is te elfder ure goedgekeurd en er kan in de kerstnacht dus volop gevlogen en gezongen worden.

De protestgroepen zijn door de Kameeldrijverbrigade afgevoerd en zullen in de kerstnacht de heuvels in de Sahara moeten slechten.

Ik ben zielsblij", zei Kerkuiltje, „dat de vrede is teruggekeerd. Dat de situatie toch klaar is om het Koningskind van Vrede te ontvangen. Want daar gaat het om!"

Ik wens u allen een zalig Kerstfeest met vrede in uw hart en vrede op aarde.

Jan Bekker

Bijdrage Vreugdebode

In 2024 verschijnen zes edities van de Vreugdebode. Bij de vorige Vreugdebode ontving u een brief met daarin een verzoek om een financiële bijdrage ter dekking van wederom fors gestegen energie-, druk- en papierkosten. Misschien heeft u de brief gemist of is het er nog niet van gekomen...

Uw bijdrage is vrijwillig en de hoogte ervan wordt overgelaten aan uw vrijgevigheid en draagkracht.

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-rekening **NL57 RABO 0129 08 7696** t.n.v. Parochie Maria Laetitia onder vermelding van 'Bijdrage Vreugdebode'.

Namens alle lezers, schrijvers, bezorgers en pastoraal team alvast dank voor uw bijdrage.



2025: Nationale Bedevaart naar Rome 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als 'Pelgrims van hoop' naar Rome te komen in het Heilig Jaar 2025. De Nederlandse bisschoppen willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. Daarom wordt er van 26 april tot en met 3 mei 2025 een Nationale Bedevaart naar Rome georganiseerd. Deze week valt samen met de meivakantie voor heel

Nederland. De organisatie van de bedevaart is in handen van het Landelijk Platform Bedevaarten in samenwerking met bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. De bisdommen verspreiden dit najaar van 2023 posters naar de parochies met daarop de aankondiging van deze bedevaart. Aan de uitwerking van het programma wordt momenteel hard gewerkt. Zodra er meer details bekend zijn, worden deze via www.rome2025.nl bekendgemaakt.



Concert harmonie De Vriendschap

Harmonie De Vriendschap en popkoor InCtrl zullen op 16 december een kerstconcert verzorgen in de Paskerk in Doetinchem. Aanvang 20.00 uur. Het kerstconcert zal niet alleen traditionele nummers, zoals 'Stille nacht', bevatten, maar ook minder bekende composities, zoals 'Christmas today'. Ook zullen harmonie en koor drie gezamenlijke nummers uitvoeren. Samen met Meyati Lingga op piano brengt de harmonie 'The seal lullaby' ten gehore. Kaarten via mail: info@muziekverenigingdevriendschap.nl.

Retraite-aanbod voor parochianen Maria Laetitia Parochie

In samenwerking met de Abdij St. Willibrord Slangenborg organiseren wij een driedaagse retraite in de Abdijhoeve Betlehem voor parochianen van de Parochie Maria Laetitia. De retraite vindt plaats van 21-24 mei 2024. Het thema van de retraite is: Wat betekent Maria voor ons?

Dit aanbod is met name gericht op senioren, maar ook andere mensen die interesse hebben in de Abdij en met geloofsverdieping bezig willen zijn. De broeders Coert en

Johan verzorgen een afwisselend programma dat bestaat uit conferentie, gesprek, rondleiding, wandeling, dia's, muziek, ontmoeting en ontspanning. Daarnaast is het mogelijk om de vieringen in de abdijkerk mee te maken, met name de dagelijkse H. Mis, middagdienst, vespers en completen. Er is ook ruimte om je terug te trekken, zelf wat te lezen of stilte te beleven.

Het programma is als volgt (onder voorbehoud):

Dinsdag 21 mei	Woensdag 22 mei	Donderdag 23 mei	Vrijdag 24 mei
8.15 uur ontbijt	8.15 uur ontbijt	8.15 uur ontbijt	
10.30 uur Aankomst	9.30 uur eucharistie	9.30 eucharistie	9.30 eucharistie
11.00 uur Welkom, kennismaking. Icoon Maria-Laetitia	11.00 uur Maria in de kunst (dia's) broeder Johan	11.00 uur Gesprek n.a.v. stellingen, broeder Johan	11.00 Afscheid
12.15 uur Middagdienst	12.15 uur Middagdienst	12.15 uur Middagdienst	
12.45 uur Maaltijd	12.45 uur Maaltijd	12.45 uur Maaltijd	
15.00 uur Conferentie broeder Coert broeder Coert	15.00 uur gezamenlijke wandeling, broeder Coert	15.00 uur Rondleiding in abdij, rond vijf Mariabeelden	
17.00 uur Vespers	17.00 uur Vespers	17.00 uur Vespers	
18.00 uur Avondeten	18.00 uur Avondeten	18.00 uur Avondeten	
20.30 uur Completen	20.30 uur Completen	20.30 uur Completen	
21.00-22.00 uur gezellig samenzijn	21.00-22.00 uur gezellig samenzijn	21.00-22.00 uur gezellig samenzijn	

Het is de bedoeling dat u tijdens deze dagen in de Abdijhoeve verblijft. De kosten per persoon zijn 335,- euro, 50,- euro voor volledig pension met een ruime en mooie kamer met douche en toilet, exclusief borg (50,- euro), incl. toeristenbelasting en lakenpakket. Er zijn enkele tweepersoonskamers voor stellen

en er is één kamer voor een rolstoelgebruiker met Miva-toilet. Aanmelden kan rechtstreeks via emailadres: reserveringen-abdijhoeve@willibrordsabdij.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met het centrale secretariaat van de parochie.



Kinderpagina

Een gezegende Advent en een zalig Kerstfeest

Advent en Kerstmis

In de Advent zijn we op weg naar het grote feest van Kerstmis. We vieren dat Jezus geboren is! Wil je meer weten over de verhalen van Jozef en Maria en de geboorte van Jezus? Luister dan naar onze vier Advent podcasts (een voor iedere week).

Johannes de Doper

Als Maria van de engel Gabriel hoort dat zij een kindje zal krijgen, vertelt de engel ook dat haar nicht Elisabet een kindje verwacht. Het kindje in de buik van Maria is Jezus. Het kindje van Elisabet en haar man Zacharias heet Johannes. Hij is een bijzonder kind, omdat Johannes later de komst van Jezus moet voorbereiden. Hij zal Jezus later ook dopen. We noemen hem daarom Johannes de Doper.



rkkids.nl/podcasts

Elisabet en Zacharias

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 5-25

Er is een priester die Zacharias heet. Hij is getrouwd met Elisabet. Het zijn eerlijke mensen en ze leven zoals God het wil. Ze hebben geen kinderen, want Elisabet kan geen kinderen krijgen. Ze zijn ook allebei niet zo jong meer. Op een keer heeft Zacharias de beurt om in de tempel het wierookoffer op te dragen. Als hij daar is, verschijnt er een engel. Zacharias wordt bang, maar de engel zegt: Wees niet bang, Zacharias, God heeft naar je gebed geluisterd. Jullie krijgen een kindje, een zoon, en je moet hem Johannes noemen. Jij en nog veel mensen zullen heel blij met hem zijn'. Dan zegt Zacharias: Hoe kan dat nu, wij zijn toch te oud? De engel zegt: Ik ben Gabriël, ik kom van God om je dit te vertellen. Let op, je zult geen woord meer kunnen zeggen tot de geboorte van je zoon, omdat je me niet hebt gelooft'. Als Zacharias uit de tempel komt, kan hij niets zeggen. Een tijd later verwacht Elisabet een kindje. Vijf maanden lang vertelt ze het niemand. Dan zegt ze: "God heeft naar ons geluisterd. Nu zal ik moeder worden net als zoveel andere moeders".



Tekst: Hegenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

God en de engel een beetje streng?

Zacharias raakt zijn stem kwijt. Het lijkt een straf. Misschien is het dat ook wel een beetje, maar het is voor Zacharias toch vooral een bewijs dat de engel echt van God komt en de waarheid spreekt. Later krijgt Zacharias zijn stem weer terug; als Johannes is geboren en zijn naam heeft gekregen.



Betekenis van het teken

God geeft ook niet zomaar een teken, er zit altijd meer betekenis in. Later zal Johannes de Doper zichzelf 'de Stem' noemen. 'Een stem die roept in de woestijn'. Johannes zal later de mensen oproepen klaar te staan omdat de Messias komt. Wil je meer weten over het leven van Johannes de Doper? Luister dan naar de podcast (zie link bovenaan de pagina).

Via deze link vind je knutselwerkjes en kleurplaten rondom Advent en Kerst



rkkids.nl/advent

Goede God,
Ik wil heel graag dicht bij U zijn;
vaker aan U denken; goed naar U luisteren
en doen wat U vraagt. Helpt U mij daarbij?
Speciaal in deze Advent Zodat er in mijn
hart een warm welkom is
voor het kindje Jezus
Amen



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneerders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 17 december 2023 tot en met 8 februari 2024

Datum	OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/Wijnbergen	H. Augustinus - H. Martinus Gaanderen	H. Martinus Etten	HH. Antonius - Petrus & Paulus Ulfst	H. Martinus Gendringen
zaterdag 16 december zondag 17 december 3e zondag van de advent	Zo. 17 dec. 11.00 uur Eucharistieviering/KND/ M. Smits Volare	Za. 16 dec. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits Cantor	Za. 16 dec. 19.00 uur Eucharistieviering/ P. Tilma Kerkkoor	Zo. 17 dec. 9.30 uur Euch.v./P. Tilma/Kerkkoor. Engelse mis: 14.30 uur Pinay vocals koor/M. Smits	Za. 16 dec. 17.30 uur Eucharistieviering/ H. Pauw/ Kerkkoor
zaterdag 23 december zondag 24 december zondag 24 december kerstavond 4e zondag van de advent	Zie andere locaties Zo. 24 dec. 11.00 uur Eucharistieviering/Team Cantor/organist Zo. 24 dec. 17.00 uur Kerst-/familieviering/ P. Tilma/Singing Kids Zo. 24 dec. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Monte Vino	Zie andere locaties Zie andere locaties Zo. 24 dec. 17.00 uur Eucharistie-/familieviering/ M. Smits/gelegenh.koor Zo. 24 dec 19.00 uur Eucharistieviering/P. Tilma Gemengd koor	Concert Ettens Mannenk. Zie andere locaties Zo. 24 dec 17.00 uur Eucharistie-/familieviering H. Pauw/Con Brio Zie andere locaties	Zie andere locaties Zie andere locaties Zo. 24 dec 19.00 uur Eucharistievier./ H. Pauw/Kerkkoor	geen viering Zie andere locaties Zo. 24 dec. 21.00 uur Nachtmis/H. Pauw Kerkkoor
maandag 25 december 1e kerstdag	Ma. 25 dec. 11.00 uur Eucharistieviering/ H. Pauw/Volare	Ma. 25 dec. 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Liberate	Ma. 25 dec. 11.00 uur Eucharistieviering/P. Tilma Kerkkoor	Ma. 25 dec. 9.30 uur Eucharistieviering/P. Tilma Koor Dinxperlo	Ma. 25 dec. 9.30 uur Euch.vier./M. Smits Cantor/organist
dinsdag 26 december 2e kerstdag	Di. 26 dec. 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei	Zie andere locaties	Zie andere locaties	Di. 26 dec. 9.30 uur Eucharistievier./M. Smits Cantor/Ferdi Cornelissen	Zie andere locaties
zaterdag 30 december zondag 31 december	Zo. 31 dec. 11.00 uur Eucharistieviering/ P. Tilma/Koor Dinxperlo	Za. 30 dec. 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma Gemengd koor	Za. 30 dec. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor	Zo. 31 dec. 9.30 uur Eucharistieviering M. Smits/Kerkkoor	Za. 30 dec. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw/Kerkkoor
maandag 1 januari dag van de vrede	Ma. 1 jan. 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei	Zie andere locaties	Zie andere locaties	Ma. 1 jan. 11.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor	Zie andere locaties
zaterdag 6 januari zondag 7 januari Openbaring des Heren Driekoningen	Zo. 7 jan. 11.00 uur Eucharistieviering/P. Tilma In Laudem Dei	Zo. 7 jan. 9.30 uur Eucharistieviering/P. Tilma Gemengd koor	Zo. 7 jan. 10 uur/H. Pauw Laatste Eucharistieviering Kerkkoor	Zo. 7 jan. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Kerkkoor	Zo. 7 jan. 10.00 uur Oecumenische viering
zaterdag 13 januari Zondag 14 januari doop van de heer 2e zondag van het jaar (B)	Za. 13 jan. 19.00 uur Eucharistieviering/ H. Pauw/Samenzang Zo. 14 jan. 11.00 uur/ P. Tilma Eucharistieviering/ Gezinszondag Singing Kids	Zo. 14 jan. 9.30 uur/ Werkgroep Inspiratieviering Görgelpiepen	Zie andere locaties Zie andere locaties	Zo. 14 jan. 9.30 uur/ H. Pauw Eucharistieviering Kerkkoor	Za. 13 jan. 17.30 uur Eucharistievier./M. Smits Cantor L. Jansen
zaterdag 20 januari zondag 21 januari 3e zondag van het jaar (B)	Za. 20 jan. 19.00 uur Eucharistieviering/P. Tilma Samenzang Zo. 21 jan. 11.00 uur/ Eucharistieviering/ M. Smits/ Volare	Za. 20 jan. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits Gemengd koor	Zie andere locaties	Zo. 21 jan. 9.30 uur/ P. Tilma Eucharistieviering Koor Dinxperlo	Za. 20 jan. 17.30 uur Eucharistieviering/ H. Pauw Kerkkoor
zaterdag 27 januari zondag 28 januari 4e zondag van het jaar (B)	Za. 27 jan. 19.00 uur Eucharistieviering/ P. Tilma/Samenzang Zo. 28 jan. 11.00 uur Eucharistieviering/ P. Tilma/In Laudem Dei	Zo. 28 jan. 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Cantor F. Hagemeijer/ J. Simmes	Zie andere locaties	Zo. 28 jan. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	Za. 27 jan. 17.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor
zaterdag 3 februari zondag 4 februari 5e zondag van het jaar (B)	Za. 3 febr. 19.00 uur Eucharistieviering/ M. Smits/Samenzang Zo. 4 febr. 11.00 uur/ Eucharistievier./P. Tilma Gezinszond./Singing Kids	Zo. 4 febr. 9.30 uur Eucharistievier./H. Pauw Gemengd koor	Zie andere locaties	Zo. 4 febr. 9.30 uur Eucharistieviering/ M. Smits Kerkkoor	Za. 3 febr. 17.30 uur Eucharistieviering/ P. Tilma Kerkkoor

Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 17 december 2023 tot en met 8 februari 2024

H. Martinus Etten	elke dinsdag <i>Etten vervalt per 2 januari 2024</i>	19.00 uur	Eucharistieviering	M. Smits
H. Augustinus/ H. Martinus Gaanderen	elke donderdag	9.30 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem <i>vervalt per 1 januari 2024</i>	elke woensdag <i>Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed</i> elke vrijdag	19.00 uur 10.00 uur	Eucharistieviering Eucharistieviering	P. Tilma P. Tilma
Overig: Biechtgelegenheid	1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)			
Petrus en Pauluskerk Ulft	elke dinsdag vanaf 9 januari elke vrijdag elke 1ste vrijdag v.d. maand	19.00 uur 9.30 uur 8.30-9.15 uur	Eucharistieviering Eucharistieviering Biechtgelegenheid	M. Smits M. Smits M. Smits
H. Mauritiuskerk Silvolde	elke donderdag	9.30 uur	Rozenkransgebed	
H. Martinuskerk Gendringen	elke woensdag elke vrijdag elke 1ste vrijdag	10.00 uur 15.00-15.50 u 14.45 uur	Eucharistieviering Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste Rozenkransgebed	M. Smits

ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 17 december 2023 tot en met 8 februari 2024

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand	donderdag 14 december donderdag 11 januari	14.45 uur 14.45 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	A. Koenders H. Bulsink
Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem 3e zondag van de maand	Den Ooiman online			
Verzorgingshuis Pelgrim Gaanderen	geen vieringen			
Antonia Terborg	zaterdag 9 december zaterdag 16 december zondag 24 december zaterdag 30 december zaterdag 6 januari zaterdag 13 januari zaterdag 20 januari zaterdag 27 januari zaterdag 3 februari	15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Pelgrim R. Rensen G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof A. Pelgrim
Debbeshoek Ulft	zaterdag 9 december zaterdag 16 december zondag 24 december zaterdag 30 december zaterdag 6 januari zaterdag 13 januari zaterdag 20 januari zaterdag 27 januari zaterdag 3 februari	18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Pelgrim R. Rensen G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof A. Pelgrim
Schuylenburgh Silvolde	woensdag 13 december woensdag 20 december woensdag 27 december zondag 24 december woensdag 3 januari woensdag 10 januari woensdag 17 januari woensdag 24 januari woensdag 31 januari woensdag 7 februari	16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur	Woord- en Communieviering Gebedsviering geen viering Kerstviering geen viering Woord- en Communieviering Gebedsviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof G. v.d. Velde - G. v.d. Munckhof - G. v.d. Munckhof G. v.d. Velde G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof
Meulenbeek Ulft	1x per maand viering			
Den Es Varsseveld 2e zondag van de maand		10.00 uur		
Zorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo	elke laatste vrijdag	11.00 uur	Eucharistieviering	M. Smits

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese:
Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,
annie.venes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22,
familiehermsen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,
tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl

Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315 - 34 20 44
(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand,
info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.

Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel)
onder vermelding van: kerkberichten.

Overleden

- Jan Roelofzen, overleden 12 november op de leeftijd van 83 jaar.
- Tonny Hooijman, overleden 14 november op de leeftijd van 67 jaar.

Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte.

VARSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Bent u ziek, of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag communie thuis ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.
Nelleke Wissing: tel. 06 -10 73 09 19
Maria Dellemann: tel. 0315 - 63 17 43

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven via rkvarsselder@miparochie.nl. Ook kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met Karin Boland: tel. 0315 - 68 56 66

Geplande vieringen

- Op Kerstavond is er om 18.00 uur een viering en het Herenkoor zal dan zingen. Iedereen is van harte welkom in het mooi versierde kerkgebouw.
- Eerste en Tweede Kerstdag is het kerkgebouw doorlopend geopend om een bezoekje aan de kerststal te brengen. En kom gerust met het hele gezin kijken of het Engeltje nog steeds knikt...
- 6 januari 2024 Goede-voornemensviering om 19.00 uur.

Terugblik op de vieringen

Op 2 november was er een allerzielenviering in het kerkgebouw. Traditiegetrouw werd de zang weer verzorgd door het koor Sereen. Door een combinatie van zorgvuldig gekozen teksten en de prachtige zang werd het een mooie herdenking voor alle dierbaren die nog zo gemist worden.

Een momentje over het monumentje

Al jaren is er op ons kerkhof een herdenkingsplek voor de stil geboren kindjes. Het is de geknikte roos, gebroken in de knop. Sinds kort heeft dit monument zijn definitieve aankleding gekregen. In een mooi groen hart gaan de plantjes groeien waardoor het over een tijdje lijkt alsof de zware steen gedragen wordt door de liefde. En daar is veel liefde en kracht voor nodig. Een mooi blijvend monument voor al die stil geboren kindjes van toen en van nu. Een groot dankjewel aan de VKVV en alle vrijwilligers, die dit mogelijk gemaakt hebben.

De kerstlichtjesticht:
wat als het kerstverhaal lang
geleden in Varsselder speelde

Tijdens een route van circa één kilometer loopt u met een lichtje door het kerstverhaal en ontmoet zo Romeinse soldaten, de Wijzen uit het Oosten, Jozef en Maria en vele anderen uit het Bijbelse kerstverhaal. Ook de dieren van de dierenweide met hun herder zullen aanwezig zijn die avond. De route wordt verlicht door vele kaarsjes, gemaakt door de kinderen van de basisschool. Bij terugkomst is er warme chocomelk of Glühwein en kunt u luisteren naar sfeervolle kerstliedjes, gezongen door de driekoppige formatie Pleasure.

Deze tocht is voor iedereen goed te doen. Met name voor de kinderen, maar zeker ook hun ouders, en grootouders, burenvrienden... iedereen is welkom op zaterdag 16 december. Starten kan tussen 18.00 en 19.00 uur in het kerkgebouw.

Aankondiging Actie Kerkbalans

Omstreeks eind januari wordt (samen met de Vreugdebode) weer de brief van de Actie Kerkbalans bij u bezorgd. Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

We branden ons kaarsje voor:

- Ali Delsing-Klink,
03-07-1946 / 24-10-2023
- Jan Martens,
20-03-1938 / 03-11-2023



Kerstgedicht

*Ik vond een sterretje voor de deur.
Het had een glinsterende gele kleur.
Dit sterretje van goud
is vast al duizend jaren oud.
Ik pakte het voorzichtig op en zei:
„Jullie krijgen met Kerstmis dit sterretje van mij.”*

Hartelijke groeten, Werkgroep Sterk voor de Kerk

Diane Kock, Ingrid Roes, Petra Reulink, Maria Dellemann, Karin Boland

ULFT

Mededelingen

Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur of met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77.

Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande openingstijd).

Ook kunt u intenties (à € 10) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren.

Nieuwe misdienaar

Ruim anderhalve maand alweer hebben we in onze gemeenschap een nieuwe misdienaar: **Corien Rodenhäuser** uit Azewijn. Haar avontuur begon in Banneux. Ze zou samen met Anneke Koenders de mis dienen, maar die dacht: dat kan Corien best alleen! Ze deed het zo goed dat Gabriel-pastoor Marc Oortmans onze pastor Marcel Smits adviseerde haar te vragen om ook in Ulft misdienaar te worden. Voor Corien en haar moeder werd daarmee het onmogelijk geachte tot werkelijkheid. Corien, die het downsyndroom heeft, is geknipt voor deze taak. Wie haar tijdens de eucharistie-viering vol aandacht en devotie aan het werk ziet, snapt dat helemaal. Corien is een aanwinst voor ons onvolprezen groepje misdienaars!



Kindje wiegen. Kom naar de stal

Samen de mooie grote kerststal in de kerk bekijken. Samen stilstaan bij het kerstverhaal en misschien ook samen liedjes zingen die we natuurlijk allemaal kennen. Ouders en kinderen, opa's en oma's, ja iedereen is welkom in de stal. Pastoor Hans Pauw neemt de kinderbijbel mee en zal het verhaal vertellen, Ben Hunting zal zijn gitaar meebrengen. Komen jullie ook? Waar? H.H. Petrus en Pauluskerk, Kennedyplein 9, Ulft Wanneer? 1e Kerstdag, 25 december tussen 15.00 -16.00 uur Wie? Iedereen, de hele familie.

Doopvont terug naar haar vervaardigers

Op 11 oktober werd in Ulft de prachtige doopvont uit de Antoniuskerk op transport gezet naar Beesel. Ongeveer zes jaar geleden is de kerk aan de eredienst onttrokken en zijn een paar items in bruikleen gegeven aan de koper van de Antoniuskerk. Nu was er een natuurlijk moment om een nieuwe bestemming te vinden voor de doopvont. De doopvont is ooit vervaardigd door steenhouwers in Beesel (Limburg) en zal worden opgenomen in de collectie van de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed in Beesel. De vrijwilligers en medewerkers van genoemde stichting zullen tentoonstelling en gebruik uitvoeren in overeenstemming met het religieuze karakter van de doopvont. Daarmee heeft de doopvont een mooie nieuwe bestemming gekregen.



Tweede kerstdag Kerstherberg Ulft

De traditionele Kerstherberg vindt dit jaar weer plaats op de tweede kerstdag in het clubgebouw van schutterij De Eendracht in Ulft (Oer). De Kerstherberg is in 2007 ontstaan uit een initiatief van de toenmalige Parochie De Verrijzenis. De kerststal die jaren in de kerk heeft gestaan, staat nu opgesteld in het clubgebouw. Al jarenlang heeft het engeltje een aantrekkingskracht naar de kinderen, omdat ze vriendelijk knikt als er een muntje ingeworpen wordt.



Enkele accordeonisten van de Varsseveldse Accordeon Vereniging zullen 's middags komen spelen. Daarnaast is er ook een fantastisch optreden van Pleasure, een driekoppige formatie. Marita, Ingrid en Francis zingen al jaren bij een popkoor, maar ook in deze kleinere formatie. Zij zullen u laten genieten van diverse nummers, van onder anderen Simon & Garfunkel, Eagles, Crosby, Stills & Nash en eigen nummers en ook dé hit van Danny Vera, Rollercoaster, laten horen. De entree is gratis en bij binnenkomst krijgt u koffie of thee met een heerlijk sné-tje kerstbrood. De middag begint om half twee en duurt tot vijf uur. Voor de kinderen zijn er ook weer spelletjes. Zien we u tweede kerstdag ook? Het adres van het clubgebouw van schutterij De Eendracht is Dr. Ariënsstraat 5a in Ulft.

Overleden

22-10-2023: de heer **Jo Kock**, zorgcentrum Meulenbeek. Voor hem heeft er op 26 oktober een avondwake plaatsgehad.

24-10-2023: mevrouw **Ali Delsing-Klink**, Berghseweg, Varsselder. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 30 oktober.

30-10-2023: mevrouw **Joke Overhein**, Allee. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 6 november.

02-11-2023: de heer **Gerard Bosman**, Zaagpad, Silvolde. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 10 november.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte!



Aannemingsbedrijf
JAN VAN DULMEN B.V.

Bouwen is vertrouwen



Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

Iets te vieren?
Maak het compleet
met sfeervolle
gitaarmuziek!

Jacqueline Snel

Jacqueline Snel gitaar en zang (ook voor gitaarlessen)
www.snelopgitaar.nl • info@snelopgitaar.nl • 06 22488503

DRUKKERIJ
IJselstroom
DRUKKEN & PRINTEN

't Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373
www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

“

Daarom werken wij graag bij GUV!”

- Persoonlijk, betrokken, dichtbij
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Één vertrouwd aanspreekpunt

”

Bel daarom altijd eerst GUV!

Onze betrokken medewerkers:

<small>Henkjan</small>	<small>Tom</small>	<small>Xandra</small>	<small>Tim</small>	<small>Tessa</small>	<small>Thijs</small>
<small>Willy</small>	<small>Ans</small>	<small>Etienne</small>	<small>Maike</small>	<small>Femke</small>	<small>Gerard</small>

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief!

U kent GUV waarschijnlijk ook van het GUV Crematorium Etten - tijd en aandacht voor u!

www.guv.nl Meer weten? Bel GUV! **0800 - 0809** (gratis)

BREEDENBROEK /DINXPERLO

Mededelingen

Secretariaat:

Elke eerste dinsdag van de maand.

Gebedsvieringen:

Elke eerste zaterdag van de maand behalve in januari.

ozenkrans bidden:

Elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur.

Goed om te weten

- Dinsdag 11 december: vergadering van de combinatie Locatieraad om 09.30 uur in de Cultuurkerk in Breedenbroek.
- Dinsdag 12 december: open deur in het kader van de Levende Adventskalender. Zie het artikel elders.
- Zondag 24 december, kerstavond, is er om 19.00 uur een feestelijke kerstgebedsviering in de Cultuurkerk in Breedenbroek. Het mannenensemble De Görgelpiepen onder leiding van Frank Knikkink zal de viering ondersteunen. U doet er goed aan bij het secretariaat te reserveren voor een plaatsbewijs. Opgave bij P. Vinkenvleugel voor 3 december, tel. 06 - 43 56 32 24, omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Na afloop is er koffie/thee.
- Maandag 25 december is er Kindje wiegen in de Cultuurkerk in Breedenbroek vanaf 15.00 uur, met muzikale begeleiding van Wilma Pastors. Kerststal Eerste kerstdag is de Cultuurkerk geopend voor een bezoekje aan de kerststal van 11.00 tot 17.00 uur. Verder is de kerststal te bezichtigen aan de buitenzijde naast de Mariakapel tijdens de duur van de Kerststallenroute.
- Zaterdag 30 december is er een Eindejaarsgebedsviering in de Cultuurkerk. Aanvang 19.00 uur. Na afloop is er koffie/thee met... oliebollen...? kniepertjes...? appelflappen...? Van harte welkom op deze laatste viering van het jaar 2023.
- Dinsdag 2 januari: Nieuwjaarsinloop van 10.00 tot 12.00 uur.
- Zaterdag 3 februari is de eerstvolgende Gebedsviering in de Cultuurkerk om 19.00 uur.

Allerzielen 2022-2023

locatie Breedenbroek

3 november	Irma van Aalst-Timmermans	78 jaar
16 november	Willy Ruesen	85 jaar
3 maart	Sylvia Kruij-Messink	67 jaar
14 maart	Reinier van Ree	56 jaar
2 mei	Theo Deckers	89 jaar
7 mei	Jan Idink	77 jaar
11 mei	Leo Bolwerk	83 jaar
11 mei	Leo Gensen	83 jaar
10 oktober	Agnes Reusen-Hollander	82 jaar
11 oktober	Joep Koenders	89 jaar
15 oktober	Thea Wieskamp-Eringfeld	83 jaar

Diaconie

Net als voorgaande jaren organiseren het meedoenpact Aalten, stichting Diaconale hulpverlening Aalten (DHA), Figulus Welzijn en Aladna FM een kerstpakkettenactie in de gemeente Aalten.

Ook geloofsgemeenschap De Goede Herder Dinxperlo is daarbij direct betrokken.

De actie is met name bedoeld voor inwoners die door allerlei redenen heel krap bij kas zitten waardoor zij zich tijdens deze dagen geen extraatje kunnen permitteren.

Er komt ook weer een kerstactie voor huishoudens die met de kerstdagen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we in goede samenwerking met lokale ondernemers uit onze gemeente.

Als u ons wilt steunen, zouden we dat zeer op prijs stellen. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten op rekeningnummer NL24TRIO0338 6054 60 o.v.v. decemberacties. Ook kunt u een gift doen via bijgaande QR-code. Langs deze weg komt het geld eveneens ten goede aan de kerstpakkettenactie.



Levende adventskalender

Dinsdag 12 december van 10.00 uur tot 11.30 uur is er een levende adventskalender in de Cultuurkerk in Breedenbroek.

Vorig jaar was het een groot succes!

En ook dit jaar staat de Cultuurkerk in Breedenbroek weer open voor mensen van allerlei gezindten om elkaar te ontmoeten in deze donkere adventstijd.

Of je gelooft of niet, wat is er mooier dan met elkaar in gesprek te komen over allerlei zaken waar men zich zo mee bezig houdt of zich voor interesseert.

Misschien ontmoet u wel een oude bekende die u in jaren niet gezien of gesproken hebt.

Schroom dus niet en kom gerust binnen, want u bent van harte welkom!

Koffie/thee is rijkelijk aanwezig en op de achtergrond is er rustige muziek.

**Wij wensen u van harte een zalig kerstfeest,
een goed uiteinde en een
gezegend en voorspoedig 2024**

Overleden

- Op 10 oktober is overleden **AGNES REUSEN-HOLLANDER**, geboren op 11 augustus 1941. Zij was vele jaren vrijwilliger bij de St. Petrus & Paulus-parochie.

- 21 dagen voor zijn 90ste verjaardag is **JOEP KOENDERS** overleden. Na een uitvaartviering hebben we hem te ruste gelegd op ons kerkhof, waar hij vele jaren als vrijwilliger hielp bij het onderhoud.

- Op 15 oktober is **THEA WIESKAMP-ERINGFELD**, na een liefdevolle verzorging in het Dr. Jenny Tehuis, op 83-jarige leeftijd overleden.

Gedenken wij hen in onze gebeden.

De kerststal

De oorsprong van de kerststal ligt bij Franciscus van Assisi (1181-1226). Deze monnik was geraakt door het geboorteverhaal en het leven van Jezus. Hij vond dat zijn tijdgenoten hier weinig oog voor hadden. Daarom liet hij in 1223 een 'levende' kerststal maken in de bossen rond Greccio (Italië). Daar werd ook de eucharistie gevierd tijdens Kerst, waarbij de dorpelingen aanwezig waren.

Zijn volgelingen, de Franciscaner monniken, hebben dit gebruik wereldwijd verspreid. Zij bevorderden het gebruik van een kerststal in kerken en gezinnen. Daarvoor werd namelijk op Eerste Kerstdag een kribbe geplaatst op of naast het altaar tijdens de eucharistie. In de kerk kwamen er in de loop van de tijd ook meerdere figuren bij.

Thuis begon men het maken van beelden en stalletjes. Wie kent niet de kerststal uit zijn jeugd die vaak met veel liefde door vader werd getimmerd? Wie heeft een kerstgroep geërfd die zo in de familie blijft? Hoe fijn was het niet om samen met de kinderen het stalletje in te richten en ondertussen het verhaal van Jezus' geboorte te vertellen. Alle culturen op de wereld hebben op hun eigen manier uitdrukking gegeven aan de kerststal en kerstgroep. In de kersttijd zijn regelmatig tentoonstellingen van kerststallen en kerstgroepen uit de hele wereld te zien. Het valt dan op dat er een enorme verscheidenheid bestaat in de uitvoering van de stal en de groepen.



Werkgroep kerststalopbouw.

Foto: Ton Harbers

De kerstgroep van de OLV is al lang in ons bezit. Oudere parochianen vertellen dat ze als kind de kerststal - die toen nog bij het Maria-altaar achter in de kerk stond - met het hele gezin gingen bewonderen. De laatste decennia heeft de kerststal een plekje gekregen op het priesterkoor. Toen is waarschijnlijk ook de stal gemaakt. Door wie was voor ons helaas niet te achterhalen.

Een groep vrijwilligers zet elk jaar de kerststal op. Oorspronkelijk werd de kerststal opgezet door onze kosters. De laatste jaren helpt de groep Tuinonderhoud en een paar jongeren mee. Samen plaatsen ze de stal en de beelden op het priesterkoor. Voor de kerstfeer worden buiten de kerk kerstbomen met lichtjes geplaatst.

Het is een fijn werk, dat je helemaal in de kerstfeer brengt.

Werkgroep kerststalopbouw

Verdubbeling aantal deelkasten maakt meer aanvoer noodzakelijk



Willy Flach is toezicht-
houder van een deelkast in
de Mackaylaan. Wat zijn haar
ervaringen na een jaar?

„Deze wijk heeft het nodig. Ik weet dat hier veel mensen op het randje zitten, of er net een beetje boven. Zij komen niet in aanmerking voor hulp van de Voedselbank. Het besef dat zoveel van mijn buurgenoten te weinig hebben, doet wat met me”, vertelt ze.

Door inflatie hebben mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De boodschappen zijn vaak de sluitpost. De vraag naar levensmiddelen en verzorgingsproducten is groter geworden, terwijl de deelkasten steeds vaker leeg komen te staan. „Er zijn plekken in de gemeente waar mensen simpelweg te weinig hebben om te delen. De bedoeling is dat de wijk de deelkasten gevuld houdt, maar dat lukt niet altijd. Soms is de nood zo hoog dat mensen meer uit de kast halen dan ze op dat moment nodig hebben. Daardoor grijpt een ander mis. Ik snap het wel, maar het past niet bij het principe van delen zodat iedereen wat heeft”, zegt Willy.

De aanvoer wisselt van week tot week. „Er zijn buurtbewoners die regelmatig wat komen brengen of bij het boodschappen doen rekening houden met de deelkasten. De buurtsupermarkt doneert ook, maar ik wil daar niet te vaak om hulp gaan vragen”, zegt Willy. Ook de kerken doneren producten. In de kerkgebouwen in Doetinchem, Wehl en Gaanderen staan verzamelmasten voor meegebrachte producten.

Willy zorgt ervoor dat de deelkast netjes blijft en dat er een gevarieerd aanbod in staat. „In principe staan er alleen houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten in. Soms brengen mensen verse groenten. Ik zorg dan dat het er niet te lang in blijft staan”, legt ze uit. „Elke ochtend loop ik naar de kast. Wanneer hij te vol staat, haal ik er wat uit en zet dat later in de week weer terug. Ik hoop dat de spullen dan zoveel mogelijk mensen bereiken.”

De verhalen die mensen met Willy delen, raken haar. Ze heeft een duidelijke mening over armoede in Nederland. „In de wereld hebben te veel mensen te weinig. Deelkasten zouden in ons land niet nodig moeten zijn. Via de deelkasten kun je concreet iets voor een ander doen. Vaak zijn mensen geneigd vanuit een luxe positie te redeneren. Daar komt niemand verder mee, terwijl hulp dringend nodig is. Want een leven in armoede dat doet wat met je, dat verandert mensen”, weet ze. „Ik hoop dat er snel goede plekken worden gevonden voor de tien nieuwe deelkasten.”

De huidige deelkasten staan in de wijken De Pas, Schöneveld, Dichteren, De Hoop en Buitenplaats Wijnbergen. Voor wijken waar nog geen deelkast staat, maar de buurt er zeker één kan gebruiken, worden toezichthouders gezocht. De deelkasten worden gratis ter beschikking gesteld, maar blijven eigendom van de RK Parochie Maria Laetitia en de Protestantse Gemeente Doetinchem.

Informatie? Mail naar: deelkastjes.doetinchem@gmail.com.

Foto: Ton Harbers

Gezinszondag met Presentatie- viering Vormelingen en kinderneven- dienst Advent



Zondag 12 november werden de Schoenendozen voor de kinderen in noodsituaties en armoede ingeleverd tijdens de Gezinszondag. Alle vormelingen, maar ook parochianen hebben een schoenendoos gemaakt voor een kind ver weg. Het is een cadeau van onschatbare waarde! De doos die jij hebt versierd, met daarin een speelgoedje of knuffel van jezelf en de praktische cadeaus - schriften en (kleur)potloden, kleding en tandpasta - gaat naar een ander kind in de wereld. We hebben de dozen bij het aanbrengen van de gaven naar voren gebracht en zo heel simpel ons geloof handen en voeten gegeven. Tijdens deze viering werden de Vormelingen van 2024 gepresenteerd. Zij bereiden zich dit jaar tijdens de Gezinszondagen voor op het sacrament van het Vormsel dat volgend jaar 9 juni zal worden toegediend. Wij wensen de Vormelingen een fijne voorbereidingstijd. In de Adventstijd is er elke zondag tijdens de viering een kindernevendienst. We bereiden ons samen voor op Kerstmis. Kom je ook op zondag 10 en 17 december naar de kindernevendienst? Op zondag 24 december om 17.00 uur is de Gezinsviering met het Kinderkoor The Singing Kids.

Werkgroep Gezinszondagen, Foto's: Coen Heveling

Kindje wiegen en Kerstherberg

Op 25 december, Eerste Kerstdag, hebben wij minstens 10 jaar de goede traditie gehad om na de kerstviering ook de middag in te vullen met een mooi kerstprogramma. Eerste Kerstdag eindigde altijd met een kerstdiner, waar ongeveer 30/35 gasten aan deelnamen. Het slechte bericht is dat het kerstdiner niet meer doorgaat. De club organiserende vrijwilligers is ook een dagje ouder geworden. Het goede nieuws is dat de middag opgevuld wordt met het bekende Kindje Wiegen, maar dan in een nieuwe vorm. Laat u verrassen en kom allen Eerste Kerstdag naar de Paskerk. Om half 3 is de inloop en om 3 uur begint het programma. In de kerk liggen de flyers over de Kerstmusical De Hemel op Stelten en elders in de Vreugdebode kunt u er over lezen!

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

De Locatieraad wenst iedereen een kerst vol vrede toe en een nieuw jaar zonder verdriet of tegenslag.

Voorzitter: Hans Diks;

Budgethouder: Thea Pelgrom;

Leden: Chantal van der Sanden, Marijke Holtzer, Anton Oolthuis en Ada Loeven.

E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl, telefonisch bereikbaar via het locatiesecretariaat: tel. 0314 - 39 10 91.

Kerstmusical in Doetinchem - De Hemel op Stelten

Er heerst grote opwinding in het hemelse engelenkoor, want de koorleider oefent met alle engelen voor een hele bijzondere gebeurtenis: de engel Gabriël wil namelijk met alle engelen naar de aarde gaan, om daar aan de herders de geboorte van Gods Zoon, Jezus, te verkondigen. Deze familiemusical 'De Hemel op Stelten' zal op eerste Kerstdag zal tijdens het kindjewiegen uitgevoerd worden. Alle kinderen zijn van harte welkom met hun ouders en/of opa en oma naar de Paskerk in Doetinchem komen om dit spektakel mee te maken.

Waar? Paskerk, Prins Hendrikstraat 38, Doetinchem

Wanneer? 1e Kerstdag, 25 december om 15.00 uur

Wie? Iedereen, de hele familie



Oliebollenactie op zondag 31 december

De oliebollen en appelbeignets van meesterbakker Aloys Lurvink kunnen dit jaar worden afgehaald op zondag 31 december ná de eucharistieviering van 11.00 uur, van 12.30 uur tot 15.00 uur in het portaal van de Paskerk. Ná de viering kunt u tijdens het gebruikelijke koffie/theedrinken in de Mariakapel vast een oliebol of appelbeignet nuttigen alvorens u uw bestelling meeneemt. Rondom vuurkorven buiten het portaal wordt glühwein en chocolademelk geschonken.

Mede door uw komst wordt het zeker weer gezellig!

De netto-opbrengst zal worden gebruikt voor de diaconieprojecten van onze locatie, zoals het aanvullen van de deelkasten. In deze Vreugdebode treft u de ingestoken flyer aan waarmee u de bestelling kunt doen.

Dat kan tot dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag). We hopen dat het een geslaagde actie wordt.

Namens de werkgroep, Martin Liefink



Kerstviering

Op 25 december om 11.00 uur is er een kerstviering, gezongen door het gemengde koor Volare onder leiding van dirigente Marjo Harmsen, met organist Ton Sedee. Vooraf zingen we samen kerstliederen.

Namens koor Volare wensen wij u een Zalig Kerstfeest!

Gedoopt

- Floris Nas

De Ketting

Overleden

- Theo Stoverinck

Prinsenhof

79 jaar

- Leo Gasseling

Lijsterbeslaan

95 jaar

- Riek Brugman-Pelgrom

Nieuweweg

88 jaar

Jubilarissen kerkkoor gehuldigd

Op zaterdag 18 november werden aan het eind van de eucharistieviering vier jubilarissen van het kerkkoor gehuldigd. Dit zijn: Bennie Dieker, 50 jaar lid; Henk Steentjes, Joop Meurs en Anita Simmes-Dieker, allen 40 jaar lid.

Op zondag 19 november werden zij nogmaals in het zonnetje gezet tijdens de gezellige feestmiddag. Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!

Tijdens de gezellige feestmiddag op de foto: pastor Paulus Tilma, de jubilarissen en de echtgenoten.

Foto: Ans Jansen



Kerstvieringen

Op zondag 24 december is om 17.00 uur de kerstgezinsviering. De voorganger is pastoor H. Pauw. Het vrouwenkoor Con Brio zal mooie kerstliederen laten horen. Ook vóór de viering zullen er al een paar mooie kerstliederen worden gezongen, zoals: All through the night, Away in a manger, Leise rieselt der Schnee. Tijdens de viering zullen er ook bekende kerstliederen worden gezongen waarbij 'Stille Nacht' natuurlijk niet mag ontbreken. Iedereen is van harte welkom in deze viering op kerstavond! Op Eerste Kerstdag is om 11.00 uur de eucharistieviering. Pastor P. Tilma gaat voor in deze viering. Het kerkkoor is volop bezig met de voorbereidingen voor deze viering. Er worden verschillende kerstliederen gezongen en tot slot de Kerstcantate van C.J.M. Merkx.

Het belooft een sfeervolle viering te worden. Van harte welkom!

Goedbezochte allerzielenviering

Deze allerzielenviering op zondag 29 oktober werd voorgegaan door pastoor H. Pauw, met medewerking van Jan Wenting, Sjoerd Jansen, Angeline Cornielje

en Ans Jansen. Zij hebben deze viering samen voorbereid en aansprekende teksten uitgezocht. Het kerkkoor zong mooie liederen.

Na afloop van de viering ging men naar het kerkhof. Hier werden de graven en de bewaarplaats van de urnen gezegend. Ook hier werden er nog een paar mooie teksten en gebeden uitgesproken. Daarnaast zong het kerkkoor nog een paar liederen. Fred Berns had er weer voor gezorgd dat het geluid goed geregeld was. Een woord van dank is op zijn plaats voor iedereen die heeft meegewerkt aan deze viering. Maar zeer zeker ook voor de heren die er voor zorgen dat het kerkhof er prima verzorgd uitziet.

Foto: Lichtjes voor onze dierbare overledenen.

Foto: Angeline Cornielje



Laatste eucharistieviering op zondag 7 januari om 10.00 uur in onze St. Martinuskerk

Op zondag 7 januari zal, zoals bekend, de laatste eucharistieviering worden gehouden en zal de kerk aan de eredienst worden onttrokken.

We zijn dankbaar voor de jaren die achter ons liggen en bidden om kracht en moed voor de toekomst.

We nodigen u hierbij van harte uit. Na de viering is er gelegenheid om na te praten met een kop koffie of thee.

Oecumenische viering zondag 21 januari 2024

Van 21 t/m 28 januari is de week van gebed voor eenheid. Op zondag 21 januari om 10.00 uur is er een oecumenische viering in de Maartenskerk in Etten. Het thema van deze viering is: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. De viering wordt voorbereid door vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente in Etten en de geloofsgemeenschap H. Martinus Etten. Muzikale medewerking verleent het RK Ettens Kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen en organist Anita Simmes-Dieker. Na de viering is er koffie/thee drinken.

Kerstconcert 23 december Ettens Mannenkoor

Dit jaar viert het Ettens Mannenkoor zijn 110-jarig lustrum onder andere op zaterdag 23 december met een concert in de St. Martinuskerk. Aanvang 20.00 uur.

Samen met het geweldige brass-ensemble Vieve Brass belooft het een betoverende kerstuitvoering te worden. Voel de kerstsfeer en laat je onderdompelen in de prachtige harmonie van stemmen en koperblazers. Voor meer informatie en kaartverkoop zie: www.ettensmannenkoor.nl.

Wij wensen u een
Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuwjaar.



GENDRINGEN

Het Licht is over ons opgegaan

Oecumenische nieuwjaarsdienst op het feest van de Openbaring van de Heer.

- 7 januari 2024 om 10.00 uur in de H. Martinuskerk in Gendringen.
- Voorgangers: Ali Aalbers en Wilma Venhorst
- Em. pastoraal werker: Hetty Bresser
- M.m.v. het Caeciliakoor o.l.v. Bert Schouten
- Organist: Henk Bennink

Na de dienst is er gelegenheid voor nieuwjaarswensen en koffie.

U bent allemaal van harte uitgenodigd!



Advent, Kerstmis en 2024: op weg... naar?

Een mooie tijd is weer begonnen. Als we begin december de adventskrans weer gaan maken. Het eerste kaarsje gaat dan zaterdag 2 december weer branden. Een hoopvolle tijd breekt aan. Tijd van verwachten en verlangen. In deze donkere dagen zien we uit naar het licht en hopen op een nieuw begin.

Ook in een mensenleven zijn er perioden waarin we uitzien naar een nieuwe start. Licht na een moeilijke periode, uitkomst uit de hindernissen die we soms kunnen ervaren.

We kijken uit naar de geboorte van Jezus met Kerstmis, elk jaar een nieuw begin. Een feest van licht en vrede op de drempel van het nieuwe jaar.

Ook al weten we dat dit de laatste Advent, kerst en oudjaarsviering zal zijn in de H. Martinuskerk.

Wij wensen u dat het nieuwe jaar 2024 ons gezondheid en voorspoed zal brengen. Deze wens willen we met u allen delen.

Op zondag 7 januari 2024 is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de H. Martinuskerk in Gendringen. Aansluitend na de viering is er gelegenheid om elkaar persoonlijk een goed en gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er een gezellig samenzijn in de H. Martinuskerk. U bent hierbij van harte uitgenodigd!

Maar eerst willen wij u een mooie adventsperiode en een Zalig Kerstfeest toewensen met allen die u dierbaar zijn.

Dat het Kerstkind ons hart mag verwarmen, troost en bemoediging mag geven.

Namens de locatieraad en de pastoraatsgroep H. Martinus in Gendringen, vrijwilliger-coördinator Hanny Roes

*Eens is een kind geboren,
eenvoudig in een stal.
Dit kind kwam vrede brengen,
voor mensen overal.*

*De engelen zongen vrolijk,
een wonder is geschied.
Gods kind kwam,
voor een wereld vol zorgen en verdriet.*

*Dat kleine koningskindje,
vroeg om een kerstgeschenk.
Dat ik niet voor mijzelf leef,
maar ook aan anderen denk.*

*Waar mensen samen wonen,
en goed zijn voor elkaar.
Daar is het altijd kerstfeest,
op elke dag van het jaar.*

We wensen u allen een **Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar** toe!

De communie- en bezoekersgroep

MEGCHELEN

Vieringen

Zondag 24 december houden wij de kerstviering niet om 19.00 uur, maar om 20.30 uur.

De kerk zal dan weer prachtig versierd zijn in kerstsferen. Deze viering zal muzikaal ondersteund worden door het dames- en herenkor met medewerking van een organist. De eerste en tweede kerstdag zal de kerk weer geopend zijn om de stal te bezoeken en een kaarsje aan te steken.

Zondag 31 december - oudejaarsdag - is de gebedsviering om 19.00 uur met medewerking van het dames- en herenkor.

Het rooster voor de gebedsvieringen in 2024 zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Namens de locatie en geloofsgemeenschap H. Martinus in Megchelen wensen wij u allen **fijne kerstdagen** met uw naasten en een **gezond en gezegend nieuwjaar 2024** toe.

Terugblik: oktober en november

Zondag 1 oktober, het begin van de Mariamaand oktober, was er een eucharistieviering bij de Mariakapel aan de Van Damstraat in Gaanderen. Het was een prachtige, zonnige ochtend en pastor Paulus Tilma trok de vergelijking met de openluchtvieringen tijdens het zeilkamp in de zomervakantie. „Alleen de bezoekers zijn dan wat jonger”, aldus Paulus. Na de viering was er koffie en thee, achter de voormalige Augustinuskerk.

Mariaviering 1 oktober 2023.



Koffiedrinken achter de Augustinuskerk

Zondag 8 oktober was er een mooie Inspiratieviering met als thema 'De ontgoocheling van de aarde', waarbij het Evangelieverhaal over de gelijkenis van de slechte, op eigen winst beluste wijnbouwers in verband gebracht werd met de huidige klimaatcrisis en de onvrede tussen verschillende groepen mensen. Emma Ebbers en Yasmin Cobos Sanchez omlijstten deze viering met prachtige zang en pianobegeleiding.

Emma en Yasmin.



Allerzielenviering donderdag 2 november

Dit was een warmhartige en troostrijke gebedsdienst waarin de geliefde overledenen uit onze geloofsgemeenschap werden herdacht. Voor de mensen die het afgelopen jaar overleden waren, werden kaarsen aangestoken. De beide begraafplaatsen in Gaanderen waren in de dagen voor Allerzielen mooi verzorgd door vele familieleden en door de vrijwilligers die het hele jaar door de begraafplaatsen onderhouden.

Vanwege het stormachtige weer en de vele regen die was voorspeld, gingen we voor en na de viering niet met zijn allen naar de kerkhoven. Het koor zong na de gebedsdienst in de kerk de liederen die anders op de begraafplaatsen zouden klinken: 'Blijf mij nabij' en 'Heer, herinner U de namen'.



Inspiratieviering

Zondag 12 november was er weer een Inspiratieviering. In deze viering was het thema geïnspireerd op Sint Maarten, die zijn mantel deelde met een arme bedelaar. „Wie het leven wil, moet durven delen met ieder ander.” Emily Putman verzorgde de zang waarbij ze zichzelf begeleidde op de vleugel. Indrukwekkend was dat ze een paar liederen zelf geschreven en op muziek gezet heeft. Het was een hele mooie viering.

Emily Putman.



Actie Kerkbalans

Zoals gebruikelijk in januari gaat ook begin 2024 de Actie Kerkbalans weer van start.

Vrijwilligers doen bij u een envelop in de bus met een brief waarin uitleg gegeven wordt over deze actie. In deze Vreugdebode vindt u op het inlegvel alvast het jaaroverzicht 2023, van alle activiteiten en het grote aanbod in onze geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus in Gaanderen.

Ook in het nieuwe jaar willen we weer samen de handen uit de mouwen steken om onze geloofsgemeenschap levend en actief te houden en aan iedereen veel goeds te bieden. Ook al gebeurt het meeste werk door onze vrijwilligers, we kunnen niet zonder uw (financiële) steun. Daarom bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

2024

Actie 
Kerkbalans

Activiteiten in de Pastorie



Donderdag 5 oktober was er een maaltijd in de pastorie. De werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling) nodigt regelmatig dorpsgenoten uit die vaak alleen aan tafel zitten, om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te eten. Wilt u ook graag een keer mee-eten, geef dit dan even aan ons door.

Contactpersoon: Ria Aarntzen h.r.aarntzen@gmail.com of tel. 06 - 57 28 45 82. Wij zetten er graag een bordje bij.

Foto: Ria Aarntzen



Collectantenvergadering

Op maandag 9 oktober was er weer een collectantenvergadering in de pastoorskamer. Na de vergadering, waarin het jaarverslag en de financiën zijn besproken, was het tijd voor een hapje en een drankje.

Dit allemaal onder toezicht van pastoor J.Th. Luycks!

Tekst en foto: Jos Heutinck



Foto: Wim Gerritsen

ZALIG KERSTFEEST EN
EEN GELUKKIG EN GEZOND 2024

Overleden

Op woensdag 4 oktober 2023 is overleden mevrouw **Annie Besselink-Steeverink**, Anna Maria Theresia, weduwe van Antoon Besselink. Vele jaren was zij een betrokken lid van het Dameskoor in de Sint Martinusparochie.

De familie Besselink woonde aan de Bloemenweg in Gaanderen. Annie is 95 jaar geworden.

Zondag 8 oktober kon men, thuis aan de Bloemenweg, afscheid nemen van haar.

Dinsdag 10 oktober was voor haar de gezongen uitvaartviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij is gecremeerd in Crematorium Slangenburgh in Doetinchem.

Mogen allen die haar missen getroost worden door het geloof dat zij opgenomen is in het Huis van de Heer.

Op woensdag 18 oktober 2023 is overleden mevrouw **Maria Damen-Onstein**, Maria Bernardina, sinds 22 november 2022 weduwe van de heer Jan Damen.

Mevrouw Damen is 88 jaar geworden.

Voorheen woonden de heer en mevrouw Damen in de Prinses Irenestraat in Gaanderen. In oktober 2022 zijn zij verhuisd naar zorgcentrum De Pelgrim.

Maandag 23 oktober kon men afscheid nemen van mevrouw Maria Damen. Op woensdag 25 oktober was voor haar de crematieplechtigheid in het crematorium in Etten.

Wij geloven dat zij nu, samen met haar man en allen die haar voorgingen, in vrede woont in het Huis van de Heer.

Maandag 23 oktober 2023 is overleden mevrouw **Lies Holleman-Jansen**, Elisabeth Maria Wilhelmina Josephina, weduwe van de heer Antonius Johannes Holleman,

in de leeftijd van 84 jaar. Mevrouw Holleman woonde aan de Pelgrimstraat in Gaanderen. Ook toen zij nog in Wijnbergen woonde, was Lies een trouwe vrijwilligster in de St. Martinuskerk aldaar. En al snel na haar verhuizing naar Gaanderen nam ze deel aan het schoonmaak- en koperpoetswerk en ging ze als lid van de bezoekersgroep bij vele mensen in Gaanderen langs.

Maandag 30 oktober was voor haar de gezongen uitvaartviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij bij haar man werd begraven op de begraafplaats achter de kerk.

Wij bidden dat er voor haar geen pijn en verdriet meer zal zijn. Moge zij rusten in vrede.

Donderdag 2 november 2023 is overleden de heer **Theo Stevering**, Theodorus Henricus Johannes, echtgenoot van mevrouw Lies Stevering-Ketelaar, in de leeftijd van 92 jaar.

Theo woonde samen met zijn vrouw Lies aan de Leuwerinkstraat in Gaanderen. De laatste maanden woonde hij in het verpleeghuis De Slingebeek. Dinsdag 7 november was voor hem in besloten kring een gebedsdienst en grafzegening, waarna hij werd begraven op de natuurbegraafplaats in de Slangenburgh.

Dat Theo in Gods hand geborgen mag zijn.

Maandag 13 november 2023 is overleden mevrouw **Doortje Derksen-van Hal**, Theodora Joanna, in de leeftijd van 95 jaar. Mevrouw Van Hal woonde de laatste jaren in de Schuylenburgh in Silvolde. Maandag 20 november was voor haar de crematieplechtigheid in het crematorium in Etten.

Moge zij rusten in vrede.

SILVOLDE

Stijgende kosten

Geloofsgemeenschap Mauritius is in het jubileumjaar in zwaar weer door de stijging van de kosten van huisvesting en energie. Het Pastoraat van Nabijheid bestaat vijf jaar

Omdat wij trots zijn op wat wij in de afgelopen vijf jaar met behulp van vele vrijwilligers bereikt hebben, is dit jaar uitgeroepen tot lustrumjaar. Het motto hiervan is: 'Het licht blijft branden.' In ons lustrumjaar staan de vieringen in het licht van volhouden en doorgaan. Door het liturgieberaad is een heel bijzonder programma voor het lustrumjaar samengesteld. Daar gaan we nog veel van horen. Het is ook vijf jaar geleden dat er een huurovereenkomst werd afgesloten om het Pastoraat van Nabijheid minstens vijf jaar te faciliteren. De helft van de opbrengsten van de kerkbalans waren nodig om in ons prachtige kerkgebouw met zijn monumentale uitstraling en het karakteristieke soevereine interieur te mogen blijven vieren.

De stijging van de kosten van huisvesting en energie Allemaal hebben we de kosten van onze huishouding zien stijgen op het gebied van huisvesting en energie. Dit is nu ook het geval bij de kosten van huisvesting en energie van ons kerkgebouw. Deze kosten zijn substantieel gestegen en daardoor zijn we in het nauw gekomen. Alleen bij een substantiële stijging van de opbrengsten van de kerkbalans is het mogelijk deze stijging op te vangen. Helaas wil het parochiebestuur ons niet helpen om deze kostenstijging deels te compenseren. We zullen het zelf als geloofsgemeenschap moeten doen. Terecht dat we nu spreken over zwaar weer. Hoe komen we daaruit en houden we het licht brandend? In ieder geval kunnen we hoop en vertrouwen putten uit het evangelie van Marcus 4,35-41, wat wij nog gehoord hebben op zondag 5 november.

De storm op het meer

In alle verhalen uit de Bijbel kunnen we lezen dat ons geloof geen kalme reis is, maar een reis met stormen die we moeten overwinnen. Maar uiteindelijk wordt een behouden aankomst in het vooruitzicht gesteld. Zo ook in dit verhaal. De golven worden opgezweept, ze slaan over de reling van de boot waar de leerlingen in zitten. Jezus ligt in de boot te slapen. De leerlingen raken in paniek en maken hem wakker en zeggen: „Doe iets.” Jezus sprak de storm bestraffend toe en sprak tegen het weer: „Zwijg! Wees stil.” De wind ging liggen en het meer kwam tot rust. Jezus vraagt de leerlingen: „Waarom zo angstig, hebben jullie geen vertrouwen in mij?” De moraal van het verhaal is dat je onder alle omstandigheden vertrouwen in

hem moet hebben. Dat is ook onze benadering van de golf van de kostenstijging die over ons heen komt. Wij verblijven met hoop en vertrouwen dat het door Gods zegen op ons werk allemaal uiteindelijk wel goed komt.

Actie Kerkbalans

Doe mee aan de Actie Kerkbalans van 13 t/m 27 januari 2024.

Dit artikel begon met het aangeven van onze verwachtingen dat een substantiële verhoging van de opbrengst van de kerkbalans ons uit de financiële zorgen kan helpen. Waarop is deze verwachting gebaseerd? Op de eerste plaats hebben we in de achterliggende jaren gezien dat de Silvolde geloofsgemeenschap altijd bereid geweest om juist in moeilijke tijden van onze gemeenschap, extra financiële steun te geven.

Op de tweede plaats zijn er in onze geloofsgemeenschap een aantal parochianen die in het afgelopen jaar niet gereageerd hebben op ons verzoek om mee te doen met de kerkbalans. Nu de continuïteit van de activiteiten van onze geloofsgemeenschap in zwaar weer verkeert, rekenen wij erop dat ze wel meedoen met de kerkbalans 2024.

Op de derde plaats zullen we via de communicatie de betekenis nog duidelijker maken wat het voor de gemeenschap juist in deze tijd van ieder voor zichzelf, betekent om samen te vieren, samen te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten, maar ook een luisterend oor te zijn voor elkaar. Elders op deze kolom Silvolde treft u een overzicht aan van alle activiteiten.

Tot slot

Met uw goede en welkome financiële ondersteuning maakt u het mogelijk om samen verder te bouwen aan het pastoraat van nabijheid als de verbindende factor in Silvolde. Deze pastorale activiteiten willen we in de volgende jaren voortzetten. Daarom nodigen we de parochianen uit om samen van de Actie Kerkbalans 2024 een succes te maken.

Onder het motto: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Mogen Gods zegen op ons werk rusten en laten we net als de leerlingen van Jezus op het meer niet angstig worden, maar hoop en vertrouwen hebben dat de geloofsgemeenschap in Silvolde met uw hulp nog vele pastorale jaren tegemoet gaat.

De locatieraad H. Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde

Vieringen van december 2023 tot en met februari 2024

Naast de vieringen waarvan u hierbij al een aankondiging hebt kunnen lezen, zijn er de komende maanden nog de volgende vieringen in het Mauritius-kerkgebouw:

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| - Zondag 24 december | 19.00 uur | Kerstviering |
| - Zondag 7 januari | 10.00 uur | Gebedsviering |
| - Zondag 4 februari | 10.00 uur | Gebedsviering |
| - Woensdag 14 februari | 19.00 uur | Aswoensdag |

Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven via de livestream 'Geloofsgemeenschap H. Mauritius'.

- Kerkdienstgemist

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius>

Dezelfde link geeft u de mogelijkheid een dienst terug te kijken.

Kerstviering: '... in de gloria...'

„Gloria, gloria in excelsis deo”, zongen engelen de herders toe, vertelt Lucas in zijn geboorteverhaal van Jezus. „Lang zul je leven in de gloria”, zingen wij jarigen toe. Wat is dat, die 'gloria'? En wat is 'in de gloria zijn'? Het heeft iets met grote blijdschap te maken, met vrede, met van die momenten waarop de hemel even open lijkt te gaan, die momenten waarop hemel en aarde elkaar raken, momenten van verbondenheid, momenten waarop God zich laat zien en bij ons woont. In deze kerstviering staan we stil bij deze 'Gloria-momenten'. Van harte welkom in onze kerstviering. De kerstviering is zondag 24 december om 19.00 uur.

Gebedsviering 7 januari 2024: Op weg zoals de Wijzen

'Op welke wijze wijzen de wijzen ons de weg?' Dat was een van de vragen waarop wij stuitten toen we bezig gingen met deze Driekoningenviering. Maar ook vragen als: waren het nou koningen, of gewoon wijze mensen, of ordinaire sterrenwichelaars, zoals ook weleens beweerd wordt? Dan is er ook nog de eeuwenoude legende over de 'Vierde wijze'. Wat heeft die ermee te maken? Alleen al de totaal verschillende betekenissen van het woord 'wijze' stemmen tot nadenken: een wijze is een mens met veel levenservaring, maar kan ook een manier zijn om iets te doen, of gewoon een melodie. Eén ding is duidelijk: onze wijzen volgen een ster, een helder licht. In de viering op 7 januari willen we ons verdiepen in de tradities rond het Driekoningenviering, maar vooral in de vraag: wat heeft het verhaal van de drie (of vier) wijzen ons te vertellen in de 21e eeuw? Wat zegt het over de weg die wij te gaan hebben? Wat is de ster van deze tijd? Wij nodigen ieder die mee wil gaan in deze zoektocht uit om erbij te zijn, op 7 januari om 10.00 uur in ons Mauritiuskerkgebouw.

Overleden

- 01-10-2023	M.G.M. Koeman	Eekhoornhof	76 jaar.
- 12-10-2023	F.J.M. Siemes	Dassenhof	68 jaar.
- 14-10-2023	J.C.M. Brus	Uiftseweg	70 jaar.
- 19-10-2023	E.J.J. Berendsen-Arendsen	Laan v Schuylenburch	78 jaar.
- 27-10-2023	J.H.G. Vermey-van Duijnhoven	Uiftseweg	93 jaar.
- 02-11-2023	G.M.W. Bosman	Zaagpad	84 jaar.
- 13-11-2023	T.J. Derksen-van Hal	Laan v Schuylenburch	95 jaar.
- 13-11-2023	C.M. Tangelder	Kloosterhof	83 jaar.

Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

*Alle medewerkers van geloofsgemeenschap H. Mauritius
wensen u allen een vreugdevol kerstfeest*

VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 10 december en zondag 14 januari is om 10.00 uur in Den Es de Woord- en Communieviering met samenzang.

Oecumenische viering

De Oecumenische Werkgroep Varsseveld organiseert in de week van gebed voor eenheid een viering op zondag 21 januari 2024 in de Keurhorsterkerk op Sinderen. Aanvang: 10.00 uur. Thema: Eén in naam.

Voorgangers: Henk Bulsink en Kor Datema.
Organist: Frederiek Wester.
M.m.v. leden van Oecumenische Werkgroep.

Actie Kerkbalans

Informatie over de Actie Kerkbalans vindt u in het algemene gedeelte van deze Vreugdebode.

De envelop Actie Kerkbalans 2024 ontvangt u bij het eerste nummer van de Vreugdebode in 2024.

2024

Actie  Kerkbalans

ZALIG KERSTFEEST EN ZALIG NIEUWJAAR

Liesbeth, Mies en Henk
Locatieraad Laurentiusgemeenschap





Sinds 1985

uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel: 0314 - 32 55 12
www.bakkerijlurvink.nl

 Jeannette Koster
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke, liefdevolle en deskundige begeleiding.



- Een vertrouwd gezicht van begin tot eind.
- Samen naar een afscheid dat past bij het leven dat geleefd is, een troost voor later.
- Aandacht en vertrouwen.

Dag en nacht bereikbaar: 06 - 25 19 56 69
www.kosteruitvaartbegeleiding.nl | Gaanderen en omstreken

Herdenk & Herinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar
Ambacht



SCHOOT natuursteen

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR



Fabriekstraat 18
7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl



Helming Hoveniers

G A A N D E R E N

Voor ontwerp, aanleg, bestrating en onderhoud van uw tuin!

Onderhoudsabonnement op maat!

Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.

Van kleine klusjes tot groot onderhoud.

Bel ons gerust voor advies.

Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl

Bloemen & Emoties

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

T : 06 - 5124 7324
E : bloemenemoties@gmail.com
I : www.bloemenemoties.nl



- 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
- op afspraak bij u aan huis

mabo

techniek

Elektrische
Camera- & inbraakbeveiliging
Domotica
Airco's & warmtepompen

 Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem
 0314-235 044  info@mabotechniek.nl
 www.mabotechniek.nl

Ontmoetingsbijeenkomst 5 november Allerzielen

Ter gelegenheid van Allerzielen was er een Ontmoetingsbijeenkomst waarin wij stil stonden bij onze overleden familieleden en bij de medeparochianen die afgelopen jaar zijn overleden. Van oudsher is de herfst het jaargetijde van herdenken en gedenken. En diezelfde herfst liet zich al geruime tijd van zijn donkere en stormachtige kant zien, inclusief de nodige en langdurige regenval. Tel daar alle narigheid in het Midden Oosten bij op en je kunt letterlijk en figuurlijk spreken van donkere dagen. En dat doet wat met een mens. Voor menigeen is het dan een opgave om een lichtje te blijven zien, al is het nog zo ver weg. Dat lichtje, dat hebben wij deze ochtend aangestoken. Het is dan fijn om in deze donkere tijden in geloof bijeen te zijn. Elkaar te spreken en te bemoedigen. Dat voelt goed. En de pijn van verlies en het persoonlijke verdriet mogen er dan ook zijn.

*Een boom kan niet alleen maar in bloei staan.
Eens komt het moment van loslaten.
Als bladeren in de herfst,
zo hebben wij een deel van elkaar losgelaten
overgedragen aan de wind.
Maar weet ... ik heb je gezien: toen, nu en voor altijd.*

Dit jaar is er nog één Ontmoetingsbijeenkomst en wel een Oecumenische dienst op zondag 17 december om 10:00 uur in de NH Kerk. Wij gaan dan samen op weg naar Kerst; komt u ook? Van harte welkom met na afloop een kopje koffie of thee. Wij zien u heel graag.

*Werkgroep Nieuw Begin,
Jos Kunze*

Woensdagochtend secretariaat open

Ons secretariaat in De Huiskamer aan de Hoofdstraat 39 is open op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Heeft u vragen of wilt u informatie over activiteiten in onze geloofsgemeenschap, komt u dan gerust even langs. Koffie en thee staan klaar. Op de foto ziet u Irene van ons secretariaat, druk bezig met de administratie.

Ook als u geen vragen heeft, bent u van harte welkom om een kop koffie te komen drinken. In De Huiskamer vindt u informatieve folders van diverse instanties, er staan sjoelbakken voor een potje sjoelen en er is zelfs een minibieb; wellicht staat er een boek van uw gading tussen. Van harte welkom!

Geloofsgemeenschap Heilige Georgius Terborg, Secretariaat. Foto: Jos Kunze



Voormalig kerkkoor Georgiusparochie

Tien jaar na het sluiten van de RK Georgiuskerk in Terborg, dat ook het einde betekende voor het bijhorende kerkkoor, zagen de koorleden elkaar met veel plezier terug tijdens een gezellige bijeenkomst in de Huiskamer van Terborg. De reünie begon met een bezoek aan de Evenementenlocatie Georgiuskerk in Terborg.

Foto: Henk Jansen

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van onze mede-parochianen:

Mevr. P.A.M. Sloot - Kaak	89 jaar
Mevr. W.J. Harmsen - Megens	89 jaar
Mevr. T.S. Bekker	96 jaar
Hr. A.H.E.G. ter Hart	75 jaar
Hr. W.J.M. Salemink	72 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.



Adressen en bankgegevens van Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschappen

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

Azewijn - H. Mattheus

Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

Breedebroek - HH. Petrus en Paulus

Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedebroek tel. 0315 - 65 12 84
E-mail: rkbreedebroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedebroek tel. 0315 - 65 14 96
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL82 RABO 0384 3514 76
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen.

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus

Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: eerste maandag van 13.30 - 15.00 uur
(ingang aan de Staringstraat).

Megchelen - H. Martinus

Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen tel. 0315 - 37 76 58
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62

Netterden - H. Walburgis

Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes tel. 0315 - 38 61 09
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.
NL62RABO0359147550 - overige zaken.

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak.

Uift - HH. Antonius-Petrus & Paulus

J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Uift tel. 0315 - 68 12 75
E-mail: rkulft@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur.

Varsselder-Veldhunen - HH. Martelaren van Gorcum

Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat: tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10.

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp tel. 0315 - 29 81 15
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
NL69 RABO 0364 8884 66.





• DUURZAME TECHNIEKEN
 • GAS, WATER EN ELEKTRA
 • SANITAIR EN BADKAMER
 • LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
 • SERVICE EN ONDERHOUD
 • VERWARMING EN AIRCO
 • ZINK- EN DAKWERK

Grotestraat 49 | Gendringen | (0315) 68 14 73 | www.blumergendringen.nl

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf



John van Heteren

Zuilvelweg 109
7003 CD Doetinchem
Tel. 0314-332168
Fax: 0314-364124

Mobiel: 06-23450096
E-mail: info@smbvanheteren.nl
Website: www.smbvanheteren.nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf



Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

- Stemmen, onderhoud en reparatie
- Transport, verhuur en opslag
- Dealer van FEURICH piano's en vleugels: topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsveldseweg 130b Doetinchem
www.slootpianoservice.nl



**JANSEN
TERBORG**

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, een belofte die van generatie op generatie is doorgegeven. Wij zijn er voor het kleine onderhoud tot aan het realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl



Wie beslist als u dat niet meer kunt?

Regel het met een levenstestament

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, in coma raakt of dement wordt? Met een levenstestament bent u hierop voorbereid.

Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding dat het juridisch goed geregeld is.

Elk moment goed geregeld.

VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem
+31 (0)314 - 37 22 22 | info@wdknotarissen.nl
www.wdknotarissen.nl

De redactie en de correspondenten van de VREUGDEBODE wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2024





Agelink

*Rust
en ruimte*

Rust en ruimte

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek.

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Uitvaartcentrum Agelink
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

Uitvaartcentrum de Burcht
Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg