

# VREUGDEBODE

JAARGANG 8, NUMMER 1 FEBRUARI/MAART 2024

## Geven Kleine Kerk Gemeenschappen toekomst aan de parochie?



De Missionaire Parochie **4**

MARIA  
PAROCHIE LAETITIA



17

## Huldiging Ad Molenaar



22

## Laatste eucharistie- viering in Etten



29

## Jubilarissen kerkkoor gehuldigd

### Parochie Maria Laetitia:

Pastorale column: Missie van Liefde: zaaien en groeien in onze parochie	3
Geven Klein Kerk Gemeenschappen toekomst aan de parochie?	4
Fotorapportage Kerstmusical De Hemel op Stelten	6
Uitje tiengroep	7
Retraite-aanbod voor parochianen Maria Laetitia Parochie	8
Van de bestuurstafel: Versterking bestuur	9
Opbrengsten uit het verleden...	10
Torentje, torentje bussekruit: Stand-upcomedy	11
Zomerkampen 2024: inschrijving geopend!	12
Kinderpagina	13
Weekendvieringen van 3 februari tot en met 18 maart 2024	14
Doordeweekse vieringen van 3 februari tot en met 18 maart 2024	15

### Azewijn - Uift - Varselder/Veldhunten:

Terugblik	16
Huldiging Ad Molenaar	17

### Breedenbroek - Dinxperlo:

Goed om te weten	19
------------------	----

### Doetinchem:

Uitbreiding kostensteam	20
Nieuwe samenstelling Locatieraad	21

### Etten:

Gezellige omgekeerd bezoekmiddag	22
----------------------------------	----

### Gendringen-Megchelen-Netterden:

Jubilarissen kerkkoor St. Martinus gehuldigd	23
--	----

### Gaanderen:

Terugblik	24
Ceciliafeest en Taizéviering	25

### Terborg:

Ontmoetingsbijeenkomst 17 december op weg naar kerst	26
In memoriam Fien Driessen	27

### Silvolde - Varsseveld:

Gebedsviering met preek van de leek	29
-------------------------------------	----

### Parochie Maria Laetitia:

Adressen en bankgegevens van parochie en geloofsgemeenschappen	30
--	----

## Colofon

Hoofdredacteur	: Hans Pauw
Eindredactie	: Jos Hillebrand en Frans van Vliet
Redactiecoördinatie	: Karin Lenting - van Rooijen en Michiel Pouwels
Advertenties	: Frank van Dulmen
Fotografie	: Ton Harbers
Vormgeving	: John Spekschoor
Druk	: Senefelder/Misset
Oplage	: 13800 exemplaren

*De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van de ruimte in de Vreugdebode.*

*De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs zijn echter niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of beslissingen gebaseerd op gepubliceerde informatie*

© De Vreugdebode / Parochie Maria Laetitia

Het officiële contactblad de Vreugdebode wordt aangeboden aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in de parochie-administratie. De Vreugdebode verschijnt zesmaal per jaar in: Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Doetinchem, Etten, Gaanderen, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Varsseveld-Veldhunten, Terborg, Uift, Varsseveld en Wijnbergen.

De volgende editie: de **Vreugdebode 2** van 2024, verschijnt op 15 maart 2024. Kopij voor deze uitgave van de Vreugdebode kunt u vóór **26 februari** 2024 per mail sturen naar een van de locatiedcorrespondenten (zie hiernaast). Foto's/illustraties moeten rechtenvrij en minimaal 1 MB zijn. Als **aparte** bijlage (JPEG/PDF) meesturen! Vragen/opmerkingen voor bezorging Vreugdebode via mailadres: [ledenadministratie@mlparochie.nl](mailto:ledenadministratie@mlparochie.nl)



Pastoraal team

**Hans Pauw, pastoor**

tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552,  
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl

**Paulus Tilma, priester**

tel. 06 - 14 18 12 36,  
e-mail: p.tilma@mlparochie.nl

**Marcel Smits, priester**

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen  
tel. 0315 - 34 60 20,  
e-mail: majm.smits@gmail.com

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores.

Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie

**Parochiebestuur**

Anja Dijcker, secretaris  
tel. 0314 - 33 55 47,

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

**Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia**

Kantoor en zoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift  
tel. 0315 - 34 20 44,

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

Openingsuren secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur

Rekeningnummers parochie:

NL19 RABO 0156 5694 50

**Internet**

U kunt de parochie vinden op:

www.maria-laetitia.nl

Like ook ons facebook.com/parochiemarialaetitia

**Weekwachtnummer:** tel. 0315 - 82 03 99

Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,  
ziekenzegen en melden van overlijden

**Locatiecorrespondenten****Azewijn/Uift/Varsselder**

ploeg111@kpnplanet.nl

**Breedenbroek/Dinxperlo**

Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl

**Doetinchem/Wijnbergen De Huet**

Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl

**Etten**

Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl

**Gaanderen**

Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com

**Gendringen/Megchelen/Netterden**

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com

**Silvalde/Varssveld**

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com

**Terborg**

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

## Missie van Liefde: zaaien en groeien in onze parochie



*Het nieuwe jaar is al bijna een maand oud en over een paar weken begint de krokusvakantie. Het is de tijd waarin nieuw leven in de natuur zich weer laat zien. Ook in onze parochie groeien zaadjes van verbondenheid en geloof stevig in de vruchtbare bodem van onze gemeenschap. Dit kenmerkt een missionaire parochie, waar onderlinge liefde en dienstbaarheid als een baken in duisternis schijnen.*

*Met Kerstmis, een periode van warme lichtjes, gezang en verbondenheid, ervaren we dit bijzonder intens. De geboorte van Christus herinnert ons eraan hoe een klein begin de wereld kan veranderen. Dit jaar heb ik opnieuw gezien hoe talloze vrijwilligers zich op verschillende manieren hebben ingezet voor de bredere gemeenschap. De bereidheid om te delen, lief te hebben en elkaar te ondersteunen wordt voelbaar in deze dagen. Het is een tijd waarin ons hart opengaat voor anderen, waarin we willen geven en ontvangen, en waarin ons verlangen om samen te zijn wordt gevoeld.*

*Het is opvallend hoe het gevoel van een missionaire roeping steeds dieper wortel schiet in ons midden. Een positieve sfeer vult de lucht als een briesje van hoop en vreugde. Het is aanstekelijk, want we zien mensen geïnspireerd raken en zich geroepen voelen om bij te dragen aan deze levendige gemeenschap. In deze Vreugdebode leest u bijvoorbeeld hoe de nieuwe jongerengroep steeds meer vorm krijgt en hoe jongeren samen de verantwoordelijkheid nemen om kerk te zijn.*

*Laten we echter deze geest van Kerstmis niet wegstoppen wanneer de kerstversieringen worden opgeruimd. Laten we deze warmte vasthouden en koesteren, en streven naar een voortdurende missie van liefde en gemeenschap in het nieuwe jaar. Een mooi voorbeeld hiervan is te zien rondom de Alpha-cursus. Nu we deze in Doetinchem organiseren, wilden we zelfgemaakte maaltijden serveren. Dat is gelukt! Diverse parochianen hebben enthousiast gereageerd door een of meer avonden voor hun rekening te nemen en een eenvoudige, smakelijke maaltijd op tafel te zetten.*

*Ook dit jaar blijven we in de Vreugdebode aandacht besteden aan onze missionaire parochie. Samen kunnen we onze reis voortzetten en bouwen aan de kerkgemeenschap. Ook als pastores werken we hieraan. Op het moment dat dit blad gedrukt wordt, nemen wij deel aan extra toerustingsdagen om met andere collega's te bespreken hoe we de toekomst van de kerk tegemoet kunnen gaan. Moge het nieuwe jaar ons allen zegenen met de kracht van God om deze missie voort te zetten en in onze parochie steeds meer zaadjes te laten ontkiemen van liefde, vreugde en verbondenheid.*

Paulus Tilma

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.



## De Missionaire Parochie

# Geven Kleine KerkGemeenschappen toekomst aan de parochie?

TIJDENS DE BRAINSTORMVERGADERING VOOR DE MET DEZE VREUGDEBODE BEGONNEN ZESDE EDITIE VAN ONS PAROCHIEBLAD HEBBEN WE HET KORT GEHAD OVER 'KLEINE GEMEENSCHAPPEN'. WE KWAMEN MET ELKAAR OP GROEPEN ALS NIEUW BEGIN IN TERBORG, DE ROZENKRANSGROEP IN SILVOLDE, DE ALPHA-CURSUS, DE GROEP KERKELIJK ACTIEVEN IN VARSSELDER-VELDHUNTEN, DE GROEP ROND DE ENGELSE MIS. MAAR ER ZIJN ER VAST MEER. EIGENLIJK ZOU JE BIJVOORBEELD OOK DE VERSCHILLENDE KERKKOREN KUNNEN NOEMEN OF VRIJWILLIGERS VAN DE STICHTING PRESENT OF OOK DE VERSCHILLENDE KERKHOFGROEPEN. VANUIT DAT BRAINSTORMGESPREK MAG IK DIT VERHAAL SCHRIJVEN.

Tekst: Guus van der Ploeg

*Omdat ik me afvroeg wat 'kleine gemeenschappen' binnen een parochie nou eigenlijk zijn en misschien ook wel zouden 'moeten' zijn, oriënteerde ik me via het internet. Ik kwam een paar interessante artikelen tegen. Een daarvan was (een samenvatting van) de scriptie van onze voormalige pastoor Peter Ambting. Hij studeerde destijds af op het onderwerp Small Christian Communities en gaf er (in navolging van zijn Amerikaanse theoretisch leidsman en inspirator Art Baronowski) liever de naam Small Church Community aan. Gewapend met die wetenschap heb ik hem gebeld en gesproken. Dat hele gesprek weergegeven zou deze Vreugdebode vullen, dus ik beperk me tot twee onderwerpen: de kenmerken van zo'n kleine kerkgemeenschap én de uitspraak van wijlen vicaris-generaal van het aartsbisdom Piet Rentinck: de parochie heeft toekomst als gemeenschap van gemeenschappen.*

## Kleine KerkGemeenschap

In het vervolg spreek ik, met Peter Ambting, van Kleine Kerk Gemeenschap. Het mag duidelijk zijn, het gaat om een klein clubje gelovigen, zo'n 10 tot 15 personen. Deze mensen zijn kerkelijk betrokken. Ze zijn zich bewust van hun geloof en willen er vorm aan geven. De kleine gemeenschap komt regelmatig bij iemand thuis samen. Ze eten samen, ze praten samen over leven en geloof en zo leren ze van elkaar over dat leven en geloven. En ook vieren ze dat leven en het geloof. Ze bekommeren zich om elkaar in goede zorg. Dit alles gebeurt als onderdeel van de parochie, als deel van de 'grote kerk'. Die betrokkenheid krijgt mede vorm in het regelmatig meevieren van de zondagse Eucharistie. Deze opsomming zou je kunnen samenvatten met de woorden gelovig leren, vieren en dienen. Het zijn deze drie die een kleine gemeenschap tot Kerkgemeenschap maken.



## Perfect plaatje

Dit lijstje komt op mij over als 'het perfecte plaatje', zoals er vele eeuwen eerder in de Bijbel ook al zo'n ideaalbeeld beschreven wordt (Handelingen 4,33-34-35):

*De mensen die in Jezus gingen geloven, waren één van hart en ziel. En niemand zei dat iets alleen van hemzelf was. Iedereen deelde alles met de anderen. En niemand van hen was arm. Want iedereen die akkers of huizen bezat, verkocht die en bracht het geld naar de apostelen. Aan iedereen werd uitgedeeld naar wat hij nodig had.*

## Ontwikkeling

Wat in dit stukje opvalt, is dat het begint met 'in Jezus geloven'. Dat is wat mensen bindt tot gemeenschap en wat gemeenschappen onderling verbindt. De rest is het met vallen en opstaan in praktijk brengen van het 'in Jezus geloven'. Zo is het begonnen en door het groter worden van de groep Christenen is in de loop van de tijd de Kerk gegroeid, precies die Kerk die het in onze tijd zo moeilijk heeft. Kerken en parochies krimpen. Deze situatie komt voort uit een eeuwenlange ontwikkeling. Zeker in onze West-Europese streken zijn mensen anders gaan denken, meer individueel en autonoom. Dat maakte dat velen onder andere in de Kerk niet meer vinden wat ze zoeken: geborgenheid, liefde en geloof zoals zij dat beleven. De Kerk lijkt voor velen ongeloofwaardig geworden. Men zoekt andere manieren om 'geloven in Jezus' in praktijk te brengen. Maar ook de Kerk en individuele pastores zoeken daarnaar. De Kleine Kerkgemeenschap is er een voorbeeld van. Peter Ambting vertelde dat het in Amerika in de ene parochie lukte, terwijl het in een andere niet werkte. De persoonlijke betrokkenheid van pastores en parochianen bleek stimulerend of juist niet. Belangrijk was ook dat er in elke kleine groep een natuurlijk leider was, die als een soort van motor fungeerde.

## Eetclub

Tot zover even de 'theorie'. Dat zo'n

kleine kerkgemeenschap - ook in de Achterhoek - levensvatbaar kan zijn, ontdekte ik toevallig toen ik bij de kerstboodschappen bij de Jumbo Wieneke uit Varsselder-Veldhunten tegenkwam. In mijn tijd in de parochie vertelde zij al van de Eetclub. Dit groepje was over de grenzen van toenmalige parochies heen opgezet door collega Marion Korenromp: een aantal toen nog heel jonge! parochianen die regelmatig bij en met elkaar aten en spraken, die er voor elkaar waren bij lief en leed. Wieneke vertelde me nu dat die Eetclub nog steeds bestaat en dat ze elkaar nog steeds steunden. Ze zei erbij: „Jammer is wel dat er geen sturing is.” Of dat op hun groep sloeg of op het algemeen reilen en zeilen van groepen in de parochie sloeg, wil ik ze nog eens navragen.

### Rozenkransgroep

Ik sprak ook met de Rozenkransgroep in Silvolde. Vooraf meende ik er een paar kenmerken van een kleine kerkgemeenschap in te herkennen. Ze komen trouw op donderdagmorgen om 9.30 uur in de voormalige Mauritiuskerk samen rond de O.L. Vrouw, Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld. „Dit is onze plek”, klinkt het. Ze bidden de Rozenkrans en na afloop drinken ze samen koffie, met in deze kersttijd door een van de leden meegebrachte kerstkransen. Er worden nieuwtjes uitgewisseld. En men heeft oog en oor voor elkaar.

Maar dat ook geloven ter sprake kan komen, werd deze donderdagmorgen duidelijk. Ik mocht vertellen waarom ik er was. Na een korte inleiding liet ik ze het lijstje uit dit artikel lezen. De eerste reactie was: „Nou, wij zijn maar met z'n achten!” Daarna ging het over 'het is toch je eigen keuze' en 'ik heb niet zoveel met eucharistie'. Van het een kwam het ander. Er leeft veel bij deze parochianen. Zeker de betrokkenheid óp en ván de parochie bleek me een gevoelig punt. Men mist daar duidelijk iets. Hoe het

onderling contact in het dagelijks leven is, werd me niet helemaal duidelijk. Ik voelde wel dat dit groepje voorziet in de behoefte van deze parochianen. Ze vinden elkaar in het Rozenkransgebed. Ze nemen de moeite om het hele jaar door samen te komen. Ze hebben oog voor elkaar. En zo dragen ze hoe dan ook bij aan de parochie.

### Alphacursus en Geloven Nu

Eén van de kansen die ik zie, is de Alphacursus. Alleen de oproep op het foldertje zegt al veel: Schuif aan.



De cursus is opgezet rond Samen Eten, Vieren, Leren... En de hóóp bij dit alles is dat mensen elkaar vinden en er groepen ontstaan die het dagelijks leven gaan delen. Van mij mag dit ook één van de doelen zijn!

Deze Alphacursus lijkt op de groepen rond Geloven Nu. De uitgever van dit materiaal, Adveniat, schrijft hierover: Geloven Nu is niet te vangen in één woord. Het is geen methode of cursus, maar toch steek je er veel van op. Het is geen school, maar toch zijn er zo'n twee-honderd groepen met een inleider. En die groepen zijn geen 'praatgroepen' - maar toch wordt er gepraat. Bijbelverhalen staan centraal, maar het gaat over het heden. De bijeenkomsten zijn opgebouwd in een informatief gedeelte, een bijbelstuk, gespreksvragen en een beeldmeditatie. Vaak wordt er ook samen gegeten.

### Flinke kluij

Al met al blijkt die kleine kerkgemeenschap een flinke kluij. Peter Ambting vertelde van parochies waar het lukt en van parochies waar het niet van de grond

kwam. Zijn ervaring is dat het team en het bestuur van een parochie er in moeten geloven. Ze moeten er toekomst in zien. Pas dan kunnen zulke kleine gemeenschappen ontstaan en uitgroeien tot een verrijking van de hele parochie. In die kleine groepen kunnen mensen weer Kerk ervaren in de nabijheid en in de zorg om en voor elkaar; in zo'n groep kun je je (weer) gekend voelen doordat je samen leeft, leert, viert en dient. Juist in dat kleine kunnen leven en geloven geïntegreerd worden.

De kleine gemeenschap wordt gezien als de 'kleinste cel' van Kerk-zijn. Zonder te willen zeggen dat Kerk begint bij de wereldkerk, is het bekende rijtje: wereldkerk, bisdom, parochie, kleine gemeenschap. Maar misschien moet het wel andersom, en dan, denk ik, met de allerkleinste cel er nog aan voorafgaand: de individuele gelovige die zich aange trokken voelt tot wat ik hierboven heb geschreven als kenmerk van Kerk-zijn: leven, leren, vieren, dienen. Kortom: die gelovige die door de Heilige Geest ruimte geeft aan God. Groepen van zulke gelovigen geven toekomst: de parochie als gemeenschap van gemeenschappen. Immers, populair gezegd: geloven doe je niet in je uppie, geloven doe je in een cluppie!

### Liturgiegroep

Tijdens de koffie met de Rozenkransgroep schoven ook een paar leden van de Liturgiegroep aan. Deze groep fungeert een beetje als motor van de Silvoldse geloofsgemeenschap. Vooral de maandelijkse vieringen trekken behoorlijk wat gelovigen. Ik ben er met plezier een paar keer bij geweest en toen hoorde ik, tijdens de koffie met krentenbrood, van verschillende kanten dat men 'zich thuis voelde'. Is juist dat niet één van de kenmerken van een kleine Kerkgemeenschap? In dit geval is die groep wat groter dan wat hierboven als ideaal gezien wordt, maar blijkbaar is dat thuisgevoel het goede gevolg van de dienende inspanning van de Liturgiegroep. Zou het een begin kunnen zijn van een kleine gemeenschap binnen de grote van de parochie?

Overigens, de leden van deze groep delen in het dagelijks leven meer dan alleen hun inzet voor de geloofsgemeenschap. Ik ben zo vrij om dat te zien als voorbeeld om na te volgen...



Foto: Ton Harbers

## Fotorapportage Kerstmusical De Hemel op Stelten

Op eerste kerstdag werd in Doetinchem tijdens het Kindje Wiegen een musical uitgevoerd. Tien kinderen uit onze parochie hebben in twee-en-een-halve dag deze musical geoefend. Het was een succes. Hierbij een mooie fotocollage daarvan.



*Pastor Paulus speelde de aartsengel Gabriël en had iedereen meegenomen naar de hemelse heerlijkheid, waar tijd niet bestaat en Gods engelen die dienst uitmaken.*



*De engelen krijgen van Maestro, gespeeld door Gosse Terpstra, te horen dat ze voor die grote aankondiging een nieuw couplet moeten instuderen: 'Vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.' Maar de engelen snappen er niets van: 'Vrede op aarde? De mensen maken toch altijd oorlog?' Gelukkig weet de engel Gabriël meer over het plan van God te vertellen.*

*De kinderen vormden het engelenkoor, dat bijeengeroepen werd om de grootste aankondiging op aarde te doen. Wat dat te betekenen had, was voor de engelen alleen nog een groot raadsel. Door het middenpad kwamen ze dansend naar voren. Ook andere kinderen in de kerk mochten zich verkleden als engel. Met zo'n 100 toeschouwers was er een mooie belangstelling.*



*De musical duurde 35 minuten en zal vol met liedjes en dans, waarbij sommige kinderen ook solo gezongen hebben. Hier is te zien hoe de engelen afdalen naar de aarde om aan de herders hun boodschap van vrede aan te kondigen en het Eer aan God te zingen.*

*Uiteindelijk kwam het engelenkoor ook even kijken bij Jozef en Maria en het pasgeboren kind, Jezus. De eigenwijze Angela, gespeeld door Julia van Os (13), nodigde daarbij iedereen uit om ook naar Jezus te komen kijken en die boodschap van vrede uit te dragen.*

*Foto's: Ton Harbers*

## Tweede verdiepingsavond jongerengroep Iuvenes Catholici

Vrijdag 29 december kwam de nieuwe jongerengroep Iuvenes Catholici, bestaande uit jongeren van de Parochie Maria Laetitia en de Parochie H. Gabriël, voor de tweede keer samen voor een verdiepingsavond rondom het boekje 'Verhef je hart' over de eucharistie. Deze werd weer verzorgd door pastoor Marc Oortman, en ook pastor Paulus Tilma was erbij aanwezig. We begonnen met een voorstelrondje, want wij waren zeer blij



verrast om veel nieuwe gezichten te zien van geïnteresseerde jongeren!

Daarna hadden we een gezellig kerstdiner waar verschillende mensen hun best voor gedaan hadden om lekkere hapjes op tafel te zetten. Toen iedereen was uitgegeten, gingen we de 's-Heerenbergse Pancratiuskerk in om onder leiding van de twee priesters plechtig de Vespers te bidden. Vervolgens was het tijd om ons onder het genot van koffie, thee en dessert te verdiepen in de eucharistie; dit doen wij aan de hand van het boekje 'Verhef je hart.' Dit boekje bevat een verzameling van de catechese van Paus Franciscus over de eucharistie, ofwel de mis. Ditmaal behandelden wij de eucharistie als gedachtenis, maar ook als een gebeurtenis waar wij als gelovigen werkelijk aanwezig zijn bij het kruisoffer van Christus, en de gepaste houding die wij moeten aannemen bij het bijwonen ervan. Ook kreeg iedereen de kans zelf aan te geven wat de eucharistie en de zondag voor hen betekent.

Al met al was het een leerzame, en vooral ook een zeer gezellige avond!

Luca Nijland, namens Iuvenes Catholici

Foto: Luca Nijland

**Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.**



U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 82
- Wijnbergen: Wim Loeven 0314 - 34 13 23

U kunt ook een e-mail sturen naar: [pci@mlparochie.nl](mailto:pci@mlparochie.nl).

## Uitje tienergroep

Op donderdag 28 december genoot onze parochie-tiengroep van hun jaarlijkse uitje.

De groep bestaat inmiddels twee jaar en deze keer waren er zeven enthousiaste tieners aanwezig.

De middag begon met een paar levendige potjes bowlen, gevolgd door een opwindende strijd in twee rondes lasergamen.

Na deze spannende activiteiten hebben we ons voldaan teruggetrokken in de pizzeria van een parochiaan in de Adelaarsstraat voor een smakelijke maaltijd.

De tienergroep komt maandelijks samen in de pastorie in Doetinchem, onder leiding van pastor Paulus Tilma, voor een gezellige vrijdagavond.

Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd, soms gevolgd door een moment van verdieping in het geloof of een bezinningsmoment. De avond, inclusief dit uitje, eindigt stevast met een paar groepsspelletjes. 'Weerwolven van Wakkerdam', een rollenspel waarin burgers het opnemen tegen onbekende weerwolven in hun midden, is een favoriet die nooit mag ontbreken.



## Dooprooster eerste helft 2024 Parochie Maria Laetitia

Dooplocatie	Datum	Tijd	Doopvoorbereiding		
			Doopheer	Datum	Tijd
Doetinchem Ulft	25 feb	13.30 u	P.T.	7 feb	20.00 u
	11 feb	12.00 u	M.S.	30 jan	20.00 u
Doetinchem Ulft	28 apr	13.30 u	H.P.	10 apr	20.00 u
	7 apr	12.00 u	M.S.	26 mrt	20.00 u
Doetinchem Ulft	26 mei	13.30 u	P.T.	8 mei	20.00 u
	5 mei	12.00 u	M.S.	23 apr	20.00 u
Doetinchem Ulft	30 jun	13.30 u	P.T.	12 jun	20.00 u
	2 jun	12.00 u	M.S.	21 mei	20.00 u

## Retraite-aanbod voor parochianen Parochie Maria Laetitia

In samenwerking met de Abdij St. Willibrord Slangenborg organiseren wij een driedaagse retraite in de Abdijhoeve Betlehem voor parochianen van de Parochie Maria Laetitia. De retraite vindt plaats van 21 tot 24 mei 2024. Het thema van de retraite is: Wat betekent Maria voor ons?

Dit aanbod is met name gericht op senioren, maar ook andere mensen die interesse hebben in de abdij en met

geloofsverdieping bezig willen zijn. De broeders Coert en Johan verzorgen een afwisselend programma dat bestaat uit conferentie, gesprek, rondleiding, wandeling, dia's, muziek, ontmoeting en ontspanning. Daarnaast is het mogelijk om de vieringen in de abdijkerk mee te maken, met name de dagelijkse H. Mis, middagdienst, vespers en completeen. Er is ook ruimte om je terug te trekken, zelf wat te lezen of stilte te beleven.

### Het programma is als volgt (onder voorbehoud):

Dinsdag 21 mei	Woensdag 22 mei	Donderdag 23 mei	Vrijdag 24 mei
8.15 uur Ontbijt	8.15 uur Ontbijt	8.15 uur Ontbijt	
10.30 uur Aankomst	9.30 uur Eucharistie	9.30 uur Eucharistie	9.30 uur Eucharistie
11.00 uur Welkom, kennismaking. Icoon Parochie Maria Laetitia	11.00 uur Maria in de kunst (dia's) broeder Johan	11.00 uur Gesprek n.a.v. stellingen,	11.00 uur Afscheid
12.15 uur Middagdienst	12.15 uur Middagdienst	12.15 uur Middagdienst	
12.45 uur Maaltijd	12.45 uur Maaltijd	12.45 uur Maaltijd	
15.00 uur Conferentie broeder Coert	15.00 uur Gezamenlijke wandeling, broeder Coert	15.00 uur Rondleiding in abdij, rond vijf Mariabeelden broeder Coert	
17.00 uur Vespers	17.00 uur Vespers	17.00 uur Vespers	
18.00 uur Avondeten	18.00 uur Avondeten	18.00 uur Avondeten	
20.30 uur Completen	20.30 uur Completen	20.30 uur Completen	
21.00 uur - 22.00 uur Gezellig samenzijn	21.00 uur - 22.00 uur Gezellig samenzijn	21.00 uur - 22.00 uur Gezellig samenzijn	



Het is de bedoeling dat u tijdens deze dagen in de Abdijhoeve verblijft. De kosten per persoon zijn € 335,50 voor volledig pension met een ruime en mooie kamer met douche en toilet, exclusief borg (€ 50), inclusief toeristenbelasting en lakenpakket. Er zijn enkele tweepersoonskamers voor stellen en er is één kamer voor een rolstoelgebruiker met Miva-toilet. Aanmelden kan rechtstreeks via e-mailadres: [reserveringen-abdijhoeve@willibrordsabdij.nl](mailto:reserveringen-abdijhoeve@willibrordsabdij.nl). Voor vragen kunt u contact opnemen met het centrale secretariaat van de parochie.



# Vacatures bestuur Parochie Maria Laetitia

Het parochiebestuur zoekt invulling voor de volgende vacatures:

## 1. Penningmeester (M/V)

Door het verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige penningmeester komt deze functie vrij.

Taken: contact onderhouden met de budgethouders van de geloofsgemeenschappen, opstellen van de begroting en jaarrekening, eindverantwoordelijk voor alle financiële aspecten van het parochieleven met ondersteuning van een administrateur.

*Functie-eisen: boekhoudkennis, voldoende beschikbare tijd, goede contactuele eigenschappen, in staat zijn om beleid uit te leggen en te verdedigen.*

## 2. Algemeen lid (M/V)

Binnen ons bestuursteam zoeken wij een algemeen lid die behulpzaam kan zijn bij alle voorkomende werkzaamheden en, bij gebleken geschiktheid en affiniteit, door kan groeien in de rol van vicevoorzitter om, in nauwe samenwerking met de pastoor, leiding te geven aan vergaderingen van het parochiebestuur en de bestuurlijke processen.

*Functie-eisen: goede communicatieve en verbindende eigenschappen, beleidsmatig kunnen werken.*

*Voor beide functies geldt een benoeming door de bisschop voor een periode van maximaal 2 x 4 jaar.*

Kandidaten worden geacht zich te conformeren aan de gestelde regels krachtens het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK-Kerk in Nederland.

Meer informatie en/of kandidaatstelling:

Pastoor Hans Pauw

06 - 30 16 29 27

[h.pauw@mlparochie.nl](mailto:h.pauw@mlparochie.nl)



## Versterking bestuur



*Op 1 januari 2023 waren er ruim 11 miljoen auto's in Nederland. Afgelopen jaar kwamen er bijna 180.000 auto's bij.*

*Nooit stonden er zoveel files op de weg als in 2023.*

*Het wordt komend jaar alleen maar drukker. Iedereen zijn eigen stuur, iedereen bepaalt zijn eigen richting.*

*Individualisme viert hoogtij. Nederland lijkt stuurloos na de plotselinge val van het kabinet.*

*Er moeten nu stevige besluiten worden genomen, juist nu ook voor de langere termijn.*

*Afgelopen jaren zijn er veelal lastige problemen vooruitgeschoven, uit de weg gegaan terwijl er knopen moeten worden doorgehakt, besluiten moeten worden genomen.*

*Komend jaar gaat meer dan de helft van de wereldbevolking naar de stembus, maar dat betekent niet dat de wereld democratischer is dan ooit.*

*De wereld vraagt om nieuwe stevige bestuurders. Juist nu hebben we behoefte aan bestuurders met visie en vooral ruggengraat.*

*Bestuurders die eerlijk, oprecht en respect hebben voor elkaar. Het wordt helaas nu steeds moeilijker om mensen te vinden voor bestuurlijke activiteiten, op alle fronten in de samenleving die verantwoordelijkheid durven aan te gaan. Zo ook vraagt het bestuur van de Parochie Maria Laetitia versterking voor het parochiebestuur.*

*De specifieke functieomschrijving vindt u in de advertentie hiernaast.*

*Zelf maak ik nu zo'n vijf jaar deel van dit bestuur, waar we in een goede sfeer fijn samenwerken met een duidelijke visie, met een beleidsplan voor de komende jaren.*

*Waar we ons gelukkig mogen prijzen met een geweldig Pastoresteam.*

*Door bijzondere privé-omstandigheden heb ik afgelopen jaar mij niet voor de 100 procent kunnen inzetten als bestuurslid. Ook de komende tijd vraagt de thuissituatie nog mijn volledige aandacht.*

*Ik ben dan ook het Parochiebestuur erkentelijk voor het begrip voor mijn situatie en dat waardeer ik zeer. Dus richt die brief 'aan het bestuur' voor een functie hier, dus geen functie elders. Schroom niet en reageer op de uitnodiging voor versterking van ons Parochiebestuur.*

Bert Lamers

## Kerken steeds drukker met armoedebestrijding

Het bedrag dat de gezamenlijke kerken in Nederland jaarlijks uitgeven aan mensen in financiële nood is fors gestegen naar bijna € 41 miljoen, zo meldde het tv-programma Nieuwsuur. In deze reportage werden kerkelijke initiatieven getoond over hoe kwetsbare mensen in de lokale samenleving hulp wordt geboden. Zo biedt het Leger des Heils in Winschoten een buurtkast aan waarmee levensmiddelen worden gedeeld. „Daar halen mensen anoniem eten uit”, vertelde een vrijwilliger. „Dat gebeurt vaak 's avonds laat als het donker is. Mensen schamen zich er namelijk voor. We weten dat er veel stille armoede is.” Het Leger des Heils signaleert dat het aantal mensen met financiële problemen hard stijgt.

Naast voedselprojecten bieden kerken ook hulp bij schulden. Schuldhulpmaatje is hier een voorbeeld van. Nieuwsuur toonde hoe mensen, ook zonder kerkelijke achtergrond, hulp geboden krijgen van vrijwilligers. „Het is goed dat de kerk er is voor mensen in de samenleving”, vertelde de directeur van Schuldhulpmaatje. „Toch de corebusiness van de kerk. Tegelijkertijd zou het niet nodig moeten zijn dat in een rijk land als Nederland mensen in armoede leven en hulp nodig hebben. De overheid zou ervoor moeten zorgen dat mensen voldoende inkomen hebben.” Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje hielpen in 2020 ongeveer 8.000 mensen. Voor 2023 verwachtte de organisatie boven de 10.000 hulpvragers uit te komen.

### Armoederapport

De stijging van uitgaven voor armoedebestrijding werd eerder dit jaar gepresenteerd in het Armoederapport dat elke drie jaar verschijnt. Ten opzichte van 2018 zijn de uitgaven met 28 procent gestegen. Naast de uitgaven aan armoedebestrijding leveren kerkelijke vrijwilligers jaarlijks in totaal 2,3 miljoen diaconale uren. „Juist in deze uren vindt de ontmoeting van hart tot hart plaats”, vertelde bisschop De Korte bij de presentatie van het rapport. „Zó maken duizenden kerkmensen iedere dag het geloof van hun doopsel waar. De liefde voor God uit zich in naastenliefde.”

## 2024: themajaar van het Gebed

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt het jaar 2024 het themajaar van het Gebed. Het Vaticaan heeft dit thema uitgeroepen als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 met als thema 'Pelgrims van hoop'. Elke 25 jaar wordt in de Rooms-Katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te treden. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. Voor dit Jaar van Gebed worden in de bisdommen initiatieven rond het thema 'gebed' gepland. Het Jaar van Gebed zal in Nederland vanaf de Veertigdagentijd starten. Op landelijk niveau kijkt de werkgroep onder meer naar het uitbrengen van publicaties over bidden.



## Opbrengsten uit het verleden...

De drie deelnemende kerkgenootschappen aan de Actie Kerkbalans maakten in de eerste week van december gezamenlijk hun opbrengstcijfers over de afgelopen jaren bekend. Deze blijken in de Rooms-Katholieke Kerk en in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) redelijk stabiel. In de Protestantse Kerk Nederland was de opbrengst over 2022 ruim € 171 miljoen van in totaal 1.477 aangesloten gemeenten. Een stabiel bedrag met een lichte terugloop in gemeenten.

Bij de Rooms-Katholieke Kerk zien we tussen de opgaven over 2021 (vier bisdommen) en 2022 (zeven bisdommen) voor de Kerkbalans een daling van zo'n 3,6 procent, maar inclusief het collectegeld is de totaalopbrengst redelijk stabiel. De totaalopbrengst is in 2022 bijna € 49 miljoen, waarvan ruwweg € 10,6 miljoen uit collecten. Voor de RK Kerk geldt dat de bijdragen worden opgebracht door minder mensen in een door fusies dalend aantal parochies (641 parochies in 2021). In de Oud-Katholieke Kerk betekende de opbrengst van Actie Kerkbalans van ruim € 480.000 voor 2022 met een daling van 5,1 procent. Overigens zijn de genoemde bedragen gebaseerd op toezeggingen van parochianen of leden.

Aan het einde van de huidige periode van de Actie Kerkbalans 2024 verschijnt deze Vreugdebode. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest uw bijdrage te doen of om uw toezegging kenbaar te maken aan uw geloofslocatie, aarzel dan niet om nu snel actie te ondernemen.

2024

Actie  
Kerkbalans



## Caritas op website rkkerk.nl

Rkkerk.nl, de website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, is eind 2023 een nieuw online platform voor Caritas gestart. Als onderdeel van de website worden nieuws, verdieping en contactmogelijkheden op het vlak van Caritas op één plek samengebracht. Het webdeel voor Caritas is rechtstreeks bereikbaar via [www.rkkerkcaritas.nl](http://www.rkkerkcaritas.nl).

Caritas, Latijn voor 'liefde', staat voor het barmhartige gezicht van de Kerk. Aan elke parochie in Nederland is een eigen caritasinstelling verbonden die kwetsbare mensen in de lokale samenleving helpt. Het opzetten van een herkenbare 'mini-website' binnen de grotere rkkerk.nl-site was nodig, omdat er op het gebied van Caritas veel gebeurt in Nederland. Nu hebben bezoekers op één herkenbare plek toegang tot nieuws en informatie.

## Leven in een veranderende wereld

De Vastenactiecampagne voor 2024 staat in het teken van de gevolgen van klimaatverandering en voedselzekerheid. Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten, maar in januari 2023 waren er lange droge perioden, met grote risico's voor de oogsten. In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu (in het bisdom Masvingo) leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw. Er zijn weinig goed functionerende waterpunten en de droogte heeft voedselonzekerheid tot gevolg. Alternatieven voor voedsel of inkomsten zijn er nauwelijks. Daardoor vluchten jonge mannen en vrouwen in de illegale mijnbouw, in de prostitutie of criminaliteit.

Om de toegang tot schoon water te verbeteren gaat Vastenactie vier waterpunten installeren. Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. Bij de waterpunten worden ook gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter.

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Vastenactie heeft zich ten doel gesteld om voor dit project € 80.000 op te halen. Lees meer over dit project op [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl).

Uw donatie voor de Vastenactie kunt u overmaken op rekening: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Leven in een veranderende wereld

**VASTENACTIE**

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 ■ [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl)

## Stand-upcomedy

*Onderstaande column heb ik al zeker drie keer gewist op mijn beeldscherm omdat er mensen mee gekrenkt zouden kunnen worden. Echter als bestuurder van een vereniging sta je wel eens voor hetere vuren en het verhaal is grappig genoeg om het met u te delen zonder namen en rugnummers te noemen.*



*Een tijd geleden zong ons gemengde koor op een bijeenkomst van een katholieke organisatie. Niet in de kerk maar in een zalencentrum dat - voorafgaand aan de ongetwijfeld gezellige middag die ging volgen - door de pastoor werd 'omgetoverd' tot tijdelijke eredienslocatie zodat we de bijeenkomst konden starten met een viering. De pastoor arriveerde met alle benodigdheden in een koffertje en kledinghoes en onze dirigent had zijn digitale piano meegenomen om ons te begeleiden.*

*Meer eerst werd de dag geopend door de vicevoorzitter. Die heette uiteraard iedereen van harte welkom, hij vertelde kort over de belabberde weersomstandigheden, het dagprogramma en vervolgens kondigde hij de artiest van vandaag aan. Wij dachten dat er 's middags na de lunch nog iemand een paar smartlappen kwam zingen. Of een buut'nreedner die in het Achterhoeks een paar gekruide verhalen ophangt. Maar de door de vicevoorzitter bedoelde artiest was niemand meer of minder dan onze eigen pastoor. Die pastoor in zijn mooie pakje die eens of tweemaal per jaar op bijeenkomsten van de vereniging van die mooie verhaaltjes kwam vertellen. De pastoor die volgens de vicevoorzitter als een cabaretier de zaal in vervoering bracht met zijn beschouwingen en kwinkslagen. Zo klonk het in mijn oren.*

*Onze pastoor liet deze introductie rustig over zich heen komen, maar vanaf de achterste rij in het koor zag ik hem zich gereedmaken voor een reactie. En die kwam. In alle rust en met een kwinkslag. Dat hij zichzelf nou niet zo een-twee-drie beschouwde als artiest, maar toch echt als pastoor. En dat hij er stond om met de aanwezigen samen te vieren. En dat dat v er afstaat van stand-upcomedy, beluisterde ik tussen de regels door. En die leuke verhaaltjes... Die brengt hij niet slechts tweemaal per jaar op bijeenkomsten van deze vereniging, maar vrijwel elk weekend in een 'liveoptreden in theaters' die kerkgebouwen heten. Hij nodigde de aanwezigen daarvoor van harte uit. Hoe dan ook: we waren ineens allemaal weer bij de les en hebben in goede harmonie nog een mooie openingsdienst verzorgd voor deze bijeenkomst. En toen was er gelukkig koffie!*

Michiel Pouwels

# Zomerkampen 2024: inschrijving geopend!

**Ja** JONGAARTSBISDOM UTRECHT

**ZOMERKAMPEN 2024**

**AARTSBISDOM UTRECHT**

**KINDERKAMP**  
7 - 12 JAAR

**3 T/M 8**  
AUGUSTUS

**TIENERKAMP**  
13 - 16 JAAR

**MEER INFORMATIE?**  
GA NAAR [WWW.JONGAARTSBISDOM.NL](http://WWW.JONGAARTSBISDOM.NL)  
OF MAIL NAAR  
[ZOMERKAMPEN.AARTSBISDOM@GMAIL.COM](mailto:ZOMERKAMPEN.AARTSBISDOM@GMAIL.COM)

Voor beide zomerkampen kan meer informatie opgevraagd worden via [zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com](mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com). Aanmelden graag vóór 30 juni op: [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl).

[www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl)

Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 3 t/m 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend!

## Ga je mee op wereldreis? Kinderkamp (7 t/m 12 jaar)

We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen, zwemmen, gezellige activiteiten doen, knutselen en lekker eten. Tijdens de vieringen en de catechese luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en leren we van de reizen van onder anderen Abraham en Paulus. Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in!

- Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar.
- Aantal deelnemers: maximaal 30.
- Hoofdleiding: vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters.
- Kosten: € 125 per kind. Als er meer kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75 per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250).

## Feestweek! Tienerkamp (13 t/m 16 jaar)

Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het! Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin alle grote feestdagen van het jaar zijn samengebracht. Met veel leuke, spannende en uitdagende activiteiten en interessante catecheses gaan we er een feestelijke week van maken. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld je snel aan! Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen.

- Wie: tieners van 13 t/m 16 jaar.
- Aantal deelnemers: maximaal 30.
- Hoofdleiding: priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Eline Brinkhuis.
- Kosten: € 145 per tiener. Als er meer tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290).



# Kinderpagina

Jij bent mijn geliefde kind!

## Feest van de Doop van de Heer

Met de Doop van de Heer bedoelen we het moment dat Jezus zelf wordt gedoopt. Het is Johannes de Doper die Jezus doopt.



### Van wit naar groen

De kerk heeft een eigen kalender en gebruikt daar kleuren bij. De verschillende zondagen hebben verschillende kleuren. In de kersttijd is de kleur in de kerk wit. Wit is de kleur van feest. De kersttijd duurt van Kerstavond tot en met het feest van de Doop van de Heer. Na dit feest is de kleur in de kerk groen. Groen is de kleur voor de 'gewone' zondagen. Zo zijn de meeste zondagen. In de kerk noemen we dat 'de tijd door het jaar'.

### De doop van Jezus

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1, 7-11

Jezus gaat naar Johannes de Doper. Jezus wil door Johannes gedoopt worden. God, zijn Vader, vindt dat nodig en dat weet Jezus. Johannes draagt geen zachte kleren. Zijn jas is van ruw kamelenhaar. Hij heeft een leren gordel om zijn middel, een soort ceintuur. Hij eet sprinkhanen en wilde honing. Meer heeft hij niet nodig om te leven. Johannes heeft al veel mensen gedoopt. Hij zegt tegen de mensen: "Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben het niet waard om zijn dienaar te zijn, niet eens om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen in heilige Geest. Nu komt Jezus naar hem toe. Jezus gaat net als de andere mensen het water in, de rivier de Jordaan en Johannes doopt hem. Meteen als Jezus uit het water komt, ziet Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik Vreugde vind".

Tekst: Hagenpreken.nl/ndM | Illustraties: Crafty Little Blessings

### De stem van God de Vader

Na de doop van Jezus klinkt de stem van God de Vader. Hij zegt: "Jij bent mijn Zoon. Ik ben blij met jou." Jezus is op een heel bijzondere manier de zoon van God. Want Jezus zelf is God. Maar ook wij zijn zonen en dochters van God; kinderen van God. Dat komt omdat we gedoopt zijn. God is blij met jou. Net als tegen Jezus zegt Hij: Jij bent mijn geliefde kind, in wie ik vreugde vind".

### Wat is de betekenis van ons Heilig Doopsel?

Luister naar onze podcast of lees onze speciale catechesefolder. Denk je alles al te weten? Maak dan onze Doopselquiz om te kijken of dit klopt.



### Kind van God zijn

God was er al bij het begin, Hij is er nu en Hij is er altijd. Ook als ons leven op aarde eindigt, dan is God er nog steeds. Het is heel fijn om te weten dat God er altijd is, dat Hij van je houdt en dat jij zijn kind bent.

Via deze link vind je knutselwerkjes en kleurplaten rondom het thema 'doopsel'

[rkkids.nl/verwerkingsmateriaal](http://rkkids.nl/verwerkingsmateriaal)

Goede Vader in de hemel  
 Dank U dat ik uw kind mag zijn net als Jezus  
 Dank U dat ik U ken  
 En dat ik door mijn Doopsel voor altijd bij U hoor  
 Dat vind ik fijn  
 Amen

RK Kinder is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kinder steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0000 8890 41 t.n.v. HAO (ANBI) o.v.v. RK Kinder



Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneerders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via [RKKinder@rkkids.nl](mailto:RKKinder@rkkids.nl)

## KERKLOCATIES: weekendvieringen van 3 februari tot en met 18 maart 2024

Datum	OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/Wijnbergen	H. Augustinus - H. Martinus Gaanderen	H. Martinus Etten	HH. Antonius - Petrus & Paulus Uift	H. Martinus Gendringen
zaterdag 3 februari	Za. 3 febr. 19.00 uur/ H. Pauw Eucharistieviering M. Koster				Za. 3 febr. 17.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor
zondag 4 februari	Zo. 4 febr. 11.00 uur/ P. Tilma Eucharistieviering/ Gezinszondag/Cantor	Zo. 4 febr. 9.30 uur/H. Pauw Eucharistieviering Gemengd koor	Zie andere locaties	Zo. 4 febr. 9.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor	
5e zondag van het jaar (B)					
zaterdag 10 februari	Za. 10 febr. 19.00 uur/ H. Pauw/Eucharistievier. T. Sedee				Za. 10 febr. 17.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Koor Dinxperlo
zondag 11 februari	Zo. 11 febr. 11.00 uur/ P. Tilma/Eucharistievier. Carnaval Singing Kids	Zo. 11 febr. 9.30 uur/ Werkgroep Inspiratieviering Liberate	Zie andere locaties	Zo. 11 febr. 9.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor	
6e zondag van het jaar (B)					
woensdag 14 februari aswoensdag	Wo. 14 febr. 19.00 uur/ P. Tilma Eucharistieviering In Laudem Dei			Wo. 14 febr. 19.00 uur/ M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor	Wo. 14 febr. 10.00 uur/ M. Smits Eucharistieviering
zaterdag 17 februari	Za. 17 febr. 19.00 uur/ P. Tilma Eucharistieviering J. Simmes	Za. 17 febr. 19.00 uur/ M. Smits Eucharistieviering Gemengd koor	Zie andere locaties		Za. 17 febr. 17.30 uur/ H. Pauw/J. Jansen Eucharistieviering Kerkkoor
zondag 18 februari 1ste zondag veertigdagentijd	Zo. 18 febr. 11.00 uur/ M. Smits Eucharistieviering Volare			Zo. 18 febr. 9.30 uur/ P. Tilma/Presentatie-/ Eucharistievier. Koor Dinxperlo	
zaterdag 24 februari	Za. 24 febr. 19.00 uur/ P. Tilma Eucharistieviering A. Simmes		Zie andere locaties		Za. 24 febr. 17.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor
zondag 25 februari 2e zondag veertigdagentijd	Zo. 25 febr. 11.00 uur/ P. Tilma Eucharistieviering Monte Vino	Zo. 25 febr. 9.30 uur/ P. Tilma Eucharistieviering Liberate		Zo. 25 febr. 9.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor	
zaterdag 2 maart	Za. 2 mrt 19.00 uur/ M. Smits Eucharistieviering M. Koster				Za. 2 mrt 17.30 uur/ P. Tilma Eucharistieviering Kerkkoor
zondag 3 maart 3e zondag veertigdagentijd	Zo. 3 mrt 11.00 uur/ H. Pauw/Eucharistievier. In Laudem Dei	Zo. 3 mrt 9.30 uur/ P. Tilma/Eucharistievier. Gemengd koor	Zie andere locaties	Zo. 3 mrt 9.30 uur/ M. Smits/Eucharistievier. Kerkkoor	
zaterdag 9 maart	Za. 9 mrt. 19.00 uur/ H. Pauw Eucharistieviering T. Sedee				Za. 9 mrt. 17.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Koor Dinxperlo
zondag 10 maart	Zo. 10 mrt. 11.00 uur/ P. Tilma Eucharistieviering/ Gezinszondag/Cantor	Zo. 10 mrt. 9.30 uur/ Werkgroep Inspiratieviering	Zie andere locaties	Zo. 10 mrt. 9.30 uur/ H. Pauw Eucharistieviering Kerkkoor	
4e zondag veertigdagentijd					
zaterdag 16 maart	Za. 16 mrt. 19.00 uur/ P. Tilma Eucharistieviering J. Simmes	Za. 16 mrt. 19.00 uur/ M. Smits Eucharistieviering Liberate	Zie andere locaties		Za. 16 mrt. 17.30 uur/ H. Pauw Eucharistieviering Kinderkoor
zondag 17 maart	Zo. 17 mrt. 11.00 uur/ M. Smits Eucharistieviering In Laudem Dei			Zo. 17 mrt. 9.30 uur/ P. Tilma/Eucharistievier. Koor Dinxperlo Zo. 17 mrt 14.30 uur/ M. Smits/Engelse mis/ Pinay Vocals koor	

Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

## KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 3 februari tot en met 18 maart 2024

<b>H. Augustinus/ H. Martinus</b> Gaanderen	elke donderdag	9.30 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
<b>OLV. Tenh/ H. Geest</b> Doetinchem	elke woensdag ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed	19.00 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
<b>Overig: Biechtgelegenheid</b>	<i>1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)</i>			
<b>Petrus en Pauluskerk</b> (dagkapel) Ulft	elke dinsdag elke vrijdag elke 1ste vrijdag v.d. maand	19.00 uur 9.30 uur 8.30-9.15 u.	Eucharistieviering Eucharistieviering Biechtgelegenheid	M. Smits M. Smits M. Smits
<b>H. Mauritiuskerk</b> Silvolde	elke donderdag	9.30 uur	Rozenkransgebed	
<b>H. Martinuskerk</b> Gendringen	elke woensdag elke vrijdag  elke 1ste vrijdag	10.00 uur 15.00-15.50 u  14.45 uur	Eucharistieviering Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste Rozenkransgebed	M. Smits

## ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 3 februari tot en met 18 maart 2024

<b>Schavenweide</b> Doetinchem 2e donderdag van de maand	donderdag 8 februari	14.45 uur	Eucharistieviering/ziekenzalving	H. Pauw
<b>Den Ooiman (verpleeghuis)</b> Doetinchem 3e zondag van de maand	Den Ooiman online			
<b>Verzorgingshuis Pelgrim</b> Gaanderen	geen vieringen			
<b>Antonia</b> Terborg	zaterdag 3 februari zaterdag 10 februari zaterdag 17 februari zaterdag 24 februari zaterdag 2 maart zaterdag 9 maart zaterdag 17 maart	15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	A. Pelgrim G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Pelgrim
<b>Debbeshoek</b> Ulft	zaterdag 3 februari zaterdag 10 februari zaterdag 17 februari zaterdag 24 februari zaterdag 2 maart zaterdag 9 maart zaterdag 17 maart	18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	A. Pelgrim G. v.d. Munckhof H. Bulsink G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Pelgrim
<b>Schuylenburgh</b> Silvolde	woensdag 7 februari woensdag 14 februari woensdag 21 februari woensdag 28 februari woensdag 6 maart woensdag 13 maart	16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Gebedsviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Velde G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof
<b>Meulenbeek</b> Ulft	1x per maand viering			
<b>Den Es</b> Varsseveld 2e zondag van de maand		10.00 uur		
<b>Zorgcentrum Dr. Jenny</b> Dinxperlo	elke laatste vrijdag	11.00 uur	Eucharistieviering	M. Smits

## AZEWIJN

## Mededelingen

**Locatieraad:** Voorzitter/catechese:

Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43, annie.venes@hotmail.com

**Liturgie:** Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com

**Budgethouder/diaconie:** Paulien Roelofzen, tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl

**Kerkhofbeheer:** Secretariaat Parochie Maria Laetitia, tel. 0315 - 34 20 44

(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)

**Communie thuis:** Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Venes

**Overlijden:** De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap.

**Kerkberichten:** E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

**Post:** Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van: kerkberichten.

## VARSELDER/VELDHUNTEN

## Mededelingen

**Communie thuis**

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing, tel.: 06 - 10 73 09 19.

**Ziekenbezoek**

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de Vreugdebode vinden.

**Opgave gebedsintenties**

Gebedsintenties kun u bij voorkeur per e-mail doorgeven via rkvarsselder@mlparochie.nl of telefonisch bij Karin Boland, tel.: 0315 - 68 56 66.

## Nieuwjaarswens

Voor 2024 wensen we iedereen veel liefde, licht en vrede. Samen hopen we er weer een betekenisvol jaar van te kunnen maken.

Hartelijke groeten,  
Werkgroep Sterk voor de Kerk.

*Maria Dellemann, Ingrid Roes, Diane Kock, Nelleke Wissing, Petra Reulink, Karin Boland*

## Geplande vieringen in 2024

Onlangs is in Varsselder-Veldhunten een flyer bezorgd met daarop alle vieringen van dit jaar. Hieronder geven wij u graag nog even het overzicht.

Meer informatie kunt u enkele weken voor de viering vinden op de website [www.varsselder-veldhunten.nl](http://www.varsselder-veldhunten.nl) en op Facebook.

- 24 maart Palmpasen
- 29 maart Goede Vrijdag
- 8 juni Gildeviering
- 12 oktober Mariaviering
- 2 november Allerzielenviering
- 24 december Kerstviering

## Actie Kerkbalans

2024

Actie  Kerkbalans

Als bijlage bij deze Vreugdebode kunt u de brief over de Actie Kerkbalans vinden. De opbrengst ervan komt volledig ten goede aan het pastoraat in de geloofsgemeenschap van Varsselder-Veldhunten. Daarnaast stelt het ons in staat mooie vieringen voor u te blijven verzorgen. Mocht u de brief gemist hebben, maar toch een bijdrage willen geven, dat kunt u dat doen door uw gift over te maken op rekeningnummer **NL57 RABO 0153 101 210** t.n.v. H.H. Martelaren van Gorcum onder vermelding van 'bijdrage kerkbalans 2024'.

Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage? Alvast hartelijk dank.

## Terugblik

Op 16 december was er een sfeervolle kerstlichtjesticht, die door jong én oud goed bezocht werd. Bij terugkomst in het kerkgebouw stond er voor iedereen een drankje en iets lekkers klaar, terwijl men kon genieten van mooie kerstliederen, gezongen door Pleasure. Alleen dankzij de hulp van vele vrijwilligers hebben wij deze tocht kunnen organiseren. Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Ook de kerstavondviering op 24 december werd druk bezocht. In een vol kerkgebouw klonken passende woorden en gebeden. Samen met de zang van het herenkoor uit Varsselder-Veldhunten werd het een mooi geheel. Na afloop was er een lekker sneetje kerstbrood. We hopen dat deze viering voor de bezoekers het begin was van een mooie Kerstmis.

Dankzij de fijne samenwerking met de Vereniging Kerkgebouw was het kerkgebouw weer sfeervol versierd en was het mogelijk op eerste en tweede kerstdag de kerststal in het kerkgebouw te bezoeken. Voor velen in het dorp is het immers een traditie tijdens Kerstmis even naar de kerststal te gaan kijken en ook het Knikengeltje wordt dan niet vergeten.

De eerste viering in het nieuwe jaar was de Goedevoornemensviering. Alle vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap en van de Vereniging Kerkgebouw kregen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Natuurlijk waren ook andere belangstellenden van harte welkom. De deur staat tijdens onze vieringen immers open voor iedereen. Dankjewel aan het koor Ladies Selection voor het muzikaal opluisteren van deze viering.



## Mededelingen

Met ingang van 1 oktober 2023 zijn alle openingstijden veranderd.

**Communie aan huis:** Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat,

tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Of met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77.

**Gebedsintenties:** U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande openingstijd).

Ook kunt u intenties (à € 10,-) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren.

## Huldiging Ad Molenaar

Op zondag 26 november ontving Ad Molenaar vanwege zijn 25-jarig koorjubileum de Eremedaille St. Gregorius in zilver. Deze werd uitgereikt door pastor Marcel Smits. Ook ontving hij de bijbehorende oorkonde. Ad is behalve 25 jaar lid van het Ulfts kerkkoor ook al bijna 25 jaar bibliothecaris van dit koor.



Foto: Susan Spekschoor

## Gedoopt

- 26-11-2023

Paisley Eversen, Ds. Westerbeek van Eertenstraat, Varsseveld.

Welkom als nieuwe parochiaan.

## Overleden

10-11-2023

Mevrouw **Netty Kok-Boerakker**, Kloosterstraat, Ulft, 87 jaar.

Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 21 november 2023.

20-11-2023

Mevrouw **Miep Brus-van de Leur**, Plantenweg, Voorst, 100 jaar.

Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 27 november 2023.

27-11-2023

De heer **Wil Hamerlinck**, Oversluis, Ulft, 102 jaar.

Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 1 december 2023.

01-01-2024

De heer **Piet Wijkamp**, Kerkstraat, Ulft, 94 jaar.

Zijn crematieplechtigheid heeft op 6 januari 2024 plaats gehad.

06-01-2024

De heer **Willie Bolwerk**, Weth. Van Akenstraat, Ulft, 94 jaar.

Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 13 januari 2024.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!



Aannemingsbedrijf

**JAN VAN DULMEN B.V.**

*Bouwen is vertrouwen*



Zeddamsesweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

[www.janvandulmen.nl](http://www.janvandulmen.nl)



't Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373

[www.ijselstroom.nl](http://www.ijselstroom.nl) - [info@ijselstroom.nl](mailto:info@ijselstroom.nl)

**Agelink**

*Rust  
en ruimte*

## Nieuwe Advertentie Agelink Rust en ruimte volgt?

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte krijgt voor een passend afscheid.

**Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 75 jaar een begrip in de Achterhoek.**

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.  
Bel 0314-32 46 67 of kijk op [agelinkuitvaart.nl](http://agelinkuitvaart.nl)

**Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg**

## BREEDENBROEK /DINXPERLO

## Mededelingen Cultuurkerk

**Secretariaat:**

Elke eerste dinsdag van de maand geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

**Gebedsvieringen:**

Elke eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.

**Rozenkrans bidden:**

Elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur.

## Goed om te weten

- Zaterdag 3 februari is er om 19.00 uur een Gebedsviering met muzikale ondersteuning in de Cultuurkerk in Breedenbroek. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid voor een gesprekje. Van harte welkom.
- Dinsdag 6 februari is het secretariaat geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Houdt u van gezelligheid en een lekker bakje koffie/thee? Dan bent u van harte welkom. Er is dan tevens live muziek.
- Woensdag 7 februari is er om 18.30 uur Rozenkransgebed in de Cultuurkerk in Breedenbroek. Na afloop is er koffie/thee. In het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gebed is juist bidden tot Maria, voorspreekster bij Jezus, waardevol en u bent dan ook van harte uitgenodigd deel te nemen.
- De misintenties worden gelezen in de kerk waar een eucharistieviering plaatsvindt. Misintenties kunnen worden opgegeven bij het secretariaat met de opgave in welke kerk, nog niet onttrokken aan de erediensten, deze gelezen dienen te worden. Het vastgestelde tarief bedraagt € 10,- per intentie.
- De gebedsintenties worden gelezen daar waar geen eucharistieviering meer plaats vindt, zoals bijvoorbeeld de Cultuurkerk hier in Breedenbroek. Hiervoor wordt een vrije gift gevraagd. Opgave bij het secretariaat.
- Voor opgave van jaargedachtenis hiervan geldt hetzelfde als voor de misintenties en gebedsintenties zoals hierboven. Tijdige opgave is gewenst.

## Oudejaarsviering

Op zaterdagavond 30 december hebben we een gebedsviering gehouden, waarbij we dankbaar terugblikten op 2023 en hoopvol beginnen aan 2024. De viering had als thema : Alfa en Omega. Na afloop hebben we gezellig nagezeten met koffie/thee en een oliebol.



## Een treurige gebeurtenis



Naast de vreugde van het kerstfeest vond er daags na tweede kerstdag een droevige gebeurtenis plaats in Breedenbroek.

Helaas moeten we melding maken van het noodlottig overlijden van Kerkuiltje, de trouwe melder in de Vreugdebode.

In zijn drang om de kerstkribbe in de Cultuurkerk in Breedenbroek te

bewonderen, moest hij een noodlanding maken in de buurt van de dakgoot van de kerk.

Hulptroepen waren snel ter plaatse, maar het mocht niet meer baten. Hij was vleugellam en ademde niet meer.

Mond- op snavelbeademing mocht niet meer baten.

Zijn vertrek met de dierenambulance uit Barchem heeft in stilte plaatsgevonden.

We zullen zijn gefladder en inbreng in de Vreugdebode missen.

## Kindje Wiegen 2023

Op eerste kerstdag is er in de Cultuurkerk De Toekomst wederom het inmiddels traditionele kindje wiegen gehouden.



Om 15.00 uur vertelde Wilma Pastors het kerstverhaal op een begrijpelijke wijze aan de kleintjes uit onze geloofsgemeenschap. Ze begeleidde zichzelf daarbij op gitaar en samen met de kinderen werden er kerstliedjes gezongen.

Zowel de kinderen als de ouders, oma's en opa's en verdere belangstellenden genoten van deze viering. En uiteraard was er aan het einde een traktatie.

Immers met kerst wordt niet alleen de geboorte van Jezus herdacht, het is ook een verjaardag en daar hoort toch een traktatie bij.

## Overleden

- Op 20 november 2023 is overleden de 100-jarige **Miep Brus-van de Leur**.

Na een eucharistieviering in Uift is Miep te ruste gelegd op het Kerkhof in Breedenbroek naast haar man Gert Brus 'De Holsteeg'. Miep heeft zich vele jaren ingezet voor het wel en wee van de parochiekerk in Breedenbroek.

- Op 23 november 2023 is overleden op 88-jarige leeftijd **Gerda Wissing-Hollander**.

- Op 30 november is overleden **Mini Hengelvelt-van Ree**, oud 88 jaar. Tot voor enkele jaren geleden woonde zij in Breedenbroek.

Gedenken wij hen in onze gebeden.

## Uitbreiding kostensteam



Na de onttrekking van de H. Martinus Etten aan de eredienst is er geen wekelijkse viering op zaterdagavond meer in de parochie. Daarom zal vanaf 13 januari 2024 in de Mariakapel van de OLV om 19.00 uur wekelijks op zaterdagavond een eucharistieviering worden gehouden.

Dit betekent een verzwaren van de taken van de koster van de OLV, die naast deze vieringen ook de begrafenissen en huwelijken voor hun rekening nemen. Het kostensteam van de OLV kampt al langer met onderbezetting. Gelukkig hebben zich een paar nieuwe mensen aangemeld. Ook de koster van Etten zijn bereid om in de OLV kosterstaken op zich te nemen.

De koster hebben zich beschikbaar gesteld voor verschillende dagdelen: woensdagavond, zaterdagavond of de zondagmorgen. Uit alle groepen zijn verschillende mensen beschikbaar voor begrafenissen en huwelijken.

De taken van een koster bestaan uit:

- Voorbereidende taken voor de viering.
- Gastheer/gastvrouw zijn. Nu er steeds meer locaties sluiten, wordt deze taak steeds belangrijker! Er komen meer mensen naar vieringen die niet bekend zijn in de locatie. Dan staan de koster klaar om u wegwijz te maken binnen de locatie.
- Het oplossen van alle onvoorziene gebeurtenissen.
- Na de viering zorgt de koster ervoor dat alles weer wordt opgeruimd.

De nieuwe mensen hebben de afgelopen tijd met ervaren koster meegelopen. Op 31 december 2023 hebben de nieuwe koster de sleutel van de OLV in ontvangst genomen. Voor alle koster hopen we op een fijne samenwerking in een nieuw team.

*Coördinator koster Theo Hakvoort en de Locatieraad*

*Foto: Ton Harbers*

## Terugblik op Kerstmis

Wie had kunnen bedenken dat we er met Kerstmis zo warm bij zouden zitten? Een volle kerk, veel gezinnen met kinderen en een prachtige preek over, vertrouwen hebben in het kleine kind van Bethlehem'. Dat is in het kort hoe de familieviering met Kerstmis is verlopen. Een prachtige viering in een volle en (te) warme kerk, omdat de verwarmingsketel niet meer uit wilde gaan. De muziek (verzorgd door Drum & Show fanfare DES) en natuurlijk het kinderkoor The Singing Kids hielpen mee aan het feestelijke, muzikale tintje van deze viering. Want wat was het mooi om te zien dat er zoveel kinderen, papa's, mama's en anderen aanwezig waren om allemaal samen de geboorte van Jezus te vieren.

## Actie Kerkbalans 2024

Dit jaar wordt de Actie Kerkbalans voor de 50ste keer gehouden. Het landelijke thema dit jaar is 'Op naar de kerk van Morgen'.

Morgen is voor veel mensen in deze tijd een moeilijk gegeven. Wat zal de toekomst brengen? Als geloofsgemeenschap willen we in woord en daad bijdragen aan een zinvolle en betere wereld, waarin mensen ook steun kunnen zoeken bij de kerk. Om dat tot stand te brengen vragen we zoals elk jaar uw steun. Daarom ontvangt u met deze Vreugdebode de envelop voor de Actie Kerkbalans.

Zonder financiële middelen kunnen wij geen activiteiten blijven uitvoeren waar we ons nu al voor inzetten. Het liefst zouden we in een onzekere wereld nog meer willen betekenen binnen onze eigen locatie, maar ook in samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen binnen de Parochie Maria Laetitia. Daarom doen we een beroep op iedereen die al jaren een bijdrage geeft, maar nodigen we ook degenen uit die voor het eerst aan deze actie zouden kunnen en willen meedoen. Samen kunnen we de kerk van morgen levend houden!

*Locatieraad Doetinchem*



## Laatste eucharistieviering vrijdagmorgen

Op 29 december 2023 was in de Maria-kapel de laatste wekelijkse eucharistieviering op vrijdagmorgen. Het is was een viering die door een klein maar trouw groepje kerkgangers werd bezocht. De laatste viering werd voorgedaan door pastoor Hans Pauw en pastor Paulus Tilma. Voor de koster was het de laatste keer dat ze als koster dienst deden.

Zoals gebruikelijk werd er na de viering met alle aanwezigen koffiedronken. Hierbij werden de beide koster, Jan Scholten en Thea Koster, door de voorzitter van de Locatieraad, Hans Diks, in het zonnetje gezet voor hun jarenlange trouwe dienst. Thea Koster ontving de parochiële onderscheiding voor vrijwilligers uit handen van Chantal van der Sanden. Thea stopt met al haar vrijwilligerswerk. Trees de Wit verzorgde voor de aanwezigen op vrijdagmorgen de koffie na de viering.

Bij deze bijeenkomst namen we ook afscheid van Marilynn Pelgrim. Zij maakte voor het laatst de kerk schoon voor de weekendvieringen. De schoonmaak van de hele kerk wordt vanaf januari bedrijfsmatig gedaan.

Jan, Thea, Trees en Marilynn ontvingen als waardering voor hun inzet een bloemetje.

*Locatieraad Doetinchem. Foto: Ton Harbers*



*Vrijwilligersteam eucharistieviering vrijdagmorgen*

## Kerstactie bij De Wingerd

Zoals elk jaar hebben we vanuit de PCI/Diaconie een kerstactie gehouden. Zo'n 140 mensen hebben een banketstaaf van bakkerij Lurvink ontvangen. Wij hebben een kaart laten drukken waarop parochianen een kerstwens konden schrijven. Deze werd bij de banketstaaf gevoegd. Mensen die het financieel moeilijk hebben, ontvingen ook nog twee cadeaubonnen en een bon voor oliebolletjes. Als je als vertegenwoordiger van de PCI/Diaconie met de attentie bij iemand komt, breng je bij verschillende mensen een bezoekje. Iedereen was blij verrast met deze lekkere attentie. Het is fijn om er zo voor elkaar te kunnen zijn. We hebben de attentie voor de parochianen die elke donderdagmorgen om 10.00 uur in De Wingerd voor een gebedsdienst samenkomen na de viering aan hen overhandigd. De derde donderdag van de maand wordt bij deze viering ook de communie uitgereikt. Na de viering wordt gezamenlijk koffiegedronken. We hadden dit keer een heerlijke banketstaaf bij de koffie! PCI/Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar



Foto: Ada Loeven

## Kinderwoorddienst tijdens de Advent

De Advent is de voorbereidingstijd op het Geboortefeest van Jezus. Het woord Advent betekent 'komst'. Elke zondag van de Advent hebben we een volgend kaarsje aangestoken op de adventskrans. De kleur van de Advent is paars. Het is de kleur van wachten, bezinnen en voorbereiden op iets dat komen gaat. Bij de kinderwoorddienst wordt het Evangelie van de zondag uitgelegd. Daarna volgt een opdracht. De eerste zondag maakten we een eigen adventskrans. Bij de tweede zondag kregen de kinderen uitleg over profeten en engelen. Ze waren zelf een brenger van de boodschap met een zelfgemaakte kerstkaart die mensen hoop geeft. Op de derde zondag hoorden we dat Johannes de mensen doopte met water. Hij vertelde dat er iemand zal komen die veel belangrijker is dan hij. God heeft ons mensen bedoeld voor elkaar, dat we samen het goede doen en zo een lichtje kunnen zijn voor een ander. We maakten een ster die ons licht brengt in de donkere dagen. Als jij een lichtje bent voor die ander, word je zelf ook blij en gelukkig en groeit er liefde in je hart. In de kerk hingen we de symbolen van geloof, hoop en liefde (kruis, anker en hart) in de kerstboom.



Carmen Kerssens en Rianne Lendering. Foto: Rianne Lendering

## Start voorbereiding E. H. Communie

De ouders die hun kinderen hebben opgegeven voor de Eerste Heilige Communie hebben een uitnodiging ontvangen voor de eerste ouderavond op 5 februari 's avonds om 20.00 uur in de Mariakapel van de OLV. De kinderen beginnen 19 februari met hun eerste bijeenkomst. Dit is het laatste jaar dat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in aparte groepen zal worden gedaan. Volgend jaar zullen alle communicanten worden voorbereid tijdens de Gezinszondagen.

Werkgroep Eerste Communie Doetinchem

## Nieuwe samenstelling Locatieraad

Tijdens de laatste vergadering van de Locatieraad Doetinchem in 2023 hebben we afscheid genomen van Marijke Holtzer.



Zij is ruim 15 jaar lid geweest van de Locatieraad. Gelukkig blijft zij haar werkzaamheden als vrijwilligster voor diaconie voortzetten. Wij kunnen ook een nieuw lid verwelkomen. Anton Oolthuis is bereid gevonden zitting te nemen in de Locatieraad. De nieuwe samenstelling is: voorzitter: Hans Diks; budgethouder: Thea Pelgrom; leden: Chantal van der Sanden, Anton Oolthuis en Ada Loeven.

Foto: Ton Harbers

## Afscheid organiste Marijke Koster bij het Laurentiuskoor

Na 11 jaar trouwe dienst heeft Marijke Koster op 12 oktober 2023 afscheid genomen van het Laurentiuskoor. Een bos bloemen was op zijn plaats.



Foto: Ton Harbers

## Help The Singing Kids!

Het kinderkoor The Singing Kids luidt de noodklok! Het koor zingt één keer per twee maanden bij de gezinszondag, op kerstavond en bij de Eerste Heilige Communie. Zij zingen liederen die bij de viering passen. Het zijn liederen die geschikt zijn voor kinderen: leuk, vrolijk en speels. Er is een tekort aan zangers. Daarom zoeken we jou! Lijkt het je leuk om te zingen, kom dan eens kijken op de repetitie op donderdagavond van 18.15-19.00 uur in Mariakapel van de OLV. Wie durft? Je kunt informatie krijgen bij Lenie Verbeek, e-mail: lenie.verbeek@12move.nl.

## Gedoopt

- Emma Vet	Panoven	Doetinchem
- Olivia Siu	Hackfort	Doetinchem

## Overleden

- Ria Boosman-van Hulst, Prins Alexanderstraat	88 jaar
- Joke Keurentjes-van Remmen, Caenstraat	97 jaar
- Clemens Aaldering, Bieslookveld	61 jaar

## Laatste eucharistieviering zondag 7 januari

Op zondag 7 januari was de laatste eucharistieviering in de kerk. Veel mensen hadden de moeite genomen om te komen. Parochianen, maar ook mensen die elders wonen en bijvoorbeeld vroeger misdienaar zijn geweest. Iedereen kwam zo met zijn eigen gedachten naar de kerk. Het stemde menigeen bedroefd dat het de laatste keer was. De kerk wordt aan de eredienst onttrokken. Maar geloven gaat door. God zal met ons gaan!

Aan het eind van de viering overhandigde de pastoor aan Tiny Westerhof, de kosteres, een boeket bloemen voor haar jarenlange inzet voor de kerk. Dit was ook symbolisch bedoeld voor alle vrijwilligers die (vaak) al jaren hun steentje hebben bijgedragen in onze geloofsgemeenschap.

Veel mensen kwamen naar de laatste eucharistieviering in de St. Martinuskerk.



Tiny krijgt een bos bloemen uit handen van de pastoor.



De Paaskaars, het Evangelieboek en de hosties worden de kerk uitgedragen.

Foto's: Sandra Gries



## Gezellige omgekeerd bezoekmiddag

Op vrijdag 17 november 2023 werd weer de halfjaarlijkse omgekeerd bezoekmiddag gehouden in onze Mariakapel. Ondanks enkele zieken kwamen er toch ruim 25 bezoekers op de uitnodiging af, waarbij we ook enkele nieuwe gezichten mochten begroeten.

Na de koffie met wat lekkers en het openingswoord ging pastoor Pauw voor in de gebedsviering. Daarna was er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en ook pastoor Pauw bleef nog even hangen. Vervolgens werd er een fotopresentatie vertoond met prachtige zwart-wit foto's van de middenstand van weleer in Etten. Bijna ongelooflijk hoeveel bedrijvigheid ons dorp toen kende!



Nadat de drankjes waren ingeschonken en de hapjes gretig naar binnen gingen, kwam pater Martinus (alias: Sjoerd Jansen) de kapel binnen, gevolgd door bouwvakker Peter Ketelaar. Met een speelse opvoering werden de aanwezigen meegenomen in de plannen voor de herbestemming van onze kerk. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen en een dialoog. We blijven overigens doorgaan met deze omgekeerd bezoekmiddagen ook in de nieuwe opzet! De middag werd afgesloten met heerlijke warme saucijzenbroodjes. Graag tot een volgende keer en wees welkom!

Tekst en foto's: Sjoerd Jansen

## Sfeervolle kerstvieringen

Op kerstavond 24 december werd er in een goed gevulde kerk samen kerst gevierd. Pastoor Pauw ging voor in de eucharistieviering en vrouwenkoor Con Brio zong mooie liederen om alvast in de stemming te komen. Noa, Ize en Dide gingen voor in de voorbeden en de kinderburgemeester Bente Tiemessen sprak een vredeswens uit. Jan Wenting las de eerste lezing. Ook eerste kerstdag was bijzonder. Het kerkekoor zong mooie liederen en na de zegen konden de kerkgangers voor de laatste keer van de kerstcantate genieten.

Foto: Sandra Gries



## GENDRINGEN

## Jubilarissen kerkkoor St. Martinus gehuldigd

Aan het eind van een goed bezochte plechtige eucharistieviering op zaterdag 25 november werden twee koorleden in het zonnetje gezet door pastoor Marcel Smits. Het koor zong deze avond op prachtige wijze de 'Canadese mis' van Korman onder leiding van Bert Schouten en orgelbegeleiding van Henk Bennink.



**Maria Giesen-Bloemberg** uit Azewijn werd gehuldigd voor haar 40-jarige bijdrage aan de zang bij twee kerkkoren. Ze was ruim 35 jaar lid van het kerkkoor in Azewijn en vijf jaar lid van het kerkkoor in Gendringen. Een zeer trouw koorlid dat elke week de reis van Azewijn naar Gendringen maakte en zich echt betrokken voelde bij de Gendringse geloofsgemeenschap. Ze ontving een eremedaille in goud en een oorkonde en een kledinginsigne.

**Stef Hermesen** ontving voor zijn 40-jarig lidmaatschap ook een eremedaille in goud en een oorkonde en een kledinginsigne. Naast goed zingen als bas/bariton is Stef ook de 'hoffotograaf' van ons koor. Van elke gelegenheid maakt hij steeds een mooie fotoreportage. Op onze Caeciliafeesten worden altijd veel leuke herinneringen opgehaald bij het bekijken van de foto's.

Pastoor Smits prees de jubilarissen voor hun grote inzet en zeer trouwe dienst voor het koor in al die jaren en sprak grote dank uit namens de Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschap St. Martinus in Gendringen. Zijn woorden werden onderstreept met een hartelijk applaus van alle aanwezige kerkgangers. Na de eucharistieviering gingen de jubilarissen met hun familie- en overige koorleden naar restaurant Lukassen, waar het jaarlijks Caeciliafeest plaats vond en waar de jubilarissen nog werden toegesproken door Jozef Giesen, de voorzitter van het kerkkoor. Dit jaar was het een zeer speciale Caeciliaviering met huldingen omdat er na 31 maart 2024 geen weekendvieringen meer zijn en ons koor daardoor stopt. Helaas.

*Foto: Harry Kroezen*

## Kinderkoor Gendringen

### Nog 1 keer dan.

Met het oog op de sluiting van de Martinuskerk in Gendringen wil ik nog graag een keer met zoveel mogelijk oud-leden van het Kinderkoor een viering opluisteren. Zie het als een reünie. De leeftijden zullen variëren van midden 40 jaar tot tieners.

### Wat is het plan?

Op **zaterdag 16 maart** starten we om 13.00 uur in de kerk om te repeteren. Er is een koffie/thee-pauze rond 15.00 uur en om 17.00 uur wederom koffie/thee (+broodje). Om 17.30 uur luisteren we de viering op en na afloop zorgen we dat we (op eigen kosten en voor wie dat wil) samen ergens wat kunnen eten. Ik hoop dat deze oproep massaal gedeeld wordt. Ouders kunnen deze oproep doorgeven aan hun kinderen die uitgevlogen zijn. Er komt ook een oproep op sociale media en hopelijk kunnen we elkaar informeren en enthousiasmeren om eenmalig hieraan mee te werken. Zegt het voort! Wil je je opgeven om mee te doen, eventueel mee te helpen in de voorbereiding of informatie vragen, dan is er het volgende mailadres aangemaakt: [kinderkoorgendringen@gmail.com](mailto:kinderkoorgendringen@gmail.com).

*Lucie Jansen*

## Beste mensen,

Voor velen van ons zal het afgelopen jaar een mooi jaar zijn geweest, maar waarschijnlijk niet voor iedereen! Voor sommigen zal het ook een jaar zijn geweest van afscheid nemen, van alleen zijn, van vriendschappen die je verliest om welke reden dan ook. Zorgen over ziektes die onze geliefde of jezelf treffen en dan is het soms heel moeilijk om de zonnige kant van het leven te blijven zoeken. Wat gaan we dit jaar aan elkaar allemaal wensen? In ieder geval gezondheid, vrede en geluk. Maar dat gaat niet allemaal vanzelf. 'Omzien naar elkaar', dat zouden wij graag willen, maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Een regelmatig bezoekje van een vertrouwd iemand kan heel veel voor deze mensen betekenen. Ook bestaat er de mogelijkheid om - voor een tijdelijke of langere periode - de ziekencommunie, ook na sluiting van de kerk, aan huis te ontvangen. Ook voor de bejaarde en/of zieke parochiaan. Laat het ons weten! Wij blijven de mensen, die daarvoor in aanmerking komen bezoeken. Bel voor de bezoekersgroep en ziekencommunie telefoon: **0315 - 63 01 10**. Namens de bezoekersgroep en communiewerkgroep wens ik u allemaal een voorspoedig en gezond 2024 toe.

*Hanny Roes-Beumer*

## MEGCHELEN

### Gebedsvieringen

In januari is er geen gebedsviering in onze geloofsgemeenschap H. Martinus.

**Zondag 11 februari** is er om 11.11 uur de carnavalsviering met medewerking van de harmonie en het dames- en herenkoor.

**Zondag 31 maart** om 10.00 uur vieren wij Pasen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het dames- en herenkoor.

**Zaterdag 20 april** is er om 19.00 uur een gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor St. Caecilia.

Gebedsintenties kunt u opgeven bij het secretariaat. E-mail: [meckingleo2@gmail.com](mailto:meckingleo2@gmail.com).

## Terugblik

Voor u ligt de eerste Vreugdebode van 2024. Wanneer u dit leest, is het nieuwe jaar al bijna een maand oud. Maar wanneer ik dit schrijf, is het 6 januari, het feest van Drie Koningen, nog steeds kersttijd.

We kunnen terugkijken op mooie kerstvieringen in onze geloofsgemeenschap.

De concerten van Liberate en het Gaanderens Mannenkoor luiden de kersttijd in de Sint Martinuskerk in. Daarvoor waren de mensen van de werkgroep PCI al druk geweest met de Caritas-Kerstactie en hebben zij op 302 adressen in Gaanderen mensen een bezoekje gebracht en een tasjes met een attentie overhandigd. Ook de bewoners in de Slingebeek, Clematis en De Pelgrim zijn niet vergeten.

En dan op kerstavond: twee mooie eucharistievieringen en op eerste kerstdag de feestelijke kerstviering en het Kindjeweigen. Alle mensen die geholpen hebben om deze mooie vieringen in de sfeervol versierde kerk mogelijk te maken: hartelijk bedankt! En hierbij wensen wij u, ook al is 2024 begonnen, een gezegend en gezond Nieuwjaar.

### 1. Inpakken Kerstactie

Leden van de PCI-werkgroep bereiden de kerstactie voor.

Foto: Ria Aarntzen

### 2. Kerstliedjes in de Pelgrim

Op bezoek bij bewoners van De Pelgrim voor de kerstactie.

Foto: Wim Gerritsen

### 3. Klein koortje

Klein koortje zingt kerstliederen in De Pelgrim.

Foto: Wim Gerritsen

### 4. Kerstviering kinderen

De familieviering op kerstavond.

Foto: Ria Aarntzen

### 5. Koffiedrinken 7 januari

Elkaar ontmoeten en gelukkig nieuwjaar wensen op zondag 7 januari.

Foto: Wim Gerritsen

### 6. Oliebollen

Koffie met een oliebol, na de viering.

Foto: Wim Gerritsen



## Actie Kerkbalans

Zoals gebruikelijk gaat in januari de Actie Kerkbalans 2024 van start. In de laatste Vreugdebode van 2023 heeft u op een extra inlegvel het overzicht kunnen lezen van het aanbod in het afgelopen jaar. Ook dit jaar willen wij weer elk weekend een eucharistieviering of inspiratieviering aanbieden en andere spirituele en inspirerende activiteiten organiseren. Wanneer u het inlegvel niet meer hebt, kunt u dit overzicht terugvinden op de website van de parochie: [www.maria-laetitia.nl/locatie Gaanderen](http://www.maria-laetitia.nl/locatie_Gaanderen). Ook in de toekomst willen wij samen kerk-zijn, samen vieren en omzien naar elkaar. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dank u wel.

2024

Actie  
Kerkbalans





## Ceciliafeest

Op zondag 19 november 2023 vierde het gemengd koor zijn jaarlijkse Ceciliafeest.

Aan het eind van de eucharistieviering werd koorlid **Annet Lötters** in het zonnetje gezet omdat zij al 50 jaar een zeer gewaardeerd lid is van het koor.

Het Ceciliafeest werd voortgezet in de culturele zaal. Daar werden **Hanneke Harbers** en **Ben Bockting** tot ereleden van het koor benoemd en bedankt voor hun jarenlange inzet.



Huldiging van koorlid Annet Lötters door Liesbeth Jansen.

Foto: Marieke Salemink

## Taizéviering

Zondag 10 december, was er een Inspiratieviering. Het was een oecumenische Taizéviering met dominee Helma van Loon en heel veel bezoekers van de Slangenburgerkerk en uit onze parochie. De liederen werden begeleid door het Taizé-ensemble en cantor Francis Hagemeijer ondersteunde de zang. Het was een heel mooie viering waar vele mensen bij betrokken waren. De opbrengst van de collecte was voor de lokale schoenendoosactie.

We konden het bedrag van € 181,40 overhandigen aan Guus Schepers. Het wordt gebruikt voor het vervoer van de ingezamelde spullen (speelgoed, schoolspulletjes, iets lekkers, enz. verzameld door de kinderen van de basisscholen in Gaanderen) naar de armste kinderen in Roemenië.

## Opgeven mis- en gebedsintenties

In de eucharistievieringen, gebedsvieringen en in inspiratievieringen is er een vaste plaats voor voorbeden. De pastoor, pastor, lector of voorganger spreekt namens alle mensen van de geloofsgemeenschap een gebed uit: een dankzegging, een gebed voor de wereld, de kerk, de geloofsgemeenschap en persoonlijke intenties. Voor de persoonlijke intenties kunt u een opgave doen: een misintentie voor eucharistievieringen of gebedsintentie voor andere vieringen. Vaak is dit een herdenking van een geliefde overledene, een dankzegging of bede om hulp en sterkte. Op het inlegvel in de Vreugdebode staat de intentie kort genoemd. Ook staat daar steeds vermeld voor welke datum de voorbede doorgegeven moet zijn bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap in Gaanderen. Opgeven van een misintentie kan via een e-mail naar [rkgaanderen@mlparochie.nl](mailto:rkgaanderen@mlparochie.nl). S.v.p. doorgeven welke intentie u gelezen wilt hebben en voor welk weekend deze geldt. De kosten zijn 10,- euro per intentie. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: **NL76 RABO 0115 3918 27** onder vermelding van misintentie. Ook kunt u een briefje met opgave plus het geldbedrag in een envelop doen en in de brievenbus van de pastorie deponeren. Of u belt naar het secretariaat van de Sint Martinuskerk. Daar zijn vrijwilligers aanwezig op dinsdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur en op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Telefoonnummer: **0315 - 32 32 23**.

### Overleden

- Dinsdag 21 november 2023 is overleden de heer **Hennie Schepers**, Henricus Theodorus Johannes, weduwnaar van mevrouw Gerda Schepers-Wilbrink in de leeftijd van 83 jaar. Hij heeft jarenlang aan de Hoofdstraat in Gaanderen gewoond. De laatste jaren woonde hij in het verpleeghuis Debbeshoek in Ulft.

Maandag 27 november was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren in de Sint Martinuskerk in Gaanderen. Dinsdag 28 november was voor hem de afscheidsviering en crematie in besloten kring in het crematorium in Etten.

- Zondag 26 november 2023 is overleden mevrouw **Wil Oostendorp-Salemink**, Wilhelmina Aleida Bernardina, sinds 2002 weduwe van de heer Wim Oostendorp. Zij is 98 jaar geworden en heeft jarenlang aan de Stationsstraat in Terborg gewoond. De laatste jaren woonde ze in verzorgingstehuis De Schuylenburgh in Silvolde.

Maandag 4 december was voor haar de gezongen uitvaartviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij bij haar man werd begraven op de begraafplaats Sint Barbara in Terborg.

- Dinsdag 9 januari 2024 is overleden mevrouw **Riek Wolsink van Gelder**, Henrica Gerarda, echtgenote van de heer Hans Wolsink, in de leeftijd van 93 jaar.

Donderdag 4 januari heeft zij de ziekenzalving ontvangen. Riek woonde aan de Prinses Irenestraat in Gaanderen, waar vele mensen regelmatig bij haar binnenliepen voor een bezoekje, gesprekje of om hulp te vragen. Riek was een geliefde vrouw in onze dorpsgemeenschap en tot het laatst toe heeft Riek heel veel werk verzet voor onze geloofsgemeenschap. Zij was gedurende vele jaren voorzitter van het parochiebestuur en was zij de aanvoester en spil van de vele vrijwilligers in de kerk en de pastorie. Riek was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Dinsdag 16 januari was haar gezongen uitvaartviering waarna zij in kleine kring werd gecremeerd in het crematorium in Etten.

**Wij geloven dat zij zijn opgenomen in het Huis van onze Heer en wij bidden om kracht en troost voor allen die hen missen.**

## Ontmoetingsbijeenkomst 17 december op weg naar kerst



In de reeks van Ontmoetingsbijeenkomsten hebben wij in de aanloop naar kerst een oecumenische dienst in de NH Kerk georganiseerd, met als thema Licht in het Donker. Het was een prachtige en hartverwarmende bijeenkomst. Niet in de laatste plaats vanwege de opkomst van meer dan 65 bezoekers. Alleen zo'n mooie opkomst geeft al enorm veel sfeer en warmte. Voor het licht zorgde de kerstboom, maar ook de bezoeker zelf, door het aansteken van een lichtje in de lichtjesboom. Als hoogtepunt van de bijeenkomst bracht Emma Ebbers drie liederen ten gehore, waaronder het Avé Maria. Kippenvel. Afijn: bent u er niet bij geweest? U heeft wat gemist!  
Ook inhoudelijk werd de bezoeker gesterkt: zorg in deze tijden van individualisme goed voor je medemens, maar zorg vooral ook goed voor jezelf en cijfer jezelf niet weg.

Voor 2024 kunt u de data van de Ontmoetingsbijeenkomsten alvast op de kalender noteren.  
Telkens op zondag om 10.30 uur in de Huiskamer: 11 februari, 24 maart, 26 mei, 15 of 22 september (= Oecumene 10.00 uur in de NH Kerk), 3 november, 24 december (= Oecumene 20.00 uur in de NH Kerk).  
Van harte welkom. Wij zien u graag.

*Werkgroep Ontmoetingsbijeenkomsten, Wilma, Mia, Jos*

## Secretariaat woensdagochtend open

Ons secretariaat in De Huiskamer aan de Hoofdstraat 39 is open op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Heeft u vragen of wilt u informatie over activiteiten in onze geloofsgemeenschap, komt u dan gerust even langs. Koffie en thee staan klaar. Ook als u geen vragen heeft, bent u van harte welkom om een kop koffie te komen drinken.  
In De Huiskamer vindt u informatieve folders van diverse instanties, er staan sjoelbakken voor een potje sjoelen en er is zelfs een minibieb; wellicht staat er een boek van uw gading tussen.  
Van harte welkom!

*Geloofsgemeenschap Heilige Georgius Terborg, Secretariaat*

## Actie Kerkbalans 2024

Tegelijk met deze Vreugdebode worden de enveloppen van de Actie Kerkbalans bezorgd. Ook dit jaar zal de envelop **niet** persoonlijk bij u worden opgehaald, maar verzoeken wij u vriendelijk om de retourenvelop met het ingevulde antwoordformulier in de brievenbus van ons secretariaat te doen: de Huiskamer van Terborg, Hoofdstraat 39. Alvast hartelijk dank.

Ook als u geen envelop hebt ontvangen, kunt u het werk binnen uw geloofsgemeenschap financieel steunen. U kunt uw bijdrage overmaken naar:  
bankrekeningnummer: **NL40 ABNA 0936 2497 57** t.n.v.:  
RK Parochie Maria Laetitia inzake: Heilige Georgius Terborg.

### Activiteiten binnen uw geloofsgemeenschap

Onze tweemaandelijks Ontmoetingsbijeenkomsten worden nog steeds goed bezocht en wij zijn blij elke keer tussen de 30 en 40 bezoekers te mogen verwelkomen. Na een lange ziekteperiode mogen wij ook Mia Tankink weer begroeten binnen het organiserend comité. Onze Mariakapel blijft open en er wordt dagelijks nog menig kaarsje opgestoken.  
Wij organiseren met omliggende geloofsgemeenschappen Doop, Communie en Vormsel.  
Ons secretariaat is iedere woensdagochtend geopend. U kunt er terecht met vragen, maar ook gewoon voor een praatje en een kop koffie of thee.  
Onze ruim 35 wijkcontactpersonen bezorgen niet alleen de Vreugdebode en de Actie Kerkbalans, maar zij zijn ook de ogen en oren van onze geloofsgemeenschap.  
Bij armoede of andere noden volgt bericht naar Caritas en die kan dan hulp bieden.

U ziet: er gebeurt nog veel in de geloofsgemeenschap waar u deel van uitmaakt. Wij vragen uw financiële steun om dit alles ook in de toekomst blijvend mogelijk te maken.

Bij voorbaat hartelijk dank.

*Organisatie Actie Kerkbalans,  
Henk Steentjes en Jos Kunze*



## Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van onze mede-parochianen:

Mevrouw M. Entius-Kleuskens	89 jaar
De heer Toon de Ruiter	82 jaar
De heer D. Schellings	45 jaar
Mevrouw Fien Driessen-Wenting	89 jaar
Mevrouw Annie van Aken-Arentsen	91 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.

# In memoriam Fien Driessen

27-2-1934 †26-11-2023

Onze 'vrijwilligster van het eerste uur' - Fien Driessen - is niet meer.

Met verdriet in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van Fien. En het was een mooi afscheid, in haar eigen zo vertrouwde Georgiuskerk. Wat prachtig dat dat nog kon.

Laten we nog even terugkijken op haar kosterschap.

Op 1 juni 1991 trad Fien officieel in dienst als kosteres van de Heilige Georgiusparochie in Terborg. Daarmee was zij de eerste kosteres met als opvallende kanttekening dat de parochie vanaf 1900 - dus meer dan een eeuw - slechts vijf kosteres heeft gekend. Waarvan dus één kosteres.

De inzet van Fien was fenomenaal waarbij ze kon steunen op echtgenoot Arnold, die vaak behulpzaam was in haar vrijwilligerswerk voor de kerk. En die steun van het thuisfront was heel belangrijk omdat het kosterschap veel tijd vergt en vaak juist op momenten dat het thuis de gezelligste tijd is. Denk maar aan kerstavond: Fien was dan van vijf uur in de middag tot ver na middernacht in de kerk.

In haar werk voor de geloofsgemeenschap en de kerk was Fien altijd zeer accuraat en zorgzaam. Ze keek niet op de klok en gaf zich volledig voor de goede zaak. Niet klagen, maar dragen. En ach, Fien kon ook wel eens goed mopperen, maar dan was dat vaak ook wel terecht.

Een speciaal plekje in haar hart hadden de misdienaars. Rekruteren, opleiden, inroosteren en dan natuurlijk het jaarlijkse misdienaars-reisje.

Fien deed het met veel plezier.



Kort na het aantreden van Fien werd pastor Koch ongeneeslijk ziek en dat bracht voor Fien nog meer zorg.

Alleen al in 1993 assisteerden er in onze parochie 18 verschillende priesters, dus een extra last voor Fien. Een jaar later mochten we pastoor Morsink verwelkomen en ook met hem had Fien een goede band. Pastoor Morsink mocht haar later bij het 40-jarig huwelijk de pauselijke onderscheiding Pro Excelsia et Pontifici uitreiken.

Vanaf de eeuwwisseling nam het kerkbezoek steeds sneller af en ontkwamen we ook in Terborg niet aan onttrekking aan de eredienst en later de verkoop van het kerkgebouw. Dat bracht enorm veel verdriet bij Fien. Toch heeft zij met goede moed de beweging meegemaakt, eerst richting het Jorishuis en later naar De Huiskamer. Ze kwam altijd met veel plezier naar de Ontmoetingsbijeenkomsten, tot het laatst toe op zondag 5 november bij de bijeenkomst in het teken van Allerzielen. En daarmee was dat achteraf gezien een bijzondere laatste ontmoeting.

Wat rest is grote dankbaarheid en die dankbaarheid tekenen we met respect op in de geschiedenis van de voor Fien zo dierbare Georgiusparochie.

Moge zij rusten in Gods armen.

*Namens de geloofsgemeenschap H. Georgius Terborg en de werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze*





Sinds 1985

uw meesterbakker

# Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47  
7001 DN Doetinchem  
Tel: 0314 - 32 55 12  
[www.bakkerijlurvink.nl](http://www.bakkerijlurvink.nl)

 Jeannette Koster  
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke, liefdevolle en deskundige begeleiding.



- Een vertrouwd gezicht van begin tot eind.
- Samen naar een afscheid dat past bij het leven dat geleefd is, een troost voor later.
- Aandacht en vertrouwen.

Dag en nacht bereikbaar: 06 - 25 19 56 69  
[www.kosteruitvaartbegeleiding.nl](http://www.kosteruitvaartbegeleiding.nl) | Gaanderen en omstreken

## Herdenk & Herinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar  
Ambacht



### SCHOOT natuursteen

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN  
BOUW- EN INTERIEUR



Fabriekstraat 18  
7005 AR DOETINCHEM  
Telefoon (0314) 34 00 54  
[www.schoot-natuursteen.nl](http://www.schoot-natuursteen.nl)  
[info@schoot-natuursteen.nl](mailto:info@schoot-natuursteen.nl)



# Helming Hoveniers

G A A N D E R E N

**Voor ontwerp, aanleg, bestrating en onderhoud van uw tuin!**

**Onderhoudsabonnement op maat!**

Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.

Van kleine klusjes tot groot onderhoud.

**Bel ons gerust voor advies.**

Telefoon 06 - 227 90 338 [www.helminghoveniers.nl](http://www.helminghoveniers.nl)

# Bloemen & Emoties

**Bloemen & Emoties**  
Miranda Steentjes - rouwbloemist

T : 06 - 5124 7324  
E : [bloemenemoties@gmail.com](mailto:bloemenemoties@gmail.com)  
I : [www.bloemenemoties.nl](http://www.bloemenemoties.nl)



- 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
- op afspraak bij u aan huis

# mabo

techniek

Elektrische techniek  
Camera- & inbraakbeveiliging  
Domotica  
Airco's & warmtepompen

 Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem  
 0314-235 044  [info@mabotechniek.nl](mailto:info@mabotechniek.nl)  
 [www.mabotechniek.nl](http://www.mabotechniek.nl)

## SILVOLDE

## Gebedsviering met preek van de leek

De gebedsviering van 4 februari staat in het teken van vijf jaar geloofsgemeenschap H. Mauritius waarin burgemeester Otwin van Dijk de preek van de leek verzorgt.

### Wat is de preek van de leek?

Het idee hiervan is ontstaan in 2019 in Amsterdam en later door vele kerkgemeenschappen overgenomen. Voor de preek van de leek worden mensen gevraagd die in de samenleving veel van zich hebben laten horen. Die durf en lef hebben om vanuit hun hart hun levensvisie weer te geven, dikwijls vanuit een Bijbelse inspiratie. Onder hen zijn Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Femke Halsema, Stef Bos en vele anderen. Voor onze viering van 4 februari heeft de geloofsgemeenschap H. Mauritius burgemeester Otwin van Dijk gevraagd om zijn medewerking aan deze viering te verlenen. Hij houdt niet alleen de preek, maar zal ook in andere delen van de viering van zich laten horen. Zijn inspiratie zal hij putten uit Bijbelse verhalen die hij van jongs af aan heeft meegekregen in het gezin waar de Bijbel iedere dag op tafel kwam.

Heel bijzonder is dat burgemeester Otwin van Dijk op 4 februari nog in onze viering de preek van de leek houdt, omdat hij op 1 maart de nieuwe voorzitter wordt van de Raad van Bestuur van het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. In zijn huidige functie is hij voorzitter c.q. bestuurslid van diverse organisaties in de gezondheidszorg. Zijn inspiratie en persoonlijke drijfveren voor de zorg in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor die van kwetsbare mensen horen we in de viering vast wel terug.

Deze viering op zondag 4 februari om 10.00 uur wordt muzikaal omlijst door Kleinmannenkoor De Görgelpiepen. De geloofsgemeenschap hoopt op een grote belangstelling. Iedereen is van harte welkom.

## Vieringen tot en met 14 februari

Naast de vieringen waarvan u hierbij al een aankondiging hebt kunnen lezen, zijn er de komende maanden nog de volgende vieringen in het Mauritius-kerkgebouw:

- Zondag 4 februari 10.00 uur Gebedsviering
- Woensdag 14 februari 19.00 uur Aswoensdag



## Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven via de livestream Geloofsgemeenschap H. Mauritius - Kerkdienst gemist: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius>. Dezelfde link geeft u de mogelijkheid een dienst terug te kijken.

## Aswoensdag

De Aswoensdagviering is 14 februari om 19.00 uur in het Mauritius-kerkgebouw. 'Houd de vlam brandend'.

As, verbrand hout, verbrand leven dat verdroogd werd, verbrande afgefallen droge bladeren, die losgekomen waren van de boom, van het leven. As, humus voor nieuw leven, grond om nieuw leven te voeden. As, teken ook van nieuw begin, van voedsel voor beginnend leven.

Ook ons leven moet af en toe afsterven om opnieuw te kunnen beginnen. Geen lente zonder winter. Geen Pasen zonder vastentijd, Geen licht en warmte voor iedereen, zonder dat wij iets van ons licht en onze warmte afgeven en delen met anderen.

Het is een uitgelezen tijd om wat meer zicht te krijgen op de weg die we te gaan hebben en stap voor stap die weg ook te gaan. Zo kan Aswoensdag ook het moment zijn om je leven 'opnieuw' te beginnen, een wending te geven, uit de as te herrijzen met een nieuw elan. In de viering worden palmtakjes van vorig jaar verbrand; als u een palmtakje heeft, neem het mee en verbrand het takje in de viering.

## Overleden

- |              |   |          |
|--------------|---|----------|
| - 19-11-2023 | V.A.M. De Bakker-van Gaalen,<br>Laan van Schuylenburch  | 92 jaar  |
| - 20-11-2023 | M.A.A.J. Brus-van de Leur,<br>Laan van Schuylenburch    | 100 jaar |
| - 21-11-2023 | B.J. Robben-Hofstad,<br>Laan van Schuylenburch          | 80 jaar  |
| - 26-11-2023 | W.A.B. Oostendorp - Salemink,<br>Laan van Schuylenburch | 98 jaar  |
| - 27-11-2023 | B.H.A. Bloem, L.v. Schuylenburch                        | 83 jaar  |
| - 28-11-2023 | L.B.J. Hondeveld - Schreur,<br>Lichtenbergseweg         | 80 jaar  |
| - 08-12-2023 | G.F. Woeltjes,<br>Laan van Schuylenburch                | 69 jaar  |
| - 14-12-2023 | E.F.D. van Leersum, Markt                               | 80 jaar  |
| - 26-12-2023 | W.J. Bongers - Bannink, Bongerd                         | 81 jaar  |

*Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.*

## VARSSEVELD

## Vieringen Den Es

Zondag 11 februari en zondag 10 maart om 10.00 uur is in Den Es de Woord- en Communieviering met samenzang.

## Actie Kerkbalans

Informatie over de Actie Kerkbalans 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' vindt u in het algemene gedeelte van de laatste Vreugdebode van 2023 (pagina 6) en ook in de folder. De folder met envelop 'Kerkbalans 2024' ontvangt u bij deze Vreugdebode. In de envelop is ook een antwoord-envelop met postzegel en voorzien van het postadres. U vult uw gegevens in, doet het antwoordpapier in de envelop en doet die envelop op de post. Wij danken u voor uw bijdrage.

2024

Actie  Kerkbalans

## Adressen en bankgegevens van Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschappen

### Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:  
 Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift tel. 0315 - 34 20 44  
 E-mail: secretariaat@mlparochie.nl  
 Openingstijden secretariaat:  
 woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur  
 NL19 RABO 0156 5694 50

### Azewijn - H. Mattheus

Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn tel. 0315 - 34 20 44  
 E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl  
 NL89 RABO 0374 6064 39

### Breedebroek - HH. Petrus en Paulus

Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedebroek tel. 0315 - 65 12 84  
 E-mail: rkbreedebroek@mlparochie.nl  
 NL88 RABO 0310 4000 23  
 Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

### Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedebroek tel. 0315 - 65 14 96  
 E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl  
 NL17 RABO 0313 9044 56  
 Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

### Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91  
 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl  
 Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:  
 NL49 ABNA 0384 3705 00 - kerkbalans  
 NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties  
 NL82 RABO 0384 3514 76  
 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats  
 Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

### Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98  
 E-mail: rketten@mlparochie.nl  
 NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant  
 NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans  
 Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen.

### Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus

Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23  
 E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl  
 NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant  
 NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans  
 Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,  
 donderdag 14.00 - 15.00 uur.

### Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64  
 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12  
 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl  
 NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties  
 NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans  
 Secretariaat: eerste maandag van 13.30 - 15.00 uur  
 (ingang aan de Staringstraat).

### Megchelen - H. Martinus

Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen tel. 0315 - 37 76 58  
 E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl  
 NL62 RABO 0132 7006 62

### Netterden - H. Walburgis

Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden  
 Contactadres: Frank Simmes tel. 0315 - 38 61 09  
 E-mail: rknetterden@mlparochie.nl  
 NL67 RABO 0326 6138 54.

### Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde tel. 06 - 55 48 99 56  
 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl  
 Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde  
 donderdag 09.00 - 10.00 uur  
 NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage  
 NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.  
 NL62RABO0359147550 - overige zaken.

### Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg tel. 0315 - 32 30 60  
 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl  
 NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans  
 NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant  
 Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

### Uift - HH. Antonius-Petrus & Paulus

J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Uift tel. 0315 - 68 12 75  
 E-mail: rkultft@mlparochie.nl  
 NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus  
 NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius  
 NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans  
 Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur.

### Varsselder-Veldhunen - HH. Martelaren van Gorcum

Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder  
 Secretariaat: tel. 0315 - 34 20 44  
 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl  
 NL57 RABO 0153 1012 10.

### Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,  
 7054 CE Westendorp tel. 0315 - 29 81 15  
 E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl  
 NL69 RABO 0364 8884 66.



• DUURZAME TECHNIEKEN  
 • GAS, WATER EN ELEKTRA  
 • SANITAIR EN BADKAMER  
 • LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN  
 • SERVICE EN ONDERHOUD  
 • VERWARMING EN AIRCO  
 • ZINK- EN DAKWERK

Grotestraat 49 | Gendringen | (0315) 68 14 73 | [www.blumergendringen.nl](http://www.blumergendringen.nl)

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf



John van Heteren

Zuilweg 109  
7003 CD Doetinchem  
Tel. 0314-332168  
Fax: 0314-364124

Mobiel: 06-23450096  
E-mail: [info@smbvanheteren.nl](mailto:info@smbvanheteren.nl)  
Website: [www.smbvanheteren.nl](http://www.smbvanheteren.nl)

Al vele jaren vakkundig partner van  
Amphion Cultuurbedrijf



Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

- Stemmen, onderhoud en reparatie
- Transport, verhuur en opslag
- Dealer van FEURICH piano's en vleugels: topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsveldseweg 130b Doetinchem  
[www.slootpianoservice.nl](http://www.slootpianoservice.nl)



Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, een belofte die van generatie op generatie is doorgegeven. Wij zijn er voor het kleine onderhoud tot aan het realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg  
0315 323 107 | [info@jansenterborg.nl](mailto:info@jansenterborg.nl) | [www.jansenterborg.nl](http://www.jansenterborg.nl)



Wie beslist als u dat niet meer kunt?

Regel het met een levenstestament

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, in coma raakt of dement wordt? Met een levenstestament bent u hierop voorbereid.

Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding dat het juridisch goed geregeld is.

Elk moment goed geregeld.

**VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS**  
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS  
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem  
+31 (0)314 - 37 22 22 | [info@vwdknotarissen.nl](mailto:info@vwdknotarissen.nl)  
[www.vwdknotarissen.nl](http://www.vwdknotarissen.nl)

Uw advertentie hier plaatsen?  
Bel voor meer informatie naar  
06 42 96 56 14

# GUV Uitvaartzorg

*Persoonlijk, betrokken en dichtbij*

## *Onze betrokken uitvaartbegeleiders*



- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

*Bel daarom  
altijd eerst GUV!*

**Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!**

GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief.

**Meer weten? Bel GUV!**  
**0800 - 0809** [www.guv.nl](http://www.guv.nl)

24/7 én gratis



Persoonlijk, betrokken en dichtbij