

VREUGDEBODE

JAARGANG 8, NUMMER 2 APRIL/MEI 2024

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!



De Missionaire Parochie **4**





15

Kruiswegwandeling in Gaanderen



21

Afscheid Ali van Deun



22

Gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers

Parochie Maria Laetitia:

Pastorale column: Alleluja!?	3
Zing, vecht, huil, bidt, lach, werk en bewonder!	4
Verdieping in de Heilige Schriften	6
Kerstactie 2023	7
Retraite-aanbod voor parochianen Parochie Maria Laetitia	8
Van de bestuurstafel: Goede week	9
Weekendvieringen van 23 maart tot en met 5 mei 2024	10
Doordeweekse vieringen van 23 maart tot en met 5 mei 2024	11
Zomerkampen 2024: inschrijving geopend!	12
Torentje, torentje bussekruit: Het einde van de zesde dag	13
Kinderpagina	14
Kruiswegwandeling in Gaanderen	15

Azewijn - Uift - Varsselder/Veldhunten:

Geplande vieringen	16
Stichting Begraafplaats Petrus & Paulus zoekt vrijwilligers	17

Breedenbroek - Dinxperlo:

Inloophuis Dinxperlo	19
----------------------	----

Doetinchem:

Carnavalsviering met CV De Umdrayers	20
Liesbeth Ruinhart-van de Boom, een bijzonder levensverhaal	21

Etten:

Gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers	22
---	----

Gendringen-Megchelen - Netterden:

Vrijwilligers gevraagd voor openen en sluiten kerkhof	23
---	----

Gaanderen:

In memoriam Riek Wolsink	24
De Goede Week in Gaanderen	25

Silvolde - Varsseveld:

Gebedsviering Beloken Pasen, zondag 7 april	26
Kleding inleveren	27

Terborg:

Ontmoetingsbijeenkomsten	29
--------------------------	----

Parochie Maria Laetitia:

Adressen en bankgegevens van parochie en geloofsgemeenschappen	30
--	----

Colofon

Hoofdredacteur	: Hans Pauw
Eindredactie	: Jos Hillebrand en Frans van Vliet
Redactiecoördinatie	: Karin Lenting - van Rooijen en Michiel Pouwels
Advertenties	: Frank van Dulmen
Fotografie	: Ton Harbers
Vormgeving	: John Spekschoor
Druk	: Senefelder/Misset
Oplage	: 13800 exemplaren

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van de ruimte in de Vreugdebode.

De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs zijn echter niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of beslissingen gebaseerd op gepubliceerde informatie

© De Vreugdebode / Parochie Maria Laetitia

Het officiële contactblad de Vreugdebode wordt aangeboden aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in de parochie-administratie. De Vreugdebode verschijnt zesmaal per jaar in: Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Doetinchem, Etten, Gaanderen, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Varsselder-Veldhunten, Terborg, Uift, Varsseveld en Wijnbergen.

De volgende editie: de **Vreugdebode 3** van 2024, verschijnt op 3 mei 2024. Kopij voor deze uitgave van de Vreugdebode kunt u vóór **15 april 2024** per mail sturen naar een van de locatiercorrespondenten (zie hiernaast).

Foto's/illustraties moeten rechtenvrij en minimaal 1 MB zijn. Als **aparte** bijlage (JPEG/PDF) meesturen!

Vragen/opmerkingen voor bezorging Vreugdebode via mailadres: ledenadministratie@mlparochie.nl



Pastoraal team

Hans Pauw, pastoor

tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552,

e-mail: h.pauw@mlparochie.nl

Paulus Tilma, priester

tel. 06 - 14 18 12 36,

e-mail: p.tilma@mlparochie.nl

Marcel Smits, priester

Past. Wijkerstraat 1, 7081 BT Gendringen

tel. 0315 - 34 60 20,

e-mail: majm.smits@gmail.com

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores.

Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur

Anja Dijcker, secretaris

tel. 0314 - 33 55 47,

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift

tel. 0315 - 34 20 44,

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

Openingsdagen secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur

Rekeningnummers parochie:

NL19 RABO 0156 5694 50

Internet

U kunt de parochie vinden op:

www.maria-laetitia.nl

Like ook ons facebook.com/parochiemaria-laetitia

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99

Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melden van overlijden

Locatiecorrespondenten**Azewijn/Uift/Varsselder**

ploeg111@kpnplanet.nl

Breedebroek/Dinxperlo

Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl

Doetinchem/Wijnbergen De Huet

Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl

Etten

Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl

Gaanderen

Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com

Gendringen/Megchelen/Netterden

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com

Silvalde/Varssveld

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com

Terborg

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Alleluja!?

Houd u van muziek? Ik heel erg! Muziek brengt je gemakkelijk in een bepaalde sfeer. Dat oude zomerhitje op de radio brengt je in herinnering direct terug naar die mooie vakantie aan het strand, jaren geleden. Of als je dat gevoelige nummer weer hoort dat zo vaak op de radio was toen je net een dierbare had verloren. Het raakt opnieuw je emotie. Zo hebben ook de verschillende tijden en feesten in het kerkelijk jaar specifieke liederen en muziek die ons helpen om die tijd, dat feest, echt te beleven. Mensen die zich niet meer kerkelijk of zelfs niet meer christelijk noemen, genieten jaarlijks in groten getale van de Matteüs-passie van Bach. En de musical Jesus Christ Superstar staat weer opnieuw op de planken voor alle jeugd van vroeger.

Is Pasen denkbaar zonder het lied 'U zij de glorie'? Voor veel mensen niet. Zelf luister ik op het paasfeest altijd graag naar het Alleluja van Händel, uit de Messiah. Dan zet ik mijn geluidsinstallatie snoeihard. Maar het meest word ik geraakt door een kleine aria (nr. 40) uit dezelfde compositie: 'I know that my Redeemer liveth' oftewel: 'Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij zal verschijnen op aarde op de laatste dag. En al eten de wormen mijn vlees, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.' Het raakt mij, want het komt uit het bijbelboek Job (19, 25-26), het schrijnende verhaal van een mens die alles had en alles kwijtraakte: zijn bezit, zijn vrouw en kinderen, zijn eigen gezondheid. En tot overmaat van ramp ondervond hij bij zijn vrienden maar weinig empathie. Job durft het zelfs aan God aan te klagen, want hij heeft dit lijden niet verdiend - vindt hij. Ten diepste blijft Job in al zijn ellende, op de mestvaalt, op de puinhopen van zijn leven, vertrouwen op Gods redding, heel persoonlijk. Dat vertrouwen wordt uiteindelijk niet teleurgesteld, zo leert zijn verhaal.

Ook nu vieren we Pasen weer in een geschonden wereld, te midden van heel veel leed. Misschien herkent u zichzelf geheel of gedeeltelijk in het verhaal van Job, bent u ook veel kwijtgeraakt in uw leven. Juist dan is Pasen het feest van de hoop dat lijden en dood niet het laatste woord spreken. „Want Christus is opgestaan uit de dood, als eerste van hen die ontslapen zijn.” Met die woorden van Paulus (1Kor 15,20) besluit Händel deze aria. We gedenken met Pasen geen gebeuren uit een ver verleden, maar vieren de belofte die allen geldt die in Christus geloven, op Hem vertrouwen: de uiteindelijke overwinning op lijden en dood, het geluk van het eeuwig leven bij God.

Na de sobere veertigdagentijd klinkt de juichkreet 'alleluja' dan ook in alle toonsoorten om de verrijzenis te vieren. Als je daar door jouw verdriet of twijfels heen nog niet meteen mee in kunt stemmen, neurie dan het lied van Job zachtjes voor je uit.

Namens pastoresteam en parochiebestuur: Zalig Pasen!

Pastoor Hans Pauw



De Missionaire Parochie

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

OP WEG NAAR DE MISSIONAIRE PAROCHIE ZIJN WE, ZO LEZEN WE IN DE AFGELOPEN ZEVEN EDITIES IN ONZE VREUGDEBODE. MUZIEK IS EEN BELANGRIJKE COMPONENT IN DE VIERING ZOALS MEN DIE IN DE PAROCHIE VAN DE TOEKOMST VOOR OGEN HEEFT. „GELUKKIG“, HOREN WE KOORLEDEN EN DIRIGENTEN AL DENKEN. MAAR IS DAT WEL DE MUZIEK DIE WE KENNEN? NIEUWE LIEDEREN OF OOK NOG OUD REPERTOIRE? MODERN OF KLASSIEK? LATIJN OF NEDERLANDS? EN KUNNEN DE KOREN, BEGELEIDERS EN DIRIGENTEN DE AMBITIE VAN DE MISSIONAIRE PAROCHIE INVULLEN? VRAGEN WAARVAN WE EEN DEEL PAS IN DE TOEKOMST ZULLEN KUNNEN BEANTWOORDEN.

*Tekst: Michiel Pouwels
Foto's: Ton Harbers*

'Kerkvernieuwing draait om drie dingen', schrijft father James Mallon in zijn boek *Als God renoveert*, dat alweer tien jaar geleden werd gepubliceerd. 'Gastvrijheid, liederen en preken. Muziek is daarbij de manier om ons te raken, om diep in onze ziel door te dringen. Muziek en het zingen van lofzangen en liederen aan God zijn een integraal onderdeel van de liturgie.'

Het boek *Als God renoveert* van James Mallon ligt min of meer ten grondslag aan de beweging naar de missionaire parochie die in meerdere Europese landen, ook in Nederland en Vlaanderen, is ingezet. In zijn boek gaat Mallon genuanceerd in op de geschiedenis van kerkdiensten, de rol van de priester, van de muziek en de kerkgangers. Zo beschrijft hij dat na het Tweede Vaticaans Concilie, ruim 50 jaar geleden, de parochiaan meer en meer meegenomen moest worden naar een actieve en bewuste deelname in een kerkdienst. Hij of zij werd voortaan aangesproken in de eigen taal en er werd gevraagd om meer betrokkenheid dan de passieve rol door enkel aanwezig te zijn. Muziek werd vanaf dat concilie ook al erkend als belangrijke manier om de veranderingen in de kerk tot stand te brengen. Mallon durft eerlijk te zijn over de fouten die in die periode gemaakt zijn,

zoals het bijna meedogenloos afscheid nemen van het oude, ook de mooie, 'oude' muziek. U herinnert zich nog wel de beatmissen in de jaren zeventig die mateloos populair waren en vele jongeren koren opleverden, maar uiteindelijk speelde de eucharistieviering een rol van ondergeschikt belang en schoot de kerk zijn doel voorbij, zeker toen ook de jongeren afhaakten. En de muziek van vroeger weer deels terugkwam.

Vier missen in een weekend!

Interessant is hoe in Mallons parochie in Canada de weekenddiensten worden ingevuld. Er zijn vier eucharistievieringen, elk weekend. Te beginnen op zaterdagmiddag met een middelgroot koor dat met begeleiding liederen zingt zoals ze in de parochiezangbundels staan. Voor de eucharistieviering op zondagmorgen om negen uur is er een eigentijdse band met gitaren, toetsen en slagwerk. Omwille van de kwaliteit wordt het geluid professioneel gemixt terwijl de band oude en nieuwe liederen zingt in hedendaagse stijl. Deze mis trekt doorgaans het grootste aantal jonge gezinnen.

Bij de eucharistieviering van kwart over elf is er een dertigkoppig koor dat met orgelbegeleiding klassieke samenzang en koorstukken zingt. Deze 'klassieke' mis

omvat soms gregoriaanse zang en delen van de mis in het Latijn, met wierook en al.

De eucharistieviering op zondagavond wordt begeleid door een vijftien m/v's tellend, eigentijds koor dat moderne kerkliederden zingt.

Mallon is blij dat de parochiaan in zijn parochie een ruime keuze heeft. En dat er voor jong en oud vieringen zijn die aansluiten op bijvoorbeeld hun levensfase en gezinssamenstelling.

De wauw-factor

Maar Mallon legt de lat hoger. 'Muziek, een van de klassieke kunsten, is nooit een doel op zich en blijft steken in doelmatigheid als dat wel het geval is. Als muziek prachtig is, is zij de bemiddelaar van het goddelijke omdat Degene die Schoonheid is altijd in het prachtige te vinden is. Het is een schoonheid die een krachtige bijdrage levert aan de wauw-factor waarnaar we bij elke viering van de eucharistie zouden moeten streven.'

Even verderop schrijft hij: 'De norm voor muziek in de liturgie is ongetwijfeld dat we onze mond opendoen om al zingend God te loven.' Nog een citaat: 'Hoe juist en passend alle genres van liederen ook zijn, ik denk dat lofliederen voorop moeten staan. Ze zijn het meest transformatief omdat ze het gebed zelf zijn. Gebed betekent 'praten met God' en dat is iets anders dan praten over God of elkaar oproepen om met God te praten.' En er is ook nog het nodige om aan te pakken: 'Na bijna duizend jaar waarin het koor al het zangwerk voor zijn rekening nam, dienen we de mensen zo ver te krijgen dat ze de kracht van het zelf zingen van Gods lof ervaren.'

Daarbij kijkt hij naar de groei van de evangelisch-protestantse kerken die een sterke voorkeur hebben voor hedendaagse lofliederen. Muziek die in deze kerken bekend staat als praise (lofprijzing) en worship (aanbedding). En, op de laatste bladzijde van het hoofdstuk over muziek, spreekt hij zich uit over kwaliteit van de hedendaagse kerkmuziek. Dat vraagt van muzikanten, dirigent en koorleden een hoog niveau. En dat geldt ook voor instrumenten, apparatuur voor geluidsversterking en voor livestreams.

Vergrijzing en verjonging

Ronald de Haan van het Kerkelijk Instituut Sint Caecilia geeft als dirigent leiding aan twee kerkkoren en hij is ook de docent van de dirigentencursus: „De missionaire parochie is een missie naar de toekomst waarbij de kerk sterker naar buiten treedt. We zijn aan het ontdekken welke muziek bij die missie hoort.”

James Mallon zegt nadrukkelijk dat eens gekozen zou moeten worden voor bekend werk – bijvoorbeeld voor Nederland uit het bekende GvL-boekje – én voor nieuwe Nederlandse liederen die soms nog gecomponeerd moeten worden. Volgens De Haan is er voorsnog veel muziek die we al kennen en waarmee we vooruit kunnen, ook met de huidige koren. Het nieuwe repertoire komt er geleidelijk bij. Hij maakt zich wel zorgen over de vergrijzing van koren omdat er nauwelijks nieuwe, jonge stemmen bijkomen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de muziek van de ‘oude’ koren. Daarom pleit Sint Caecilia voor het vormen van jeugd- en jongerenkoren. En misschien ook kleinere koren of projectkoren. En uiteraard goede musici die hun kennis en kunde inzetten bij het dirigeren en spelen van muziek.

Ontdekkenderwijs

Pastoor Hans Pauw waarschuwt al bij voorbaat voordat er een letter van dit artikel op papier staat: „We zijn aan het

verkennen hoe en vooral welke muziek past in onze missionaire parochie. Zeg maar ‘ontdekkenderwijs’. Een ding hebben we geleerd: het wordt een kwestie van en-en. Niet de oude muziek inruilen voor nieuwe, maar juist oude en nieuwe muziek samen. Daarbij staat kwaliteit voorop en dat houdt ons bezig, want onze koren vergrijzen, met uitzondering van The Singing Kids.

Waar we ook meer nadruk op willen leggen, is dat we in de gezangen God zelf aanroepen en prijzen. Dat doen we al in het Gloria en in de psalmen, maar dat kan nog meer en nadrukkelijker met liederen die al gezongen worden en die de koren en de kerkgangers kennen. Daarbij wil ik aan koren, muzikaal begeleiders en dirigenten zeggen dat ze niet bang moeten zijn voor het nieuwe. Nieuwe muziek, maar ook nieuwe of andere vormen van musiceren dan we gewend zijn. Wat wel belangrijk is, is dat de kerkganger moet kunnen participeren. Dat hij de taal verstaat. Dat de parochiaan kan meezingen, maar zich ook meegenomen kan voelen in mooie muziek. We doen het stapje voor stapje.”

Het wordt dus wat betreft muziek een expeditie op weg naar de missionaire parochie, een proces. Nog weinig staat vast, maar er zijn hoge verwachtingen. Daarin zullen oud en jong elkaar moeten meenemen. Zingend, vechtend voor idealen, huilend maar veel lachend, biddend en vooral werkend en bewonderend.

Van dobberen naar koersen

Of het succesverhaal van Mallons missionaire parochie in Canada een-op-een te projecteren is op parochies in Nederland, is de vraag. Want is Canada wel te vergelijken met Noord-Europese landen waar uitstroom en overlijden van parochianen nauwelijks zijn gecompenseerd met instroom van jonge gelovigen? Mallon wordt door sommige critici vergeleken met een managementgoeroe die zelfhulpboeken verkoopt aan ondernemers of bestuurders die niet in staat zijn zichzelf op te frissen. En aan hun coaches. Want waarom zou ons bisdom, na decennia van afnemende aantallen parochianen door vergrijzing, de terugloop van inkomsten en dienstengevolge het sluiten van kerkgebouwen en het samenvoegen tot regioparochies, zomaar zwichten voor de ‘methode-Mallon’ en zijn missionaire parochie zien als baken of boei tot behoud van het rooms-katholieke leven?

Ja, het is gemakkelijk om stuurman aan wal te zijn terwijl het schip in zwaar weer op zee dobbert. Maar misschien is de missionaire parochie een duidelijk doel waarop gekoerst kan worden. Een koers naar een doel dat perspectief biedt, ook in Nederland. Een koers die ingezet kan worden vanuit de huidige staat van de parochie, met behoud van het goede oude, op weg naar het goede nieuwe.



Driedaagse bedevaart naar Echternach



Ga op 20 (Tweede Pinksterdag), 21 én 22 mei mee op busbedevaart naar Echternach in Luxemburg! Daar wordt bij het graf van Sint Willibrord, de eerste aartsbisschop van Utrecht en de apostel van Nederland, de Springprocessie gehouden waaraan we deelnemen. We vertrekken op 20 mei vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Susteren, waar de eucharistie wordt gevierd. 's Middags reizen we door naar het hotel; na het diner gaan we naar Echternach voor het plechtig Lof in de basiliek.



Op 21 mei wonen we de plechtige eucharistieviering bij in de basiliek om daarna deel te nemen aan de Springprocessie. De volgende ochtend brengt de bus ons naar Trier; ook daar vieren we de eucharistie. Tijdens deze korte bedevaart staat bovendien een bezoek gepland aan het oudste Mariaheiligtom van Luxemburg, de kapel van Gisterklous. De reisleiding en pastorale begeleiding zijn in handen van vicaris Cornelissen. Prijs (onder voorbehoud): € 275 p.p. (op basis van een tweepersoonskamer, twee overnachtingen, twee keer ontbijtbuffet en drie keer diner; voor een eenpersoonskamer (zeer beperkt beschikbaar) zal een toeslag gelden.

Voor informatie: www.aartsbisdom.nl/echternach.

Foto: Aartsbisdom Luxemburg

Eucharistische Aanbidding

Vanaf vrijdag 5 april is er elke vrijdag, van 15.00 uur tot 16.00 uur, gelegenheid voor Eucharistische Aanbidding in de HH. Petrus en Pauluskerk in Ulfth. De kerk is dan open gedurende dit uur om even binnen te lopen voor een kort gebed of een wat langere periode van stilte.

Hierbij zijn doorgaans een van de priesters aanwezig die indien gewenst gevraagd kan worden voor een biechtgesprek.

Dit is een voortzetting van de mogelijkheid voor aanbidding in Gendringen, die komt te vervallen na de laatste zondagviering op Eerste Paasdag in de St. Martinuskerk aldaar.

Verdieping in de Heilige Schriften

In elke viering wordt gelezen uit ons heilig boek, de Bijbel. Meestal wordt dan ook enige uitleg gegeven van deze soms mysterieuze teksten, maar dat is altijd beperkt. Wist u dat in onze parochie er gelegenheden zijn om wat dieper te delven in de Schriften? Hierbij wordt in een kleine groep nader gekeken naar de teksten of verschillende thema's, om tot een dieper inzicht en diepere kennis te komen van Gods Woord, gesproken in liefde aan en voor Zijn volk, ons Groot Nieuws.

Bedevaarten Banneux



Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud en de tijd staat niet stil. Dat betekent dat er weer een nieuw bedevaartseizoen aankomt en dat de voorbereidingen daarvoor alweer in volle gang zijn. Voor een geslaagde bedevaart is het van belang dat gasten en vrijwilligers meegaan. Het een kan niet zonder het ander. De gasten die graag naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat de bedevaart te bieden heeft aan devotie, zorg en aandacht. De vrijwilligers die graag voor alle gasten klaar staan om ze te helpen en te ondersteunen bij wat de gast ook maar nodig heeft om zo optimaal mogelijk van de bedevaart te genieten.

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Banneux. In augustus vieren ze het 75-jarig jubileum van de erkenning van de Mariaverschijningen in Banneux. Als Bisdom Utrecht zijn wij op dat moment met ons triduüm in Banneux. Op de zaterdag zal de bisschop in de viering voorgaan. Rector Palm van het heiligdom heeft gevraagd om met een grote delegatie vanuit Nederland daarbij aanwezig te zijn. Deze bedevaart wordt dan ook van harte bij u aanbevolen. De bedevaarten zijn:

- 5-daagse van 31 mei tot en met 4 juni
- 2-daagse van 24 tot en met 25 augustus
- 5-daagse van 30 augustus tot en met 3 september (met 75-jarig jubileum van de erkenning)

Voor opgave van de bedevaart kunt u zich wenden tot Lia Sessink (06 - 13 91 05 58) of Anneke Koenders (06 - 55 48 99 56). Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met diaken Theo Reuling ofs, voorzitter van Regio Gelderland Oost van Caritas Banneux via 06 - 22 71 66 63.

Wij hopen u te mogen begroeten bij een of meer bedevaarten naar Banneux.

Meer informatie is ook te vinden op de website www.caritas-banneux.nl.

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

We maken u alvast attent op de Week Nederlandse Missionaris (WNM) die in de Pinksterperiode - van 11 t/m 19 mei - wordt gehouden. Missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede en de Week Nederlandse Missionaris zorgt daarbij voor financiële steun. In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. „Zo maken wij samen dit belangrijke werk mogelijk en kunnen de missiewerkers zich blijven inzetten voor de meest kwetsbaren”, aldus WNM. Meer informatie of alvast doneren kan via:

www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/.

Veel van wat besproken wordt is ook na aanleiding van vragen van de deelnemers zelf - een kans om de vragen te stellen waarop je altijd had een antwoord had willen weten!

Er zijn twee groepen:

1. elke tweede dinsdag van de maand in de Huiskamer in Terborg om 20.00 uur.
2. doorgaans de derde dinsdag van de maand in een huis in Gaanderen, ook om 20.00 uur.

Voor vragen of verdere informatie kunt u zich richten tot pastor Marcel, tel. 0315 - 34 60 20 of m.smits@mlparochie.nl.

Kerstactie 2023

Parochie Maria-Laetitia en Parochiële Caritas Instelling (PCI)

We kijken terug op een bijzonder geslaagde kerstactie eind vorig jaar.

Binnen onze parochie zijn drie groepen actief: in Doetinchem, in Gaanderen en in Ulft/Silvolde. De adressen die bezocht worden, liggen overigens niet alleen in deze plaatsen, maar verspreid over de gehele parochie.

We mogen trots zijn op een flinke groep vrijwilligers die de schouders er onder zet en met veel enthousiasme de actie uitvoert. Iedereen heel hartelijk dank voor de inzet. Het is een flinke klus, maar op het moment dat de kerstactie wordt afgegeven, is de dankbaarheid groot. En dat geeft aan beide kanten van de voordeur een goed gevoel.

Er zijn ruim 600 adressen bezocht, waarvan bij 200 adressen ook een boodschappen-/cadeaukaart onderdeel was van de kerstactie. Dit betrof personen die het financieel moeilijk hebben.



In een eerdere Vreugdebode hebben wij een oproep gedaan voor een bijdrage en dit heeft meer dan € 2.000 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift. De Parochiële Caritas Instelling geeft aandacht aan concrete financiële noden van onze naaste medemens.

In 2023 hebben wij - naast de kerstactie en enkele andere projecten - circa 35 individuele hulpvragen van financiële ondersteuning mogen voorzien.

Heeft u zelf een (financiële) hulpvraag of kent u iemand die hulp nodig heeft, geef dit dan door aan de contactpersoon van de PCI; namen en telefoonnummers staan in elke uitgave van de Vreugdebode. Of stuurt u een mail naar pci@mlparochie.nl. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze vertrouwelijke gegevens.

Parochiële Caritas Instelling. Namens het bestuur, Jos Kunze

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.



U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23
- Wijnbergen: Wim Loeven 0314 - 34 13 82

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

180 kosteren uit het bisdom Utrecht waren present bij de jaarlijkse Kosterdag die in de OLV-kerk in Doetinchem werd gehouden. Uiteraard start zo'n dag met een eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Hans Pauw, in concelebratie met rector Kuipers (het Ariënsinstituut) en de pastores Smits en Tilma. Vervolgens werd de kerk bezichtigd en kon er 'achter de schermen' gekeken worden naar onder andere het liturgische vaatwerk. Na de lunch verzorgde rector Kuipers een inleiding over de Missionaire Parochie en de viering van het Paasfeest, met nadruk op dat wat kosteren hierbij allemaal wel of juist niet te doen staat.

Foto: Bisdom Utrecht



Ook de nieuwsbrief ontvangen?

Door het oprekken van de verschijningsinterval van onze Vreugdebode is het wel eens lastig om nog tijdig te communiceren over vieringen of activiteiten die al op korte termijn plaatsvinden.

Soms was bij het ter perse gaan van de Vreugdebode ook nog niet bekend op welke datum en tijdstip een en ander plaatsvindt. Niets zo vervelend dan dat u te laat op de hoogte bent van activiteiten die u niet had willen missen. Maar niet getreurd.

De tweewekelijkse nieuwsbrief van het pastoraal team biedt de mogelijkheid om er wél aandacht aan te besteden. Dus: wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen in uw mailbox, stuur dan een bericht met alleen uw naam en mailadres naar het secretariaat van onze parochie (secretariaat@mlparochie.nl).

Wij zorgen dat dat het meest actuele nieuws ook voortaan bij u bekend is.

Doooprooster eerste helft 2024 Parochie Maria Laetitia

Dopen			Doopvoorbereiding		
	Dooplocatie	Datum	Tijd	Doopheer	Datum
Doetinchem	28 apr	13.30 u	H.P.	10 apr	20.00 u
Ulft	7 apr	12.00 u	M.S.	26 mrt	20.00 u
Doetinchem	26 mei	13.30 u	P.T.	8 mei	20.00 u
Ulft	5 mei	12.00 u	M.S.	23 apr	20.00 u
Doetinchem	30 jun	13.30 u	P.T.	12 jun	20.00 u
Ulft	2 jun	12.00 u	M.S.	21 mei	20.00 u

Retraite-aanbod voor parochianen Parochie Maria Laetitia

In samenwerking met de Abdij St. Willibrord Slangenborg organiseren wij een driedaagse retraite in de Abdijhoeve Betlehem voor parochianen van de Parochie Maria Laetitia. De retraite vindt plaats van 21 tot 24 mei 2024. Het thema van de retraite is: Wat betekent Maria voor ons?

Dit aanbod is met name gericht op senioren, maar ook andere mensen die interesse hebben in de abdij en met

geloofsverdieping bezig willen zijn. De broeders Coert en Johan verzorgen een afwisselend programma dat bestaat uit conferentie, gesprek, rondleiding, wandeling, dia's, muziek, ontmoeting en ontspanning. Daarnaast is het mogelijk om de vieringen in de abdijkerk mee te maken, met name de dagelijkse H. Mis, middagdienst, vespers en completeen. Er is ook ruimte om je terug te trekken, zelf wat te lezen of stilte te beleven.

Het programma is als volgt (onder voorbehoud):

Dinsdag 21 mei	Woensdag 22 mei	Donderdag 23 mei	Vrijdag 24 mei
	8.15 uur Ontbijt	8.15 uur Ontbijt	8.15 uur Ontbijt
10.30 uur Aankomst	9.30 uur Eucharistie	9.30 uur Eucharistie	9.30 uur Eucharistie
11.00 uur Welkom, kennismaking. Icoon Parochie Maria Laetitia	11.00 uur Maria in de kunst (dia's) broeder Johan	11.00 uur Gesprek n.a.v. stellingen,	11.00 uur Afscheid
12.15 uur Middagdienst	12.15 uur Middagdienst	12.15 uur Middagdienst	
12.45 uur Maaltijd	12.45 uur Maaltijd	12.45 uur Maaltijd	
15.00 uur Conferentie broeder Coert	15.00 uur Gezamenlijke wandeling, broeder Coert	15.00 uur Rondleiding in abdij, rond vijf Mariabeelden broeder Coert	
17.00 uur Vespers	17.00 uur Vespers	17.00 uur Vespers	
18.00 uur Avondeten	18.00 uur Avondeten	18.00 uur Avondeten	
20.30 uur Completen	20.30 uur Completen	20.30 uur Completen	
21.00 uur - 22.00 uur Gezellig samenzijn	21.00 uur - 22.00 uur Gezellig samenzijn	21.00 uur - 22.00 uur Gezellig samenzijn	



Het is de bedoeling dat u tijdens deze dagen in de Abdijhoeve verblijft. De kosten per persoon zijn € 335,50 voor volledig pension met een ruime en mooie kamer met douche en toilet, exclusief borg (€ 50), inclusief toeristenbelasting en lakenpakket. Er zijn enkele tweepersoonskamers voor stellen en er is één kamer voor een rolstoelgebruiker met Miva-toilet. Aanmelden kan rechtstreeks via e-mailadres: reserveringen-abdijhoeve@willibrordsabdij.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het centrale secretariaat van de parochie.

Vacatures bestuur Parochie Maria Laetitia

Het parochiebestuur zoekt invulling voor de volgende vacatures:

1. Penningmeester (M/V)

Door het verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige penningmeester komt deze functie vrij.

Taken: contact onderhouden met de budgethouders van de geloofsgemeenschappen, opstellen van de begroting en jaarrekening, eindverantwoordelijk voor alle financiële aspecten van het parochieleven met ondersteuning van een administrateur.

Functie-eisen: boekhoudkennis, voldoende beschikbare tijd, goede contactuele eigenschappen, in staat zijn om beleid uit te leggen en te verdedigen.

2. Algemeen lid (M/V)

Binnen ons bestuursteam zoeken wij een algemeen lid die behulpzaam kan zijn bij alle voorkomende werkzaamheden en, bij gebleken geschiktheid en affiniteit, door kan groeien in de rol van vicevoorzitter om, in nauwe samenwerking met de pastoor, leiding te geven aan vergaderingen van het parochiebestuur en de bestuurlijke processen.

Functie-eisen: goede communicatieve en verbindende eigenschappen, beleidsmatig kunnen werken.

Voor beide functies geldt een benoeming door de bisschop voor een periode van maximaal 2 x 4 jaar.

Kandidaten worden geacht zich te conformeren aan de gestelde regels krachtens het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK-Kerk in Nederland.

Meer informatie en/of kandidaatstelling:

Pastoor Hans Pauw

06 - 30 16 29 27

h.pauw@mlparochie.nl



Goede week

U leest nu de tweede Vreugdebode van dit jaar. Zonder de overige edities tekort te doen, mag deze toch wel aangeduid worden als de topeditie in onze jaarcyclus met daarin het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar, het Hoogfeest van Pasen. Daaraan voorafgaand Palmzondag, de Chrisma-mis op woensdag 27 maart in Apeldoorn, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.



Deze column Van de bestuurstafel is niet zozeer bedoeld om uitgebreid en diepgaand in te gaan op de pastorale aspecten van dit feest, maar elders in dit blad treft u ongetwijfeld genoeg informatie aan over de betekenis van Pasen, over zingeving en inspiratie ter voorbereiding op Pasen.

Voor het parochiebestuur worden de eerste maanden van een nieuw jaar altijd gekenmerkt door terugblikken en vooruitkijken! Wat heeft de parochie in het afgelopen bereikt, waar staan we in het meerjarenplan, waarom zijn bepaalde doelstellingen niet/wel bereikt? Maar vooruitkijken en dan met name op financieel gebied is alle jaren een hot item. Welke bijdrage willen en kunnen al onze parochianen leveren om de Actie Kerkbalans succesvol te laten verlopen? Hun bijdrage is onmisbaar ter financiering van het uitgebreide takenpakket waarvoor iedere parochie blijvend staat. Een ander punt van aandacht/zorg is het 'kerkhovenbeleid'. Hierover heeft u al in vorige edities enige informatie gekregen.

De Parochie Maria Laetitia beschikt over een nog redelijk aantal parochiële kerkhoven, veelal juweeltjes om te bezoeken, maar ook plekken waar de tand des tijds duidelijk zichtbaar is ondanks de enorme inzet van vrijwilligers. Om u als parochiaan in de gelegenheid te stellen na te denken over en kenbaar te maken wat een kerkhof voor u en uw naasten nu en in de toekomst betekent, vraagt het parochiebestuur u de bijgevoegde enquête in te vullen en te retourneren in bijgevoegde portvrije envelop. Het parochiebestuur is blijvend geïnteresseerd in allerlei activiteiten in de diverse locaties.

Hopelijk kunt u als parochiaan of als gast de weg vinden naar een van onze kerken waar tijdens de Goede Week tal van vieringen/bijeenkomsten worden gehouden (zie het vieringenblad in deze Vreugdebode). Een uitstekende gelegenheid om vol vertrouwen op weg te gaan naar het grootste feest in het kerkelijk jaar, Pasen. Ik wens u een in alle opzichten Goede Week en Zalig Pasen.

Anja Dijcker,
secretaris parochiebestuur

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 23 maart tot en met 5 mei 2024

Datum	OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/Wijnbergen	H. Augustinus - H. Martinus Gaanderen	HH. Antonius - Petrus & Paulus Ulft	H. Martinus Gendringen
zaterdag 23 maart	Za. 23 mrt. 19.00 uur/P. Tilma Eucharistieviering A. Simmes	Za. 23 mrt. 19.00 uur/H. Pauw Eucharistieviering Gemengd koor		Za. 23 mrt. 17.30 uur/M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor
zondag 24 maart Palmzondag	Zo. 24 mrt. 11.00 uur/P. Tilma Eucharistieviering Monte Vino+Singing Kids	Zo. 24 mrt. 9.30 uur Inspiratieviering/WG met kinderen Merel Steenbreker	Zo. 24 mrt. 9.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor	
donderdag 28 maart WITTE DONDERDAG	Do. 28 mrt. 19.00 uur Eucharistievier./biechten P. Tilma/H. Pauw In Laudem Dei	Zie andere locaties	Do. 28 mrt. 19.00 uur/ M. Smits, C. Peters Eucharistieviering Con Amore	Zie andere locaties
vrijdag 29 maart GOEDE VRIJDAG	Vrij. 29 mrt. 15.00 uur Kruisweg met kinderen Vrij. 29 mrt. 19.00 uur/P. Tilma Kruisverer/biechten Volare/Laurentius koor	Vrij. 29 mrt. 15.00 uur/ M. Smits/Kruisweg Open Lucht /Werkgroep/koor Zie andere locaties	Zie andere locaties Vrij. 29 mrt. 19.00 uur/ M. Smits/Kruisverering Kerkkoor	Vrij. 29 mrt. 15.00 uur Kruisweg/Werkgroep Zie andere locaties
zaterdag 30 maart STILLE ZATERDAG	Za. 30 mrt. 20.30 uur/ P. Tilma, H. Pauw/Paaswake In Laudem Dei	Zie andere locaties	Za. 30 mrt. 20.30 uur/ M. Smits, C. Peters Paaswake/Con Amore	Zie andere locaties
zondag 31 maart EERSTE PAASDAG	Zo. 31 mrt. 11.00 uur/P. Tilma Eucharistieviering Volare	Zo.31 mrt. 9.30 uur Eucharistieviering/P. Tilma Gemengd koor	Zo. 31 mrt. 9.30 uur/H. Pauw Eucharistieviering Kerkkoor	Zo. 31 mrt. 10.00 uur/ M. Smits, C. Peters Laatste Eucharistieviering Kerkkoor
maandag 1 april TWEEDE PAASDAG	Ma. 1 apr. 11.00 uur/H. Pauw Eucharistieviering Cantor F. Hagemeijer/ H. Bennink		Ma. 1 apr. 9.30 uur/M. Smits Eucharistieviering Cantor	Zie andere locaties
zaterdag 6 april	Za. 6 apr. 19.00 uur/P. Tilma Eucharistievier./M. Koster			
zondag 7 april beloken Pasen	Zo. 7 apr. 11.00 uur/H. Pauw Eucharistieviering In Laudem Dei	Zo. 7 apr. 9.30 uur/P. Tilma Eucharistieviering Liberate	Zo. 7 apr. 9.30 uur/M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor	Zie andere locaties
zaterdag 13 april	Za. 13 apr. 19.00 uur/M. Smits Eucharistieviering T. Sedee			
zondag 14 april 3e zondag van Pasen	Zo. 14 apr. 11.00 uur/ P. Tilma Presentatieviering/EV/ Gezinszondag Singing Kids	Zo. 14 apr. 9.30 uur/Werkgroep Inspiratieviering Koperblazers SBOG	Zo. 14 apr. 9.30 uur/ H. Pauw Eucharistieviering Kerkkoor	Zie andere locaties
zaterdag 20 april zondag 21 april 4e zondag van Pasen	Za. 20 apr. 19.00 uur/H. Pauw Eucharistieviering J. Simmes Zo. 21 apr. 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering Volare	Za. 20 apr. 19.00 uur/M. Smits Eucharistieviering Gemengd koor		Zie andere locaties Zo. 21 apr. 9.30 uur/P. Tilma 1ste Heilige Communie Koor Dinxperlo
zaterdag 27 april	Za. 27 apr. 19.00 uur/P. Tilma Eucharistieviering A. Simmes			
zondag 28 april 5e zondag van Pasen	Zo. 28 apr. 11.00 uur/ H. Pauw/C. Peters Eucharistieviering In Laudem Dei	Zo. 28 apr. 9.30 uur/ H. Pauw/C. Peters Eucharistieviering Liberate	Zo. 28 apr. 9.30 uur/ M. Smits Eucharistieviering Kerkkoor	Zie andere locaties
zaterdag 4 mei	Za. 4 mei 19.00 uur/P. Tilma Eucharistieviering M. Koster			
zondag 5 mei Marialof Ulft 6e zondag van Pasen	Zo. 5 mei 11.00 uur/P. Tilma Eucharistieviering/ Gezinszondag Monte Vino	Zo. 5 mei 9.30 uur/H. Pauw Eucharistieviering IPK	Zo. 5 mei 9.30 uur/M. Smits Eucharistievier./Kerkkoor Marialof 15.00 uur/H. Pauw Kerkkoor	Zie andere locaties

Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 23 maart tot en met 5 mei 2024

H. Augustinus/ H. Martinus Gaanderen	elke donderdag	09.30 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem	elke woensdag ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed	19.00 uur	Eucharistieviering	P. Tilma
Overig: Biechtgelegenheid	1 ^e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (behalve maand april) (tevens uitstelling van het Allerheiligste)			
Petrus en Pauluskerk (dagkapel) Ulft	elke dinsdag elke vrijdag elke 1 ^e vrijdag v.d. maand	19.00 uur 09.30 uur 08.30-09.15 u.	Eucharistieviering Eucharistieviering Biechtgelegenheid	M. Smits M. Smits M. Smits
H. Mauritiuskerk Silvolde	elke donderdag	09.30 uur	Rozenkransgebed	
H. Martinuskerk Gendringen	elke woensdag elke vrijdag elke 1ste vrijdag	10.00 uur 15.00-15.50 u. 14.45 uur	Eucharistieviering Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste Rozenkransgebed	M. Smits

ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 23 maart tot en met 5 mei 2024

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand	donderdag 14 maart donderdag 28 maart donderdag 11 april	14.45 uur 14.45 uur 14.45 uur	Woord- en Communieviering Paasviering Woord- en Communieviering	H. Bulsink/A. Koenders H. Bulsink/A. Koenders
Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem 3e zondag van de maand	Den Ooiman online			
Verzorgingshuis Pelgrim Gaanderen	dinsdag 26 maart dinsdag 30 april	18.30 uur 18.30 uur	Gebedsviering Gebedsviering	H. Knol H. Knol
Antonia Terborg	zaterdag 23 maart zaterdag 30 maart zaterdag 6 april zaterdag 13 april zaterdag 20 april zaterdag 27 april zaterdag 4 mei	15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Geen vieringen i.v.m. Koningsdag Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof R. Rensen G. v.d. Munckhof A. Pelgrim G. v.d. Munckhof
Debbeshoek Ulft	zaterdag 23 maart zaterdag 30 maart zaterdag 6 april zaterdag 13 april zaterdag 20 april zaterdag 27 april zaterdag 4 mei	18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur	Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering Geen vieringen i.v.m. Koningsdag Woord- en Communieviering	G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof R. Rensen G. v.d. Munckhof A. Pelgrim G. v.d. Munckhof
Schuylenburgh Silvolde	woensdag 20 maart woensdag 27 maart zaterdag 30 maart woensdag 3 april woensdag 10 april woensdag 17 april woensdag 24 april woensdag 1 mei	16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur	Geen viering Gebedsviering Paasviering Geen viering Woord- en Communieviering Gebedsviering Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering	G. v.d. Velde G. v.d. Velde G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Velde G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof
Meulenbeek Ulft	1x per maand viering			
Den Es Varsseveld 2e zondag van de maand	10.00 uur			
Zorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo	elke laatste vrijdag	11.00 uur	Eucharistieviering	M. Smits

Zomerkampen 2024: inschrijving geopend!

Ja JONG AARTSBISDOM UTRECHT

ZOMERKAMPEN 2024

AARTSBISDOM UTRECHT

KINDERKAMP 7 - 12 JAAR	3 T/M 8 AUGUSTUS	TIENERKAMP 13 - 16 JAAR
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

MEER INFORMATIE?
GA NAAR WWW.JONGAARTSBISDOM.NL
OF MAIL NAAR
ZOMERKAMPEN.AARTSBISDOM@GMAIL.COM

Voor beide zomerkampen kan meer informatie opgevraagd worden via zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com. Aanmelden graag vóór 30 juni op: www.jongaartsbisdom.nl.

www.jongaartsbisdom.nl

Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 3 t/m 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend!

Ga je mee op wereldreis? Kinderkamp (7 t/m 12 jaar)

We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen, zwemmen, gezellige activiteiten doen, knutselen en lekker eten. Tijdens de vieringen en de catechese luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en leren we van de reizen van onder anderen Abraham en Paulus. Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in!

- Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar.
- Aantal deelnemers: maximaal 30.
- Hoofdleiding: vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters.
- Kosten: € 125 per kind. Als er meer kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75 per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250).

Feestweek! Tienerkamp (13 t/m 16 jaar)

Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het! Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin alle grote feestdagen van het jaar zijn samengebracht. Met veel leuke, spannende en uitdagende activiteiten en interessante catecheses gaan we er een feestelijke week van maken. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld je snel aan! Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen.

- Wie: tieners van 13 t/m 16 jaar.
- Aantal deelnemers: maximaal 30.
- Hoofdleiding: priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Eline Brinkhuis.
- Kosten: € 145 per tiener. Als er meer tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290).

De toekomst van de begraafplaatsen in onze parochie

Dit bericht gaat over hoe het parochiebestuur op lange termijn om wil gaan met de begraafplaatsen in onze parochie. Aansluitend de vraag of je na je overlijden begraven of gecremeerd wil worden.

Hoe spijtig het ook is, we zien het om ons heen: minder vrijwilligers in onze parochie, minder leden in het pastoraal team en ook minder praktiserende katholieken. Het kerkbezoek loopt terug en daarmee de verbondenheid met onze Parochie Maria Laetitia.

Door het teruglopende kerkbezoek was het de afgelopen jaren dan ook nodig om enkele kerkgebouwen en pastorieën te verkopen. We kozen voor twee eucharistische centra, één in Ulft en de ander in Doetinchem. Die tendens van afnemende behoefte aan gebouwen zet zich ook door naar onze begraafplaatsen. Steeds meer parochianen kiezen voor cremieren in plaats van begraven, zeker nu er in onze parochie een tweede crematorium is gevestigd in Etten.

Op locatie zijn er voor het onderhoud en de administratie van de meeste begraafplaatsen nu nog voldoende vrijwilligers.

Op de meeste begraafplaatsen wordt het steeds lastiger om opvolging voor stoppende vrijwilligers te vinden en gaat de gemiddelde leeftijd in de richting van 80 jaar!

Op enkele locaties is de begraafplaats verkocht aan de stichting die vaak ook de kerk van de parochie heeft gekocht. Voor de organisatie op lokaal niveau is het gemakkelijker om de vrijwilligersploeg ook in de toekomst bemand te houden. De verbondenheid van inwoners van specifieke dorpen met de lokale begraafplaats is groot.

Wanneer het aantal begrafenissen op katholieke begraafplaatsen in dit tempo blijft afnemen, is er rond 2030 nog nauwelijks behoefte aan. Ook zien we het aantal verlengingen van bestaande grafrechten drastisch afnemen. Dat opgeteld bij steeds hogere kosten van onderhoud door professionele groenwerkers maakt dat we zijn gaan nadenken over de toekomst van onze begraafplaatsen.

De denkrichting is dat we op langere termijn, lees: over 20 à 25 jaar, waarschijnlijk géén begraafplaatsen meer hebben als parochie. Om dat te bereiken zullen we binnen nu en enkele jaren per begraafplaats moeten besluiten wanneer we géén nieuwe verplichtingen meer aangaan.

Dat houdt op dat moment dan in: géén teraardebestellingen meer en geen verlenging van bestaande grafrechten. Uiteraard eerbiedigen we daarbij alle al gevestigde grafrechten.

Katholiek begraven kan tussen nu en later zeker nog, omdat er in onze parochie verschillende katholieke begraafplaatsen zijn in eigendom van gemeenten en stichtingen. Je moet dan wél bereid zijn om buiten de eigen woonplaats begraven te worden.

Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin onze parochianen begraven willen worden, en zo ja waar dan, is er een los vragenformulier bijgevoegd in deze Vreugdebode.

Als je bereid bent om dat formulier anoniem in te vullen, kun je gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvolp.

Je kunt het vragenformulier ook digitaal invullen op de site van de parochie. Bij voorbaat: hartelijk dank!

Namen het bestuur van de RK Parochie Maria Laetitia
Thijs Kemperman, penningmeester

Het einde van de zesde dag

Mijn meisje en ik hebben de gewoonte om op bepaalde momenten ons radiotoestel af te stemmen op programma's die ons meer dan gemiddeld boeien. Zo luisteren we, indien mogelijk, op zaterdagmiddag naar het programma 'De Publieke Tribune' (Radio 1). Coen Verbraak brengt dan een uur lang indrukwekkende verhalen 'uit de haarvaten van de samenleving'. Laatst (zaterdag 17 februari), sprak hij met drie ervaringsdeskundigen over 'bijna-dood-ervaringen'. Over hoe mensen die door deze ervaring heen zijn gegaan, als het ware terug kunnen hunkeren naar die momenten die zij hebben beleefd in die fase. Een fase waarin zij, vaak door een hartstilstand feitelijk klinisch dood, 'elders' vertoefden. Een situatie waarnaar velen van hen graag zouden willen terugkeren. Ze flirten, bij wijze van spreken, met de dood. Wanneer je, tijdens zo'n intens vraaggesprek, daar, in alle rust, getuige van kunt zijn, besef je eens te meer wat voor prachtig medium radio kan zijn. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat het gesprek geleid wordt door een integere en goed luisterende persoon. Welnu, dat kun je wel zeggen van Coen Verbraak. Vinden wij althans.

Ook willen we graag op zondagmorgen luisteren naar muziek die wordt gedraaid tijdens het programma 'De Sandwich', door Jacques Klöters (Radio 5). Van 9.00 tot 10.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur. Graag aangeraden ook eens te beluisteren. Eén nadeel: het valt wél op momenten waarop een deel van de lezers van de Vreugdebode een zondagochtendviering gewoon is bij te wonen. Je moet in het leven keuzes maken. 't Is niet anders.

Klöters draaide dit keer ook een lied van Martine Bijl: 'Het einde van de zesde dag'. Het is een lofzang op de scheppingspracht. Maar het is er een met een boodschap aan het einde: '... En God schiep ook de mensen aan het einde van die week, maar was nog niet voldaan toen Hij ze kritischer bekeek.

En zo kon het gebeuren dat Hij met die vele kleuren van Zijn hemels palet, de mens opnieuw bestreek.

En de wereld van de eerste tijd kende geen zorgen, spanningen of strijd, het was een wereld zonder haat en nijd, zo blij waren al die nieuwe mensen, zij hadden weinig wensen, zij leefden nog in vrede maar dat is zo lang geleden.

Waarom is die tijd voorgoed voorbij? Waarom is die tijd voorgoed voorbij?'

Een vraag waar we allemaal mee worstelen, mag ik aannemen en hopen. Maar nu komt hij wel héél indringend op ons af. Al die, in hun omvang, bijna niet te bevatten brandhaarden, agressie, machtswellust, dood en verderf, waar maar geen einde aan schijnt te komen. Integendeel, die alleen maar groter en wereldomvattender lijken te worden. Dichtbij en ver weg. Onheilspellend.

Op het gevaar af dat ik hiermee die grote wereldcrisis lijk weg te willen poetsen, durf ik u toch maar aan te bevelen om Gods werk aan het einde van die zesde dag een beetje aan te vullen. U te concentreren op dát wat u in positieve zin kunt doen in uw eigen nabijheid, uw familie, vrienden, collega's en nabije leef- en werkgemeenschap. En dat is soms al moeilijk genoeg, maar méér dan de moeite waard. Veel sterkte ermee.



Steven van Woerkom



Kinderpagina



Jezus is het Licht van de wereld

Goede week

Aan het einde van de Veertigdagentijd is de Goede week. We denken in deze week aan het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. De goede week heeft iets stils, iets verdrietigs, een tijd van afwachten. Het heet de GOEDE week vanwege de goede afloop: Pasen. Het feest waarin we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. We vieren: Jezus leeft! Alleuia!



Jezus en Nicodemus

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 3, 14-21

Op een avond gaat een geleerde man naar Jezus. Hij heet Nicodemus. Hij luistert als Jezus vertelt over God. Jezus zegt: 'Als mensen verkeerde dingen doen, dan wordt het donker in hun hart. Net zo donker als het buiten was toen je naar Mij toe kwam. Dan heb je het licht van de maan nodig of een lamp om de weg te vinden. God heeft Mij gestuurd om de mensen weer de weg te wijzen naar God. Daarom ben ik voor de mensen een licht van God. Ik kom ze vertellen dat God heel veel van ze houdt. Zo worden ze weer gelukkig.' Daar is Nicodemus heel blij mee. Hij vindt het fijn bij Jezus thuis.

Het kruis van Jezus

Wij hebben in de kerk en in veel huizen een kruis met Jezus erop. Zo kijken we naar onze Redder. Toen Jezus stierf op het kruis, heeft Hij laten zien dat zijn liefde sterker is dan alle kwaad, zelfs sterker dan de dood. Het kwaad maakt de wereld ziek. De liefde van Jezus geneest de mensen van het kwaad. Als alle mensen met Jezus meedoen, geneest heel de wereld van het kwaad.

Jezus noemt zichzelf ook het licht

In het donker kun je de weg moeilijk vinden. Om de weg van God te vinden heb je Jezus nodig. Daarom noemt Jezus zichzelf 'het licht van de wereld'.



Wil je het lange verhaal horen? Luister dan naar de podcast

rkkids.nl/podcasts

rkkids.nl/goedeweek-pasen

Meer uitleg over en materiaal voor de Goede Week vind je hier

Via deze link vind je materiaal voor de veertigdagentijd en speciaal voor de Goede Week.

rkkids.nl/veertigdagentijd

Wij aanbidden u Jezus en loven u, Omdat u door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost. Amen

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Kruiswegwandeling in Gaanderen

De Locatieraad en Pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus in Gaanderen nodigt iedereen uit om actief deel te nemen aan de Kruisweg in Gaanderen. Alle parochianen, dus ook van andere geloofslocaties, zijn welkom om het leven, lijden en sterven van Jezus te gedenken. In voorgaande jaren mocht de Gaanderense Kruisweg zich al verheugen op deelname van mensen uit andere locaties. De organisatie heeft goed geluisterd naar opmerkingen van bezoekers, dus wordt er dit jaar nog meer 'maatwerk' geboden.

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur start de Kruisverering met een kort samenzijn in de Sint Martinuskerk aan de Kerkstraat 72. Er is dan een korte inleiding en leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes zingen enkele passende liederen. Daarna wordt iedereen uitgenodigd om op weg te gaan, om Jezus te volgen op Zijn Kruisweg. Er is voor iedereen een passende Kruisweg: de inmiddels traditionele Kruiswegwandeling op landgoed 't Maatje, een kleine Kruisweg in de pastorietuin achter de Sint Martinuskerk en zelfs een digitale Kruisweg door middel van filmbeelden van de Kruisweg in de kerk.

Kruisweg op landgoed 't Maatje

Na de spirituele inleiding in de kerk gaan we op weg naar het natuurgebied bij de kerk. Deze al bijna traditionele openlucht-Kruisweg is een prachtige wandeling van drie kilometer door het mooie natuurgebied 't Maatje. Onderweg staan we stil bij veertien staties; plaatsen die het lijdensverhaal van Jezus markeren. Bij elke statie worden teksten voorgelezen en kunnen we samen de antwoorden uitspreken. Leden van het gemengd koor zingen onderweg liederen uit de passietijd en u wordt uitgenodigd om deze mee te zingen. De Kruisweg eindigt op de begraafplaats naast de Sint Martinuskerk, bij de Calvarieberg, waarna we in stilte uiteengaan. Het is mogelijk om deze Kruisweg ook op de dagen na Goede Vrijdag nog te wandelen. Op Stille Zaterdag en Eerste en Tweede Paasdag kunt u alleen, met uw gezin of in een groep de Kruisweg op landgoed 't Maatje volgen. Boekjes met de teksten vindt u in het kerkportaal van de Sint Martinuskerk. Ook is op elke statie een QR-code aangebracht. Wanneer u deze scant, kan naar de bijbehorende tekst geluisterd worden. De route is duidelijk aangegeven met gele pijlen en begint bij de kerk en eindigt op de begraafplaats naast de kerk: Kerkstraat 72 in Gaanderen.

Kruisweg in de pastorietuin

Na de gezamenlijke inleiding op Goede Vrijdag in de kerk kunt u nu ook kiezen voor de kleine Kruisweg, die is uitgezet in de pastorietuin achter de kerk. Dit is een korte route van de lijdensweg van Jezus met mooie staties die ons leiden naar het Kruis. Hier worden bovendien de statietekeningen gebruikt die ingekleurd zijn door kinderen die op Palmzondag de intocht van Jezus in Jeruzalem vierden. De Kruisweg in de pastorietuin wordt begeleid door de mensen van de voormalige werkgroep Eerste H. Communie. Alle kinderen, ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze kleine Kruisweg.

Filmbeelden van de Kruisweg in de Sint Martinuskerk

Op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en op Eerste Paasdag is, behalve de Kruiswegwandeling in het natuurgebied 't Maatje en in de pastorietuin, ook een Kruisweg-film te bekijken. Deze wordt doorlopend getoond, achter in de kerk en kan vanuit de Mariakapel bekeken worden. U bent van harte welkom om deel



- 1: Jonge deelnemers aan de openlucht Kruisweg op 't Maatje.
- 2: Startpunt bij spandoek bij de Martinuskerk.
- 3: Digitaal de Kruisweg bekijken.
- 4: Boekjes voor wandelaars liggen gereed in het kerkportaal.
- 5: Een statie op landgoed 't Maatje.
- 6: Het kleine kruis in de pastorietuin.

Foto's: Ria en Hans Aarntzen, Henny van Woerkom en Wim Gerritsen

te nemen aan de Kruisweg in Gaanderen. Er zijn nu drie mogelijkheden zodat iedereen de kans heeft om op passende wijze Jezus' lijdensweg te gedenken en het Paasmysterie te beleven. Passend, want 'actief' drie kilometer wandelend in de mooie natuur (denk aan wandelschoeisel), in een 'rondje om de kerk' en digitaal. Deelname is kosteloos, een bijdrage ter dekking van kosten wordt op prijs gesteld. Van harte welkom!

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese:

Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,
annie.venes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,
tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl

Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315 - 34 20 44

(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand,
info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap.

Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van: kerkberichten.

VARSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing, telefoon: 06 - 10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kun u bij voorkeur per e-mail doorgeven via rkvarsselder@mlparochie.nl of telefonisch bij Karin Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Geplande vieringen

Onlangs is in Varsselder-Veldhunten een flyer bezorgd met daarop alle vieringen van dit jaar. Hieronder geven wij u graag nog even het overzicht. Meer informatie kunt u enkele weken voor de viering vinden op de website www.varsselder-veldhunten.nl en op Facebook.

24 maart - Palmпасen

In verband met het samenvallen van de activiteit rondom Palmпасen in 't Dorpshuus en de palmпасenviering is ervoor gekozen de viering in het kerkgebouw te laten vervallen.

29 maart - Goede Vrijdag

Met als thema: 'Wat is er goed aan Goede Vrijdag?' gaan we tijdens deze viering langs de kruiswegstaties in ons kerkgebouw. Het koor De Gorgelpiepen treedt tijdens deze bijzondere viering op.

- 8 juni Gildeviering
- 12 oktober Mariaviering
- 2 november Allerzielenviering
- 24 december Kerstviering

Actie Kerkbalans

Als bijlage bij de vorige Vreugdebode kon u de brief over de Actie Kerkbalans vinden. De opbrengst ervan komt volledig ten goede aan het pastoraat in de geloofsgemeenschap van Varsselder-Veldhunten. Daarnaast stelt het ons in staat mooie vieringen voor u te blijven verzorgen.

Mocht u de brief gemist hebben, maar toch een bijdrage willen geven, dat kunt u dat doen door uw gift over te maken op rekeningnummer **NL57 RABO 0153 101 210** t.n.v. H.H. Martelaren van Gorcum onder vermelding van 'bijdrage kerkbalans 2024'.

Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage? Alvast hartelijk dank.

*Werkgroep Sterk voor de Kerk
Petra Reulink, Karin Boland, Maria Dellemann, Ingrid Roes, Diane Kock en
Nelleke Wissing*

Mededelingen

Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur of met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77.

Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande openingstijd).

Ook kunt u intenties (à € 10) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren.

Inzameling kleding en schoenen voor onderwijs in Ethiopië

Op vrijdag 5 (van 14.00 tot 18.00 uur) en zaterdag 6 april (van 9.00 tot 12.00 uur) kunt u kleding en schoenen inleveren in het portaal bij de Mariakapel.

Uw donatie komt ten goede aan het project Onderwijs Ethiopië.

Ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel zijn, separaat verpakt in een gesloten plastic zak, van harte welkom.

Stichting Begraafplaats Petrus & Paulus zoekt vrijwilligers

Voor het verrichten van onderhoud op onze begraafplaats doen wij een beroep op vrijwilligers die hieraan willen deelnemen. Het betreft onder andere enig snoei- en maaiwerk. Doorgaans wordt dit op een dinsdagmorgen in groepsverband uitgevoerd. Uiteraard mede onder het genot van een kopje koffie. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met onze beheerder, Jan van Balkum, tel. 0315 - 68 33 59.



Palmpasen in Ulft

Op zondag 24 maart is het Palmpasen. Deze dag laten we in Ulft niet zomaar voorbij gaan. Schutterij Sint Hubertus is actief. Maar ook is er de kerkelijke viering in de Petrus en Pauluskerk.

Sint Hubertus: palmpaasstok versieren en optocht

Natuurlijk is er weer de jaarlijkse Palmpaasoptocht. Kinderen die mee willen lopen, zijn om 9.30 uur van harte welkom in het verenigingsgebouw van Schuttersgilde Sint Hubertus, F.B. Deurvorststraat 45 in Ulft om hun palmpaasstok te versieren. Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden; de palmpaasstok en het versiermateriaal zijn gratis. Mocht je al een eigen palmpaasstok hebben, dan mag je deze ook meenemen om te versieren. Tijdens het versieren staat er koffie en thee klaar voor de ouders en voor de kinderen frisdrank en wat lekkers.

Na afloop van de eucharistieviering van 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk gaat het Schuttersgilde Sint Hubertus voor in de rondgang door Ulft. De rondgang begint om 10.30 uur vanaf het Kennedyplein en ook kinderen die niet hebben deelgenomen aan het versieren in het verenigingsgebouw zijn van harte



welkom. Na de rondgang ligt er in het verenigingsgebouw van Sint Hubertus voor alle kinderen met een versierde palmpaasstok een verrassing klaar.

Parochie Maria Laetitia: eucharistieviering

We juichen de activiteiten van Hubertus van harte toe en bevelen ze aan. Maar we weten ook: Palmpasen is van oorsprong een bijbelse en kerkelijke dag aan het begin van de Goede Week, die uitloopt op Pasen. Daarom is het goed om de eucharistie van 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk mee te vieren. Zo hoor je de verhalen van Jezus, van 'Hosanna!' en 'Aan het kruis met hem'. En zo weet je ook waar het feest vandaan komt. Ouders en kinderen (mét Palmpaasstok, toch?) zijn natuurlijk van harte welkom! Het meelopen in de optocht ná de viering is dan een mooie bekroning! En voor wie er niet meeloopt staat er koffie en thee klaar.

Overleden

op 26 januari 2024: mevr. Iet Sessink-van Gestel, Piet Molpad, 100 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 2 februari. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!



Aannemingsbedrijf

JAN VAN DULMEN B.V.

Bouwen is vertrouwen



Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl



DRUKKERIJ

IJselstroom

DRUKKEN & PRINTEN

't Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373

www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

Agelink

*Rust
en ruimte*

Nieuwe Advertentie Agelink Rust en ruimte volgt?

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 75 jaar een begrip in de Achterhoek.

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg

BREEDENBROEK /DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: Elke eerste dinsdag van de maand geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Gebedsvieringen: Elke eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.

Rozenkrans bidden: Elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur.

Inloophuis Dinxperlo

Al meer dan 20 jaar staan elke dinsdagochtend de deuren van het Kerkelijk Centrum in Dinxperlo open voor een gezellige ochtend samen, het Inloophuis. Het initiatief hiervoor is destijds genomen door een groep vrijwilligers uit verschillende kerken van Dinxperlo. Het Inloophuis wordt gerund door een groep van ruim 30 vrijwilligers.

Wie

Het Inloophuis is bedoeld voor iedereen die er even 'uit' wil zijn. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging en/of achtergrond. Van de bezoekers van het Inloophuis wordt niets verwacht. Alleen dat ze er zijn.

Wat

Het Inloophuis is een plek waar je welkom bent. Om koffie te drinken en een praatje te maken in een gezellige sfeer. En een kaartje leggen of een spelletje doen mag ook. Voor alle activiteiten geldt dat niets moet.

Waar, wanneer, hoe laat

Kerkelijk Centrum, Markt 4 in Dinxperlo, elke dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur.

Vervoer

Als u minder mobiel bent en door omstandigheden geen vervoer hebt, is er een mogelijkheid dat u gehaald en thuisgebracht wordt.

Dit graag doorgeven aan Bob Staal, tel. 0315 - 65 13 20.

Kosten

Er zijn voor de bezoekers geen kosten aan verbonden, wel staat er bij de ingang een geldbusje waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen.

Wanneer zien we jou?

Gemiddeld komen er ongeveer 35-40 bezoekers, maar in de grote zaal in het Kerkelijk Centrum is ruimte voor meer. Kom gewoon eens een keer kijken.

Vragen

Als u vragen heeft over het Inloophuis mag u contact opnemen met een van onderstaande leden van de werkgroep:

- Trudy Staal, tel. 0315 - 65 13 20
- Annie Veerbeek, tel. 0315 - 65 33 62
- Sylvia Vogelpoel, tel. 06 - 10 38 54 61
- Henka Heideman, tel. 06 - 13 43 95 43
- Dick Hengeveld, tel. 06 - 18 84 16 33

Snoeibeurt

Na een flinke snoeibeurt aan de lindebomen is de kerktoeren nu ook vanaf de noordzijde weer goed zichtbaar.



Goed om te weten

Alle onderstaande activiteiten vinden plaats in de Cultuurkerk in Breedenbroek.

- De vastenactie roept om uw financiële hulp. Omdat Vastenactie wil meewerken aan een wereld zonder honger, zetten wij ons tijdens de vastenperiode 2024 in voor de kwetsbare boeren in Zimbabwe. We leggen samen met de lokale bevolking gemeenschappelijke moestuinen en waterpunten aan. Helpt u mee?
Uw donatie voor de Vastenactie kunt u overmaken op rekening: NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. De zakjes met uw donatie kunt u in de Cultuurkerk afgeven. U kunt deze ook in de brievenbus deponeren bij: F. Vreemann, Rooseveltstraat 23, W. Holterman, Bosmanslaan 15 of J. Bekker, De Maten 9.
- Zondag 24 maart, Palmzondag, liggen vanaf 10.00 uur de gezegende palmtakjes voor eenieder klaar in de Mariakapel, zolang de voorraad strekt. Dus weest u er bijtijds bij om teleurstelling te voorkomen.
- Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, is er om 15.00 uur een Kruiswegviering, ondersteund met indringende beelden. We volgen, in 14 staties, met gebed, overdenking, muziek en zang, de lijdensweg van Jezus en staan stil bij Zijn dood. We verlaten daarna in stilte de ruimte. Ook u bent van harte welkom om mee te gedenken.
- Zondag 31 maart, Eerste Paasdag, zijn alle jongere kinderen om 15.00 uur van harte welkom voor een geweldige Eierzoekwedstrijd. Wie vindt de oplossing?
Er is limonade en wat lekkers en een verrassing voor elke deelnemer. Natuurlijk zijn ook de ouders, opa's en oma's en de grote broers en zussen welkom. Koffie en thee staan klaar.
- Dinsdag 2 april is er vanaf 10.00 uur weer de gezellige inloop met live-muziek van De Aanjagers. Een praatje onder het genot van een bakje koffie of thee: hoe prettig kan de dag beginnen?
Ook is dan het secretariaat geopend en kunt u een gebedsintentie opgeven, vragen stellen of zomaar voor een gesprek komen. Weet u van harte welkom.
- Woensdag 3 april is er om 18.30 uur het Rozenkransgebed. We bidden tot Moeder Maria om haar voorspraak bij Jezus voor allen die het slachtoffer zijn geworden van de gewelddadigheden in het land waar Jezus is geboren en getogen.
- Zaterdag 6 april is er om 19.00 uur een gebedsviering, verzorgd door de Liturgische werkgroep. Het koor Con Amore zal de viering ondersteunen. Na afloop staat de koffie/thee gereed. Kom gerust aan. Een klein uurtje kerk zal u goed doen.
Gebedsintenties voor: Theo Veendrick, Wilma Stroemer, overliden familie Hollander-Veendrick, Jan Peters, Bernard Koenders, Theo Deckers, Miep Brus, Thea Wieskamp, Jan Idink, Joep Koenders, Leo Bolwerk, Deken ter Windt, overliden familie Von Dordt tot Medler.

Wij wensen u een Goede Week toe en een Zalig Pasen

Overleden

- Op 26 januari is overleden op 93-jarige leeftijd **Wilhelmien Wieskamp-Braam**. Na een eucharistieviering in Gendringen is zij te ruste gelegd op ons kerkhof in Breedenbroek. Gedenken wij haar in onze gebeden.

Gezinszondagen

Na de kerstvakantie zijn de Gezinszondagen weer gestart. Veel ouders en kinderen komen maandelijks naar deze viering. Om iedereen tegelijkertijd catechese te geven is een groep vrijwilligers actief. De groep is twee jaar geleden gestart onder leiding van pastor Paulus Tilma. Alle begeleiders vinden het fijn om met kinderen te werken. Telkens staat een Bijbelverhaal centraal. In elke groep verwerken we op verschillende manieren wat er is verteld. Er is een selectie van Bijbelverhalen waar we ons aan houden. We bepalen per leeftijdsgroep hoe we de verwerking voor de kinderen vormgeven. Dat kan een spel, een knutselopdracht of iets anders zijn. Dit keer gingen de Bijbelverhalen over de doop van Johannes, de Tempelreiniging en David en Jonathan (Sam. 1&2). De ouders gaan bij elke Gezinszondag met elkaar in gesprek onder leiding van pastor Paulus Tilma. Na dit gedeelte volgt voor iedereen een kindvriendelijke eucharistieviering. De muzikale begeleiding wordt afwisselend verzorgd door Lucie Jansen (cantor) en het koor The Singing Kids onder leiding van Lenie Verbeek, begeleid door Mey Steentjes op piano. Een groot succes is de lunch die door de cateringgroep wordt verzorgd. In januari stonden tosti's op het menu. Vanaf dit jaar is de voorbereiding op het Vormsel geïntegreerd in de Gezinszondag; vanaf volgend jaar wordt ook de Eerste Heilige Communie toegevoegd.

De Gezinszondag is elke tweede zondag van de maand en is bedoeld voor de hele parochie.

Werkgroep Gezinszondagen

Foto: Ton Harbers



Vrijwilligers Gezinszondag

Carnavalsviering met CV de Umdrayers

Op zondag 11 februari was de carnavalsviering. Pastor Paulus Tilma ging voor in deze eucharistieviering. De 44e prins van CV de Umdraeyers ZDH Prins Martijn I en de 40e Jeugdprins Lorenzo I van CV de Blaaskoppen met hofhouding en gevolg waren aanwezig in de viering. Prins Martijn I is ook de stadsprins van Leutekum.

De viering is een moment van bezinning tijdens de drukke en doldwaze dagen van Carnaval. Het thema van de viering was: Een betere wereld. Pastor Tilma had voor deze gelegenheid zijn accordeon meegebracht. Hij zong de preek en begeleidde zichzelf op de accordeon. Voor de eerste keer na Kerstmis verzorgde Het kinderkoor The Singing Kids de muzikale ondersteuning. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde carnavalsviering.

Locatieraad Doetinchem. Foto: Martin Liefrink



Herhaalde oproep The Singing Kids

The Singing Kids hebben een voorzichtige doorstart gemaakt. Bij de Carnavalsviering van 11 februari heeft het koor voor het eerst gezongen. Het was voor de kinderen spannend. We kunnen zeggen dat het heel goed ging! Maar nog steeds hebben we te weinig kinderen die mee willen doen. Wie wil? Het koor oefent op donderdagavond van 18.15 tot 19.00 uur. Voor de ouders die willen blijven, is er koffie en thee. Kom erbij, dan kan het koor verder groeien en blijven bestaan. Het is gezellig en samen zingen geeft veel plezier. Kinderen kunnen aangemeld worden bij Lenie Verbeek, e-mail: lenieverbeek@12move.nl.

Programma Goede Week voor kinderen

Palmzondag

Op 24 maart is het Palmzondag. Traditiegetrouw worden op deze zondag alle kinderen uitgenodigd voor het maken van een palmpaasstok. Alle materialen zijn aanwezig. Het begint om 09.30 uur. Om 11.00 uur is de eucharistieviering. Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door twee koren: Monte Vino en The Singing Kids.

Kruisweg voor kinderen

Op vrijdagmiddag 29 maart is er 's middags om 15.00 uur een kruisweg voor kinderen. Bij deze kruisweg worden de kinderen door pastor Tilma meegenomen langs de staties in de kerk. Wat gebeurt er op Goede Vrijdag met Jezus? Alle kinderen en ook volwassenen zijn van harte uitgenodigd.

Oproep

Wij zijn op zoek naar een begraafplaatsbeheerder voor de begraafplaats Vredenhof.

Nadere informatie kunt u krijgen bij: Joyce Lukassen, centrale administratie Parochie Maria Laetitia, tel. 06 - 26 30 35 93 en Hans Diks, voorzitter Locatieraad Doetinchem, tel. 06 - 16 33 75 70.

Locatieraad Doetinchem

Liesbeth Ruinhart-van de Boom, een bijzonder levensverhaal

Na de viering op donderdagmorgen in De Wingerd spraken de aanwezigen over de eerste lezing (eerste boek Sam. 18, 6-9, 19, 1-7). Hierin wordt over het conflict tussen David en Saul verteld. Ook nu zijn er wereldwijd conflicten. Iedereen houdt het nieuws bij, maar je wordt er niet vrolijk van. Sommigen hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en kunnen goed invoelen wat het betekent om in oorlogstijd te leven. Iemand zei: „Soms wil je gewoon niet meer kijken of luisteren naar het nieuws” en „Het zal mijn tijd wel duren, maar ik ben bang voor mijn kinderen en kleinkinderen.” Van Liesbeth kwam de opmerking: „Nu ben ik 89 geworden en heb ik in vier oorlogen geleefd.” Wat is haar levensverhaal?

Liesbeth is geboren in Wehl in een traditioneel katholiek gezin. Ze werd verpleegkundige. Op dertigjarige leeftijd is ze uitgezonden naar Pakistan door Memisa, later Cordaid. Liesbeth zegt: „Je gaat ontwikkelingswerk doen om mensen te helpen. In Pakistan deed ik alles, ook bevelingen. Daar heb ik besloten om verloskundige te worden.” In de tijd dat Liesbeth er was, brak de Pakistan-India-oorlog uit. Alles wat ze als kind had meegemaakt, kwam weer terug: avondklok, verduistering, schuilkelders en de voortdurende dreiging. Na terugkomst in Nederland uit Pakistan heeft ze in Newcastle haar opleiding tot verloskundige gedaan, omdat ze in Nederland geen studiebeurs kon krijgen.



Na haar studie is ze uitgezonden naar Ghana. Hier heeft ze de prenatale zorg opgezet bij het St. Michaels Catholic Hospital in Pramso. De doelstelling was om zoveel mogelijk vrouwen in het ziekenhuis te laten bevallen in verband met de slechte hygiëne thuis. Men leefde meestal in grote hutten met daken van stro. De dieren stonden bij het woongedeelte. In Ghana heeft ze een militaire coup meegemaakt.

Daarna is ze nog naar Ethiopië en Somalië uitgezonden. Liesbeth zegt: „Vooral in Ethiopië was het gewelddadig. Wij kwamen er net nadat Haile Selassie was afgezet. Je moest de grote steden vermijden. Ik zat op een post in het binnenland. Je deed als verloskundige alles, er was geen arts. Je pakte alles aan.” Somalië deed wat geweld betreft niet onder voor Ethiopië.

„In een oorlog zijn kinderen de dupe: de mannen worden opgeroepen voor militaire dienst en vrouwen en kinderen durven niets meer. Ontwikkelingen die er al zijn, staan dan op een laag pitje.”

Toch zijn er ook gelukkige en mooie momenten. „Twee keer heb ik de bevalling van een drieling begeleid, de christelijke feesten die samen met de gemeenschap werden gevierd, de verbinding met de plaatselijke gemeenschap, het schilderij (zie foto) dat ik kreeg van plaatselijke bevolking, maar ook de opmerking: „Je bent geen mama, maar jij bent de mama van ons allemaal.” Die dingen zijn belangrijk in zo'n tijd.

Bij terugkomst in Nederland is het voor mensen die zoiets hebben meegemaakt moeilijk. Liesbeth: „Ik kon mijn verhaal kwijt bij de paters in de Slangenburg” en „We hebben bijeenkomsten gehad met mensen die ook in oorlogsgebieden hebben geleefd. Dan begrijp je elkaar.”

In Nederland kreeg Liesbeth een baan als verloskundige in Venlo. Ze wilde nog worden uitgezonden naar Latijns-Amerika. Daarvoor moest ze een theologieopleiding hebben gevolgd. „Ik heb met plezier de opleiding gevolgd en ook gehaald. Tijdens de Missiedag en de Vastentijd mocht ik mijn verhaal aan parochianen in verschillende kerken vertellen. Ook deed ik ander vrijwilligerswerk.”

Liesbeth is niet meer uitgezonden naar Latijns-Amerika. Ze heeft haar man ontmoet in Nederland. Hij werkte ook voor Cordaid. Zij bleef tot aan haar pensioen in Venlo werken. Samen met haar man heeft ze vrijwilligerswerk voor Roemenië gedaan. Ze doet nog steeds vrijwilligerswerk voor onze parochie.

Liesbeth vat het als volgt samen: „Het is steeds hetzelfde: er staan twee partijen tegenover elkaar, die elkaar bevechten. Beide partijen willen niet toegeven. Wie bemiddelt dan en brengt de strijders dichterbij tot elkaar?” Ze vindt dat we niet direct invloed hebben op de grote beslissingen in de wereld. Je kunt helpen door goede doelen te ondersteunen. Ze sluit zich aan bij een opmerking van een ander uit de donderdagmorgengroep: „Wij kunnen hier heel weinig doen, wij staan in het grote geheel machteloos, maar wat we wel kunnen, is bidden om wijsheid en inzicht.”

Ada Loeven. Foto: Ton Harbers

Afscheid Ali van Deun

Na 17 jaar trouwe dienst op het secretariaat heeft Ali van Deun op 31 januari afscheid genomen. Ze blijft nog wel betrokken bij haar andere vrijwilligerswerk voor de locatie. Dat was een bloemetje waard!



Locatieraad Doetinchem. Foto Ton Harbers

Start Eerste Heilige Communie

Op 5 februari was de ouderavond voor de ouders van de eerste communicanten van dit jaar. Het was een informatieve avond. We werken met het project Blijf dit doen. Het thema dat deze avond is besproken, is 'De Naam'. Hier hebben we gekeken naar de betekenis van de namen van de kinderen. De naam van God betekent: Ik zal er zijn.

Ouders gingen in gesprek over hun motivatie om hun kind de Eerste Heilige Communie te laten doen. Daarvoor werden verschillende argumenten aangedragen: traditie, je kind de christelijke waarden en normen meegeven. De kinderen zijn op 19 februari gestart.

Wij hopen dat deze groep een fijne voorbereidingstijd heeft en dat er een echt groepsgevoel kan ontstaan.

Werkgroep EHC

Gedoopt

- Franciska Scholman Surinamestraat 57
- Milana Stinissen Papaverstraat 25

Overleden

- Koos Peters 't Rikkelder, Ruurlo 86 jaar
- Lia Jansen-Bilars Willy Brandtplein 80 jaar
- Carel van Schaik Groot Hagen 72 jaar
- Ans Aardenburg-Wilms Floet Schavenweide 100 jaar

Gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers

Op zaterdag 20 januari werd er van 16.00 tot 20.00 uur een gezellige bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers. Bijna 90 personen werden door Ans Jansen welkom geheten in de kantine van Voetbalvereniging Etten. Een speciaal woord van welkom voor pastoor Hans Pauw en pastor Paulus Tilma, die voor de avond mis nog even gezellig aanwezig konden zijn.

Een paar vrijwilligers die met hun werkzaamheden stoppen nu de kerk aan de eredienst is onttrokken, werden in het zonnetje gezet. Zij kregen het Mariabeeldje van de Parochie Maria Laetitia. Pastoor Hans Pauw bedankte alle vrijwilligers. Het maakt niet uit of je nu een kleine taak of meerdere taken uitvoerde. Iedereen is even belangrijk!

Weliswaar is de kerk aan de eredienst onttrokken, maar onze geloofsgemeenschap blijft bestaan! Gelukkig zijn er nog verschillende vrijwilligers die doorgaan. Harrie Janssen stopt als voorzitter van de locatieraad en werd in een persoonlijk woord van de pastoor in het bijzonder bedankt. Fijn dat hij zich nog wel in wil blijven zetten voor een paar taken. Ook kosteres Tiny Westerhof werd nogmaals bedankt en ontving het beeldje.

Na het 'officiële' gedeelte werd er gezellig geborrelt en kregen we bezoek van postbode 'Jan Gleuf' (alias Sjoerd Jansen), die verschillende vrijwilligers op de korrel nam met verhalen tijdens zijn rondje post bezorgen in Etten. Er werd volop gelachen en de sfeer was gezellig.



Rond 18.00 uur stond er een heerlijk winterkostbuffet van 't Pömke' uit Gaanderen klaar. Er werd lekker gegeten en natuurlijk geborrelt.

Het was prima geregeld in de Voetbal-kantine. Een woord van dank voor deze vrijwilligers aan het eind was dan ook zeker op zijn plaats!

1. Gezellig borrelen (foto: Ans Jansen)
2. Pastoor Hans Pauw bedankt Harrie Jansen (foto: Sjoerd Jansen)
3. Er werd gezellig gekletst met elkaar. (foto: Ans Jansen)
4. Truus en Frans Jansen worden bedankt. (foto: Ans Jansen)
5. Genieten van het winterkostbuffet. (foto: Sjoerd Jansen)
6. Proosten met elkaar. (foto: Ans Jansen).

Vastenactie

Bij deze Vreugdebode ontvangt u ook het vastenactiezakje. Net als vorig jaar vragen wij u om de zakjes zelf in de brievenbus (in de deur) van het secretariaat te bezorgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! De opbrengst is bestemd voor de Bisschoppelijke Vastenactie en voor de Stichting Huis van Marabout in Gambia. Meer informatie over de bisschoppelijke vastenactie (thema: 'Leven in een veranderende wereld') leest u elders in de Vreugdebode of <https://www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/leven-in-een-veranderende-wereld>. Wilt u meer weten over de stichting Huis van Marabout, kijk dan op de website <https://www.huisvanmarabout-gambia.com/>. Hier vindt u veel informatie over de verschillende projecten.

2024

Actie 
Kerkbalans

Openingstijden secretariaat

Het secretariaat is geopend op woensdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur en na telefonische afspraak.

We zijn te bereiken op telefoon: 0315 - 34 24- 98 en bij geen gehoor 06 - 12 67 88 24.

GENDRINGEN

Vrijwilligers gevraagd voor openen en sluiten kerkhof

De begraafplaats is een plaats van rust, herinnering en bezinning waar sommige bezoekers gehecht aan raken. Het is een besloten omgeving, waar men de laatste rustplaats van zijn/haar dierbaren kan vinden. Een groep vrijwilligers zorgt voor het onderhoud op het kerkhof rondom de graven en de paden. Het graf zelf moet onderhouden worden door de rechthebbende. Om deze mensen hiervoor de gelegenheid te geven, willen we dat het kerkhof op gezette tijden geopend en gesloten wordt, dit om vandalisme tegen te gaan.

Wij zoeken hiervoor een of meer vrijwilligers. Misschien iets voor u om mee te doen met een groepje mensen dat dit om de beurt voor zijn/haar rekening wil nemen? Vele handen maken immers licht werk, en de geloofsgemeenschap is u daarvoor zeer dankbaar. Geïnteresseerd geraakt?

U kunt zich hiervoor opgeven bij vrijwilliger-coördinator Hanny Roes, tel. 0315 - 63 01 10, of een briefje in de brievenbus op de pastorie, Past. Wijfkerstraat 1, is ook prima.

Namens de pastoraatsgroep en locatieraad wensen we u allen een Gezegend en een Zalig Paasfeest toe.

Vernieuwend met de innerlijke kracht van Jezus op onze weg. Pasen stemt tot nadenken over iets doen wat onmogelijk lijkt, wat volgens sommigen niet kan maar toch mogelijk blijkt. In de geest van de paasgedachte. Opstaan en doorgaan waar anderen stoppen.

Graag nodigen wij u en uw familie uit op: Zondag Eerste Paasdag 31 maart om 10.00 uur om samen met u allen nog één keer de laatste Paasviering in deze H. Martinuskerk te vieren. Daarna zal de kerk aan de eredienst worden onttrokken, maar God zal met ons gaan. We hopen jullie allen te mogen begroeten.

Vrijwilliger-coördinator: Hanny Roes-Beumer

Communie

Ook als de kerk aan de eredienst onttrokken is, brengen wij de communie bij u en blijven wij u bezoeken.

De bezoekers- en communiewerkgroep

Uitnodiging

Op Goede Vrijdag 29 maart herdenken we het lijden en sterven van Christus, voor onze verlossing. Het is een dag van vasten en onthouding. We herdenken dat ook ons leven soms wordt getroffen door verdriet en leed. Gelukkig wordt in vele verhalen zichtbaar dat God met mensen meetrekt, dat liefde en goedheid sterker zijn dan dood en verdriet!

Deze viering zal worden opgeluisterd door het kerkkoor. Na de viering is er gelegenheid om de bloemen die u hebt meegebracht voor in de kerk neer te leggen.

We verlaten de kerk in stilte.

U bent hierbij van harte uitgenodigd op vrijdag 29 maart om 15.00 uur.

Ans en Hanny

Pasen

*Een overleden naaste is niet weg,
als het leven hem heeft weggenomen.*

*Hij blijft aan jou verbonden,
en jij aan hem.*

*Een overleden naaste leeft voort,
in jouw hart.*

*Zij is er ook nu,
heeft een stem in jouw binnenste.*

Omdat jij er bent.

*Laat Pasen het feest,
van het nieuwe leven zijn.*

*Hoe weerbarstig,
en vol tranen soms.*

Maar laat het er zijn.

Om jou.

Dat wensen we je toe!

MEGCHELEN

Gebedsvieringen

Zaterdag 20 april is er om 19.00 uur een gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor St. Caecilia.

Gebedsintenties kunt u opgeven bij het secretariaat. E-mail: meckingleo2@gmail.com.

In memoriam Riek Wolsink

Op 9 januari 2024 is overleden Riek Wolsink-van Gelder in de leeftijd van 93 jaar.

Riek woonde aan de Prinses Irenestraat in Gaanderen. Zomaar een bericht van iemand die is overleden, maar niet van 'zo maar iemand'.

Twaalf jaar lang was Riek (vice)voorzitter van de voormalige St. Martinusparochie in Gaanderen. Na het verstrijken van de laatste benoemingstermijn mocht zij deze functie niet meer uitoefenen. Dat deed Riek veel verdriet. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en via het vrijwilligersnetwerk bood zij haar door jarenlange ervaring verkregen diensten aan. En daar mochten wij tot op de dag van vandaag de vruchten van plukken. Haar grote kracht was het verbinden en samenbrengen van mensen op een wijze waaraan moeilijk weerstand te bieden viel. Gekscherend werd Riek dan ook weleens 'de moeder van de parochie' genoemd. Een titel die veel zegt over haar betrokkenheid, inzet en grote liefde voor de parochiegemeenschap. Ook nu zij niet meer onder ons is, voelen wij haar aanwezigheid en gaan onze gedachten nog vaak naar haar uit.

Zo zullen ook parochianen dat gevoeld hebben. Van één van hen ontvingen wij een anekdote die veel zegt over Rieks leven hier op aarde, maar vermoedelijk ook over haar leven in het hiernamaals. Het draagt de titel: Lijntjes naar de aarde: Er was eens een vrouw die door de tunnel van de dood bij de Hemelpoort aankwam.

„En... heb je het goed gehad op aarde?” vroeg God.

„Tja, wat zal ik zeggen?”, zei de vrouw. „Het was goed en niet goed. Ik heb ervan genoten, maar ook veel verdriet gehad.”

„Dat is de achterkant van het geluk”, zei God. „Want waar zon is, is ook schaduw.”

Over deze woorden moest de vrouw diep nadenken. Zij keek achterom naar haar leven op aarde en langzaam begon ze het te begrijpen. Zij zag hoe haar leven begon als een klein hoopje mens en hoe het langzaam uitgroeide. Zij zag haar vrienden en familie en zoveel dingen die ze met elkaar hadden beleefd. Zij zag de bagage aan levenswijsheid die zij had opgedaan. Eigenlijk ben ik een rijk mens geworden, dacht zij tenslotte. „Dus nu wil je zeker wel naar binnen?”, klonk het verwachtingsvol. De vrouw aarzelde en zei: „Ik vind het heel erg dat ik van de aarde weg moet. Wat moet ik allemaal niet achterlaten. Is er geen weg terug?”

„Nee”, klonk het vriendelijk maar beslist, „want nu ben je hier

nodig. Er is werk aan de winkel.” „Werk?”, vroeg de vrouw. „Ik dacht dat ik hier eindelijk mocht uitrusten.”

„Dat denken ze allemaal, maar er is nog veel te doen. Je hebt nu zoveel ervaring opgedaan op aarde, je weet hoe het leven is, je kunt de mensen helpen.”

Toen zag de vrouw hoe er duizenden lijntjes naar de aarde liepen.

„Dit is het netwerk van de goede ingevingen”, zei God. „Daarmee kun je de wijze gedachten, goede herinneringen en opbeurende boodschappen naar de aarde sturen.”

„Maar ik ben toch geen Engel?”, riep de vrouw verbaasd.

„Nog niet”, zei God, „maar daarom hoef je nog niet stil te zitten!”

Zo trad de vrouw de Hemel binnen.



Wie herkent Riek hierin niet?

Op 16 januari 2024 hebben wij in een bomvolle St. Martinuskerk afscheid van Riek genomen, de plek waar zij zo graag verbleef. Aansluitend hebben wij haar in een kleine kring van genodigden begeleid naar het crematorium in Etten, waar haar de laatste eer werd bewezen. Zelf heeft zij vele malen in het parochieblad een laatste afscheidsgroet geschreven voor een overleden parochiaan. Altijd met zeer zorgvuldig uitgezochte woorden. Het is dan ook passend hier te eindigen met de woorden die ze zelf zo vaak bezigde en die duidelijk haar voorkeur hadden: 'Moge Riek Wolsink-van Gelder rusten in de vrede van de verrezen Heer.'

Tekst: Gerard Vollenberg en Lies Böcker

Foto: Robert van Rijssel

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is ook dit jaar weer goed verlopen, dankzij de vele vrijwilligers die de brieven rond brachten en natuurlijk dankzij u allen, die weer een gulle bijdrage doneerde.

Zoals u in het jaaroverzicht hebt kunnen lezen, bieden we elk weekend een viering aan en door het jaar heen veel verschillende activiteiten. Ook in de komende jaren zullen we hiermee doorgaan.

Dank zij uw steun en betrokkenheid kunnen we zo de geloofsgemeenschap en kerk in Gaanderen levend houden.

Dank u wel.

2024

Actie  Kerkbalans

St. Monica Urnenkerkhof, nog altijd een oase van rust

Ondanks de sluiting van de St. Augustinuskerk in 2013 is het Urnenkerkhof St. Monica, gelegen naast de voormalige Augustinuskerk, een zeer gewilde locatie als laatste rustplaats van overleden gecremeerde geliefden. Een plaats om even stil te staan in herinnering bij de overleden familieleden. Een gedenkplaats met een knusse, vredige en karaktervolle uitstraling.

Onlangs is er een bestuurswisseling geweest in de Stichting RK Urnenkerkhof. Jos Brugman, diaken en penningmeester, is met zijn werkzaamheden gestopt en heeft deze overgedragen aan Moniek Egging. Zij is een parochiaan van de voormalige St. Augustinusparochie en is nauw verbonden met het kerkhof, omdat haar zontje Jannes hier ook een rustplaats heeft.

Moniek zal het financiële gedeelte op zich nemen en ze is bereikbaar via telefoonnummer: 06 - 50 52 38 46. Een belangrijk nummer voor eventuele verlenging van het graf of de plaatsing van de urn van een gecremeerde dierbare.

Beheerder van het kerkhof is Bart Stevens, bijna dagelijks aanwezig. Hij kan u alles vertellen wat u weten wilt aangaande plaatsing en onderhoud van een graf. Bart is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 06 - 22 15 12 21. Het kerkhof is dagelijks geopend. U kunt rustig eens binnenlopen om u te oriënteren.



Jos Brugman. Foto: Ria Aarntzen

Hierbij willen wij Jos hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij het St. Monica Urnenkerkhof. Mede namens alle Gaanderense parochianen, Moniek Egging en Bart Stevens.

De Goede Week in Gaanderen



De Goede Week, een veelbewogen week in het leven van Jezus en de opmaat naar Pasen, het grootste feest in de katholieke

traditie. In onze geloofsgemeenschap besteden we veel aandacht aan de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus Christus.

Op zaterdag 23 maart om 19.00 uur is er een eucharistieviering waarin het Lijdensverhaal van Jezus centraal staat. De voorganger is pastoor Hans Pauw en het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes verzorgt de zang.

Zondag 24 maart, Palmzondag om 9.30 uur vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dit is een Inspiratieviering waarbij alle kinderen betrokken worden bij verschillende palmpaas-activiteiten, zoals het versieren van de palmpaasstok en het beschrijven van shawls met onze fouten en de verkeerde dingen in het leven, die Jezus bij zijn kruisdood op zijn schouders nam. Ook ontbreekt een palmoptocht niet en kunnen de aanwezige kinderen een lekker paasei 'verdienen' door aan het eind van de viering een statie van de Kruisweg in te kleuren. De lectoren zijn Marieke Saleminck, Karien Helmink en Joyce Janssen. Merel Steenbreker verzorgt de muzikale intermezzo's. Na de viering kunnen we gezellig even napraten bij een kopje koffie of thee en een bekertje fris.

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, om 15.00 uur komen we samen om het lijden en sterven van Jezus te gedenken. We beginnen in de kerk, waarna u uitgenodigd wordt om de openlucht-Kruisweg te wandelen of deel te nemen aan de kleine Kruisweg in de pastortuin achter de kerk. Elders in deze Vreugdebode kunt u meer lezen over het aanbod van Goede Vrijdag en de Kruisweg in Gaanderen.

Zondag 31 maart, Eerste Paasdag om 9.30 uur: de feestelijke Hoogmis om de opstanding van Jezus uit de dood te vieren. Pastor Paulus Tilma is de celebrant en het gemengd koor zingt de Missa Brevis van Joseph Haydn.

Zondag 1 april, Tweede Paasdag is er een Paas-Proeverij in en rondom de kerk. Met een mooi concert en lekkere hapjes laten leden van Musical Producties Gaanderen ons 'proeven' van wat Pasen vandaag de dag voor ons nog meer kan betekenen. Meer informatie over de Paas-Proeverij kunt u lezen in de Gaanderbode en huis-aan-huisbladen.

Foto: Ria Aarntzen

Kruisweg-
wandeling in
Gaanderen
Zie voor een volledige
beschrijving
op pagina 15.

Overleden

- Zondag 4 februari 2024 is overleden mevrouw **Betsie Sprenkeler-Rissewijck**, Elisabeth Johanna, weduwe van de heer Sprenkeler, in de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw Sprenkeler woonde aan de Hoofdstraat in Gaanderen. Op zaterdag 10 februari was voor haar de crematieplechtigheid in het crematorium in Etten. Moge zij rusten in vrede.
- Dinsdag 13 februari 2024 is overleden de heer **Maarten Hartevelde**, Maarten Pieter, echtgenoot van mevrouw Ria Hartevelde-Bouwmeester, in de leeftijd van 72 jaar. De familie Hartevelde woonde aan de Pastoor Röltingstraat in Gaanderen. De laatste jaren verbleef Maarten in woonzorgcentrum Den Ooiman in Doetinchem. Maarten was een betrokken vrijwilliger in de St. Augustinusparochie; zo was hij jarenlang penningmeester in het parochiebestuur.

Woensdag 21 februari was voor hem de crematieplechtigheid in crematorium De Slangenburg.

Moge hij thuisgekomen zijn in het Hemels Vaderhuis.

- Woensdag 14 februari 2024 is overleden de heer **Berry Besselink**, Bernardus Arnoldus Antonius Maria, weduwnaar van mevrouw José Besselink-Waalder, in de leeftijd van 79 jaar.

De heer Besselink woonde aan de Walstraat in Terborg. Voorheen woonde de familie Besselink aan de Bloemenweg in Gaanderen. Dinsdag 20 februari was voor hem de gezongen uitvaartviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen waarna hij werd gecremeerd in crematorium De Slangenburg. Moge hij rusten in de vrede van de verrezen Heer.

SILVOLDE

Gebedsviering Beloken Pasen, zondag 7 april

De luiken gaan open

Daar zaten ze dan, de leerlingen van Jezus, achter hun gesloten luiken. Ze hadden het graf van Jezus leeg gevonden. En bij het lege graf was hij verschenen aan Maria Magdalena. Maar wat dat betekende, was nog niet tot hen doorgedrongen.



Dat Jezus vermoord was aan het kruis, dát zat nog vers in hun geheugen. Maar een leeg graf, een verschijning, ze begrepen er niets van. Angst! Dát was hun reactie op al die verwarrende gebeurtenissen. Geen paasvreugde, geen vertrouwen, het licht van Jezus brandde zwakker dan ooit. Deur op slot en luiken dicht.

De zondag na Pasen heet vanouds 'Beloken Pasen'. Beloken is een vorm van het ouderwetse 'beluiken': het sluiten van de luiken. Het tegenovergestelde van beluiken is 'ontluiken': de luiken openen. In hedendaagse taal betekent het: tevoorschijn komen. De lente komt eraan, het licht wordt sterker, er ontluikt van alles.

Dat is een beeld voor wat er toen, na de paastijd, gebeurde in de ontluikende geloofsgemeenschap.

Daarin willen we ons verdiepen in de viering op 7 april en proberen met warme beelden en verhalen meer gevoel te krijgen voor wat de leerlingen van Jezus toen bezielde, en over onze plek in datgene wat toen ontloken is.

Als u dat wilt meebeleven, bent u van harte welkom, om 10.00 uur in ons Mauritius-kerkgebouw, waar het licht van Jezus nog steeds brandt.

Foto: Mariëtte Oostveen

Gebedsviering Goede Vrijdag 'Hoezo... Goed?'

'Hoezo... Goed?' hebben we de viering genoemd. Goede Vrijdag, een dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Deze dag 'goed' te noemen is eigenlijk een raadsel. Want hoe zou lijden en dood ooit 'goed' moeten zijn? Er is nu zoveel geweld en oorlog in de wereld. Het is niet het soort nieuws dat je zou willen horen in het Acht uur journaal. Waarom? is dan ook de kreet van Goede Vrijdag. Een antwoord erop is er niet; toch willen we erover denken.

Eenieder welkom vrijdag 29 maart 19.00 uur.

Actie Kerkbalans



Een prachtig resultaat van de opbrengst Actie Kerkbalans 2024 bij de Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde. Het Pastoraat van Nabijheid bestaat inmiddels vijf jaar. En wij zijn er trots op wat er in deze vijf jaren met behulp van vele vrijwilligers is bereikt.

Dit jaar vieren wij het lustrumjaar onder het motto:

Om het licht brandend te houden voor onze vieringen in de komende jaren in ons prachtig kerkgebouw is een nieuwe huurovereenkomst met de Coöp. Mauritius nodig. Daarbij heeft de opbrengst van de Actie Kerkbalans een cruciale rol. We zijn er dit jaar in geslaagd in een prachtig resultaat van Actie Kerkbalans. Het prachtige resultaat van de Actie kerkbalans 2024 is op dit moment € 23.000. Echter dit toegezegde bedrag kan nog hoger uitvallen omdat nog niet alle inschrijfformulieren binnen zijn. Desalniettemin is veel dank verschuldigd aan de vele gulle gevers van onze geloofsgemeenschap.

Maar misschien komt wel op een gedeelde eerste plaats alle lof toe aan al onze vrijwilligers die ook dit jaar er weer op uit trokken om de enveloppen huis aan huis te bezorgen en deze een week later weer op te halen. Dit is misschien voor vele vrijwilligers het minst leuke werk. Maar toch voelen zij zich heel nauw betrokken bij onze geloofsgemeenschap en doen dit jaar op jaar opnieuw. Nogmaals dank aan onze gulle gevers, vrijwilligers, maar niet alleen zij, ook alle anderen die zich ingezet hebben waardoor de Actie Kerkbalans 2024 een groot succes is geworden.

Mocht u om welke reden dan ook vergeten zijn uw envelop in te leveren, dan is uw bijdrage uiteraard nog steeds van harte welkom.

U kunt nog steeds deelnemen aan deze actie. Stort dan uw bijdrage op rekening **NL50 RABO 0359 1003 33** t.n.v. Maria Laetitia Parochie Uift v.r.v. de Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde onder vermelding van Actie Kerkbalans 2024.

Coördinator Actie Kerkbalans,
Tonny Jansen



Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven via de livestream Geloofsgemeenschap H. Mauritius - Kerkdienst gemist: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius> Dezelfde link geeft u de mogelijkheid een dienst terug te kijken.



Welkom in onze gebedsviering
Paasmorgen 31 maart om 10.00
uur in de Mauritiuskerk Silvolde

Het lege graf

Palmzondag 24 maart

Gebbedsviering met als thema: **Vandaag is het feest, Hosanna.**

Op Palmzondag gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt met gejuich binnengehaald, er wordt met palmtakken gezwaaid. Vandaag zijn de mensen hoopvol, kijken vooruit naar een nieuw begin en zijn blij. Een paar dagen later gaan de leerlingen samen met Jezus aan tafel, om de Sedermaaltijd te houden. Dit is de maaltijd die gegeten wordt ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Voor ons Christenen is dat Het Laatste Avondmaal geworden.

Wij willen op Palmzondag beide feesten herdenken: de intocht in Jeruzalem en de maaltijd die voor Jezus en zijn leerlingen een feestmaaltijd was.

Wij nodigen u uit om samen met uw kinderen of kleinkinderen naar deze viering te komen met een palmpasestok zodat we in optocht door de kerk kunnen trekken, om samen feest te vieren en aan tafel te gaan. U bent van harte uitgenodigd om in deze viering het feest te komen vieren.

VARSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 14 april en zondag 12 mei om 10.00 uur is in Den Es de Woord- en Communieviering met samenzang.

Kleding inleveren

Bij de familie Lettink aan de Aaltenseweg 4b kunt u ook dit jaar weer kleding inleveren:

vrijdag 5 april van 17.00 tot 18.00 uur en **zaterdag 6 april** van 10.00 tot 11.30 uur.





Sinds 1985

uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel: 0314 - 32 55 12
www.bakkerijlurvink.nl

 Jeannette Koster
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke, liefdevolle en deskundige begeleiding.



- Een vertrouwd gezicht van begin tot eind.
- Samen naar een afscheid dat past bij het leven dat geleefd is, een troost voor later.
- Aandacht en vertrouwen.

Dag en nacht bereikbaar: 06 - 25 19 56 69
www.kosteruitvaartbegeleiding.nl | Gaanderen en omstreken

Herdenk & Herinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar
Ambacht



SCHOOT natuursteen

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR



Fabriekstraat 18
7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl



Helming Hoveniers

G A A N D E R E N

**Voor ontwerp, aanleg, bestrating
en onderhoud van uw tuin!**

Onderhoudsabonnement op maat!

Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.

Van kleine klusjes tot groot onderhoud.

Bel ons gerust voor advies.

Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl

Bloemen & Emoties

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

T : 06 - 5124 7324
E : bloemenemoties@gmail.com
I : www.bloemenemoties.nl



- 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
- op afspraak bij u aan huis

mabo

techniek

Elektrische techniek
Camera- & inbraakbeveiliging
Domotica
Airco's & warmtepompen

 Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem
 0314-235 044  info@mabotechniek.nl
 www.mabotechniek.nl

Actie Kerkbalans 2024



Afgelopen februari organiseerden wij de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Het maken van de brieven, het printen, het bundelen en het verspreiden van de enveloppen: het is ieder jaar weer een flinke klus. Gelukkig worden wij voor het verspreiden nog steeds bijgestaan door zo'n 35 wijkcontactpersonen. Daar zijn wij erg blij mee; hartelijk dank voor uw inzet.

In dit schrijven vragen wij ook uw aandacht voor de 'Vreugdebode-groep': de werkgroep die zorgt voor het bundelen en verspreiden van de Vreugdebode. Maar die ook voor de Actie Kerkbalans de handen uit de mouwen steekt. De werkzaamheden gebeuren altijd in De Huiskamer van Terborg, uiteraard onder het genot van een kopje koffie met daarbij iets lekkers.



Justien was die maandochtend verhinderd, maar op de foto's ziet u Jan, Peter, Michel en Henk, dit keer ondersteund door Els en ondergetekende. Vele handen



maken licht werk. Dank voor ieders inzet! Wij zijn blij met uw financiële ondersteuning, hartelijk dank voor uw gift. Heeft u onverhoopt geen envelop ontvangen, dan kunt u het werk binnen uw geloofsgemeenschap financieel steunen door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer: **NL40 ABNA 0936 2497 57** t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia inzake: Heilige Georgius Terborg.

Bij voorbaat onze hartelijk dank.

Wergroep Nieuw Begin, Jos Kunze

Woensdagochtend secretariaat

Ons secretariaat in De Huiskamer aan de Hoofdstraat 39 is open op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur. Het telefoonnummer is 0315 - 32 30 60. In De Huiskamer vindt u informatieve folders van diverse instanties, er staan sjoelbakken voor een potje sjoelen en er is zelfs een minibieb; wellicht staat er een boek van uw gading tussen. Of komt u even langs voor een kop koffie of thee. Van harte welkom!

Geloofsgemeenschap Heilige Georgius Terborg, Secretariaat

Ontmoetingsbijeenkomsten

Op 11 februari - in het carnavalsweekend - organiseerden wij een Ontmoetingsbijeenkomst met als thema 'Zet je masker af'. Het lijkt wel of wij vandaag de dag met zijn allen steeds meer een masker dragen. Laten we proberen meer open te staan, naar onszelf toe en naar de ander. In de liefdevolle communicatie met de medemens wordt God zichtbaar.

De bijeenkomsten voor dit jaar zijn zoals gebruikelijk op zondag om 10.30 uur in de Huiskamer: 24 maart (Palmzondag), 26 mei (Mariaviering), 22 september (= Oecumene 10.00 uur in de NH Kerk), 3 november (Allerzielen), 24 december (= Oecumene 20.00 uur in de NH Kerk).

Ons kwam ter ore dat sommige vaste bezoekers niet meer goed ter been zijn en daarom helaas niet meer naar de Ontmoetingsbijeenkomsten kunnen komen. Wij willen daarom nagaan of wij op de betreffende zondagen kunnen zorgen voor vervoer. U wordt dan per auto opgehaald en weer thuis gebracht. Wilt u zich hiervoor aanmelden, neemt u dan op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact op met het parochiesecretariaat: tel. 0315 - 32 30 60.

*Wergroep Ontmoetingsbijeenkomsten,
Wilma, Mia, Antoon, Jos*

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van onze mede-parochianen:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| - Mevrouw M. Veldorst-ter Steeg | 80 jaar |
| - De heer P.B.M. Niesink | 86 jaar |
| - De heer A.H. Nobel | 92 jaar |

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.



Adressen en bankgegevens van Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschappen

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

Azewijn - H. Mattheus

Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

Breedebroek - HH. Petrus en Paulus

Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedebroek tel. 0315 - 65 12 84
E-mail: rkbreedebroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedebroek tel. 0315 - 65 14 96
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL82 RABO 0384 3514 76
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl b.g.g. 06 12 67 88 24
NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur.

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus

Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 06 - 36 38 27 62
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: eerste maandag van 13.30 - 15.00 uur
(ingang aan de Staringstraat).

Megchelen - H. Martinus

Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen tel. 0315 - 37 76 58
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62

Netterden - H. Walburgis

Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes tel. 0315 - 38 61 09
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.
NL62RABO0359147550 - overige zaken.

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

Uift - HH. Antonius-Petrus & Paulus

J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Uift tel. 0315 - 68 12 75
E-mail: rkultft@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur.

Varsselder-Veldhunen - HH. Martelaren van Gorcum

Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat: tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10.

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp tel. 0315 - 29 81 15
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
NL69 RABO 0364 8884 66.



• DUURZAME TECHNIEKEN
 • GAS, WATER EN ELEKTRA
 • SANITAIR EN BADKAMER
 • LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
 • SERVICE EN ONDERHOUD
 • VERWARMING EN AIRCO
 • ZINK- EN DAKWERK

Grotestraat 49 | Gendringen | (0315) 68 14 73 | www.blumergendringen.nl

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf



John van Heteren

Zuilweg 109
7003 CD Doetinchem
Tel. 0314-332168
Fax: 0314-364124

Mobiel: 06-23450096
E-mail: info@smbvanheteren.nl
Website: www.smbvanheteren.nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf



Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

- Stemmen, onderhoud en reparatie
- Transport, verhuur en opslag
- Dealer van FEURICH piano's en vleugels: topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsveldseweg 130b Doetinchem
www.slootpianoservice.nl



Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, een belofte die van generatie op generatie is doorgegeven. Wij zijn er voor het kleine onderhoud tot aan het realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl



Wie beslist als u dat niet meer kunt?

Regel het met een levenstestament

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, in coma raakt of dement wordt? Met een levenstestament bent u hierop voorbereid.

Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding dat het juridisch goed geregeld is.

Elk moment goed geregeld.

VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem
+31 (0)314 - 37 22 22 | info@vwdknotarissen.nl
www.vwdknotarissen.nl

Uw advertentie hier plaatsen?
Bel voor meer informatie naar
06 42 96 56 14

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders



Henk-Jan



Tom



Xandra



Tim



Tessa



Danieke



Thijs



Willy



Ans



Etienne



Maïke



Femke



Gerard



Renate

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

*Bel daarom
altijd eerst GUV!*

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief.

Meer weten? Bel GUV!
0800 - 0809 www.guv.nl

24/7 én gratis



Persoonlijk, betrokken en dichtbij