

VREUGDEBODE



9

'Aanpakken en doen, mijn manier!'

21

Gezinszondag/Eerste Heilige Communie/Heilig Vormsel

27

Ontmoetingsbijeenkomst Gebed voor Eenheid

JAARGANG 10, NUMMER 2 - APRIL T/M MEI 2026

Foto: Ton Harbers

MARIA
PAROCHIE
LAETITIA



**Pastoraal team****Harrold Zemann, pastoor**

via centraal secretariaat tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: h.zemann@mlparochie.nl

Marcel Smits, priester

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 34 60 20,
e-mail: majm.smits@gmail.com

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij
bovengenoemde pastores.

Overige vragen kunt u neerleggen bij het
centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur

Anja Dijkstra, secretaris
tel. 0314 - 33 55 47,
e-mail: bestuur@mlparochie.nl

Vertrouwenspersonen

Uitsluitend voor vragen omtrent gedrag
en integriteit

Ans Jansen tel. 06-36033690
Albert Gilsing tel. 06-12878231

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift
tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummer parochie:
NL19 RABO 0156 5694 50

Internet

U kunt de parochie vinden op:
www.maria-laetitia.nl

Like ook facebook.com/parochiemarialaetitia

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99

Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
ziekenzegen en melden van overlijden

Locatiecorrespondenten**Azewijn/Uift/Varsselder**

Guus van der Ploeg: ploeg111@kpnplanet.nl

Breedenbroek/Dinxperlo

Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl

Doetinchem/Wijnbergen/De Huet

Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl

Etten

Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl

Gaanderen

Ria Aarntzen: h.kaarntzen@gmail.com

Gendringen/Megchelen/Netterden

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com

Silvolde/Varssveld

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com

Terborg

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Parochie Maria Laetitia:	
Pastorale column: Op weg naar Pasen 2026: Wat ik zie!	3
'Aanpakken en doen, mijn manier!'	4-5
Toetredingen volwassenen: PLUS!	6
Bestuurstafel: Vrijwilliger	7
Kinderpagina	8
Torentje, torentje bussekruit: In plaats van kaarten...	9
Dringend gezocht: Coördinator noodhulp	10
Zomerkampen 2026	11/12
Eén Paastriduüm, twee locaties	12
Geef meer ruimte aan de scholen	13
Weekendvieringen van 24 maart tot en met 17 mei 2026	14
Doordeweekse vieringen van 24 maart tot en met 17 mei 2026	15
Azewijn - Uift - Varsselder/Veldhunen:	
Nieuws vanuit het Petrus & Pauluskerkkoor	16
Werkzaamheden aan het kerkgebouw	17
Breedenbroek - Dinxperlo:	
Goed om te weten	19
Doetinchem:	
Tienerkoor Rejoice	20
Gezinszondag/Eerste Heilige Communie/Heilig Vormsel	21
Etten:	
Mooie oecumenische viering	22
Geslaagde parochieavond	23
Gendringen - Megchelen - Netterden:	
Bezoekersgroep/woensdagmorgenviering	23
Gaanderen:	
Individueel de Kruisweg/kunstroute wandelen	24
Werkgroep PCI	25
Terborg:	
Ontmoetingsbijeenkomst Gebed voor Eenheid	27
Silvolde - Varssveld:	
Thema: 'Met open handen'	28
Inzameling kleding Mensen in nood	29
Parochie Maria Laetitia:	
Adressen en bankgegevens van parochie en geloofsgemeenschappen	30

Colofon

Hoofdredacteur	: Harrold Zemann
Eindredactie	: Jos Hillebrand en Maya Bunschoten
Redactiecoördinatie	: Karin Lenting-van Rooijen en Michiel Pouwels
Advertenties	: Frank van Dulmen
Fotografie	: Ton Harbers
Vormgeving	: John Spekschoor
Druk	: Senefelder/Misset
Oplage	: 13800 exemplaren

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van de ruimte in de Vreugdebode.

De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs zijn echter niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of beslissingen gebaseerd op gepubliceerde informatie

© De Vreugdebode / Parochie Maria Laetitia

Het officiële contactblad 'Vreugdebode' wordt aangeboden aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in de parochie-administratie. De 'Vreugdebode' verschijnt zesmaal per jaar in: Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Doetinchem, Etten, Gaanderen, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Terborg, Uift, Varssveld, Varsselder/Veldhunen en Wijnbergen. De volgende editie van de **Vreugdebode (3 van 2026)** verschijnt op **15 mei 2026**.

Kopij voor deze uitgave van de Vreugdebode kunt u vóór **27 april 2026** per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).

Foto's/illustraties moeten **rechtenvrij** en **minimaal 1 MB** zijn. Als **aparte** bijlage (JPEG/PDF) meesturen!
Vragen/opmerkingen voor bezorging Vreugdebode via mailadres: ledenadministratie@mlparochie.nl



Op weg naar Pasen 2026: Wat ik zie!

Op het moment dat ik dit schrijf is het zaterdagmorgen 28 februari. Na een tijd van ijs en sneeuw stormt het vandaag in Nederland. Het lijkt wel herfst. Niet alleen de letterlijke storm, maar ook juist deze dag zijn er de aanvallen op Iran. De spanning in de wereld was al groot, maar is nu nog groter. En de wereld is een dorp geworden, merk ik. Al dat nieuws komt meteen onze huiskamer binnen. In deze sfeer denk ik na over Pasen: het feest van de hoop, de overwinning op alle geweld en de doorbraak van de liefde.

Want wat ik zie in het dagelijks leven lijkt soms op een storm. Spanning in de wereld rondom de Oekraïne en het Midden-Oosten. Kinderen die niet kunnen spelen omdat de bommen hen om de oren vliegen. Een hoop verhalen over geweld die u zelf ook allemaal kent. Onschuldige mensen die het slachtoffer worden van (zinloos) geweld. Het komt heel dichtbij juist ook in die Goede Week: Jezus, de Vrede bij uitstek, wordt na het Laatste Avondmaal opgepakt, veroordeeld, gekruisigd.

„Het is volbracht en Hij gaf de geest...” Vooral dat laatste! Die Geest gaf hij door aan ons. Goede Vrijdag heeft niet het laatste woord, maar Pasen! Christus is verrezen, Hij leeft!

Maar dan kom ik op een mooie ochtend de kerk van Zutphen binnen en een toerist spreekt me aan: „Wordt deze kerk nog gebruikt?” Ik voel me bijna beledigd, maar natuurlijk, hier komen mensen, er staan koren te zingen en we hebben een leger vrijwilligers. Dat is dus het beeld dat veel mensen hebben: onze kerk brokkelt langzaam af.

Ik realiseer me ineens dat de kerk niet van mij is, maar van God. Hij laat ons ook dit jaar Pasen vieren, niet alleen opgewekt Alleluia zingen, maar geloven, ondanks alles dat de liefde het zal winnen van de haat, dat de mens in staat is tot het goede en dat de goede geest van God nooit uit onze ziel

kan worden weggerukt. Laten we dat blijven vieren in onze liturgie, maar ook als we weer naar ons dagelijks leven gaan: God spreekt! Als het leven mooi is, maar ook als het stormt, als leven pijn doet: Houdt altijd voor ogen dat IK er ben!

Een gebed van de bekende monnik Anselm Grün kan ons misschien in de komende periode tot inspiratie zijn: de titel is heel toepasselijk: Jij bent een zegen!

Barmhartige en goede God, zegen ons, de levende stenen, zegen dit Huis. Houd uw beschermende hand over ons uitgestrekt en laat ons overal uw helende en liefhebbende nabijheid ervaren.

Laat uw heilige en genezende Geest binnendringen in de afgronden van onze ziel. Heel onze wonden.

Maak levend wat is verstart. Maak in ons vruchtbaar wat is verdord. Breng ons in contact met de bron van zegen, die in ons welt. En maak ons zoals we zijn, tot zegen voor de mensen die wij ontmoeten.

Schenk ons het vertrouwen dat U onze wegen zegenen zult. Ga met ons onze weg, als geloofsgemeenschap, als christenen, als mensen onderweg... opdat die weg zal leiden tot steeds grotere levensvreugde, vrijheid en liefde. Amen.

Pastoor Harrold Zemann

Geloof ontdekken en verdiepen

'Aanpakken en doen, mijn manier!'

Tekst: Michiel Pouwels

Foto's: Ton Harbers en Gerard Schoemaker

Missionaire ontwikkelingsorganisatie Bouwen met Bouma's (BmB) gaat in 2026 in de dorpen Mahilo en Mulamatila in het Kaoma-district in Zambia extra klaslokalen voor primair onderwijs bouwen. In beide dorpen een blok van drie lokalen, als uitbreiding op eerder door BmB gerealiseerde schoolgebouwen. Dit is één van de projecten die dankzij de opbrengsten van de Vastenactie 2026 worden gerealiseerd. Het project is via de Parochie Maria Laetitia aangedragen door de inzet van parochiaan Gerard Schoemaker uit Gaanderen, die als bouwcoördinator voor BmB actief is. Mooi om hem te spreken als iemand die 'geloof ontdekt en verdiept' door aan te pakken.

Gerard Schoemaker komt uit een nest van doeners. De naam Schoemaker staat al sinds 1883 voor gedegen timmerwerk in de wijde regio. Zijn overgrootvader Herman en grootvader Gerard hadden een timmerbedrijf in Ulft, vader Herman breidde het uit tot een aannemersbedrijf met twee timmerwinkels in Ulft en 's-Heerenberg. De broers Schoemaker (Gerard, Harrie, Jos en Toon) waren actief met hun timmerbedrijf en in doe-het-zelf-zaken in 's-Heerenberg en Ulft totdat ze ze verkochten. Tot voor kort hadden Gerard (70) en Toon (60) nog wel het timmerbedrijf, maar ook dat is overgenomen. Toon werkt er nog, broer Jos overleed helaas twee jaar geleden en Gerard en Harrie zijn met pensioen.

Bouwcoördinator in Zambia... Waar komt dat avontuurlijke vandaan?

„Mijn vader was heel reislustig. In de bouwvakvakantie werden in onze bestelbus bankjes getimmerd en dan gingen Harrie, Jos en ik met vader en oom Jo op avontuur. Naar Noorwegen of Zuid-Europa.”

Gerard duikt in zijn fotoalbum. „Mijn broer Jos en zijn vrouw Sjan gingen halverwege de jaren tachtig naar Guinee-Bissau voor de bouw van een school. Ik was na de mts in de zaak komen werken omdat er anders geen opvolging was. Op afstand zag ik wat voor prachtig ontwikkelingswerk Jos en Sjan deden en dat trok me. Toen Harry, Toon en later ook Jos weer in de zaak werkten, heb ik onbetaald verlof genomen om de wereld in te trekken. Gewoon met een rugzak en een paar handige handen op avontuur. Eerst op bezoek bij Jos en Sjan, maar ik was ook een jaar in Zuid-Amerika. Daarna kwam Azië en met name ook bij moeder Teresa in Calcutta, India. Tijdens mijn reis verdiende ik de kost met allerlei

baantjes. Zo was ik dus schilder, maar ook timmerman, metselaar, tuinman en zelfs grafdelver voor kloosters en kerken. En tussendoor heb ik prachtige dingen in de wereld gezien.”

Missionaris of wereldreiziger?

„Wereldreiziger! Ik zou me tussen vier muren gevangen voelen. Al sinds mijn jeugd wil ik rond. Dingen zien, aanpakken. In 1992 zijn mijn vrouw Cora en ik anderhalf jaar voor projecten naar Zambia gegaan. Cora als verpleegkundige en ik kon daar als manager werken voor een werkgelegenheidsproject voor plattelandsvaklui van het Nederlandse SNV. Wij gaven werk aan timmerlieden, houthakkers, leerlooiers, bankwerkers en zelfs ossenkardrijvers. We hebben daar onze zoon Machiel geadopteerd. Later kregen Cora en ik onze dochter Joske en zoon Fedde. Weer in Nederland eiste de zaak me volledig op en werkte Cora in de verpleging.”

Sociaal ondernemend

„Toen we het bedrijf nog hadden, was het fijn om de sleur te doorbreken door ontwikkelingsprojecten op te pakken. Dat doe ik nog voor PUM, het Programma Uitzending Managers van VNO/NCW. PUM zet ervaren mensen wereldwijd in voor bedrijven. Mijn achtergrond maakt me een goede sparringpartner voor ondernemers met meubelfabrieken, houthandelaren, aannemers, zagerijen, stoffeerdiers en timmerbedrijven. Meestal twee, soms drie keer per jaar ben je op pad. Je wordt gekoppeld aan een ondernemer of een familie om ze op weg te helpen met hun bedrijf. Vervolgens om te controleren of jouw hulp en de fondsen uit Nederland tot resultaat leiden en om bij te sturen, want lang niet alles gaat meteen goed. Ze moeten ook vertrouwen in mij krijgen.



"In Nederland ga ik naar de kerk in Ulfst of naar de Abdij in de Slangenburger. Lekker rustig de tijd om na te denken. In Zambia ga ik ook elke zondag en daar moet ik me echt inhouden om niet mee te dansen..."

Tachtig procent van de projecten voor PUM zijn in Afrika, maar ik heb ook gewerkt in Oost-Europa, Zuid-Amerika en Azië. We maken met de ondernemers bedrijfsplannen, helpen bij keuzes, doen investeringsvoorstellen en ik regel bijvoorbeeld via PUM's Hans Blankert Fonds dat we in Europa gebruikte houtbewerkingsmachines kunnen kopen. Ook zoeken we lokale oplossingen door jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld verslaafden, om te scholen tot medewerkers voor het bedrijf dat we ondersteunen. Er zitten dus ook sociale kanten aan. Het is vrijwilligerswerk, maar ik beschouw het als werkvakantie: je leert veel en je krijgt er veel voor terug... De afgelopen bijna 20 jaar ben ik zeker op 80 missies geweest. Want ik vind, mede ingegeven door mijn geloof, dat we op de wereld zijn om elkaar te helpen. En dit is mijn manier..."

Ondernemend sociaal

Sinds vorig jaar is Gerard Schoemaker de opvolger van Herman Bouma (81), die 18 jaar als bouwcoördinator voor BmB minstens twee keer per jaar in Zambia was om met lokale autoriteiten, dorpshoofden, schoolhoofden, ambtenaren van onderwijs en priesters te overleggen, plannen op te starten en projectvoortgang te bewaken. Herman Bouma, gesteund door aannemers en de vrijwilligers van BmB Zambia en de BmB-organisatie in Nederland, realiseerde in die bijna twee decennia allerhande projecten (zie kader).

Naast al dat overleg moeten BmB Zambia en de Nederlandse bouwcoördinator veel organiseren: zorgen dat kavels bouwrijp gemaakt worden, het regelen van graafwerk voor de fundering en aanvoer van zand en bouwstoffen om ter plaatse bouwblokken te maken. Dit werk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door

ouders van leerlingen, aangestuurd door de schooldirectie en het dorpshoofd. De betrokkenheid van ouders is noodzakelijk en zorgt voor nog meer helpende handen gedurende het project. Ook worden lokale ondernemers ingezet voor de bouw. Naast de bouw van scholen ondersteunt BmB in Zambia sinds kort kleine lokale ondernemers met microkredieten en heel soms een schenking.

Gerard sluit af: „Beide scholen zijn door de Vastenactie 2026 uitgekozen omdat er te weinig lokalen zijn. Soms zitten er wel 100 kinderen in een klas en dat is voor leerlingen en leerkrachten niet te doen. De toeloop is ontstaan omdat de Zambiaanse regering het onderwijs voor alle kinderen gratis heeft gemaakt. Praktisch alle ouders sturen nu hun kinderen naar school. Het kunnen lezen en schrijven zorgt er immers voor dat kinderen zich ontwikkelen en daarmee leg je een basis voor hun verdere toekomst, op den duur ook voor de ontwikkeling van hun land. Het is geweldig dat de Parochie Maria Laetitia ons project ondersteunt via de Vastenactie. Wij, van BmB Nederland en Zambia, hopen dat er een mooie opbrengst gerealiseerd wordt en daar wil ik alle parochianen nu alvast van harte voor bedanken!"

Meer weten over Bouwen met Bouma's? **Zie www.bouwenmetboumas.nl.**



Ondersteunen?

U kunt uw bijdrage aan de Vasten-actie voor de bouw van klaslokalen in Zambia ook overmaken op de rekening **NL19 RABO 01565690 50** van de Parochie Maria Laetitia onder vermelding van Vastenactie 2026.



Bouwen met Bouma's

BmB is in 2005 opgericht. Vier broers Bouma uit Friesland (Durk, Willem, Herman en Klaas) ondersteunden het werk van hun vijfde broer Johannes Bouma (95), die vanaf 1968 missionaris in Zuid-Afrika was. In 1993 begon hij in Kaoma in Zambia tot zijn priesterpensioen in 2006. Vanuit Nederland zorgt BmB voor de fondsen, meestal uit donaties, giften, acties, via kringloopwinkels en nalatenschappen. Daarom is de organisatie nog volop actief in Zambia!

Het eerste project van BmB was de bouw van een zeer drukbezocht dorpshuis. Gedurende haar 20-jarig bestaan heeft BmB complete nieuwe scholen gebouwd en regelmatig bestaande scholen uitgebreid met meer klaslokalen. Ook bouwde men een studentencampus, een moederverblijf met drie ziekenzaaltjes bij een ziekenhuis, een keuken voor een weeshuis, een uitbreiding van een kerk, een nieuw gemeenschapsgebouw enzovoorts... Gewoon te veel om op te noemen!



Jubileumjaar St. Franciscus van Assisi

Paus Leo XIV heeft een Franciscaans Jubileumjaar uitgeroepen voor het gedenken van de 800ste verjaardag van het overlijden van Sint Franciscus van Assisi. Dit jubeljaar loopt van 10 januari 2026 tot 10 januari 2027 en wordt door

de paus aangeboden aan alle christelijke gelovigen als aanmoediging om het voorbeeld van Franciscus na te volgen en getuigen van vrede te worden.

Ook in Nederland en Vlaanderen viert de franciscaanse familie dit jubeljaar, onder meer met een magazine, een serie artikelen en een familiemusical over het leven van Franciscus van Assisi.



De musical wordt vanaf 4 oktober op de planken gebracht door een jonge groep acteurs/zangers en is geschikt voor jong en oud (vanaf zes jaar).

Een actueel overzicht van de voorstellingen is te vinden op:

www.franciscus-musical.org.

2027: Wereldjongerendagen in Seoul

Dit keer trekt Jong Katholiek naar Seoul, Zuid-Korea voor de Wereldjongerendagen (WJD).

Van 3 t/m 8 augustus 2027 komen jongeren van over de hele wereld samen met de paus om hun geloof te vieren, te verdiepen en te delen in een onvergetelijke gemeenschap van hoop, vriendschap en geloofservaring.

Ga jij mee?

Droom jij ervan om samen met duizenden jongeren van over de hele wereld je geloof te beleven? Om de Kerk te ervaren als één wereldwijd lichaam - jong, levend en vol hoop?

Ook vanuit Nederland willen we daar samen aanwezig zijn: als één pelgrimage, gedragen door alle bisdommen.

De komende tijd start Jong Katholiek met de voorbereidingen. Denk aan:

- de WYD Kruis Tour door Nederland
- ontmoetingen, catecheses, gebed en getuigenis
- samen op weg naar een onvergetelijke geloofservaring

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en wil je op de hoogte blijven of overweeg je mee te gaan? Laat alvast weten dat je interesse hebt via het formulier van Jong Katholiek op www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjd2027/houd-me-op-de-hoogte/!

Dat helpt ons om goed te plannen en jou als eerste te informeren. Het gezamenlijke reisinitiatief van de Nederlandse bisdommen wordt georganiseerd door Jong Katholiek in samenwerking met bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Binnenkort volgt meer reisinformatie!

Niet mee, <18?

Ben je in augustus 2027 jonger dan 18? Voor iedereen die (nog) niet mee kan reizen, organiseert Jong Katholiek WYD@HOME. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Overige informatie

Zuid-Korea ligt niet naast de deur. Juist daarom is het belangrijk om op tijd te starten met sparen en sponsoring. Uit ervaring weten we dat dit echt verschil maakt: met creativiteit en inzet kan iedereen die mee wil, de kans krijgen om deel te nemen.

Op de website van Jong Katholiek vind je een aantal voorbeelden van initiatieven, zie www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjd2027/houd-me-op-de-hoogte/!

Daar vind je ook informatie over gedragsregels, de privacyverklaring van Jong Katholiek en natuurlijk updates over deze reis zodra die er zijn.

Toetredingen volwassenen: PLUS!

Het aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is in 2024 opvallend gestegen.

Ten opzichte van 2023 nam het totale aantal toegetrokken volwassenen met bijna 40 procent toe.

Dat is een van de meest markante ontwikkelingen in de nieuwste kerkelijke kerncijfers, die recent zijn gepubliceerd.

Uit de gegevens blijkt dat in 2024 ruim 500 volwassenen werden gedoopt, terwijl er meer dan 100 toetraden zonder doopsel.

Hoewel in vergelijking met kinderen de aantallen klein zijn, is de stijging aanzienlijk.

In 2023 ging het in totaal nog om 455 toetredingen; in 2024 is het ruim 600, bijna 40 procent meer. Het totale aantal doopsels laat een daling van 7 procent zien: in 2024 werden ongeveer 6.100 kinderdoopsels toegediend.

Ook bij de andere sacramenten is sprake van een lichte daling. Ongeveer 7.100 kinderen ontvingen hun eerste communie (-7 procent) en zo'n 4.200 jongeren kregen het vormsel toegediend (-5 procent). De percentages zijn in lijn met de dalende trend van eerdere jaren.

Ook op gebied van kerkelijke huwelijken laat 2024 een lichte opleving zien: bijna 800 bruidsparen lieten hun huwelijk kerkelijk inzegenen, een groei van 5,5 procent ten opzichte van 2023.

Het aantal kerkelijke uitvaarten is in 2024 afgenomen naar bijna 11.900 uitvaarten, waarvan 57 procent begrafenissen en 43 procent crematies. De kerk verzorgde daarmee uitvaarten voor ongeveer 7 procent van alle overledenen in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk telde in 2024 3.448.000 geregistreerde katholieken, goed voor 19,1 procent van de bevolking. Dat is een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van het jaar ervoor.

Met aandacht dicht bij mensen

In verpleeghuizen ga je in het algemeen niet wonen voor je plezier. Je maakt die stap omdat het thuis niet langer kan. Je realiseert je dat het verpleeghuis de laatste fase van je leven inluidt. Dat is confronterend, maar de meeste bewoners weten vaak vanuit hun opvoeding: niet klagen, maar dragen. Ze zetten hun beste beentje voor, al is het achter de rollator of in de rolstoel. Als geestelijk verzorger spreek ik dagelijks mensen die deze stap hebben gemaakt en ieder levensverhaal doet ertoe. In ieder leven zijn er pieken en dalen. Het is daarom met groot respect hoe ik zie hoe bewoners er inderdaad het beste van maken.

Dat neemt niet weg dat velen getroffen worden door verlies van geliefden, familieleden, vrienden en soms kinderen en bovendien het verlies van lichamelijke en soms geestelijke functies.

Pastoor Harrold Zemann en pastor Marcel Smits waren donderdag 12 februari de celebranten in de eucharistieviering en ziekenzalving op Schavenweide in Doetinchem. Pastoor Zemann wist met lezing en uitleg van de Bergrede de harten te raken. In Jezus ontmoeten eenvoudige mensen - zoals wij - iemand met een groot hart en dat doet wat met je. Dan is alles ruimer, krijg je weer lucht en is de visvangst groter. Iemand die oog voor je heeft, die naar je luistert, biedt steun, geeft troost, laat je het volhouden. In dat voetspoor van Jezus wordt ook het sacrament van de bemoediging gegeven, het sacrament der zieken. Het sacrament kan de bewoners de nabijheid van God laten voelen, door met veel aandacht en liefde de handen op te leggen, voorhoofd en handen te zalven. De volgende dag spraken de bewoners er nog over hoe mooi dit was.

Het is buitengewoon fijn dat er eens per jaar zo'n eucharistie en ziekenzalving op Schavenweide plaatsvindt. Dit gebeurt naast alle maandelijkse goed bezochte vieringen door vrijwilligers Anneke Koenders, Marijke Brugman, Willy Niessink, Fred Marttin en Henk Bulsink.

Als geestelijk verzorger ben ik namens Markenheem dankbaar dat we op deze manier zulke geestelijke zorg kunnen bieden aan mensen die veel hebben meegemaakt. De oprechte aandacht hiervoor brengt de troostende en helen-de aanwezigheid van onze Heer heel dichtbij.

Edwin Ruigrok, geestelijk verzorger Markenheem



Vrijwilliger



Amper is de eerste Vreugdebode verschenen, komt nummer twee er al aan.

In de tussentijd heeft het bestuur begin februari nog een bestuursvergadering gehad, waar we vooral de lopende zaken hebben besproken, zoals de voortgang van allerlei activiteiten (in verband met het vertrek van Paulus Tilma) en het onderhoud van de gebouwen en kerkhoven.

Over de voortgang van allerlei activiteiten kwam nog eens duidelijk naar voren hoeveel betrokken vrijwilligers we binnen onze parochie hebben.

De vrijwilliger is iemand van onschatbare waarde die zich belangeloos inzet voor anderen.

Vrijwilligers vormen een zeer belangrijke groep mensen. Daarom is 2026 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot jaar van de vrijwilliger.

De VN doet dan ook een oproep om om je heen te kijken en je talenten ook voor een ander of voor een organisatie in te zetten. De vrijwilliger is het smeermiddel van de maatschappij.

Dus, beste parochiaan, kijk goed om je heen. Er is altijd wel iemand of een vereniging die je hulp kan gebruiken.

Frank van Dulmen

The Passion uit Dwingeloo

'De muzikale paasvertelling voor iedereen', noemt omroep KRO/NCRV een van de jaarlijks best bekeken live-programma's op tv. De zestiende editie van het spektakel The Passion vindt dit jaar plaats in het Drentse Dwingeloo. Talloze Nederlandse acteurs en zangers vertellen Jezus' verhaal over hoe geloof, hoop en liefde ons inspireren om het goede te doen en om naast elkaar te staan. Het thema van dit jaar is 'Kom dichterbij'. Bekende namen zijn zangeres Roxeanne Hazes (als Maria), Bas Ragas (Petrus), Anouk Maas (Maria Magdalena) en musicalacteur Milan van Waardenburg, die de hoofdrol speelt als Jezus. Anita Witzier neemt de rol van verslaggever voor haar rekening. De live-uitzending van The Passion is op donderdag 2 april (Witte Donderdag) tussen 20.30 uur en 22.00 uur.



Foto: KRO-NCRV



Kinderpagina



Mariamaand

In de maand mei denken we extra vaak aan Maria.

Maria is de moeder van Jezus en ook onze moeder; de moeder van ons allemaal. We mogen in deze maand extra vaak een kaarsje bij haar aansteken of mooie bloemetjes brengen.

Maria van Kibeho

In Rwanda, een land in Afrika, in de stad Kibeho, houden de mensen heel veel van Maria. Daar staat een mooi Mariabeeld. Maria heeft daar een donkere huid, net als veel mensen in Rwanda. In Kibeho noemen ze Maria "Moeder van het Woord". Dat komt omdat in de Bijbel, in het Evangelie van Johannes, staat dat het Woord van God mens is geworden. Dat is Jezus. En Maria is de moeder van Jezus. Daarom is zij Moeder van het Woord.



Onze Kerk is groot: Onze Kerk is een wereldkerk. Overal op de wereld geloven mensen in Jezus. Kijk maar eens hoe ver Kibeho van Nederland ligt! Ook daar kennen de mensen Maria, de moeder van Jezus. En ook daar bidden ze het Weesgegroet.

Jezus is het Woord

H. Evangelie van Johannes (hoofdstuk 1, vers 1-18)

Wat is Jezus toch bijzonder. Hij vertelt ons alle goede woorden van God. Daarom heeft Jezus ook een speciale naam. De mensen noemen Hem: "Het Woord van God'." Jezus legt alles uit over God, zo wordt het licht in ons hart. Daarom heeft Jezus nog een andere naam. Mensen noemen Hem ook: "Het Licht van God'." Alle vrienden van Jezus mogen op Jezus lijken. Dan zijn ze ook goede woorden en ook licht van God.



Het Woord

Het Woord waarover het gaat, dat is Jezus. Want door Jezus spreekt God tot ons, en zo leren we God beter kennen. Daarom noemt Johannes Jezus "het Woord". Hij is Gods Woord.

Licht

Jezus is ook Licht. Door Jezus kunnen mensen zien hoe God de wereld heeft bedoeld en hoe wij moeten leven. Zonder licht kun je niets zien en niets vinden. Daarom noemen we Jezus ook "het Licht".

Ben jij al wat ouder?

Wat je net las, is een makkelijke versie van de "Proloog van Johannes". Met dit "Voorwoord" begint hij zijn Evangelie over Jezus. In de Bijbel is dat stuk echt een puzzel, vol geheimtaal over 'het Woord' en 'het Licht'. Durf jij de uitdaging aan? Pak een Bijbel en lees het zelf eens. Wie weet ontdek jij iets over Jezus wat niemand je ooit eerder heeft verteld.

RKkids.nl/maria



Via deze link vind je allerlei verwerkingsmateriaal over Maria en voor de meimaand



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneerders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKkids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: BlissfulBlessings

Trappistinnen van Koningsoord op film

De trappistinnen van abdij Koningsoord in Arnhem hebben een film laten maken over hun leven. Filmmaker Ivo Cornel verbleef in het voorjaar van 2025 een week lang in de abdij. Hij volgde met zijn camera het dagelijks leven van de zusters en ging met hen in gesprek.

'Ora et Labora, leven tussen de regels' is een indringende documentaire over het dagelijkse leven van de zusters. De film neemt de kijker mee in het ritme van stilte, eenvoud en regelmaat dat hun dagen bepaalt. In een wereld die steeds sneller draait en waarin afleiding overal op de loer ligt, kiezen de zusters bewust voor contemplatie en innerlijke rust. Hoewel het leven van de zusters ogenschijnlijk ver afstaat van de moderne samenleving, laat 'Ora et Labora' zien dat hun zoektocht naar betekenis, rust en menselijkheid uiterst herkenbaar is. Een verstilde film die uitnodigt tot reflectie: over onszelf, de wereld en wat werkelijk belangrijk is.

De film is te bekijken via de website van de trappistinnen: www.abijkoningsoord.org/trappistinnen/film-over-ons-leven/.

Pas weer in 2027

Pas in 2027 vindt er weer een landelijke Misdiensdag plaats. Na edities in Kevelaar en Oudenbosch is ditmaal het Aartsbisdom Utrecht de gastheer. Op zaterdag 5 juni 2027 zijn misdiensdag, acolieten en hun begeleiders welkom in de Domstad. Informatie over het programma en de wijze van aanmelden volgen in een later stadium.

Vier NU

Graag maken we u attent op een mooi initiatief van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk: de website www.vier.nu. Een website met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen. Op deze site willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de paasvieringen in onze parochie te komen. Daarnaast geeft de site heel veel informatie over de verschillende hoogfeesten, zoals Pinksteren en Kerstmis. De website www.vier.nu wil mensen bovendien helpen om de site van de eigen parochie te vinden om te kijken waar en wanneer er vieringen zijn.

In plaats van kaarten...

Het valt me op dat we tegenwoordig overal lijstjes voor hebben. Van lijstjes met te bezoeken concerten, restaurants en vakantiebestemmingen (Je moet er geweest zijn vóórdat je er geweest bent) tot uitdagingen als diepzeeduiken en parachutespringen en de top 2000. Nog zo'n lijstje is de Uitvaart-top-10, bedacht door landelijk werkende uitvaartorganisaties. Dit zijn de toppers:

Time to say goodbye - Andrea Bocelli
Rollercoaster - Danny Vera
The Rose - André Rieu
Door de wind - Miss Montreal
Het Dorp - Wim Sonneveld
My Way - Frank Sinatra
Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij

We kunnen ons voorstellen dat u voor een naaste of uw eigen uitvaart andere muziek voor ogen hebt. In het laatste geval regeert u over uw eigen graf heen en daar is niets mis mee. Daarom nog enkele Nederlandstalige toppers: Papa (Stef Bos), Waarom fluister ik je naam nog (Benny Neyman), De Steen (Bram Vermeulen), Geen kind meer (Karin Bloemen) of - van de laatste tijd: Laat me (Wende Sniijders of toch Ramses Shaffy) en Lichtje branden (Suzan & Freek). Uit de hoek 'gouwe ouwe' komen Imagine (John Lennon), Ne me quitte pas (Jacques Brel) en Non, je ne regrette rien (Edith Piaf). Waarheen, waarvoor van Mieke Telkamp lijkt diep begraven in ons geheugen.

Moet het steviger: Viva la vida (Coldplay), The Final Countdown (Europe), November rain (Guns 'N Roses) of The sound of silence (Disturbed) dat alles behalve 'silent' is. Voor de vrolijke noten tekenen Rowwen Hèze (Wi-j gaan allemaal met de neus umhoeg) of Monty Python's Always look at the bright side of life. Er is zelfs een lijst naar populariteit per provincie. In Gelderland bijvoorbeeld Deurdonderen van Normaal. En dan vergeet ik bijna de klassiekers. Heel veel muziek van Bach, Elgar, de Ave Maria's van Gounod, Schubert of Caccini, Avé Verum van Mozart of het Requiem van Fauré. Misschien moet u zelf maar eens googelen - met een 'g' - op 'uitvaartmuziek'.

Door de bovenstaande opsomming van liederen ben ik als koorzanger stevig aan het vloeken bij mijn collega-zangers. Want niets zo vervelend dat je als koorleden alleen voor het Requiem, Kyrie en In Paradisum mag opdraven terwijl je na de absoute of tijdens de communie naar De Vlieger van André Hazes of Du van Peter Maffay mag luisteren. Juist dan wil je als koorzanger iets moois zingen om de uitvaart mede gedenkwaardig te maken. Oef... loop ik zelf bijna over andermans graf te regeren. Vergeef me... Bij ons staat in de regel een keurig gekleed koor van 30 tot 40 m/v's dat een breed, vierstemmig passend repertoire brengt met Lied aan het licht, Die mij droeg, De steppe zal bloeien en vele andere. Met in ons midden een dirigent die graag zijn vleugels uitslaat met vingervlugge kennis van klassiekers. En ja, natuurlijk mogen (klein)kinderen hun bijdrage leveren op piano, gitaar of fluit. Graag zelfs.

Als zangers verbeelden we ons niks, maar als we dan toch in de kerk zijn... Tijdens repetities zeggen we als tenoren onder elkaar nog wel eens dat we een lied zó mooi vinden, dat we dat wel op onze eigen uitvaart zouden willen horen. Mijn vriend Joop schampert dan wel eens: „Tegen de tijd dat jij begraven wordt, staan wij hier wel een halve dag te zingen...”

Over de kop 'In plaats van kaarten...': dat zag je vroeger vaak in overlijdensadvertenties in de krant. Ik heb dat als jong jongetje altijd geïnterpreteerd als zou het hartenjagen, kruisjassen of jokeren niet kunnen plaatsvinden vanwege het overlijden van de man of vrouw in de overlijdensadvertentie. Vond ik zeer aannemelijk.

Michiel Pouwels



Dringend gezocht: Coördinator noodhulp

Misschien weet je uit eigen ervaring wat armoede is. Of ken je in je omgeving mensen die al lange tijd moeilijk rond kunnen komen. Of heb je ervaring en compassie met mensen met een minimaal inkomen.

St. Platform Armoedebestrijding Doetinchem ontvangt meer en meer aanvragen en zoekt daarom dringend een of twee coördinatoren die financiële noodhulp willen bieden aan mensen in armoede. Is dat misschien iets voor jou? Wil je weten wat zo'n coördinator doet, wat het werk inhoudt? Dan komen we graag in gesprek. De werkzaamheden vragen 1 tot 2 dagdelen per week.

Interesse? Meer weten over de werkzaamheden, de inwerkperiode en training?

Neem contact op met Jan Verhoeven, voorzitter van Platform Armoedebestrijding Doetinchem:

06 4515 8372 of mail naar:

voorzitter@padoetinchem.nl.



22 maart: Zingen voor Zambia

„Het programma van ons benefietconcert Zingen voor Zambia staat als een huis!” Dirigent Ben Simmes heeft er alle vertrouwen in dat er op 22 maart in de Martinuskerk in Gaanderen iets moois gebeurt. „Na het lezen van krantenartikelen over de missies die plaatsgenoot Gerard Schoemaker in Zambia uitvoert, kwam ik op het



idee om een benefietconcert te organiseren met al mijn koren. Alle koorleden en vrijwilligers zijn enthousiast om met het concert geld bij elkaar te zingen voor dit Vastenactieproject. Het is fijn dat Gerards thuisfront hem ook financieel ondersteunt!” (Zie ook het hoofdartikel op pagina 4 en 5.)

Het benefietconcert Zingen voor Zambia vindt plaats op zondag 22 maart tussen 15.00 en 16.30 uur. Ben Simmes vertelt over het repertoire: „De Nachtegalen en het vocaal ensemble Luscinia brengen hoogtepunten uit hun gemeenschappelijke repertoire. Kamerkoor Bergh's Vocaal biedt een verrassende compilatie van Zweedse muziek, mannenkoor Con Spirito voert Franse muziek uit van de componisten Poulenc en Fauré en het Gemengd Koor van de Augustinus-Martinuslocatie kiest voor repertoire in vier talen.” Hij besluit: „Het wordt een gevarieerd programma waarin stevast de warme bezieling centraal staat. Een bezieling die ik herken in de missies van Gerard Schoemaker in Zambia. Wij hopen op een 'volle bak' en gulle giften!”

Actie Kerkbalans 2026: goed voorbereid

2026

Actie  **Kerkbalans**

“Het is telkens weer een enorme klus”, zegt bestuurssecretaris Anja Dijcker van de Maria Laetitiaparochie over de activiteiten rond de Actie Kerkbalans. “Dankzij de toemeloze inzet van alle vrijwilligers kunnen we uitvoering van de actie voor 2026 nu al succesvol noemen.” Anja Dijcker en Gilbert Esser zijn de procesverantwoordelijken voor de gehele organisatie van de actie in onze parochie. Zo zijn dit jaar de activiteiten voor de geloofslocaties Antonius en Petrus en Paulus samengevoegd tot 'Uift' en dat maakt het maken van bijvoorbeeld looplijsten een stuk eenvoudiger. Ook maakten dit jaar meer locaties gebruik van het centraal laten drukken van formulieren en (retour)enveloppen en dat scheelt weer kosten. De belangrijke steunpilaar van de Actie Kerkbalans is het ledenadministratiesysteem Docbase waarin alle parochianen per locatie zijn samengebracht. In dat systeem staan naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) en Gilbert Esser is degene die ervoor gezorgd heeft dat steeds meer geloofslocaties de gegevens van hun parochianen aan Docbase toevertrouwen. Op deze manier wordt er ook veilig met uw gegevens omgegaan en dat verdient hulde. Anja Dijcker: “Hopelijk mogen we ook volgend jaar weer op de vrijwilligers rekenen. **Allemaal hartelijk bedankt!**”

Chrismamis: 1 april, Apeldoorn

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 1 april in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom, een hoogtepunt, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens de eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.



Parochie Maria Laetitia en Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) zet zich het hele jaar in voor mensen die het moeilijk hebben: helpen waar niemand helpt.

Het is een goede en jarenlange traditie dat de PCI van de Parochie Maria Laetitia aandacht heeft voor de mensen die extra aandacht en een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken.

Om dit mogelijk te maken vragen we uw royale financiële bijdrage op het rekeningnummer van de Parochiële Caritas Instelling: IBAN nr.: **NL54 RABO 0159 0660 85** t.n.v. PCI Maria Laetitia. Bedankt voor uw bijdrage.

Miguel Mendes de Leon, secretaris

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.



U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- | | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| - Azewijn: | Riet Koster | 0314 - 65 22 03 |
| - Dinxperlo: | Frans Vreemann | 0315 - 65 12 13 |
| - Doetinchem: | Martin Liefink | 06 - 51 92 11 35 |
| - Gaanderen: | Ria Aarntzen | 06 - 57 28 45 82 |
| - Gendringen: | Ans Robben | 06 - 13 60 60 71 |
| - Silvolde/Varsseveld: | Frans Ros | 0315 - 32 93 70 |
| - Terborg: | Wilma Elfrink | 0315 - 32 98 04 |

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Dooprooster voorjaar 2026

Dopen			Doopvoorbereiding (in Ulft)		
Dooplocatie	Datum	Tijd	Doopheer	Datum	Tijd
Ulft	12 apr.	14.30 u.	M.S.	di. 31 mrt.	20.00 u.
Doetinchem	19 apr.	13.30 u.	M.S.	di. 31 mrt.	20.00 u.

Doopsel voor volwassenen

Ben je geraakt door het geloof en wil je je aansluiten bij de katholieke kerk? Misschien heb je nog vragen of verlang je ernaar om gedoopt te worden en als volwassene bewust te kiezen voor Christus.

We begeleiden volwassenen die het doopsel willen ontvangen graag in dit betekenisvolle proces. In persoonlijke gesprekken maken we samen de weg vrij naar het ontvangen van de sacramenten van het doopsel, vormsel en de eucharistie.

Wil je hierover in gesprek of je aanmelden? Neem dan contact op met een van onze pastores. We maken graag tijd voor je.

'Beloofd is beloofd'

The poster features a large yellow sunburst graphic with the text 'ZOMERKAMPEN 2026' and '1 t/m 6 augustus'. It includes two sections: 'KINDERKAMP 7-12 jaar' with a photo of children and a blue 'S' logo, and 'TIENERKAMP 13-16 jaar' with a photo of teenagers. A green speech bubble says 'Meld je snel aan!' and the website 'WWW.JONGAARTSBISDOM.NL' is at the bottom. The logo 'Ja JONGAARTSBISDOM UTRECHT' is in the top right corner.

Na de succesvolle editie van 2025 organiseert het Aartsbisdom Utrecht in 2026 weer een kinderkamp. Het thema van de kampweek is: 'Beloofd is beloofd'. Want wat is een belofte en wat als je deze niet nakomt? Welke beloftes en afspraken zijn er te vinden in de Bijbel?

Tijdens het Kinderkamp komen de deelnemers er door vele activiteiten en spannende spellen achter wat een belofte waard is. "Durf jij een sprong in het diepe zwembad te maken of ga je liever rennen in het bos? Ga dan gezellig met ons en vele andere kinderen mee op kamp! Wij beloven er een fantastische week van te maken," aldus de organisatie.

Het kinderkamp vindt plaats van 1 t/m 6 augustus 2026 op Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a in Haarle. Dit kamp is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. De organisatie verwacht veel belangstelling, mede door het succes van dit Kinderkamp tijdens vorige edities. Snel aanmelden is dus geboden.

De kosten bedragen 125,- euro per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan op kinderkamp, is er een speciaal tarief van 75,- euro per extra kind.

Aanmelden kan tot 30 juni 2026 via het formulier op: www.jongaartsbisdom.nl. Meer informatie kun je verkrijgen via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com.

Meld je snel aan!

Reis door de tijd Tienerkamp 2026 voor tieners van 13 t/m 16 jaar

Na de succesvolle editie van 2025 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2026 weer een kinder- en tienerkamp. Van 1 t/m 6 augustus maken de deelnemers een onvergetelijke reis door de tijd. "In de vieringen en catechese praten we over wat ons vandaag de dag bezighoudt, en tijdens leuke uitstapjes in de omgeving beleef je elke dag samen met andere tieners een nieuw avontuur. Ga jij mee op ontdekkingsstocht?" zo nodigt de organisatie uit. Tijdens zo'n kamp leer je ook nieuwe jongeren kennen. Er is veel belangstelling om deel te nemen, daarom is het belangrijk dat je je snel aanmeldt.

Het Tienerkamp 'Reis door de tijd' vindt plaats van 1 t/m 6 augustus 2026 op Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a in Haarle. Het tienerkamp is voor tieners van 13 t/m 16 jaar, er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. De kosten bedragen 145,- euro per tiener. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan op tienerkamp, is er een speciaal tarief van 95,- euro per extra tiener. Aanmelden kan tot 30 juni 2026 via het formulier op www.jongaartsbisdom.nl. Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com.

Eén Paastriduüm, één locatie

In verband met het vertrek van pastor Paulus is het niet langer mogelijk om een Paastriduüm te houden in de beide kerken van Doetinchem en Ulft, zoals dat de laatste jaren heeft plaatsgevonden.

Dit betreft de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. In plaats daarvan zal er dit jaar één gezamenlijke viering zijn op elk van deze drie dagen in het Eucharistisch Centrum te Doetinchem.

Voor elk van deze drie vieringen is er een gelegenheidskoor, zoals bij het Parochiefeest in juli. Voor meer informatie over locaties en tijdstippen rondom de vieringen in de Goede Week en Pasen: zie het vieringenrooster in deze editie.

De Eerste Paasdag zal wel gevierd worden op alle drie kerklocaties, dus ook Gaanderen en daar zingt het Gemengd Koor.



God staat op de uitkijk

Uit de Vastenbrief van de aartsbisschop: De Veertigdagentijd die op aswoensdag 18 januari begon, is een tijd van verstillig, gebed en onthouding. In deze periode proberen we ons zoveel mogelijk te richten op wat er werkelijk toe doet in ons bestaan: onze relatie met de levende Heer en de band met onze medemens, bijvoorbeeld door te geven aan de Vastenactie.

We bereiden ons in deze tijd met hart en ziel voor op het Hoogfeest van Pasen. Christus heeft aan het kruis vrijwillig zijn leven gegeven en heeft met dat offer voor ons de weg naar de vergeving van onze zonden geopend: "God echter bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren" (Rom. 5,8). Met Pasen vieren we dat Christus de dood heeft overwonnen en ons daarmee is voorgedaan naar het huis van de Vader.

Helemaal bijdetijds

Naast zesmaal per jaar de papieren Vreugdebode, verschijnt frequent - eens per 14 dagen - de nieuwsbrief van de Parochie Maria Laetitia per e-mail. Actueler dan de Vreugdebode, soms ook met nieuws dat we niet meer in het blad kunnen meenemen.

Eigenlijk moet iedere lezer van de Vreugdebode óók de nieuwsbrief ontvangen. Meldt u zich aan door een mail met uw naam, adresgegevens en mailadres naar secretariaat@mlparochie.nl.

Dan bent u voortaan volledig op de hoogte.

Geef meer *ruimte* aan de scholen Mulamatila en Mahilo in Zambia



Dit is een Eigen Doel van: **Parochie Maria Laetitia Uift**



Maak uw bijdrage over o.v.v. 403065 of gebruik de QR-code

WWW.VASTENACTIE.NL

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

VASTENACTIE

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 24 maart tot en met 17 mei 2026

Datum	OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ Wijnbergen	H. Augustinus - H. Martinus Gaanderen	HH. Antonius - Petrus & Paulus Ulft
zaterdag 28 maart			Za. 28 mrt. 17.30 uur/H. Zemann Eucharistieviering Kerckoor
zondag 29 maart Palm- en passiezondag	Zo. 29 mrt. 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering Volare en Con Amore	Zo. 29 mrt. 9.30 uur inspiratieviering Liberate	Zo. 29 mrt. 14.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/Engelse mis Pinay Vocals
donderdag 2 april Witte Donderdag	Do. 2 apr. 19.00 uur/M. Smits Eucharistieviering Gelegenheidskoor o.l.v. F. Knikkink		
vrijdag 3 april Goede Vrijdag	Vr. 3 apr. 15.00 uur/H. Zemann kruiswegviering Vr. 3 apr. 19.00 uur/M. Smits Eucharistieviering/kruisverering Gelegenheidskoor o.l.v. M. Harmsen	Vr. 3 apr. 15.00 uur/M. Smits kruiswegviering/Gemengd koor	Vr. 3 apr. 9.30 uur/M. Smits ochtendgebed Vr. 3 apr. 15.00 uur/Werkgroep kruiswegviering
zaterdag 4 april	Za. 4 apr. 20.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/Paaswake Gelegenheidskoor o.l.v. F. Knikkink		
zondag 5 april Paaszondag	Zo. 5 apr. 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering/eerste Paasdag In Laudem Dei	Zo. 5 apr. 9.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/eerste Paasdag Gemengd koor	Zo. 5 apr. 9.30 uur/H. Zemann Eucharistieviering/eerste Paasdag Kerckoor
maandag 6 april Tweede Paasdag	Ma. 6 apr. 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering/tweede Paasdag Cantor F. Hagemeijer		Ma. 6 apr. 9.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/tweede Paasdag Cantor F. Cornelissen
zaterdag 11 april			Za. 11 apr. 17.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/Kerckoor
zondag 12 april Tweede zondag van Pasen	Zo. 12 apr. 11.00 uur/M. Smits, H. Zemann Eucharistieviering/Gezinszondag Rejoice	Zo. 12 apr. 9.30 uur/Werkgroep Inspiratieviering Encore	
zaterdag 18 april			Za. 18 apr. 17.30 uur/H. Zemann Eucharistieviering/Con Amore
zondag 19 april Derde zondag van Pasen	Zo. 19 apr. 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering Gemengd koor Gaanderen	Zo. 19 apr. 9.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/Liberate	
zaterdag 25 april			Za. 25 apr. 17.30 uur/M. Smits Eucharistieviering Kerckoor
zondag 26 april Vierde zondag van Pasen	Zo. 26 apr. 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering/Volare	Zo. 26 apr. 9.30 uur/inspiratieviering Emma Ebbers & Yasmin Cobos Sanchez	
zaterdag 2 mei			Za. 2 mei 17.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/Kerckoor
zondag 3 mei Vijfde zondag van Pasen	Zo. 3 mei 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering/In Laudem Dei	Zo. 3 mei 9.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/Liberate	Zo. 3 mei 15.00 uur/M. Smits Marialof/Kerckoor
zaterdag 9 mei			Za. 9 mei 17.30 uur/M. Smits Eucharistieviering Con Amore
zondag 10 mei Zesde zondag van Pasen	Zo. 10 mei 11.00 uur/M. Smits, H. Zemann Euch.viering/1ste Heilige Communie Gezinszondag/Rejoice	Zo. 10 mei 9.30 uur/Werkgroep Inspiratieviering Petit four	
donderdag 14 mei Hemelvaart van de Heer	Do. 14 mei 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering Cantor F. Hagemeijer	Do. 14 mei 7.00 uur /M. Smits Eucharistieviering (openlucht) Gemengd Koor /A. Simmes	Do. 14 mei 9.30 uur/M. Smits Eucharistieviering Kerckoor
zaterdag 16 mei			Za. 16 mei 17.30 uur/H. Zemann Eucharistieviering Kerckoor
zondag 17 mei Zevende zondag van Pasen	Zo. 17 mei 11.00 uur/M. Smits Eucharistieviering/In Laudem Dei	Zo. 17 mei 9.30 uur/M. Smits Eucharistieviering/Liberate	

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem (1 augustus niet i.v.m. vakanties)

ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 24 maart tot en met 17 mei 2026

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand	Do. 2 april Do. 14 mei	14.45 uur 14.45 uur	Paasviering Hemelvaartsdag	H. Bultsink/A. Koenders H. Bultsink/A. Koenders
Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem 3e zondag v.d.maand	Den Ooiman online			
Verzorgingshuis Pelgrim Gaanderen	Momenteel geen vieringen			
Antonia Terborg	Za. 28 mrt. Za. 4 apr. Za. 11 apr. Za. 18 apr. Za. 25 apr. Za. 2 mei Za. 9 mei Za. 16 mei	15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur	Geen viering Paasviering Geen viering Woord- en Communieviering Geen viering Woord- en Communieviering Geen viering Woord- en Communieviering	S. N'Goran A. Pelgrim A. Pelgrim H. Bultsink
Debbeshoek Ulft	Za. 28 mrt. Za. 4 apr. Za. 11 apr. Za. 18 apr. Za. 25 apr. Za. 2 mei Za. 9 mei Za. 16 mei	18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur	Geen viering Paasviering Geen viering Woord- en Communieviering Geen viering Woord- en Communieviering Geen viering Woord- en Communieviering	H. Scholte vd Giesen A. Pelgrim A. Pelgrim H. Bultsink
Schuylenburgh Silvolde	Wo. 25 mrt. Wo. 1 apr. Wo. 4 apr. Wo. 8 apr. Wo. 15 apr.	16.30 uur 16.30 uur	Geen viering Geen viering Paasviering Geen viering Oecumenische viering	S. N'Goran/A. Koenders G. v.d. Velde-Meijer
rest van het rooster volgt nog https://maria-laetitia.nl/vieringen-in-zorgcentra/				
Oevelgunne Gendringen	Wo. 1 apr. Wo. 15 apr.	16.00 uur 10.30 uur	Paasviering Woord- en Communieviering	S. N'Goran S. N'Goran
rest van het rooster volgt nog https://maria-laetitia.nl/vieringen-in-zorgcentra/				
Meulenbeek Ulft	1x per maand viering			
Den Es Varsseveld 2e zondag van de maand	10.00 uur			

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 24 maart tot en met 17 mei 2026

OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem	Elke woensdag ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed	19.00 uur	Eucharistieviering	H. Zemmann of M. Smits
Overig: Biechtgelegenheid	1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste) biechtgelegenheid 28 maart van 10-11 uur 4 april niet i.v.m. stille zaterdag			
Petrus en Pauluskerk (dagkapel) Ulft	Elke dinsdag Elke vrijdag Elke 1ste vrijdag v.d. maand Dinsdag 31 maart 17.45 uur in Ulft extra gelegenheid om te biechten Elke vrijdag	19.00 uur 9.30 uur 8.30-9.15 uur 15.00-16.00 u.	Eucharistieviering Eucharistieviering Biechtgelegenheid Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste	M. Smits M. Smits M. Smits
H. Mauritiuskerk Silvolde	Elke donderdag	9.30 uur	Rozenkransgebed	
De Bringenborg Bringenborg 58 Gendringen	Elke woensdag	10.00 uur	Eucharistieviering	

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese: Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43, E-mail: annie.venes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen, tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl

Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia, tel. 0315 - 34 20 44 (woensdagmorgen 9.00 - 11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap.

Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) o.v.v. kerkberichten.

Misintenties voor vieringen gaarne in de brievenbus doen bij de familie Heister, Uiverstraat 7, Azewijn.

we eerst maar eens zien wat dat betekent voor de animo voor het koffiedrinken na de mis." Onze ervaring viel niet tegen. We



hebben best wel veel kopjes koffie kunnen schenken! Die ervaring werd bevestigd door pastor Marcel Smits. Hij was aanwezig om de achtergrond van de wisseling nog eens toe te lichten.

Het pastorale team heeft heel divers allerlei mogelijkheden bekeken en gezocht. Om dat allemaal te beschrijven zou hier te ver voeren. Uiteindelijk hebben de pastores en het bestuur - voor 'onze PP in Ulft' - gekozen voor de wisseling van zondag 9.30 uur naar zaterdag 17.30 uur, met afwisselend pastor Smits of pastoor Zemann als voorganger. Zo is er de beste garantie voor continuïteit.

Pastor Marcel: „Pastoor Zemann is ook benoemd in Zutphen. Als hij daar is, ben ik de enige priester in de parochie. Door het gekozen liturgisch rooster kunnen we het dan volhouden.”

De koffiegroep heeft besloten om met elkaar door te gaan. „We missen sommige kerkgangers van de zondag, maar we zien ook parochianen die we eerder niet zagen. En de kerk zit toch gewoon behoorlijk gevuld.” Pastor Marcel: „De mensen maken nu weer andere keuzes. En dat is goed!”

Weet u dus welkom na de mis op zaterdagavond om 17.30 uur. De koffie smaakt vast niet anders dan op zondag!

Namens de groep, Guus van der Ploeg

Nieuws vanuit het Petrus & Pauluskerkkoor

Paaszondag 5 april

Paaszondag 5 april om 9.30 uur zingt het P&P Kerkkoor, versterkt met negen zangers/zangeressen van het Ulfts Gemengd Koor, tijdens de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen. Ze zingen de prachtige vierstemmige missa Brève van Charles Gounod. En verder bekende paasliederen, zoals: Christus die verzezen is, Vidi aquam, Victimae pascali laudes, Regina Caeli, Surrexit Christus en U zij de glorie. Het belooft een gedenkwaardige en indrukwekkende viering te worden. U/jij komt toch ook het grote kerkelijke feest van Pasen meevieren? Van harte welkom!

Maria Vesper zondag 3 mei

Zondag 3 mei om 15.00 uur is in de H.H. Petrus & Pauluskerk een Mariavesper met aanbidding van het H. Sacrament. Daarbij zingt het P&P Kerkkoor prachtige, bekende Marialieder, zoals: Wij groeten u, o koningin, God zal een tempel bouwen (op de melodie van: God groet u, zuiv're bloeme) reciterende Psalmen, Maria Het lied van de kaars, Magnificat, Adoro te devote, Tantum ergo en tot slot Salve Regina. We zouden het fijn vinden dat u/jij komt, dan vieren we samen!

Wist u...

dat het kerkkoor versterking kan gebruiken? Zingt u graag, dan bent u welkom! Informatie en/of aanmelden kan bij de dirigent Ferdi Cornelissen, tel: 06 - 40 13 22 84, of bij de voorzitter van het koor Huub Verbeeten, tel. 0315 - 68 60 17.

Overleden

Marga Bekker-Roes, overleden 25 januari 2026, 85 jaar
Rudy Klein-Obbink, overleden 7 februari 2026, 81 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte.

ULFT

Mededelingen

Communie aan huis:

Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen die slecht ter been zijn en die graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur of Grace Sessink 06-48 81 13 23.

Gebedsintenties:

U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande openingstijd). Ook kunt u intenties (à 10 euro) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren.

Koffiegroep gaat door op zaterdagavond

Op 3 maart kwam de koffiegroep bij elkaar. Gewoon om weer eens 'bij te kletsen', maar vooral ook vanwege de wisseling van de mis-tijd van zondag naar zaterdag. Bij het begin daarvan hadden we afgesproken om te ervaren hoe dat zou zijn: „Laten

Palmpasen in Ulft

Palmpasen is op zaterdag in de kerk en op zondag tijdens een rondgang door Ulft. Op zondag 29 maart is het weer zover: de jaarlijkse palmpaasoptocht in Ulft. Kinderen die mee willen lopen met de palmpaasoptocht



zijn om 9.45 uur van harte welkom in het verenigingsgebouw van Schuttersgilde Sint Hubertus, F.B. Deurvorststraat 45 in Ulft om hun palmpaasstok te versieren. Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden; de palmpaasstok en het versiermateriaal zijn gratis. Mocht je al een eigen palmpaasstok hebben, dan mag je deze ook meenemen om te versieren.

In het verenigingsgebouw staat deze ochtend een bus voor een vrije gift. Aansluitend is er de mogelijkheid om kennis te maken met enkele instrumenten en een keer te vendelen met de kleine vlaggen. Lijkt het je leuk om verder kennis te maken met de schutterij? Op 11 mei start de nieuwe cursus Music Kids. Kijk voor meer informatie op www.sinthubertusulft.nl.

Tijdens het versieren van de palmpaasstok staat er gratis koffie en thee klaar voor de ouders en voor de kinderen frisdrank en wat lekkers. Overige consumpties zijn tegen een bijdrage ook te krijgen. De Palmzondag-eucharistieviering in Ulft vindt dit jaar niet op zondag plaats, maar op zaterdagavond 28 maart om 17.30 uur. De rondgang met de palmpaasstokken door Ulft is op zondag 29 maart, om 10.45 uur. Schuttersgilde Sint Hubertus gaat erin voorop. De rondgang begint vanaf het Kennedyplein richting de Meulenbeek. Ook kinderen die niet hebben deelgenomen aan het versieren in het verenigingsgebouw zijn van harte welkom om mee te lopen. Na de rondgang ligt er in het verenigingsgebouw van Sint Hubertus voor alle kinderen met een versierde palmpaasstok een verrassing klaar.

Kunst in eigen huis!

Onlangs is de monstrans van de St. Martinuskerk in Gendringen opnieuw in gebruik genomen voor de wekelijkse aanbidding in Ulft. Aan dit 19e-eeuwse neo-gothiek-voorwerp werd later een extra versiering met diamantjes toegevoegd. Een jaar of vijftien geleden is het geheel volledig gerestaureerd. Naast de monstrans staan twee kandelaars uit de 17e eeuw, ook uit Gendringen. Deze drie objecten horen bij de kerncollectie van de parochie en zijn van grote esthetische, kunsthistorische en liturgische waarde, om niet te spreken van de lange verbinding met de parochie en het gebedsleven van de parochianen. Aanbidding in Ulft: elke vrijdag (behalve Goede Vrijdag), van 15.00 tot 16.00 uur, een tijd van vrije in- en uitloop, een gelegenheid voor een kort gebedsmoment tot aan een uur rust en meditatie. Allen welkom.

Marcel Smits

Overleden

08-01-2026	Marinus Rewinkel, Wiekenseweg, Gendringen,	91 jaar
23-01-2026	Rien Meesters, Debbeshoek, Ulft,	79 jaar
27-01-2026	Maria Johanna Aalders-Ditters, Debbeshoek, Ulft,	89 jaar
11-02-2026	Ada Teunissen-Gerritsen, De Bongerd, Ulft,	88 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

VARSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing, tel. 06-10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven via rkvarsselder@mlparochie.nl of telefonisch bij Karin Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Enkele weken voor de desbetreffende viering kunt u op de website www.varsselderveldhunten.nl meer informatie vinden, zoals de aanvangstijd en het koor. Deze informatie wordt ook op Facebook geplaatst.

Werkzaamheden aan het kerkgebouw

De verbouwing gaat voorspoedig. Vele vrijwilligers hebben de plankenvloer er uitgehaald... wat een klus. Het is goed gelukt, want het mooie tegelwerk is bewaard gebleven. En nu kan er een nieuwe vloer gelegd worden. Er wordt alvast rekening gehouden met vloerverwarming en voorzieningen voor de horeca in samenwerking met 't Dorpshuus. Een mooie duurzame stap naar de toekomst. We hopen dat de vloer er vóór de eerstvolgende viering op Goede Vrijdag, 3 april, weer in ligt.



Laatste nieuws: Goede Vrijdag viering gaat niet door.

Door omstandigheden is dat niet gelukt. Dat betekent, dat de viering op Goede Vrijdag 3 april niet door gaat. We kunnen u dus niet in ons kerkgebouw verwelkomen. Helaas maakt de bezetting van het Dorpshuus op deze datum een viering ook daar niet mogelijk.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoe dan ook: wij wensen iedereen een Zalig Pasen!

Werkgroep Sterk voor de Kerk

Gedoopt

25-01-2026, Aylie Salemink, Achter de molen, Varsselder
Welkom als nieuwe parochiaan.



Aannemingsbedrijf
JAN VAN DULMEN B.V.

Bouwen is vertrouwen



Zeddamsesweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

Beleef de mooiste dag uit jullie leven



Huwelijkse voorwaarden, wat betekent dat voor u?

Samen geniet u van het leven, maar wat als jullie toch besluiten om uit elkaar te gaan? Hoe zit het dan met uw financiën en bezittingen? Of eventueel uweigen zaak of een schuld? Dan wilt u weten waar u aan toe bent. Er zijn oneindig veel varianten van huwelijkse voorwaarden. Het aanpassen of opheffen hiervan, kan voordelen opleveren. Wanneer u huwelijkse voorwaarden overweegt, is het belangrijk om u goed te laten informeren. Wij adviseren u hier graag bij.

Elk moment goed geregeld.

Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem | +31 (0)314 - 37 22 22
info@vwdknotarissen.nl | www.vwdknotarissen.nl

VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSSEN | JURISTEN | ADVISEURS



DRUKKERIJ
Ijselstroom
DRUKKEN & PRINTEN

't Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373

www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

Jouw afscheid, jouw verhaal

Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Bij ons heb je alle ruimte om daar een eigen invulling aan te geven. We nemen er alle tijd voor en brengen rust; voor, tijdens en na het afscheid.

Wat is jouw verhaal? Ons team biedt een luisterend oor.
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze uitvaartbegeleiders.



Miranda



Niels



Ellen



Diana



Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week | Bel gerust **0314-32 46 67**
of kijk op agelinkuitvaart.nl | Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem.

Ook met een uitvaartverzekering ben je vrij om Agelink te kiezen.

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: open elke eerste woensdag van de maand voor vragen, opgeven van gebedsintenties, enz. van 10.00 tot 12.00 uur.

Gebedsvieringen: elke eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.

Rozenkrans bidden: elke eerste woensdag van de maand om 18.30 uur.

Maria-kapel: dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Dodenherdenking in Breedenbroek

Deze herdenking op 4 mei zal plaatsvinden in de Cultuurkerk met verhalen en gedichten afgewisseld met koraalmuziek. Buiten wordt om 20.00 uur bij het monument twee minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd bij deze herdenkingsplek. De organisatie is in handen van Stichting Historie Breedenbroek-Voorst in samenwerking met de Cultuurkerk, Belangen Vereniging Breedenbroek-Voorst en een Muziekensemble van St. Antonius. Aanvang 19.30 uur.

Goed om te weten

- **Woensdag 1 april** (geen aprilgrap) is het secretariaat in de Cultuurkerk geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur voor het opgeven van intenties, een praatje, een bakje koffie/thee. Ook kunt u dan genieten van live-muziek van De Anjagers en elkaar ontmoeten. Wij zien u dan graag.
- **Woensdag 1 april** is er een Rozenkransgebed in de Cultuurkerk in Breedenbroek, aanvang 18.30 uur. Na afloop is er koffie/thee. Uw gebed tot Maria helpt bij zorgen en nood. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.
- **Vrijdag 3 april**, Goede Vrijdag, is er een kruiswegviering om 15.00 uur in de Cultuurkerk, verzorgd door de Liturgische werkgroep en met medewerking van het kerkkoor Con Amore. Wij volgen de lijdensweg en kruisiging van Jezus met gebed, samenzang en prachtige beelden op het grote scherm. Een zinvolle voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. U komt toch ook?
- **Dinsdag 14 april** om 14.00 uur is de Locatieradenvergadering in de Cultuurkerk.
- **Zaterdag 2 mei**, Mariamaand, is er een Gebedsviering, verzorgd door de Liturgische werkgroep samen met het kerkkoor Con Amore onder leiding van Frank Knikkink. Na afloop is er traditiegetrouw koffie/thee en tijd voor een praatje.
- **Op woensdag 6 mei** en verder elke woensdagavond in deze Mariamaand is er een Rozenkransgebed om 18.30 uur. Maria is onze voorspraak bij Jezus en aandrager van onze zorgen en vragen. Ook u kunt terecht bij onze liefdevolle Moeder Maria met uw gebed. Van harte welkom. Na afloop is er koffie/thee.

Tentbijeenkomst in 'Vrijheid-Blijheid'

Op 19 april zal er een viering plaatsvinden in de feesttent van de VVNF in Dinxperlo. De organisatie is in handen van de verschillende geloofsgemeenschappen in Dinxperlo, Breedenbroek en Suderwick.

De viering begint om 10.00 uur. Muzikale medewerking zal worden verleend door Psalm 150, Christelijk Mannenkoor Con Spirito, het Christelijk Heurns Mannenkoor en het RK Mannenkoor van Con Amore.

De viering heeft als thema 'Vrijheid-Blijheid'. Wij mogen dankbaar en blij zijn dat wij in vrijheid kunnen en mogen leven. Wij willen dat, samen met u, vieren met gebed, zang en muziek, op 19 april om 10.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Er zijn voldoende zitplaatsen. U komt toch ook?

Overleden

In Dinxperlo overleed op 13 januari de 90-jarige **Annie Brus-Wellink**. De urn met haar overblijfselen zal in haar mans graf geplaatst worden op het kerkhof in Breedenbroek. In Breedenbroek overleed op 13 januari op veel te jonge leeftijd **Kyra Menting**. Ze mocht slechts 23 jaar worden.



Foto: Susan Spekschoor

Goede Week in Doetinchem

Op zondag 29 maart 2026 vieren we Palmzondag. We beginnen om 9.30 uur met het maken van palmpaas-stokken. Alle kinderen zijn welkom in de Mariakapel. Alle materialen - palmpaas-stokken, eitjes, mandarijnen en broodhaantjes - zijn aanwezig. Je hoeft dus niets mee te nemen!

Om 11.00 uur begint de eucharistieviering. Aan het begin van de viering zal een processie worden gehouden met de palmpaasstokken.

Donderdagavond om 19.00 uur is de Witte Donderdagviering. Wij herdenken op deze dag dat

Jezus het Laatste Avondmaal vierde met zijn apostelen. Tijdens deze viering is er een voetwassing, zoals Jezus dit bij zijn vrienden deed.

Om 15.00 uur op Goede Vrijdag is er een interactieve Kinderkruisweg. Pastoor Harrold Zemann trekt met de kinderen langs de kruiswegstaties. Hij gaat met hen in gesprek over de verschillende kruiswegstaties. Alle communicanten en vormelingen zijn uitgenodigd. We sluiten de viering af met een bloemenhulde. Iedereen is welkom. 's Avonds om 19.00 uur zal er een Goede Vrijdagviering zijn, waarbij wij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus herdenken.

Aan het eind van Stille Zaterdag houden we de Paaswake. We ontsteken de paaskaars en brengen deze onder het zingen van 'Het licht van Christus' en 'Heer wij danken U' de kerk binnen. Tijdens deze viering zullen verschillende volwassenen de sacramenten van het Doopsel, de Eucharistie en het Vormsel ontvangen.

Zondag vieren we het Hoogfeest van Pasen. Dit is het belangrijkste christelijke feest, waarop de verrijzenis van Christus uit de dood wordt gevierd. Wij sluiten daarmee de Veertigdagentijd en de Goede Week af.

Tijdens de Goede Week zullen voor de Parochie Maria Laetitia de vieringen in de OLV in Doetinchem plaatsvinden, omdat er slechts twee pastores voor alle vieringen in twee parochies beschikbaar zijn. Pastor Marcel Smits zal in de OLV voorgaan.



Tienerkoor Rejoice



bestaat sinds januari 2024 en zingt in zowel de Parochie Maria Laetitia als in de H. Gabriëelparochie. We zingen (nieuwe) liturgische muziek, die goed past in de vieringen die wij begeleiden. Dit zijn zowel Nederlandse, Engelse als Latijnse gezangen. We zingen graag muziek van Sela, maar ook bijvoorbeeld van Taizé en volledige missen, zoals de Laurentiusmis en die van Saint Luke the Evangelist.

Het koor kent al een lange voorgeschiedenis. Het is oorspronkelijk opgericht als kinderkoor in Nieuw-Dijk. Door de samenvoeging van parochies in Didam, Wehl, 's-Heerenberg en omstreken heeft het koor vanaf 2010 in diverse kerken mogen zingen, vooral bij gezinsvieringen.

Sinds 2022 is Monique Bakema-Volman dirigente van het koor. We repeteren wekelijks en door koorscholing willen we onze kwaliteit blijven verbeteren.



In 2023 is besloten om het koor te omvormen naar een tienerkoor. De leden waren inmiddels tussen 10 en 16 jaar en we wilden het zingen aantrekkelijk houden voor de leden en mogelijke nieuwe bronnen voor aanwas aanboren. Er werd ook een nieuwe naam met eigen logo bedacht: Rejoice was geboren! Omdat het kinderkoor The Singing Kids eind 2024 is gestopt, is Rejoice nu het koor dat de Gezinszondagen muzikaal ondersteunt. Ook zijn we met kerst een projectkoor gestart. Iedereen die mee wilde zingen, was welkom om bij drie voorafgaande repetities aan te sluiten en zo mee te zingen in de kerstviering. Hiermee wilden we laagdrempelig en zonder verdere verplichtingen tieners de gelegenheid geven om te ontdekken hoe leuk zingen is. Dit heeft als resultaat extra zangers voor het koor opgeleverd! Dat is erg fijn en we hopen natuurlijk op verdere uitbreiding, zeker nu we iedere maand de Gezinszondagen mogen begeleiden.

Dus: wil je graag zingen en ben je tussen de 8 en 20 jaar? Dan ben je van harte welkom bij ons koor!

We repeteren elke donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur in de Mariakapel van de Paskerk in Doetinchem.

En wil je vader of moeder ook meezingen? Geen probleem! Ondersteuning is altijd welkom. Zo kunnen we samen kwalitatief goede en mooie liturgische muziek zingen; dat is waar we voor gaan!

Foto: Gerrit te Vaarwerk

Communie thuis

Voor mensen die niet meer zelfstandig aan de eucharistievieringen deel kunnen nemen, bestaat de mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. We hebben enkele mensen bereid gevonden deze taak op zich te nemen. In principe gaan we ervan uit dat we gemiddeld één keer per maand langskomen. Ook wanneer u in een verpleeghuis verblijft en niet deel kunt nemen aan vieringen in het tehuis, kunt u vragen of er iemand kan komen om de communie te brengen. Als je zelf graag de communie thuis ontvangt, of als je iemand kent die dat graag zou willen, neem dan contact op met het secretariaat tel. 0314 - 39 10 91.

Werkgroep Communie thuis

'Net ff anders!'

Dit jaar regeerde de 46e stadsprins Rob de Derde tijdens de carnavalsdagen in Leutekum met de leuze 'Leutekum, net ff anders!' Niet 'effe anders' was dat prins Rob de Derde van de Umdraeyers en jeugdprinses Maud van de Blaaskoppen met hun gevolg op zondag 15 februari bij de carnavalsmis aanwezig waren. Dit moment van rust en bezinning mag niet ontbreken tijdens de doldwaze dagen van carnaval.

Pastoor Harrold Zemann verwelkomde de prins en prinses getooid met een das van de Umdraeyers. Het thema van de viering was Omzien naar elkaar. Het welkom door grootvorst Martin werd afgesloten met de zin: 'Zet tijdens carnaval uw mooiste masker op, maar laat vooral uw ware, liefdevolle hart zien.' Pastoor Harrold Zemann zei in zijn overweging: „Met carnaval zetten we onze maskers op, maar God ziet ons zoals we zijn. Dat mag. Die maskers zorgen ervoor dat grenzen en sociale lagen wegvallen en men elkaar ziet en naar elkaar omziet. Carnaval is verbindend.” Hij besloot zijn overweging met een verwijzing naar Franciscus van Assisi: „Hij die met zijn handen werkt is een arbeider, hij die met handen en zijn hoofd werkt is een vakman, hij die met zijn handen, zijn hoofd en hart werkt is een kunstenaar... dat wij als levenskunstenaars mogen zijn in het leven, kunstenaars ook in ons gelovig leven.”

Wij hopen dat alle carnavalsvierders hebben genoten van een liefdevol carnavalsweekend. Pastoor Zemann nodigde iedereen uit om op Aswoensdag het askruisje te komen halen.

Werkgroep carnavalsviering

Paasactie

In de periode voor Pasen gaat iemand van onze geloofsgemeenschap bij ongeveer 115 parochianen langs die alleen, ziek of al wat ouder zijn. Dit jaar hebben we gekozen voor paasertjes en een kaartje met een paaswens:

Een zachte blik

Een vriendelijk gezicht

Een vriendelijk woord

Deze dag is zo licht

Alle pakketjes werden door tien bezorgers rondgebracht. Bij veel mensen zijn zij al een bekende verschijning geworden, omdat we telkens bij dezelfde mensen aanbellen. Gelukkig klinkt in de Achterhoek dan al snel de uitnodiging 'kom d'r effe in'. Het is fijn dat we op deze manier met u contact hebben vanuit onze locatie.

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar

Gezinszondag/Eerste Heilige Communie/Heilig Vormsel

Sinds enkele jaren hebben we in onze parochie één keer per maand een Gezinszondag in de OLV.

Tijdens deze Gezinszondagen worden kinderen en hun ouders voorbereid op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Deze kinderen nemen samen met andere kinderen deel aan groep B en C. Er zijn totaal vier groepen: A, B, C en D (kinderen van groep 3 t/m de middelbare school). De catechese bestaat voor elke groep uit verschillende onderwerpen uit de Bijbel. Die komen op allerlei manieren aan bod. Elke groep verwerkt de aangeboden stof op haar eigen niveau. In februari had groep A bij het verhaal van het mosterdzaadje waterkers gezaaid. Aan het eind van de viering kregen beide pastores een bakje ingezaaide zaaadjes. Zouden de plantjes al gegroeid zijn? De ouders en andere volwassenen gaan samen met de pastor in gesprek over thema's die te maken hebben met geloof en opvoeding. Zuster Catharina Al was voor deze gelegenheid naar Doetinchem gekomen. Zij sprak over haar roeping en de heilige Catarina uit Sienna, een bekende dominicanes, mystica en kerklerares.



Na de catechese van 9.30 tot 10.30 uur is er een kindvriendelijke eucharistieviering, waarbij de aanwezige kinderen actief meedoen.

Er is vanaf 9.00 uur al reuring in de kerk. Alle ruimtes zijn bezet door de begeleiders van de verschillende groepen die hun activiteit voorbereiden. Ook de cateringgroep is dan al druk met de voorbereiding van de lunch na de viering.

We wensen alle kinderen en hun ouders die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie (groep B) en het Heilig Vormsel (groep C) een goede voorbereiding, een goede viering en een mooi feest toe.

Maar... het is niet zo dat de Gezinszondag alleen voor de gezinnen is waarvan een kind een sacrament ontvangt. Nee, iedereen is welkom, kinderen en volwassenen, om zich op deze manier te verdiepen in ons geloof! Kom erbij en doe mee!

Werkgroep Gezinszondagen

Overleden

- Corry Derksen-de Koning	Pr. Alexanderstraat	94 jaar
- Thea Peters-Daalmeijer	Schavenweide	86 jaar
- Trees Wissink-Reesink	Spinbaan	84 jaar
- Divera Hazersloot	Burg. Tenkinkstraat	71 jaar

Mooie oecumenische viering

Op zondag 25 januari was er in de Week van Gebed voor eenheid een oecumenische viering in de Hervormde kerk in Terborg met als thema: 'Eén van Geest'. De viering werd voorbereid door vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente Etten/Terborg/Ulft, de werkgroep Nieuwe Begin uit Terborg en geloofsgemeenschap H. Martinus Etten. De voorganger was dominee J. Fischer. Muzikale medewerking werd verleend door het voormalig kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen. De viering is terug te luisteren op: www.kerkdienstgemist.nl/stations/1957/events/event/16254305

We willen ook in september, in het kader van de Vredesweek, weer samen een oecumenische viering organiseren.

Foto's: Ans Jansen



Vastenactie

Bij deze Vreugdebode ontvangt u ook het vastenactiepakje. Net als vorig jaar vragen wij u om de zakjes zelf in de brievenbus (in de deur) van het secretariaat te bezorgen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! De opbrengsten van de Vastenactie 2026 zijn bestemd voor onderstaande doelen:

1. Onderwijsproject in Zambia

Dit jaar ondersteuning vanuit onze parochie voor een onderwijsproject in Zambia. Gerard Schoemaker, parochiaan van onze parochie, is projectleider. Goed onderwijs is heel belangrijk. Hij was onlangs enkele weken in Zambia, waar hij zijn kennis en ervaring inzet voor de bouw van zes schoollokalen in samenwerking met de lokale bevolking. Kinderen moeten soms negen kilometer van huis naar school en weer terug lopen. Vaak zitten ze in oude kleine rieten gebouwtjes in een klas met honderd leerlingen. Een goed en gedegen klaslokaal is dan geen overbodige luxe. Elke euro is goed besteed. „We weten 100 procent zeker waar het geld terecht komt”, aldus Gerard Schoemaker.

2. Stichting Huis van Marabout

Al jaren wordt deze stichting door onze geloofsgemeenschap ondersteund. Wilfried Holtus, bestuurslid en parochiaan van onze parochie, gaat regelmatig naar Gambia om projecten te ondersteunen. De doelstelling van Stichting Huis van Marabout is goede medische (basis)zorg voor de allerarmsten en bevordering van het welzijn van sociaal zwakkeren en kansarmen in Gambia (West-Afrika).

Projecten in 2023 gestart:

- Opstart Moringa boomgaard
- Renovatie dak health post

Meer info: www.huisvanmarabout-gambia.com

VASTENACTIE

GENDRINGEN

Heilige Kruisvinding

Het feest van de Heilige Kruisvinding viert onze kerk jaarlijks op 3 mei. De Heilige Kruisvinding houdt in: het terugvinden van het Kruis waaraan Jezus gestorven zou zijn, door keizerin-moeder Helena van Constantinopel, omstreeks het jaar 325, tijdens een rondreis door Palestina. Op deze dag heeft Dora Visser 33 jaar lang de kruiswonden van Jezus gedragen.



In het Gedenk- en Wandelpark aan de Wiekenseweg hebben wij vorig jaar op zondag 14 september het beeld van Dora geplaatst. Dora wordt, na sluiting van onze Martinuskerk, nu nog regelmatig bezocht, door gelovigen die haar hulp of voorspraak vragen bij hun problemen en haar danken voor de ontvangen hulp. Bij het beeld is een informatiebus geplaatst met daarin:

Een informatiefolder, een devotieboek waarin om hulp en voorspraak gevraagd kan worden of om Dora te bedanken voor ontvangen hulp op haar voorspraak bij Jezus en/of Maria.

Dora is er altijd en wacht op uw bezoek.

Stichting Gedachtenis Dora Visser

Bringenborg

Februari is een korte maand. Je ziet dan de eerste sneeuwklonnes en krokussen weer prachtig bloeien.

Dit is ook de maand waarin de vastentijd begint, de tijd van bezinning en voorbereiding op het paasfeest

Voor enkelen onder ons was dit aanleiding om het prachtige verhaal over vroeger te vertellen, het vasten en onthouden, elk snoepje dat je dan kreeg, werd in het blikken snoeptrommeltje gedaan en bewaard tot na de vastentijd.

Het vastentrommeltje is inmiddels verdwenen, maar wel kunnen we naar elkaar blijven omzien, wat ook heel belangrijk is in onze geloofsgemeenschap.

De veertigdagentijd is geen sobere tijd, maar een kansrijke tijd. Een tijd om los te laten wat ons belemmert, om ruimte te maken voor gebed, voor aandacht, voor liefde. Kleine gebaren van goedheid, een extra bezoekje, een luisterend oor, het zijn juist deze eenvoudige dingen die in deze periode extra betekenis krijgen.

Zo komen licht, zegen en stilte samen en worden we uitgenodigd om hoopvol te blijven, om dankbaar te genieten van wat ons gegeven wordt en om met vertrouwen de weg naar de Goede Week en Pasen te beginnen. U bent hierbij van harte uitgenodigd om dit met ons samen te vieren.

Elke woensdagmorgen is er een H. Eucharistieviering in de Bringenburg, net zoals altijd om 10.00 uur.

Wij wensen u allen een Gezegend en Zalig Pasen.

Namens de woensdagmorgengroep, Hanny Roes

Kruiswegviering

Goede Vrijdag 3 april is er om 15.00 uur een kruiswegviering rondom de RK Begraafplaats aan de Staringstraat in Gendringen. We herdenken dat Jezus is gestorven aan het kruis. We herdenken ook dat ons leven soms wordt getroffen door verdriet en leed. Gelukkig wordt er in veel verhalen, van zowel ver weg als ook dichtbij, zichtbaar dat God met mensen meetrokt. Dat liefde en goedheid sterker zijn dan dood en verdriet! Naast deelnemers zullen er ook, zoals in voorgaande jaren, misdienaars met de kruisweg meelopen. Na de viering is er gelegenheid om de bloemen die u hebt meegebracht, op de begraafplaats bij het kruis neer te leggen. U bent allen hierbij van harte uitgenodigd.

Owen, Marcel, Ans en Hanny

Bezoekers- en Communiewerkgroep

Bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziek-zijn of zorgen, delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. Staat een operatie te wachten of behandeling in het ziekenhuis? Wij leven met u mee. We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En weet dat we bidden om sterkte voor u.

Mocht u graag bezoek ontvangen, of weet u iemand die graag een bezoekje wil, of de communie wil ontvangen?

Bel dan even: tel. 0315 - 63 01 10.

Wij wensen u allen hele mooie paasdagen toe.

Namens de bezoekers- en communiewerkgroep, Hanny Roes

Geslaagde parochieavond

Lente in Gendringen, tijd voor ontmoeting! Op 2 maart hielden de locatieraad en de pastoraatsgroep een parochieavond. Na het welkom en een woordje van het kerkbestuur, werden er groepen geformeerd om na te denken over:

- * Wat gebeurt er nog in onze locatie?
- * Wat kan er nog meer?
- * Hoe kunnen we er voor elkaar zijn?

Niemand had verwacht dat er in onze gemeenschap nog zoveel gebeurt: elke woensdag een viering in de Bringenburg, vieringen als de Kruisweg, de Allerzielenviering op het kerkhof en oecumenische diensten. Veel vrijwilligers zijn actief met huisbezoek, rondbrengen van de Vreugdebode en Kerkbalans, onderhoud van het kerkhof, administratie, bedevaarten, kersttenties etc.

De tweede vraag leverde mooie ideeën op: het opzetten van deelkastjes, meer oecumenische diensten, een vrijwilligersavond, vaker een parochieavond en de jeugd meer betrekken.

De antwoorden op de derde vraag laten zien dat we meer oog en oor kunnen hebben voor elkaar, meer letten op eenzame mensen, mensen meenemen naar een viering. Er werd onder het genot van een hapje en een drankje nog fijn nagepraat.

Een deelnemer vatte het samen met: "een gezellige brainstormavond" want het enthousiasme en de betrokkenheid in onze geloofsgemeenschap is volop aanwezig. Laten we daar met ons allen gebruik van maken!

Beste lezers,
Wanneer u dit leest, is het alweer de vijfde week in de veertigdagentijd. Volgende week zondag, 29 maart, vieren we Palmvasen en daarna komen de Goede Week en Pasen, het grootste feest in de Katholieke Kerk.
Hieronder kunt u lezen wat we in deze tijd samen vieren.

Palmvasen

Zondag 29 maart om 9.30 uur is er een mooie inspiratieviering in onze kerk.

In deze palmpaasviering wordt verteld hoe Jezus de stad Jeruzalem binnentrok en wat er daarna gebeurde. In deze inspiratieviering is er speciale aandacht voor de gezinnen met jonge kinderen. Er liggen palmpaasstokken klaar die versierd mogen worden en na de viering is er koffie en thee en mogen de kinderen paaseieren zoeken in de kerk. Het koor Liberate verzorgt de zang in deze inspiratieviering met mooie liederen, onder andere uit de bekende musical Jesus Christ Superstar. U bent van harte welkom.

Goede Vrijdag



Kruisweg in natuurgebied 't Maatje. Foto: Michiel Pouwels

Op Goede Vrijdag, 3 april, start om 15.00 uur de kruisverering met een kort samenzijn in de Sint Martinuskerk. Daarna wordt iedereen uitgenodigd om de openlucht-Kruisweg te wandelen, die is uitgezet op landgoed 't Maatje.

Dit is een indrukwekkende wandeling in de prachtige natuur dicht bij de kerk, waarbij we langs mooie staties wandelen. Bij elke statie staan we even stil om het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken. Pastor Marcel Smits en lector Karin Pouwels spreken dan korte teksten uit die we samen mogen beantwoorden en met leden van het gemengd koor

Oecumenische samenwerking

Samen met de Protestantse Gemeente Gaanderen/Slangenburg was er op 22 februari een oecumenische viering in de Sint Martinuskerk. Dit was de eerste zondag van de veertigdagentijd en we hoorden de verhalen over de verleiding van Adam en Eva door de slang in het paradijs en de verleiding door de duivel van Jezus in de woestijn. Tijdens de overweging werden de hedendaagse verleidingen waaraan wij blootstaan, genoemd.



Statie 11, Jezus aan het kruis gestorven. Foto: Sjoerd Grömminger

zingen we enkele passende liederen. De Kruiswegwandeling eindigt op de begraafplaats naast de Sint Martinuskerk. Daarna kunt u in de kerk even tot rust komen en de Kruisweg laten bezinken en wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Er is ook een kleine Kruisweg in de pastorietaan achter de kerk en een digitale Kruisweg in de Sint Martinuskerk door middel van filmbeelden van de Kruisweg.

Individueel de Kruisweg/kunstroute wandelen

Zoals ook in voorgaande jaren kan de openlucht-Kruisweg op landgoed 't Maatje ook individueel gewandeld worden. Deze wandeling wordt inmiddels voor de zesde keer aangeboden en elk jaar waren de deelnemers onder de indruk van de sfeer om zo de Kruisweg van Jezus te gedenken en te beleven. Vorig jaar zijn er nieuwe staties gemaakt, geschilderd door zes creatieve parochianen, die er ware kunstwerken van gemaakt hebben. Op elke statie zit een QR-code die u met uw mobiele telefoon kunt scannen en dan hoort u een bijpassende tekst die door Karin Pouwels is ingesproken, gevolgd door zang van het Gemengd Koor. De route kan, behalve op Goede Vrijdag, ook gelopen worden op Stille Zaterdag en eerste en tweede paasdag.

Pasen

Het Hoogfeest van Pasen, zondag 5 april, wordt gevierd in de plechtige eucharistieviering van eerste paasdag. Deze begint, zoals u gewoon bent, om 9.30 uur. De celebrant is pastor Marcel Smits en het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes verzorgt de zang.

Indrukwekkend was de gezongen bede om vrede: het Dona Nobis Pacem, dat door iedereen uit volle borst - in canon - werd meegezongen. Met dank aan Trudi Boelee, die ook het koor Laudate leidde.

Samen vieren inspireert en geeft mooie nieuwe contacten. Dit is onder andere ook merkbaar tijdens de ontmoetingen na afloop van de vieringen. Veel kerkgangers kennen elkaar 'uit het dorp', wat het gemakkelijk maakt een praatje te maken.

Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaart. Donderdag 14 mei om 07.00 uur is er een dauwtrappersviering bij de Mariakapel aan de Van Damstraat in Gaanderen. Het vieren van de Dauwtrappersmis is een waardevolle traditie. Een mooi moment om God te danken voor de verrijzenis van Jezus en de heropleving van de natuur.



Na de eucharistieviering wordt u uitgenodigd om mee te fietsen door de bedauwde natuur naar de gastvrije familie Gerritsen,



Kerkstraat 19 in Gaanderen, waar we samen ontbijten met koffie, thee en broodjes.

Graag tot ziens in de vroege ochtend van Hemelvaart en ervaar dat de dauw en het fietsen en wandelen in de natuur een zuiverende en heilzame werking hebben.

Foto's: Hans Aarntzen

Dodenherdenking

Op maandag 4 mei herdenken wij allen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is het 81 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog voorbij is, maar vergeten mogen we het nooit. In



het bijzonder willen we de Gaanderense mensen herdenken die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. U bent allen van harte uitgenodigd voor de herdenkingsbijeenkomst op maandag 4 mei om 18.45 uur in de culturele zaal van sporthal De Pol in Gaanderen. Hierna (om 19.30 uur) volgt een stille tocht naar het oorlogsmonument, waar wij om 20.00 uur twee minuten stilte in acht zullen nemen en bloemen zullen leggen bij het Gaanderens herdenkingsmonument en bij het monument voor de gesneuvelde Canadese soldaat Sgt. Stanley Kobylas. Als u er ook een bloem/bloemen bij wilt leggen, dan is dat eveneens zeer welkom.

Stichting Oranjecomité Gaanderen, foto: Jos Heutinck

Pinksteren

Zondag 24 mei is het Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, de Helper, die ons kracht geeft om de missionaire boodschap uit te dragen en te vertellen. De paastijd wordt na 50 dagen afgesloten. Om 9.30 uur is de eucharistieviering waarin pastoor Harrold Zemann voorgaat en het gemengd koor de zang verzorgt.

Werkgroep PCI

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) in de St. Augustinus-Martinus-geloofsgemeenschap krijgt een gezicht door de lokale werkgroep PCI 'Omzien naar elkaar'.

De Caritas helpt mensen in acute financiële noodsituaties met de aanschaf van noodzakelijke goederen, zoals de vervanging van een kapotte koelkast of meubels. En ook voedsel en eerste levensbehoeften, ondersteuning bij schulden of doorverwijzing naar professionele hulpinstanties. Echter, onze werkgroep wil meer dan financiële hulp bieden. Zij wil ook mensen met sociaal-maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid of afstand tot de arbeidsmarkt of bij langdurige ziekte een extra steuntje in de rug geven en waar mogelijk wat extra aandacht of zomaar een verrassing.



Een mooie actie van onze werkgroep in de vastentijd was een bezoekje en het uitdelen van een bloemengroet op 140 adressen in Gaanderen. Ook de maaltijden in de pastorie zijn steeds gezellige momenten voor vele mensen.

Bent u - of kent u - iemand die extra aandacht en een verrassing nodig heeft? Of wilt u ook graag een keer komen eten? Of hebt u een hulpvraag? Bel dan naar de contactpersoon van de PCI in Gaanderen: Ria Aarntzen: tel. 06 - 57 28 45 82 of stuur een e-mail naar h.r.aarntzen@gmail.com.

Foto: Wim Gerritsen

Overleden

Vrijdag 20 februari is overleden de heer **Frans van Uem**, weduwnaar van Nellie van Uem-Ebbers, in de leeftijd van 87 jaar. Frans was jarenlang een geliefde meester van de Sint Martinusschool in Gaanderen.

Op vrijdag 27 februari kon men afscheid nemen van Frans en de familie condoleren. Zaterdag 28 februari was de crematieplechtigheid in besloten kring.

Wij geloven dat Frans in vrede verder leeft in het Huis van onze Hemelse Vader.



Sinds 1985

uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel: 0314 - 32 55 12
www.bakkerijlurvink.nl

 Jeannette Koster
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke, liefdevolle en deskundige begeleiding.



- Een vertrouwd gezicht van begin tot eind.
- Samen naar een afscheid dat past bij het leven dat geleefd is, een troest voor later.
- Aandacht en vertrouwen.

Dag en nacht bereikbaar: 06 - 25 19 56 69
www.kosteruitvaartbegeleiding.nl | Gaanderen en omstreken

Herdenk & Herinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar
Ambacht



SCHOOT natuursteen

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR



Fabriekstraat 18
7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl



Helming Hoveniers

G A A N D E R E N

Voor ontwerp, aanleg, bestrating en onderhoud van uw tuin!

Onderhoudsabonnement op maat!

Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.

Van kleine klusjes tot groot onderhoud.

Bel ons gerust voor advies.

Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl

Bloemen & Emoties

Bloemen & Emoties

Miranda Steentjes - rouwbloemist

T : 06 - 5124 7324

E : bloemenenemoties@gmail.com

I : www.bloemenenemoties.nl



- 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
- op afspraak bij u aan huis

mabo

techniek

Elektrotechniek

Camera & inbraakbeveiliging

Laadpalen

Accu opslag thuis/zakelijk

Airco's & warmtepompen

CV-ketel vervanging,
onderhoud en storings

Scope 8, 10 en 12 inspecties

 Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem

 0314-235 044  info@mabotechniek.nl

 www.mabotechniek.nl

Ontmoetingsbijeenkomst Gebed voor Eenheid

De eerste Ontmoetingsbijeenkomst in het nieuwe jaar was al op zondag 25 januari en die organiseerden we samen met onze Protestantse broeders en zusters. Een oecumenische dienst, maar met een bijzondere eerste samenwerking. Voor de oecumene hebben we in goed overleg de handen ineen geslagen en de samenwerking gezocht met Etten. De PG ETU (Protestantse Gemeente Etten Terborg Ulfst) werkt voor de oecumene al langer samen met de RK geloofsgemeenschappen in zowel Etten als Terborg. Maar tot afgelopen jaar was dat gescheiden. We hebben besloten om samen te gaan werken en tweemaal per jaar een oecumenische dienst te organiseren, de ene keer in Terborg en de andere keer in Etten. Dat vraagt enige mobiliteit van onze gelovigen en we noemen deze samenwerking dan ook 'we komen over de brug'.

Deze eerste bijeenkomst - en hoe kan het ook mooier - stond in het teken van het Gebed voor Eenheid. De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedsgeschiedenis die ruim 175 jaar geleden begon; wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Zo'n 70 bezoekers mochten wij verwelkomen en onder orgelbegeleiding van Anita Simmes bracht een afvaardiging van het voorheen Ettens Kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen enkele mooie en sfeervolle liederen ten gehore.

De Ontmoetingsbijeenkomsten voor dit jaar:

- 29 maart: Palmpasen (De Huiskamer 10.30 uur)
- 31 mei: Mariaviering (De Huiskamer 10.30 uur)
- 20 september: Oecumene in het teken van de Vredesweek (Oude Kerk/Maartenskerk Etten 10.00 uur)
- 1 november: Allerzielen (De Huiskamer 10.30 uur)
- 24 december: Oecumene (NH Kerk Terborg kerstavond 20.00 uur)

Wilt u naar een Ontmoetingsbijeenkomst, maar bent u niet zo goed ter been? Dan willen wij u graag met de auto op komen halen en weer thuisbrengen.

Wilt u hiervan gebruik maken? Neemt u dan op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact op met het parochiesecretariaat: 0315 - 32 30 60.

Werkgroep Nieuw Begin. Foto: Jos Kunze

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van onze mede-parochianen:

De heer H.B.C. Mulder	86 jaar
Mevrouw M.J.H.J. Steinbach-Arts	81 jaar
De heer J.G.H.M. Benraad	85 jaar
Mevrouw T.C. Schuurmans-Niesink	90 jaar
De heer A.B. Bekker	92 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.

Inspiratiedagen

Zondag 12 april

Ontmoetings-en inspiratiedag over verlies en rouw

Waar?

Evenementenlocatie
Georgiuskerk Terborg



Wat?

Muziektheatergroep 'EnToen' met de voorstelling 'En het leven gaat door'.

- Aanvang: 11.00 uur.
- Kerk open om 10.30 uur.

Aansluitend een inspiratiemarkt met diverse kramen. Op het ontmoetingsplein genieten van een drankje en luisteren/kijken naar muziek, dans en/of een modeshow.

Hoe laat?

De theateervoorstelling kun je bezoeken met het kopen van een kaartje door middel van het scannen van bijgaande QR-code of via de websites: www.carlalammers.com of www.angelique-thuis.nl.



De inspiratiemarkt is vrij toegankelijk en begint om 12.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

We hopen je te ontmoeten op deze dag, voel je welkom!

Initiatiefnemers:

Ritueelbegeleiders en uitvaartsprekers Carla Lammers en Angelique Thuis

Mede mogelijk gemaakt door GUV-uitvaartverzorging



Actie Kerkbalans 2026

Geef voor de kerk van morgen

2026

Actie  Kerkbalans

Begin februari is tegelijk met de Vreugdebode de envelop voor de Actie Kerkbalans bij u bezorgd. Het gereedmaken en bundelen is een flinke klus. U ziet het op de foto gebeuren door enkele enthousiaste vrijwilligers. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, wilt u het antwoordformulier dan invullen en inleveren in de brievenbus van ons secretariaat (Huiskamer van Terborg, Hoofdstraat 39). Heeft u geen envelop ontvangen, dan kunt u het werk binnen onze Terborgse geloofsgemeenschap steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL40 ABNA 0936 2497 57 t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia o.v.v. Kerkbalans H. Georgius Terborg. Onze hartelijke dank.

Foto: Jos Kunze



SILVOLDE

Goede Vrijdag-viering Vrijdag 3 april 19.00 uur

Liefde heeft het laatste woord.

Het kruis staat in ons leven. Soms als moeizaam lijden, soms als een onverwachte mededeling, soms als een 'foto' van Jezus. Het is niet zomaar een voorwerp aan de muur, geen herinnering van een vaag verleden, maar het levende verhaal van geven en inzet, van dienstbaarheid en trouw, van liefde voor de mensen. En het herkennen van Jezus, Zijn doen en laten, Zijn leven en sterven.

Wij nodigen u uit voor deze viering.



Foto: Leo te Brinke

Zondag 29 maart Palmzondag

Thema: 'Met open handen'

Kijk eens naar je handen. Vaak houden we ze onbewust een beetje gebogen, klaar om iets te grijpen, vast te houden of te verdedigen. We houden graag de regie over ons leven, onze plannen en onze zekerheden.

Op Palmzondag zien we een andere beweging. Jezus rijdt Jeruzalem binnen, niet met de teugels strak in de hand als een triomferende generaal, maar met lege handen. Hij dwingt niets af. De mensen langs de weg zwaaien met hun handen, vol verwachting. Maar de dagen daarna laten zien hoe moeilijk het is om die handen open te houden als het spannend wordt. Dezelfde handen die 'Hosanna' zwaaiden, werden vuisten van woede of handen die zich in onschuld wasten.

'Met open handen' leven is een uitdaging. Het betekent dat je niet krampachtig vasthoudt aan je eigen gelijk of je eigen angst. Het betekent dat je durft te ontvangen wat de dag je brengt, ook als dat anders is dan je had gehoopt. De palmtak op onze hand herinnert ons eraan: ware koninklijke kracht zit niet in de gebalde vuist, maar in de hand die durft los te laten om ruimte te maken voor de ander - en voor God.

Straks zien we in de optocht van de kinderen de vrolijkheid van de palmtakken en de kleurrijke palmpaasstokken. De handen van de menigte in Jeruzalem gingen de lucht in om te zwaaien en te juichen: „Hosanna!”

Maar 'met open handen' herinnert ons ook aan de kwetsbaarheid van Jezus. Hij kwam niet met een gebalde vuist of een zwaard, maar met lege, open handen. Handen die bereid waren om te ontvangen wat de week Hem zou brengen en handen die zich uiteindelijk aan het kruis zouden openen voor de hele wereld.

De palmpaasstokken die de kinderen door de kerk dragen, zijn daar een prachtig symbool van. De stok is versierd met groen (hoop), eitjes (nieuw leven) en natuurlijk het broodhaantje. Dit brood herinnert ons eraan dat Jezus zichzelf uitdeelde.

We nodigen u van harte uit om mee te vieren.

Laten we deze zondag onze eigen handen openen: om te ontvangen wat God ons geeft en om de vrede van Christus door te geven in een wereld die daar zo naar snakt. U bent van harte welkom in de viering op 29 maart om 10.00 uur.

Pasen 2026: Uit de doeken

Als we iets uit de doeken doen, gaan we er eens goed voor zitten. Met geuren, kleuren en levendige handgebaren zetten we ons verhaal kracht bij. Ieder woord, iedere zin werkt toe naar wat we willen onthullen: de essentie van wat we te zeggen hebben. Zo maken we voorzichtig los wat 'ingewikkeld' is.

Het komt aan het licht, beetje bij beetje. Het is als de zon die opgaat: een heldere voorjaarsochtend. In het paasevangelie van Johannes lezen we dat er in het graf alleen nog de doeken lagen waarin het lichaam van Jezus gewikkeld was. Het graf was verder leeg. Deze doeken verhullen niet langer, nee, ze onthullen juist. Ze tonen een mysterie: een geheim dat spreekt van een onstuitbaar leven dat voortduurt na de dood.

De doeken spreken van Jezus als de Opgestane, de Aanwezige. In de viering van Pasen staan we stil bij wat 'gewikkeld' is in ons eigen leven en laten we ons aanmoedigen en uitdagen. Kunst, liederen en gedichten nemen ons mee naar het paasevangelie. Van harte welkom op paasmorgen om 10.00 uur in de Mauritiuskerk in Silvolde.

Overleden

- 10-01-2026 H.G.M. Alofs-Kock
Laan van Schuylenburch 100 jaar
- 04-02-2026 L.J.T. Veenhuizen Ulftseweg 79 jaar
- 13-02-2026 A.T.A.M. Hetterscheidt-Looman
Graaf Hendrikstraat 90 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven via de livestream: **Geloofsgemeenschap H. Mauritius-Kerkdienst gemist** - www.kerkdienstgemist.nl/stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius
Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken.

Opbrengst Actie Kerkbalans ²⁰²⁶

Een prachtig resultaat van de opbrengst Actie Kerkbalans 2026 bij de Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde.



Wij hebben goed nieuws te melden. Het licht blijft branden in onze Mauritiuskerk. Door de ruimhartige bijdrage van de Actie Kerkbalans 2025 door onze parochianen heeft het M&L parochiebestuur met de Coöperatie Mauritius een meerjarig huurovereenkomst gesloten. Het nieuwe huurcontract loopt t/m 31 december 2029. Dat betekent dat wij tot 2030 voor al onze pastorale activiteiten gebruik kunnen maken van de Mauritiuskerk en daardoor het pastoraat van Nabijheid blijven voortzetten. Deze nieuwe huurovereenkomst heeft er mede toe geleid dat we er dit jaar weer in geslaagd zijn om een prachtig resultaat Actie Kerkbalans 2026 te schrijven. Het prachtige resultaat van de Actie Kerkbalans 2026 bedraagt op dit moment 23.750,00 euro. Het toegezegde bedrag kan nog hoger uitvallen, omdat nog enkele inschrijfformulieren niet binnen zijn. Desalniettemin zijn wij al veel dank verschuldigd aan alle gulle gevers van onze geloofsgemeenschap. Maar ook ben ik weer veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers die dit jaar vaak onder slechte weersomstandigheden erop uittrokken om de enveloppen huis aan huis te bezorgen. Maar toch doen zij dit elk jaar opnieuw omdat zij zich nauw betrokken voelen bij onze geloofsgemeenschap. Mocht u om welke reden toch vergeten zijn uw envelop in te leveren, dan is uw bijdrage uiteraard nog steeds van harte welkom op de bankrekening **NL 50 RABO 0359 1003 33** t.n.v. Maria Laetitia Parochie v.r.v. de Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde onder vermelding van Actie Kerkbalans 2026.

Tonny Jansen, coördinator Actie Kerkbalans

VARSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 12 april en zondag 10 mei om 10.00 uur is in Den Es de woord- en communieviering met samenzang.

Inzameling kleding Mensen in nood

Bij de familie Lettink, Aaltenseweg 4b kunt u ook dit jaar weer kleding inleveren: vrijdag 8 mei van 19.00 tot 20.00 uur en zaterdag 9 mei van 10.00 tot 11.30 uur.

De opbrengst gaat naar het Lilianefonds.

Voorbode van de lente



Foto: Susan Spekschoor

Adressen en bankgegevens van Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschappen

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia

Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Uift tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

Azewijn - H. Mattheus

Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

Breedebroek - HH. Petrus en Paulus

Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedebroek tel. 0315 - 65 12 84
E-mail: rkbreedebroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23
Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedebroek tel. 0315 - 65 14 96
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56
Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus

Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 34 20 44
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 06 - 36 38 27 62
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

Megchelen - H. Martinus

Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen tel. 0315 - 37 76 58
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62

Netterden - H. Walburgis

Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes tel. 0315 - 38 61 09
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: Burgemeester van Nispenstraat 5A09,
7001 BS Doetinchem tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.
NL62RABO0359147550 - overige zaken

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

Uift - HH. Antonius-Petrus & Paulus

J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Uift tel. 0315 - 68 12 75
E-mail: rkult@mlparochie.nl
NL06 RABO 0363 8004 84 - vieringen en intenties
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius kerkbalans
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

Varsselder-Veldhunen - HH. Martelaren van Gorcum

Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat: tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp tel. 0315 - 29 81 15
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
NL69 RABO 0364 8884 66

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.



U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- | | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| - Azewijn: | Riet Koster | 0314 - 65 22 03 |
| - Dinxperlo: | Frans Vreemann | 0315 - 65 12 13 |
| - Doetinchem: | Martin Liefink | 06 - 51 92 11 35 |
| - Gaanderen: | Ria Aarntzen | 06 - 57 28 45 82 |
| - Gendringen: | Ans Robben | 06 - 13 60 60 71 |
| - Silvolde/Varsseveld: | Frans Ros | 0315 - 32 93 70 |
| - Terborg: | Wilma Elfrink | 0315 - 32 98 04 |

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

**Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf**



Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

- Stemmen, onderhoud en reparatie
- Transport, verhuur en opslag
- Dealer van FEURICH piano's en vleugels: topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
- Verkoop occasions met garantie



Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl



BIJ LEKKAGE / STORMSCHADE

Binnen 4 uur op locatie

RH dakwerk is een gerenommeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in:

- ✓ Platte en hellende daken (bitumen en EPDM).
- ✓ Reparatie/renovatie pannendak.
- ✓ Reparatie/renovatie schoorsteen (ook loodwerk).
- ✓ Lekkage opsporen (ook lekdetectie, via verzekering).
- ✓ Stormschade (binnen 4 uur op locatie).



WWW.RHDAKWERK.NL

0850607117

info@rhdakwerk.nl

Rijksweg 124 7011EC Gaanderen

**JANSEN
TERBORG**



BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, een belofte die van generatie op generatie is doorgegeven. Wij zijn er voor het kleine onderhoud tot aan het realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg

0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

**Uw advertentie
hier plaatsen?**

**Bel voor meer
informatie naar
06 42 96 56 14**

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Wij hebben alle tijd & aandacht voor u!



Henk-Jan



Tom



Xandra



Tim



Tessa



Danieke



Thijs



Tess



Maïke



Femke



Gerard



Renate



Tara

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

Wij komen ook aan huis voor gratis voorbesprekingen!

Bel daarom áltijd eerst GUV!

Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen.

Wij hanteren daarvoor speciale tarieven!

Meer weten? Bel GUV!

T 0543 - 491270 (24/7) www.guv.nl



Persoonlijk, betrokken en dichtbij